



Danskernes Historie Online

Danske Slægtsforskeres Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt Danskernes Historie Online - Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskeres Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

Slægtsbog

over

Redder og skipperslægteslægten

Dragstbech

fra Klitmøller i Thisted amt

forfædre og efterkommere

Udarbejdet i 1971 - 72 af
Dansk Slægtsforsknings Institut
Tryk : GETO, Viborg

INDHOLDSFORTEGNELSE.

Forord.....	side	3
Hartkorn - landgilde.....	side	5
Arkivarbejde	side	8
Anetavle for Christen Pedersen Dragsbæk og Inger Marie Laustdatter ...	side	17
Skudehandel fra Klitmøller	side	35
Anetavle for Chresten Nielsen Aas og Dorthe Mogensdatter.....	side	37
Efterkommere efter Christen Pedersen Dragsbæk Inger Marie Laustdatter ...	side	97
Gren 1. Peder Christian Christensen Dragsbech		99
Gren 2. Lars Christian Christensen Drexbech	side	101
Gren 3. Gertrud Christensdatter Draxbech..	side	155
Gren 4. Mette Kristensdatter Dragsbech....	side	155
Gren 5. Anders Christensen Dragsbech	side	201
Efterkommere efter Chresten Nielsen Aas og Dorthe Mogensdatter.....	side	249
Gren 1. Inger Christensdatter.....	side	251
Gren 2. Anna Christensdatter	side	295
Gren 3. Niels Christensen Aas.....	side	297
Gren 4. Dorthe Christensdatter Aas.....	side	349
Efterkommere efter Anders Christian Christensen Dragsbæk og Maren Eriksdatter ..	side	391
Blade til vidreførelse	side	415

FORORD

Denne slægt som har foranlediget udarbejdelsen af herværende slægtsbog har vist vilje til at værne om sine minder, og har skabt sig et eftermæle som vil leve langt ind i fremtiden og være til uvurderlig glæde for kommende generationer. Med hensyntagen til dette bør man først og fremmest vurdere slægtsbogen, selv om den selvfølgelig også gerne skulle være til glæde for den nulevende slægt. Skulle De under læsningen få det indfald: "Hvad glæde har jeg egentlig af en sådan bog med dens omtale af en mængde forfædre, som jeg slet ikke har kendt? Kommer disse mennesker overhovedet mig ved?" så husk på, at vor tid med alle dens tekniske fremskridt bygger på fortiden, og alt - også en selv - er et produkt af denne fortid.

En slægtsbog er ingen roman, men en samling minder om ens forfædre, minder, som kan hjælpe en til midt i den forjagede og rodløse tid at finde et ståsted. Løb bogen igennem og tag den så frem når der er tid til at fordybe sig i den. Mange af de personer, der er omtalt, er ganske vist forlængst døde og begravede, men De har et meget nært fællesskab med dem den dag i dag, ikke blot ved blodets bånd, men også ved Deres tanker, ord og handlinger. Færdes De af gader og veje i landsbyer, hvor Deres forfædre har boet, så er det - selv om billedet har ændret sig noget - på de samme gader og veje, at slægtens gamle har gået, ligesom mange af de bygninger, man passerer, er de samme, som dem ens forfædre har henlevet deres liv i. Her har de slidt og slæbt for det daglige udkomme, og her har de oplevet såvel lyse som mørke tider.

En slægt som denne kan sætte stærke præg på den egn eller by, den kommer til at leve i. Det mærkes så måske ikke så meget i det daglige, men hver dag er da også kun et lille led i den enkeltes liv, dagene skal lægges sammen i år, og disse år tæller slægten op i generationer. Ud fra denne synsvinkel kan det være sundt for mennesket at bedømme sig selv, ikke som enkeltperson, men blot som et led i kæden af generationer. Dette vil kunne bidrage til at hindre utidigt hovmod og samtidig give den enkelte en sund og livsbekræftende tro på eget værd.

Til slut skal rettes en tak til slægtens medlemmer for den interesse, hvormed udarbejdelsen af slægtsbogen er blevet omfattet, og for den hjælp, som fra alle sider er blevet ydet med hensyn til oplysninger og udlån af billeder.

Med ønsket om at denne slægtsbog må blive til gavn og glæde for nulevende og kommende generationer.

Dansk Slægtsforsknings Institut I/S

Hartkorn - landgilde m.v.

Hartkorn var oprindelig fællesbetegnelsen for de afgifter, bønderne ydede i naturalier - landgilde - til godserne. De forskellige afgifter var i godsernes jordebøger angivet i forhold til 1 td. rug eller byg, der var "hårdt" korn i modsætning til havre, "blødt korn".

Forholdene på de forskellige godser var afvigende, men normen for den almindelige beregning var følgende:

1 td. rug eller byg.....	1 td. hartkorn
1 " gryn eller hvedemel.....	2 " "
1 " hvede eller ærter.....	1½ " "
1 " havre.....	½ " "
1 " humle.....	½ " "
4 læs enghø.....	1 skp. "
12 gæs.....	1 td. "

Efter enevældens indførelse 1660 indkaldtes jordebøgerne, og på grundlag heraf udarbejdedes en fælles jordebog for alle landets ejendomme, den såkaldte matrikel af 1664, hvori ejendommene skyldsattes i hartkorn.

Denne skyldsætning viste sig snart at være uretfærdig, idet ligningen på godserne som nævnt havde været noget forskellig, og man påbegyndte derfor i 1681 udarbejdelsen af en matrikel baseret på jordens ydeevne - bonitering - der sattes i forhold til arealet og således angav det hartkorn, der skulle svares.

Ved boniteringen sattes agerjorden i klasse efter godhed, enge, overdrev og skove takseredes efter det udbytte, de kunne frembringe, f. eks. antal hølæs, græsning, svins-olden m.m. Også mølleriet og enkelte andre erhverv blev inddraget heri og vurderedes efter indtægt, men enhedsbetegnelsen var stadig hartkorn. Trods mangelfuld opmåling og kortlægning var denne hartkornsskyldsætning i begyndelsen god og retfærdig, men da den i halvandet hundrede år blev benyttet som basis for grundskatten på landet, blev den på grund af jordenes forbedring m.m. efterhånden mere og mere uretfærdig, hvorfor man i årene 1806-1822 udarbejdede Danmarks sidste matrikel, der dog først kom til at gælde fra 1844. Boniteringen var denne

gang langt mere omhyggelig, og al agerjorden sattes i takst fra 1 til 24. Af de bedste jorder beskattedes $6 \frac{1}{6}$ td. land (a 14.000 kvadratalen) til at yde 1 td. hartkorn. På Lolland og Falster gik der $9 \frac{4}{5}$ td. land og i Ringkøbing amt 45 td. land til 1 td. hartkorn. Gennemsnittet for hele landet var 18 td. land pr. td. hartkorn.

Vurderingen tog ikke hensyn til beliggenheden, hvilket i forbindelse med den tekniske udvikling medførte, at de dårlige jorders værdi ved opdyrkning, transportanlæg m.v. steg stærkt, uden at dette medførte takstændring og følgelig heller ikke skatteforøgelse. Hartkornskatten blev derfor utidssvarende, hvorfor man i 1903 vedtog loven om ejendomsskyld, hvilket betød en fuldstændig ophævelse af hartkornet som grundlag for skatter til stat og kommune.

I ældre dokumenter træffer man ofte betegnelsen "gæsteri", hvilken betegnelse dækker bondens pligt til at modtage jorddrottens folk, heste og hunde i indkvartering og underholde dem. Gæsteri havde endnu betydning under Christian d. III, men senere tabte det interessen for godsejerne og blev da i reglen afløst af en årlig afgift. Den regnes som regel ikke som hørende med til den egentlige landgilde og blev derfor ikke sat i hartkorn. Hestegæsteriet - pligten til at underholde hovheste - havde særlig betydning på kronens godser og blev ofte her afløst af en havreydelse.

Den i gammel tid omtalte "herlighed", betegner den ejendomsret til jordegods og de deraf flydende indtægter og rettigheder, som kronen ved love eller privilegier overdrog til private. Kronens herlighed over selvejere kunne overgå til private, der så kunne købe bondeskylden. Herligheden omfattede alle faste indtægter af fæstegods - landgilde - og udbyttet af skov, jagt, fiskevand, forstrandsret, lyngslet o. s. v. og alt hoveri eller hoveriafløsning. Dernæst var herlighed de uvisse indtægter af stedsmål, sagefald m. m. Endelig var myndigheden over vornede eller stavnsbundne en del af herligheden. Kronen kunne sælge eller overlade herlighedsrettigheder som birkeret eller patronatsret til private. Med herlighedsretten fulgte pligten til at holde fæsterne i forsvar, rejse tiltale og opkræve ekstraskatter. Herligheden var ikke nøje afgrænset, men hertil må vistnok regnes håndfæstningernes bestemmelse om, at adelen måtte gøre sig sit gods lige så nyttigt som kongen. Ved salg til selveje kunne sælgerne forbeholde sig herligheden eller en del deraf, såsom jagt og fiskeret. I anetavlen forekommer flere steder betegnelsen trolovelse, hvilket var en kirkelig handling, der før

i tiden gik forud for den kirkelige vielse. Trolovelsen kendtes allerede i middelalderen og var en ægteskabsstiftende handling. Efterhånden fik den kirkelige vielse dog større og større betydning, og ved ordinans af 19. juni 1582 bestemtes det, at et ægteskab skulle fuldbyrdes af præsten. Før den kirkelige vielse blev foretaget, skulle der dog finde trolovelse sted i overværelse af præsten og fem andre personer. En sådan trolovelse var forpligtende for begge parter og kunne kun ophæves efter kongelig bevilling. Efter loven skulle præsterne "alvorligen forbyde de trolovede personer at søge seng sammen, før end de i kirken retteligen blive samlede", men blandt almuen overholdt man ikke denne lovbestemmelse, idet man bibeholdt den gamle opfattelse af trolovelsen som den egentlige ægteskabsstiftende handling. I året 1799 blev trolovelser helt afskaffet ved kongelig reskript af 4. januar, men trolovelsesskikken fortsatte dog - uden at være ægteskabsstiftende - og er i vore dage afløst af forlovelsen. Som et ydre tegn på trolovelse bar den trolovede - ihvertfald hvis det var en mere fornem person - en fingerring af guld, der blev anbragt på fjerde finger, "thi viise Mestere og Læger skriver, at der ganger en Åre fra Hjertet op til den fjerde Finger".

ARKIVARBEJDET.

Vi har bedt genealog, H.P. Aagaard, om at fortælle lidt om de problemer, forskerne møder i sit daglige arbejde i arkiverne illustreret med fotoaftryk af forskellige arkivalier fra Landsarkivet i Viborg:

I det følgende vil jeg prøve at redegøre for fremgangsmåder og problemer ved udarbejdelse af en forslægt for en række nulevende personer:

Kildematerialet fra 1820 og op til vor tid er så fyldestgørende, at det normalt ikke volder forskerne større vanskeligheder med at finde de første slægtsled. Har man en nulevende persons fødested- og år indledes undersøgelsen med opslag i det pågældende sogns kirkebog. Man kontrollerer, om de opgivne data stemmer og foretager udskrift af dåbsindførslen, der på grund af lov om mere fyldestgørende kirkebogsføring fra og med 1891 giver en række vigtige oplysninger, nemlig: Faderens stilling, deres bopæl, moderens alder (og fra ca. 1925 også faderens alder) samt i flere tilfælde hvor og når forældrene er viet. De opgivne fadderens navne kan ofte være en hjælp til at finde forældrenes vielsessted.

Når det er fundet, søger man at finde de fire bedsteforældre. Ofte prøver man at finde dødsindførslerne, der efter 1891 giver oplysninger om den afdødes fødested, år og dato samt forældres navne. Ofte oplyses også om ægtefællen lever, hvornår den evt. er død samt sidste fælles bopæl.

Hvis vi således er nået tilbage til de otte oldeforældre, der skønmæssigt kan være født omkring 1820, begynder vanskelighederne for alvor at melde sig. Ikke blot er arkivalierne nedskrevet med gotiske bogstaver, men oplysningerne er nu meget sparsomme. Hvis slægten har boet i samme sogn i generationer, lettes forskningen naturligvis meget, men er de rejst fra sognet, kan de være meget vanskelige at finde, og man kan blive nødt til at benytte en række sideløbende kilder, f.eks. Folketællingslisterne, der fra 1845 kan give oplysning af fødested, samt Skøde- og panteprotokol-

lerne og skifteprotokollerne.

Mange af disse kilder er dog gennem årene gået tabt, og for den fattige og ubemidlede del af befolkningen findes de ikke. Lægdsrullerne, der er bevaret fra og med 1790, kan ofte for mænds vedkommende give oplysning om fødested og faderens navn.

Kirkebøgerne er dog stadig hovedkilderne tilbage til sidste halvdel af 1700-tallet, og man må være fortrølig med datidens navne- og opkaldelses-skik. Indtil ca. 1855 blev faderens fornavn som regel omdannet til efternavn. Hed faderen Mads, kom sønnen til at hedde Madsen og indtil ca. 1830 datteren til at hedde Madsdatter.

Generelt fik ældste søn farfaderens fornavn, næste søn morfaderens, og den samme rækkefølge var gældende for døtrenes vedkommende. Ofte fik tredje søn og datter henholdsvis farfars fars og farfars mors navn, ligesom man ofte brugte opkald efter senest afdøde nære slægtninge. Man ser også i flere tilfælde opkald efter herremand og frue, under hvem de var fæstere, efter stedets præst eller andre af rang og stand.

Næsten uløselige opgaver opstår ved fødsler uden for ægteskabet med "udlagt barnefader", der kan være en helt fremmed og ofte måske fuldstændig opdigtet. Det hænder dog også, at barnefaderen er en fra egnen, der senere gifter sig med pigen.

Siden 1814 har der været påbudt dobbelt kirkebogsføring, men før den tid er mange kirkebøger gået tabt. Alene i Nørrejylland er bøgerne i 50 sogne gået tabt indtil 1814. Kirkebogsføringen blev påbudt 1646, men i en snes tilfælde går kirkebøger tilbage til 1573. I Nørrejylland er Sønderho på Fanø fra 1614, i Ribe fra 1625, i Kolding fra 1635 og i Janderup-Billum fra 1638. Senere kan der være kortere eller længere perioder, hvor kirkebøger mangler.

Godsarkiverne er også vigtige forskningskilder, da en overvejende del af landbefolkningen var fæstere under en eller anden herregård. De kan indeholde meget gamle fæste- og skifteprotokoller. Også her er meget gået tabt med årene mindre i Østjylland med de større godser end i Vestjylland, der til gengæld kan opvise en langt tidligere overgang til selveje.

Skifte- og panteprotokoller blev påbudt i 1738. Skifte og arvegang skal søges i amtsskifteprotokollerne.

Der findes folketællingslister fra 1787, 1801, 1834 og 1840 med oplysning om navn, alder og stilling.

Kan man føre en almindelig almue- og landboslægt tilbage til 1600-tallet, må det absolut siges at være heldigt. Større muligheder har man, hvis man støder på: Degne, præster, proprietærer, godsejere, officerer og embedsmænd i by og land. Her kan man ty til allerede trykt stof og kildemateriale. Ligeledes hvor folk af stand har antaget et slægtsnavn, hvor man har fået udarbejdet stamtavler, og drejer det sig om adelsslægter, kan der være mulighed for at føre slægten tilbage til det gamle kongehus og til utallige europæiske fyrstehuse helt til 3-400 år efter Kristi fødsel.

Fortællestof om enkelte forfædre kan ofte findes i sogne- og egnsbeskrivelser og i de forskellige historiske årbøger, "Personalhistorisk Tidsskrift", "Jydske Samlinger" og utalligt anden litteratur som f.eks. privat udarbejdede stamtavler, stater, håndværkerhistorier, jubilæumsskrifter, avisartikler, degne- og præstehistorier, og meget mere.

Det er umuligt at nævne alt og vide alt, hvorfor en forsker må bruge megen tid på gennemgang af talrige kilder, selv om det måske intet resultat giver.

Tingbøger og retsprotokoller kan bringe detaljeret og interessant stof om ejendomsforhold og retssager og jordebøger og brandtaxationerne kan kan fortælle utroligt meget om de gamle gårde.

Ovennævnte kan kun give et meget mangelfuldt indtryk af forskningsarbejdet. Der findes tonsvis af materiale bag arkivernes mure. Meget privat stof, der aldrig er blevet udgivet havner på arkiverne og bliver til stor nytte for forskerne. Der findes landsarkiver i Viborg (for Nørrejylland), i Åbenrå (for Sønderjylland), i Odense (for Fyn med øer) og i København (for Sjælland). Desuden er der Rigsarkivet i København og Statsbiblioteket i Aarhus, og alle disse arkiver bliver jævnligt benyttet af forskerne.

H. P. Aagaard

Indværelserne i Skibet - Betaling fra Skibet, Fol. 328
 8:58 16^{te} Januarius, indfaldt i dag mig som Skibetsfoged med sund
 og sundt Væder. De forvaltere for Skibetsmænd, Skibets Magt og Fald
 og det for det forvaltere af Skibet og af det af Skibet
 og det for det forvaltere af Skibet og af det af Skibet
 og det for det forvaltere af Skibet og af det af Skibet

Alte	Alte	Alte	Alte
1	3	1/2 Jod	3
3	3	1/2 Jod	3
8	3	1/2 Jod	1-1
3	3	1/2 Jod	3-8
1	1	1/2 Jod	2
6	1	1/2 Jod	7-38
3	1	1/2 Jod	10
5	1	1/2 Jod	10
1	2-8	1/2 Jod	4
17	3	1/2 Jod	4
5	3	1/2 Jod	3
3	3	1/2 Jod	1
4	8	1/2 Jod	1
1	2	1/2 Jod	2-8
1	1-8	1/2 Jod	3
1	1-8	1/2 Jod	32
1	1-8	1/2 Jod	28
1	1-8	1/2 Jod	10
1	2	1/2 Jod	Falt 298
10	1	1/2 Jod	159 5
4	1	1/2 Jod	8-11
4	1	1/2 Jod	750
4	1	1/2 Jod	8-11
15	3	1/2 Jod	20
2	8	1/2 Jod	20
1	8	1/2 Jod	20
4	1	1/2 Jod	20
20	1	1/2 Jod	20
7	1	1/2 Jod	20
1	1	1/2 Jod	20
2	1	1/2 Jod	20
1	1-8	1/2 Jod	20
3	3	1/2 Jod	20
3	3-8	1/2 Jod	20
10	1	1/2 Jod	20
8	1	1/2 Jod	20
20	1	1/2 Jod	20
4	1	1/2 Jod	20
5	1	1/2 Jod	20
6	1	1/2 Jod	20
2	1	1/2 Jod	20
3	1	1/2 Jod	20
1	2	1/2 Jod	20
5	1	1/2 Jod	20
5	1	1/2 Jod	20

En vurdering fra en skifteprotokol fra 1815

Zielmsloffberitt:

Hic siuegs Sogeni des

Böc 10.

Hic siuegs Sogeni des
 iß Ladings
 i Romus pole
 i Laue
 i gaab
 in bunt
 i Suedpuni naar edne rgr
 i Hoffpam
 in Haggastofam
 Hags
 i S gaannu

Hic siuegs Sogeni des
 iß Ladings
 i Romus pole
 Hoffpam padenpauß Sömm
 iß Ladings
 i Romus pole
 i Laue
 i gaab
 in bunt
 i Suedpuni naar edne rgr
 i Hoffpam

in Haggastofam
 Hags
 i S gaannu

Hic siuegs Sogeni des
 iß Ladings
 i Romus pole
 i Suedpuni naar edne rgr
 i Laue
 i gaab
 in bunt
 i Hoffpam
 in Haggastofam
 Hags
 i S gaannu

Hic siuegs Sogeni des
 iß Ladings
 i Romus pole
 iß iß all viel pammu
 Hic siuegs Sogeni des
 iß Ladings
 i Romus pole
 i Suedpuni naar edne rgr
 i Laue

1725
 1726
 1727
 1728
 1729
 1730
 1731
 1732
 1733
 1734
 1735
 1736
 1737
 1738
 1739
 1740
 1741
 1742
 1743
 1744
 1745
 1746
 1747
 1748
 1749
 1750
 1751
 1752
 1753
 1754
 1755
 1756
 1757
 1758
 1759
 1760
 1761
 1762
 1763
 1764
 1765
 1766
 1767
 1768
 1769
 1770
 1771
 1772
 1773
 1774
 1775
 1776
 1777
 1778
 1779
 1780
 1781
 1782
 1783
 1784
 1785
 1786
 1787
 1788
 1789
 1790
 1791
 1792
 1793
 1794
 1795
 1796
 1797
 1798
 1799
 1800

Kirkebogside fra Sdr. Feldings ældste kirkebog

Anetable

for

Christen Pedersen Dragsbæk

og hustru

Inger Marie Larsdatters

børn

Ane 64.
Kristen
Olufsen

Ane 66.
Christen
Christensen
Blach

Ane 32.
Oluf
Christensen
Dragxbeck

Ane 33.
Helle Christensdatter
Blach

Ane 34,
Peder
Nielsen
Skinnerup

Ane 16.
Christen
Olufsen
Dragxbeck

Ane 17.
Else
Pedersdatter

Ane 8.
Christen
Christensen
Dragsbæk

Ane 9.
Birgitte
Andersdatter
Broe

Ane 10.
Christen
Michelsen
Bloch

Ane 11 .
Maren
Christensdatter
Draxbeck

Ane 4.
Peder
Christensen
Dragsbeck

Ane 5.
Mette
Christensdatter

Ane 6.
Laurits
Knudsen

Ane 7.
Giertrud
Christensdatter
Bloch

Ane 2.
Christen
Pedersen
Dragsbæk

Ane 3.
Inger Marie
Larsdatter

1. GENERATION

Ane 2.

CHRISTEN PEDERSEN DRAGSBÆK

er født i Vester Vandet 1745, kirkebogen fortæller følgende: "Den 6. august klokken 3 om morgenen fød Peder Christen Christensen Draxbech og Mette Christensdatter ved Klitmøller, deres søn Christen, dend 2. med dette navn båret til dåben d. 8. ditto af Bodil Christen Kløvborgs: Fadderer, Christen Iversøn Olufsen, Mads Andersøn Møll, Laurits Christensen, Ingeborg Christensdatter og Birgithe Christensdatter Krog." Han blev gift d. 4. oktober 1782, og herom fortæller kirkebog for Vester Vandet sogn "d. 4. oktober viet uden foregående trolovelse efter kongelig allernådigst bevilling ungekarlen Christen Pedersen Draxbech og pigen Inger Marie Larsdatter. Forloverne var Christen Olufsen Draxbech og Søren Larsen." Christen Pedersen Draxbech døde d. 7. juni 1812 i Vester Vandet i en alder af 67 år, han blev begravet d. 15. juni samme sted.

Ane 3.

INGER MARIE LARSDATTER

er født d. 20. november 1703 i Vester Vandet, og kirkebogen fortæller følgende. "Den 20. november klokken 8 før middag fød Laurits Knudsen og Giertrud Christensdatter Bloch i Mell Mølle deres datter Inger Marie. Båren til dåben d. 23. ditto af Birgithe Laurits Havs; fadderne: Christen Olufsen Draxbech, Niels Christenssøn Draxbech, Christen Christenssøn Bloch, Dorethe Søe, Peder Krogs og Anna Andersdatter Søe." Kirkebogen beretter om hendes død d. 20. maj døde Christen Pedersen Draxbechs kone i sit alders tooghalvtressinstyvende år begravet d. 29. og det var kirkebogen for Vester Vandet i 1812. Christen Pedersen Dragsbæk var skipper og skudeejer i Klitmøller, i skifteprotokollen for Hillerslev-Hundborg herreder findes på folio 303 b dateret d. 1. juni 1814 et skifte efter ham, som arvinger nævnes sønnen Peder Christian Christensen og sønnen Lars Christian Christensen der begge var myndige, datteren Giertrud Christensdatter gift med gårdmand Christen Pedersen fra Tandrup.

I ægteskabet var der de 5 børn der udgør grenene 1-5.

Gren 1. Peder Christian Christensen Dragsbæk, f. d. 18. december
1783 i Vester Vandet.

Gren 2. Lars Christian Christensen Dragsbæk, f. 30. marts 1788.

Gren 3. Giertrud Christensdatter Draxbech, f. 25. juli 1791 i V. Vandet.

Gren 4. Mette Christensdatter Dragsbech, f. d. 6. oktober 1796 i V.
Vandet.

Gren 5. Anders Christensen Dragsbech, f. 11. august 1804 i V. Vandet.

2. GENERATION

Ane 4.

PEDER CHRISTENSEN DRAGSBECH

er født d. 6. november i 1695 i Vester Vandet, og kirkebogens udskrift lyder: "Den 6. november ved 11 slet formiddag fødd unge Christen Draxbech oc Birgitte Andersdatter Broe ved Møllen deris søn Peder, båret til dåben d. 10. ditto af Else Christen Olesøns, faddere: Povl Olesøn, Peder Peders Broe, Morten Broe, Christenze, Jens Hundborgs, Ane Peder Frøkiers. Moderen i kirke dagen efter."

Han blev gift d. 26. juli 1736 i Vester Vandet kirke og herom beretter kirkebogen følgende: "Den 26. juli hafde Peder Christensen Drasbech og Mette Christensdatter ved Klitmøller trolovelse. Cautionsmændene for dennem vare disse nemlig Christen Nielsen Krog og Anders Christensen Drasbæch, begge ved Klitmøller, hvilche lovede for begge, at de ey med hverandre vare beslægtede ey heller med andre udj egteskab indlat lovede og for påkommende havde og tiltale præsten at befri. Viet d. 16. september."

Videre beretter samme kirkebog om hans død i 1774 "d. 11. marts døde Peder Christensen Dragsbech ved Klitmøller i sit alders otteoghalvfjerssinstyvende år 4 mdr. 5 dage, begravet d. 18. marti".

Ane 5.

METTE CHRISTENSDATTER

Der er desværre en lakune i kirkebogen fra 28. november 1709 til 22. juni 1716 eller 1717, hvorfor vi ikke bringer årstallene nøjagtig men her er udskriften altså fra 1716 eller 1717: "Den 3. august klokken et over middag fød Christen Michelsen Bl^ach og Maren Christensdatter ved Møllen deris datters beret: båret til dåben d. 7. ditto af Kirsten Christen Dragsbech. Faddere var Ole Christ Dragsbech, Christen Michls: Krog. Anders Christen Dragsbech, Ane Marie Christensdatter Dragsbech." Peder Christensen Dragsbech var skipper og skudeejer i Klitmøller, og han havde i sit ægteskab med Mette Christensdatter Bloch 4 børn.

1. Birgitte Pedersdatter Dragsbech, f. d. 21. november 1738 i V. Vandet, død samme sted d. 10. februar 1821.
2. Christen Pedersen Dragsbech, f. d. 5. april 1743 i V. Vandet. Han ses ikke indført som død i kirkebogen men er givetvis død som spæd, da den næste bliver opkaldt med samme navn.
3. Christen Pedersen Dragsbech, f. d. 6. august 1745 i V. Vandet, han døde samme sted d. 7. juni 1812.
4. Inger Pedersdatter Dragsbech, f. d. 11. marts 1749 i V. Vandet, hun døde samme sted d. 8. december 1800.

Ane 6.

LAURITS KNUDSEN

er født i 1729, og han døde i 1769. Af profession var han møller og ejede Mennem Mølle i V. Vandet sogn. Han var gift med

Ane 7.

GIERTRUD CHRISTENSDATTER BLOCH^a

er født i 1722 i V. Vandet, hvor hun døde i 1781.

3. GENERATION

Ane 8.

CHRISTEN CHRISTENSEN DRAGSBÆK

er født i Klitmøller 1661 og døde samme sted i 1745, kirkebogen beretter herom: "Natten imellem d. 14. og 15 maji og om midnat døde Christen Christensen Draxbech ved Klitmøller i sin alders firefirssinstyvende år 5 mdr. 10 dage, begravet d. 21. ditto." Christen Christensen Dragsbæk var skipper og skudeejer i Klitmøller. Han var gift to gange, første gang var i 1688, da han blev gift med.

Ane 9.

BIRGITTE ANDERSDATTER BROE

er født ca. 1661 og kirkebogen beretter om hendes død i Vester Vandet i 1701: "Den 18. februar en stund efter middag, døde Britte Andersdatter unge Christen Draxbechs hustru ved Møllen der hun var foreåret gammel ringere 6 uger. Begraven d. 24. ditto."

I dette ægteskab er der 5 børn.

1. Maren Christensdatter Dragsbæk f. ca. 1689, hun døde d. 21. oktober 1762 i Vester Vandet.
2. Anders Christensen Dragsbæk, er f. d. 2. april 1691 og han døde d. 24. april 1749 i Vester Vandet.
3. Ane Marie Christensdatter Dragsbæk, er født d. 3. september 1693, hun døde d. 13. juni 1761 i Vester Vandet.
4. Peder Christensen Dragsbæk, er født d. 6. november 1695, han døde d. 11. marts 1774 i Vester Vandet.
5. Niels Christensen Dragsbæk, er f. d. 1. september 1699 og døde d. 20. november 1770.

Efter 6 år som enkemand bliver han igen gift i Klitmøller med Kirsten Christensdatter Krogh herom beretter kirkebogen: "Den 9. oktober 1707 trolovet Christen Christensen Draxbæk og Kirsten Christensdatter ved Møllen er viet d. 8. januar 1708 i Vester Vandet."

Kirsten Christensdatter er født i Klitmøller i 1686 og hun døde samme sted d. 24. december 1755, herom beretter kirkebogen: "Den 24. decem-

ber klokken 11 formiddag døde Kirsten Christensdatter sl: Christen Draxbæk i sin alders niogtressinstyvende år, 10 ugger og 2 dage."

I dette ægteskab er der 2 børn.

1. Christen Christensen Dragsbæk, f. omkring 1712 og døde i Viksø i 1782.

2. Else Christensdatter Dragsbæk, er født i 1716 og døde d. 20. marts 1792 i Vester Vandet.

Der findes et skifte efter ham i skifteprotokollen for Fadersbøl, skiftet er dateret d. 14. juni 1745, og er et skifte efter Christian Skattekiær i Klitmøller.

Og skiftet lyder som følgende: Anno 1745 dend 14. juni var på velædle og velbyrdige hr. cancellieråd Hans Langballes veigne og efter ordre mødt udi stervboen efter 30. dag efter afgangne Christen Skattekiær, jeg underskrevne Anders Møller med tiltagne tvende mænd, navnlig Niels Salomonsen og Christen Christensen Krogh begge her ved Klitmøller. Allenne for at tilkjendegive tilstædeværende udi i stervboet, at velbemeldte hr. cancellieråd Langballe ikke kan compencere eller møde lader til at fuldføre noget med registrering og vurdering formedens lovlig forfald, så og for at opsætte registrering med videre skifte og fordelingsholdelse til d. 6. juli forstanstundende, hvormed enken med hendes datter var ey altens meget vel fornøyet, men endog bad indstændeligen derom sådan hendes søn var i Norge, og til ommeldte tid mente at skulle være hjemkommen: Dette således at være parseeret tilstår vi under vore hænders underskrifter datum stervboen utsupra og underskrifter, Kirsten Christensdatter, Else Christensdatter, Anders Andersen Mølle, Niels Salomonsen og Christen Christensen Krogh.

Efter opsættelse til idag d. 6. juli indfandt sig udi stervboet kgl. majestæt hr. cancellieråd velædle og velbyrdige Hans Langballe til Fadersbøl som skifteforvalter og ejeren i stedet med tiltagne tvende vurderingsmænd navnlig Christen Christensen Krogh og Anders Mortensen Frost begge af Klitmøller, alt til dend ende for at holde rigtig skifteregistrering og vurdering samt skifte og deling mellem den efterladte enke navnlig Kirsten Christensdatter med sin tiltagne lavsværge velærværdige og vellærte hr. Peder Riiber sogneherre for Vester og Øster Vandet menigheder, på den ende og de med hendes salige mand sammen aflede børn, nemlig Christen Christensen 34 år og datter Else Christensdatter 29 med sin forordnede formynder Christen Krogh, så og en til søn navn Niels

Christensen 45 år alle hjemme i stervboet på den anden side: De øvrige stif børn navnlig Anders og Peder Christensen samt Maren og Ane Marie Christensdatter, som alle er givte og bosiddende ved Klitmøller, har givet tilbørlig afkald og kvittering ud i året 1737 efter enchens og med-arvningers foregivne og det såvel for deres tilkommende parter efter deres afdøde moder som for hvad de kunne tilkomme efter deres nu afdøde fader og blev da foretaget og afhandlet således som følger nemlig:

	rdl.	mk.	sk.
Af sølv var der 17 lod eller ialt for	8		14
af tin var der 2 tallerkener 6 fade 1 skål ialt for	3	3	14
endvidere var der 3 messinglysestager og 1 lysesaks	1	3	8
af kobber var der en gl. indemuret kedel og en noget mindre samt 1 lille håndkedel, 1 pande og 1 tragt	3	2	8
endvidere var der i dagligstuen 1 fyrbord åben fod og tvende skuffer under	3		
1 skammel af fyr			12
1 gl. skibskiste			12
1 lille halmkiste			12
1 stor åben træe stoel			6
tvende små gl. do.			4
1 snørstoel			2
1 stor tafle			8
1 gl. eggeskrin		1	8
enken blev tilladt at måtte udtage sig sengeklæder til sin seng, hvorefter fandtes i den østre seng			
2 sengedækken		2	
1 hørgarnslagen		2	
tvende små hovedpuder		3	
1 vår af wammel		1	4
1 wammels underdyne		4	
i dend væster seng 1 sengedækken		1	
tvende hovedpuder		3	
1 blåegarnslagen		2	
1 wammelsvår		1	4
1 underdyne af do.		4	

	rdl.	mk.	sk.
i dend synder seng 1 gl. overdyne	3		
2 wammels vår	2		
1 hovedpude	1		4
Af bøger havde dend sal. mand tvende huspostiler			
1 bibel med messingbeslag 1 bog kaldet "Sjælens trøst			
imod dødens skræk", og tvende psalmebøger, dend			
sal. mand havde desforuden part i nogle huse bl.a.			
10 rdl. i et hus i Thisted, og 1 skøde af værdi ansat			
til 8 rdl. Han ejede 1 fiskerbåd med segl og redskaber	10		
1 do. lidet ringere	7		
og nok 1 do. noget ringere	6		
og derforuden havde han en 3/4 part i en ringere	3		
han havde halvpart i et skib sammen med Anders			
Pedersen Krogh, som blev ansat til en værdi af	6		
Derforuden ejede han en sandskude ved stranden som			
blev kaldt "Sct Johannes", hvoraf han ejede 3/4, den			
øvrige fjerdedel tilhørte Anders Christensen Dragsbæk			
og de 3/4 skudepart blev ansat til en værdi af	200		
Desuden var han ejer af skuden "Sct. Peder" og den			
øvrige part af dette skib ejedes af Christen Chri-			
stensen Krogh, samt 1/4 til Peder Christensen			
Dragsbæk, den ene 1/8 part som han ejede heri var			
ansat til	50		
Endvidere meddeler skiftet at hans velærværdighed			
hr. Poulstrup i Sennels var til stervboet skyldig	8		
Hr. Peder Nors udi Søndenhaven	6	2	8
Hr. Hans Bectrup i Nors på	35		
Christen Mikkelsen Blak ved Klitmøller skyldte ham	46		
Skifteforvalteren anslog boets værdi til at udgøre	551	5	4
Af udgifter er der i skiftet nævnt husenes brøstfæl-			
dighed, ligesom begravelsesomkostninger m.v. er			
kommet til, stempel papir salær til skifteforvalteren			
og salær til vurderingsmændene alt i alt blev summen			
af udgifterne.	61	5	4

rdl. mk. sk.

Til rest i boet er der således 490 rdl. heraf tilkom

stiftsønnen Anders Christensen Dragsbæk. 81 4

Enkens egen søn Christen Christensen Dragsbæk . 81 4

Datteren Else Christensdatter Dragsbæk ligeledes. 81 4

Da boet var gjort op bad enken arvingerne om deres tilfaldne arveparter måtte blive stående ud i boet en tid , så ville lavværgen sørge for at denne tid efter anden skulle tilflyde dem. Skiftet er underskrevet af Hans Langballe, Kirsten Christensdatter, Peter Riiber som lavvæрге. Vurderingsmændene Christen Christensen Krog og Anders Mortensen Frost. Desuden er der Christen Christensen Skattekiær, Niels Christensen Dragsbæk og Christen Christensdatter Dragsbæk. Som formynder Christen Krog.

Ane 10.

CHRISTEN MICHELSEN BLOCH

er født ca. 1678, og om hans død beretter Vester Vandet kirkebog følgende: "Den 10. mai om aftenen klokken 9 døde Christen Michelsen Bloch ved Klitmøller i sin alders syvoghalvfjerdssinstyvende år 6 mdr. 2 ugger, begravet d. 16. ditto. Han blev viet i Vester Vandet og kirkebogen for 1714 siger således: "Den 12.^{te} juli i samme år trolovet Christen Michelsen og Maren Christensdatter Draxbech ved Klitmøller. Viiede d. 20. ^{40vs} september næst efter og var de hinanden i tredie og fjerde led beslægtet." Da Maren Dør i Vester Vandet i 1762 siger kirkebogen: "Den 21. oktober død Maren Christensdatter Draxbech sal. Christen Michelsens enke i sin alders treoghalvfjerdssinstyvende år begravet d. 26. ditto. I ægteskabet er der beviseligt 7 børn, muligvis denne Mette Christensdatter Bloch som vi har, så fremt det rigtige i kirkebogen skulle berette at hun skulle være født ca. 1716, de har forøvrigt en datter Berit født d. 3. august 1717, Christen d. 2. mai 1718, Peder d. 2. februar 1720, Gertrud født d. 8. juni 1722, Maren Johanne født d. 30. august 1724 og Michel født d. 12. oktober 1727, Inger født d. 10. oktober 1728.

Ane 11.

MAREN CHRISTENSDATTER DRAXBECHE

4. GENERATION

Ane 16.

CHRISTEN OLUFSEN DRAGXBECH

er født i Klitmøller i 1635, kirkebogen viser at han døde i 1715, "den 12. februar om morgenen døde Christen Olufsen Dragxbech ved Klitmøller, 80 år ringere 2 mdr. gammel, begravet d. 19. ditto". Omkring 1660 blev han gift i Vester Vandet kirke med

Ane 17.

ELSE PEDERSDATTER

der er født i Klitmøller ca. 1634, og som døde i 1714 i Vester Vandet. Kirkebogen Anfører: "Den 8. december om aftenen ved seks slet døde Else Pedersdatter Christen Olufsens hustru ved Møllen i sin alders førstinstyvende år, begravet d. 15. ditto."

Christen Olufsen Dragxbech var skipper og skudeejer i Klitmøller, han førte altid sin egen skude og vedblev med det til han blev over halvfjerds år gammel. Christen Olufsen Dragxbech nævnes i matr. 1664 som fæster under Vester Vandet kirke. Han arvede sammen med broderen Poul Olufsen Dragxbech, part i gården "Djerregården" i Vester Vandet. I ægteskabet var der 6 børn.

1. Christen Christensen Dragxbech, født omkring 1661, død d. 15. maj 1745 i Vester Vandet.
2. Dorethe Christensdatter Dragxbech, født omkring 1663, død d. 2. juli 1743 i Vester Vandet.
3. Maren Christensdatter Dragsbech, født omkring 1666, død d. 29. november 1735.
4. Anne Christensdatter Dragxbech, født omkring 1670, død d. 6. december 1742.
5. Oluf Christensen Dragxbech, født omkring 1676, død d. 21. december 1755 i Vester Vandet.
6. Helle Christensdatter Dragxbech, født omkring 1684, død d. 27. maj 1762 i Vester Vandet.

5. GENERATION

Ane 32.

OLUF CHRISTENSEN DRAGXBECH

er født i Klitmøller i Vester Vandet sogn omkring 1605, og han døde i Klitmøller i 1672. Tilsyneladende er han den første der bærer døbenavnet Dragxbech i Klitmøller og menes at være søn af omtalte Christen Olufsen.

Han blev gift i 1633 i Vester Vandet kirke med Helle Christensdatter Blach, hun er født i Klitmøller i 1605 og døde samme sted i 1680.

Oluf Christensen Dragxbech sejlede som skipper og skudeejer lige til sine sidste dage, og var en uhyre velhavende mand. I regnskabet ser vi at Oluf Christensen Dragxbech i 1631 fik fæstebrev på det hus i Klitmøller, som hans fader Christen Olufsen fradøde. Det var den samme Oluf Christensen Dragxbech der var medunderskriver for klagen til kongen d. 8. august 1665.

I ægteskabet var der 6 børn.

1. Christen Olufsen Dragxbech, født omkring 1635, død d. 12. februar 1715.
2. Karen Olufsdatter Dragxbech, født omkring 1638, død d. 3. januar 1731 i Vester Vandet.
3. Anders Olufsen Dragxbech, født omkring 1642, død d. 25. september 1724 i Vester Vandet.
4. Poul Olufsen Dragxbech, født omkring 1647, død d. 23. marts 1721 i Vester Vandet.
5. Peder Olufsen Dragxbech, død 1684.
6. Maren Olufsdatter Dragxbech, død 1668.

Ane 33.

HELLE CHRISTENSDATTER BLACH

er født i Klitmøller i 1605, og hun døde i Vester Vandet sogn i 1680.

Ane 34.

PEDER NIELSEN SKINNERUP

er født i 1610 og døde i 1667.

6. GENERATION

Ane 64.

KRISTEN OLUFSEN

er født i Dragxbech i Thisted, og han døde i Klitmøller 1631. Han havde i sin tid været boende af Dragxbech Mølle i Thisted sogn, og flyttede herfra til Klitmøller hvilket så gav ham tilnavnet Dragxbech.

Ane 66.

CHRISTEN CHRISTENSEN BLACH

er født i 1585, og han døde i Vester Vandet i 1665. I følge Ørums regnskaber skulle han have været strandfoged.

SKUDEHANDEL FRA KLITMØLLER

Skudehandelen her fra Klitmøller foregik som regel med Norge og kan føres virkelig langt tilbage i tiden. Ja, nogle mener at den kan føres tilbage til "Arrilds tid", den handel foregik navnlig fra Klitmøller og til Lista i Vest Agder og i Grimstadegnen i Aust Agder, og menes at have fundet sted allerede i sten og bronzealderen ca. 2000 til 1000 år før Kristi fødsel. Disse skudehandler var temmelig farlig idet man skulle laste og lodse på det farefulde hav i Klitmøller vig, hvorfor det blev bragt til afslutning omkring 1850, efter at Agdertangen var blevet gennembrudt af havet, så de kunne gå ind og ligge til i den sikre havn i Thisted.

Disse små skuder var på 40-45 fods længde og var helt åbne, de kaldtes sandskuder og var som regel bemanded med 3-4 mand, disse 3-4 mand kunne så have part i en sådan sandskude, og da en sandskude på den tid vurderes til omkring 3-400 rdl. alt efter størrelse og kvalitet, vil vi se at det var ret anselig pengesummer der var investeret i denne form for erhverv. For at bringe lidt yderligere om disse sandskuder, henviser jeg til Anders Christensen Heede i Øster Vandet, idet denne mand var urmager og fabrikerede uret i Vester Vandet kirke. På dette ur er der et fantastisk fint enkelt maleri af en såkaldt sandskude med dannebrogflag vajende og store sejl oppe.

Skudehandelen ridset groft op, bestod i at landmændene kom kørende med korn, flæsk, smør og andre landbrugsprodukter fra deres hjemegn i Thy, de solgte det til skudeejerne og disse sejlede så varerne til de sydnorske havne hvor de blev solgt, og herfra opkøbte man så tømmer, metalvarer og meget andet, der dengang var en mangelvarer i Thy, disse varer blev så taget med på tilbageturen og solgt hjemme.

Uret i Vester Vandet kirke er en gave fra Klitmøllerflåden eller de 24 mænd der står bag den, og i kirken på tavlen ved siden af uret er givernes opført på de mænd der sejlede med de ni skuder. Her har vi bl.a. skude nr. 1, på tavlen bar navnet tålmodighed. Skipperen var Peder Jensen Broe i Klitmøller født i 1706 død i 1764. Søn af skudeejer Jens Jensen Broe (Hundborg) i Klitmøller.

Reddere Oluf Poulsen Dragsbæk i Vandetgård født omkring 1678, død 1753. Ejer af Vandetgård og en række andre ejendomme, kaldes på tav-

len Seiger, han var den ene af de to givere der boede i Vester Vandet by. Men hans nære forbindelse med Klitmøller fremgår af at han var søn af den hovedrige skudeejner Poul Olufsen Dragsbæk i Klitmøller. Christen Olufsen Dragsbæk er født omkring 1716 og døde i 1786, han kaldes Christen ved Broe fordi han boede i et hus ved Klitmøller å, hvor en bro førte over åen. Skude nr. 2. hvis navn ikke kendes, her er skipperen Christen Olufsen Dragsbæk i Klitmøller, den samme som er nævnt som reder under forrige skude. Rederen er her Poul Ulufsen Dragsbæk 1723-1794, han omkom i Klitmøller vig, han var broder til foregående, begge var sønner til skudeejneren Oluf Christensen Dragsbæk i Klitmøller. Skude nr. 4. blev kaldet "Sct. Johannes", skipper var Christen Christensen Dragsbæk i Klitmøller født 1712 død 1782, han var søn af førnævnte skudeejner af samme navn. Han flyttede til Viksø hvorfra han drev skudefart på Norge og hvor han døde.

Da skudehandelen jo var et job for mandfolk og ofte en hård tørn, skulle der jo bruges meget brændevin, denne blev brændt af befolkningen i land og den 13. august 1836 står der følgende: Den dag bløu inspeseret her i huuset af P. Nyborg og kontrollørbetjenten Bolvig efter kontrebang-vare. Og hos Anders Dragsbæk. Antagelig har man ledt efter brændevinstøj, udbyttet af inspektionen er ikke nævnt, men efter al sansynlighed er det negativt. Fjorten dage efter brændes der påny brændevin samme sted. At det ikke altid var den rene leg ser vi af en del af de ulykker der ramte befolkningen på kysten, her nøjes vi med at nævne d. 11. april 1834. "Forliste og med Kroghs fartøyt fra Vixø væisten for Vixø; den var kæntret, da den kom til land. De bløu alle mand, Lars Larsen og Niels Christensen Draxbech herfra Klitmøller var med og Svend Koldberg var skipper, og så var der 3 med der nør fra ". Det er altså en af kystens skuder der er forlist d. 17. december 1836, den dag blev 7 mand ved Vorupøre af to både der er kæntret.



Urskiven i nærbillede. Urmagerens navn og årstallet 1754 læses tydeligt, og ovenover ses det smukke udsmykkede billede af en to-mastedes skude, som sandsynligvis har haft en af den tids sandskuder som model. På træværket over urskiven ses inskriptionen om givene



Mindetavlen med givernes navne

Anetable

for

Chresten Nielsen Aas

og hustru

Dorthe Mogensdatters

børn

						Ane 446. Christen Knudsen Knudsen
Ane 196. Niels Poulsen		Ane 200. Christian Olufsen				Ane 222. Ane 223. Rasmus Magdalene Jensen Christensdatter Katte Eising
	Ane 98. Søren Jensen	Ane 99. Sidsel Nielsdatter	Ane 100. Olav Dragsbeck	Ane 101. Helle Christensdatter Bloch	Ane 110. Anders Pedersen Sterm	Ane 111. Birgitte Rasmusdatter Katte
Ane 48. Jens Sørensen	Ane 49. Kirsten Sørensdatter	Ane 50. Poul Olufsen Drasbech	Ane 51. Maren Christensdatter		Ane 54 Peder Madsen	Ane 55 Magdalene Andersdatter Sterm
	Ane 24. Søren Jensen	Ane 25. Maren Poulsdatter Drachbech		Ane 26. Mogens Iversen Holst	Ane 27. Sidsel Pedersdatter	
Ane 12. Ole Sørensen	Ane 13 Else Mogensdatter Holst					
	Ane 6. Mogens Olufsen Legind	Ane 7. Dorthe Andersdatter				
Ane 2. Chresten Nielsen	Ane 3. Dorthe Mogensdatter					

1. GENERATION

Ane 2.

CHRESTEN NIELSEN AAS

var gårdmand i Næstrup, og blev gift d. 30. november 1810 med

Ane 3.

DORTHE MOGENSDATTER

er født 1782.

I ægteskabet er der 5 børn der udgør grenene 1-5.

Gren 1. Inger Christensdatter.

gren 2. Anna Christensdatter.

gren 3. Niels Christensen Aas.

gren 4. Dorthe Christensdatter.

gren 5. Mogens Christensen Aas.

2. GENERATION

Ane 6.

MOGENS OLUFSEN LEGIND

var gårdmand i Næstrup, Sjørring sogn. Var født 1732 i Legind i Nørhaa, døde 17. juli 1792 i Næstrup.

Han bliver første gang d. 28. oktober 1768 i Nørhaa med Dorthe Christensdatter, der er født i 1740 i Nørhaa, som datter af gårdmand Christen Christensen og hustru Karen Andersdatter, hun døde d. 8. marts 1780 i Næstrup.

Mogens Olufsen Legind blev gift anden gang d. 28. juli 1780 i Sjørring med

Ane 7.

DORTHE ANDERSDATTER

fra Sperring.

3. GENERATION

Ane 12.

OLE SØRENSEN

er født i 1703 i Legind Nørhaa sogn, døde d. 19. marts 1778. Gift ca. 1729 med

Ane 13.

ELSE MOGENSDATTER HOLST

er datter af degn i Vejerslev-Blidstrup.

Hun døde 1734 i Legind, er begravet d. 17. juli 1734, hun var 38 år og 5 uger gammel.

Ole Sørensen overtog fæstet efter faderen i Legind, på hartkorn 9 td.

Efter Elses død blev der d. 9. september 1734 afholdt skifte, på en stor firlænget gård, der blev holdt fast 5 tjenestefolk, boet indeholdt sølv, tin og kobbereffekter til ialt 133 rdl. til deling imellem børnene.

4. GENERATION

Ane 24.

SØREN JENSEN

er født ca. 1660 i Gullerup, Bjergby sogn. Han var fæstet af en gård i Legind, han blev gift d. 16. november 1698 i Klitmøller med

Ane 25.

MAREN POULSDATTER DRACHBECH

er født 1670 i Klitmøller, er død før 1721 da der afholdtes skifte efter faderen. Begge ægtefællerne er forgæves søgt.

Ane 26.

MOGENS IVERSEN HOLST

var degn i Vejerslev Pidestrup sogn. Er død 15. juli 1732, han var gift med

Ane 27.

SIDSEL PEDERSDATTER

er født 1665 i Thorup Skallerup sogn.

5. GENERATION

Ane 48.

JENS SØRENSEN

var gårdmand i Gullerup Bjergby sogn. Er født 1621 og død d. 8. september 1681. Gift første gang d. 3. oktober 1647 i Bjergby med Sidsel Sørensdatter, der døde 1650, gift anden gang med

Ane 49.

KIRSTEN SØRENSDATTER

er født ca. 1625 på Lynggård i Tødsø, er død d. 21. november 1711 i Gullerup.

Ane 50.

POUL OLUFSEN DRASBECH

er født ca 1647, da kirkebogen for Vester Vandet sogn først begynder 1691 har det været umuligt at konstatere den nøjagtige fødselsår. Han døde ifølge Vester Vandet kirkebog i 1721, og kirkebogen lyder således: "Den 23. marts klochen 3 over middag døde Poul Oles Drasbech ved Møllen, 74 år ring 5 dage gammel, begravet d. 31. ditto".

I skifteprotokollen for Dueholm m. fl. amter findes på folie 27 b et skifte dateret d. 22. april 1721, hvorefter Poul Olufsen som boede og døde ved Klitmøller, havde en del efterladenskaber at efterlade til følgende arvinger:

Enken Maren Christensdatter.

Sønnen Oluf Poulsen, boende i Vester Vandet.

Datteren Helle Poulsdatter, gift med Anders Nielsen i Momtoft.

Datteren Maren Poulsdatter, som har været gift med Søren Jensen i Le-gind, som har efterladt sønnen Oluf Sørensen og Niels Sørensen.

Ane 51.

MAREN CHRISTENS DATTER

er født ca. 1652 og døde i Vester Vandet i 1722, kirkebogen viser følgende:

"Den 1. april 2 stund over middag døde Maren S. Poul Olesens ved Møllen, 70 år gammel, 18 uger og 4 dage gammel, begravet d. 8. ditto". Sønnen Oluf Poulsen er født ca. 1678, og kirkebogen for Vester Vandet i 1753 fortæller:

"Den 26. juli klokken 7 efter middag døde seigr. Oluf Poulsen Drasbech i Vester Vandet, i sin alders fireoghalvfjerdsinstyvende år og 9 mdr., begravet d. 2. augusti".

Han var gift første gang med Maren Pedersdatter Morup, der er født ca. 1681.

Vester Vandet kirkebog fortæller i 1738:

"Den 21. juni klokken 10 om formiddagen døde Sr. Oluf Poulsens hustru i Vester Vandet, Maren Pedersdatter Morup i sin alders seksoghalvtresinstyvende år ringere 23 uger og 2 dage og blev begravet d. 28. ditto". Han bliver efter Maren Pedersdatter Morups død gift med Pernille Kirstine Søltoft, hvilket fremgår af bl.a. skifteprotokollen for Dueholm m. fl. amter, hvor der på side 105 b. dateret d. 10. februar 1740, findes et kongl. konf. testamente for Oluf Poulsen og Pernille Kirstine Søltoft, gående ud på, at den længstlevende skal hensidde i uskiftet bo. De boede i Vester Vandet.

I samme skifteprotokol på folie 458 findes følgende:

Margrethe Morups tilladelse til at være sin egen værge, dog under kurator Oluf Poulsen. Dateret Fredensborg d. 28. august 1734.

Vi Christian d. 2. siette af guds nåde konge til Danmark og Norge, de venters og gotters, hertug udi Slesvig Holsten, Stormarn og Ditmarsken, greve udi Oldenburg og Delmenhorst, gjør alle vitterligt at vi efter herom allerunderdanigst gjorde ansøgning, allernådigst haver bevilget og tilladt, så og hermed bevilger og tillader at Margrethe Mollerup, nu opholdende udi vort rige Norge, må være sin egen værge og selv sine arvemidler til sig annamme og rådig være, dog under hendes svoger Oluf Poulsen af Vester Vandet udi Thye i vort land Nørrejylland, som curator hans tilsyn efter loven. Forbydende alle og enhver her imod som foreskrevet står at hindre eller udi nogen måde forfang at gjøre under vor hyldest

og nåde, givet på vort slot Frederickberg d. 28. august 1734.
Under vor kongl. hånd og signette.

Christian R.

L.S.

Confreret med originalen.

Test aller underdanigst.

Jørgen Poulstrup.

Pneve.

Kirkebog for Vester Vandet 1754 fortæller følgende:

"Den 6. augusti copulerede sognepresten til disse menigheder hr. Peder Knudsen Riber og madame Petronelle Kirstine Søltoft, sl. Oluf Poulsen Drasbechs efterleverske her i Vester Vandet. Uden foregående trolovelse, ifølge kongl. aller nådigste bevilling dateret: Christiansborg slot d. 5. juli 1754.

Forloverne vare velerværdige hr. Christen Dunboel af Hundborg og hr. Hans Christian Begtrup af Nors. Herren self ligge nye nåde og velsigelse til dette i herren begyndte nye ægteskab, at de forrige længsels og trængsels dage må glemmes.

Petronelle Kirstine Søltoft nævnes som datter af præsten i Nr. Snede Christen Knudsen Søltoft. Og ved hendes død skriver præsten Per Knudsen Riber i kirkebogen:

"Den 5. november 1745.

Ach! tåre-dyppet pen!

Som her min ældste ven må nu indskrive i blandt de dødes tal! men herrens nåde-vil dog fast schal blive."

Datteren Helle Poulsdatter, der er gift med Anders Nielsen Råen. Sen- nels kirkebog i 1727 fortæller følgende:

Anders Nielsen Råen af Momtoft begravet udi kirken med liigprædoken d. 26. maj".

Vester Vandet kirkebog i 1712 fortæller følgende:

"Den 8. juni blef efter kongebrev viede til ægteskab i Poul Olesens hus ved Klitmøller, Anders Nielsen af Holstebro og Helle Poulsdatter, som kom til Mumtofte i Sendeltz at boe."

Efter mandens død giftede enken sig igen og Sendeltzs kirkebog i 1728 fortæller:

"Den 23 juni blev Michel Sørensen og Helle Pouls D. på Momtoft trolovede og 29. juli sammenviede. Forlovere var Oluf Poulsen af Vester Vandet og Bertel Christensen i Liegord."

Skifteprotokollen for Dueholm m.fl. amter findes der på side 303 og fremefter et skifte på 39 sider som vi her vil bringe i fuld ordlyd. Friderich Birchenbusch Kongelig May ^{ts} etats og justitz raad samt amtmænd over Dueholm Ørum og Vestervig amter gjør vitterligt at år 1728 d. 30. januar er denne skifteforretning fefsalig Anders Nielsen Raaen, som boede og døde på Momtoft til endelig slutning foretaget og befordret, og er da så vel og tilforn tid efter anden fra dette skiftes anfang til dessen slutning der udinden passeret og forrettet således som efterfølger. Anno 1727 d. 16. juni er foretaget at holde skifte og deling efter sal. Anders Nielsen Raaen udi hans stervboe her på Momtoft, imellem den sal. mands efterladte enche mad: Helle Poulsdatter og deres i ægteskab sammen aulede 8 børn, nemlig 5 sønner navnl: Poul Andersen 13 år gammel, Peder Andersen 9 år gammel, Niels Andersen 5 år gammel, Christen Andersen 2 år gammel, Anders Andersen 2½ måneder gammel og 3 døtre navnlig Birgitte Maria Andersdatter 14 år gammel, Maren Andersdatter 13 år gammel og Anne Andersdatter 7 år gammel:

Til hvilket skifte at forvalte sig i dag, som er rette 30te dag efter loven her i Sterfboen inde fant kongl. may ^{ts} etatz og justutsråd samt amtmænd over Dueholm Ørum og Vestervig amter højædle og velbr. Friderich Birchenbusch af Thidsted. Og var da her til stede enchen forbemeldte Helle Poulsdatter med hendes laugværge kongl. may ^{ts} justitsråd højædle og velbr. Arnoldus Christian Dysset af Thidsted, samt enchens broder S. Oluf Poulsen af Vester Vandet, som af skifteforvalteren er anordnet at have opseuen på børnenes vegne, og deres beste observere indtil anden værge for dennem kan vorde satte, så som ingen fød værger på fædderne side findes her i landet, og bem^{te} Oluf Poulsen er med fire værgemåls bebyrdet, udi hvilche forbenævnte personers hos og overværelse ved dette skifte på denne tid er passeret, forreted og sluttet således som følger:

Først blev boens løsøre registreret og ved 2^{de} dannemænd navnl. Niels Pedersen i Jensbyegård og Michel Jensen i Skousted vurderet således, som hernæst efterfølger:

	Rdl.	mk.	skill.
6 sølvskeer vægt 19 lod a'	9	3	
2 - - som er pantsat hertil sterfboen af Hans Dahl i Thidsted og vægt 6 3/4 lod a' 3 mk.	3	5	4
1 rød kruss med sølvlæg Tinn	2	4	
7 fad væg 21 pund			
1 dusfin og 4 tallerkener vægt 12 1/2 pund= 33 1/2 pund a' 22 skill.	7	4	1
1 bordkrandtz			12
1 liden tinnskåle			8
1 teine smør breit			6
1 serhirschner			4
1 gammel tinnflaske			8
1 par gamle lysestager		1	8
MESSING			
1 stort fad at sætte på en kakkelovn		4	
1 gammel fyrbachen		3	
1 messinggryde med låg og jernhanche samt fødder		4	
2 lysestager		1	8
1 fyrfad		4	8
1 barberfad		1	
1 sengedæchen			1
1 rifjern			8
1 strygejern			12
2 lysse saxe			8
1 dørslag med jern handfang			2
1 malmmorter med støder		4	
1 liden fyrfad			10
KOBBER			
1 indmuret brøger kedel på ungefher 2 tx			8
1 gammel håndkedel vægt 4 pund a' 20 skill.			5
1 sengebækken			3
1 gammel theekedel		1	8
1 gammel kasteol			12

	Rdl.	mk.	skill.
I STORESTUEN			
1 rundt bord med åben foed	1		
1 gammel dravkiste af fur	2	4	
1 lodbæncch overtræchet med lysleder	1	2	
1 lidden bord med steen i bladet		4	
1 stor fyrkiste med jernbeslag og lås for		2	
1 ditto halvkiste		5	
2 stole overtræchet med lysleder		5	
2 ringere ditto		3	
6 andre stole med noget gammelt overtræch	1		
12 spis glasse små og store a' 6 skill.		4	8
2 ølglasse a' 4 skill.		1	
3 små brændevinsglasse			8
1 liden karaf			2
I GLÆSTESTUEN			
1 gammelt fyrbord		2	
1 gammel fyrkiste		5	
1 ringere ditto		1	
1 fyrstolpe seng med himmel over		2	
1 ringere ditto		3	8
I GANGEN BEM ^{TE} GLÆSTESTUE			
1 gammel fyrkiste		1	8
1 eege ditto		1	
1 gammel fyrskab		1	
1 folbæncch		1	8
1 gammel hiul rock		1	12
2 garnvinder			4
1 gammel hiul rock			8
2 gamle haspetæær			2
1 trælygte med glas for			6
I DAGLIGSTUEN			
1 egebord med egestole par og åben fod		5	
1 gammel fyrre bord med lugte fod		3	
3 fyrre bench		1	8

	Rdl.	mk.	skill.
1 gl. bord med fold seng under			12
2 træstole og 1 felt stoel		2	8
1 liden sort spejl		2	
1 tabelech		1	
1 jernbilæggerkachel ovn	7		
1 slag uhrværch	4		
1 åben skab med hylde og 1 borddæchen		1	8
40 melchebytter a' 3 skill.	1	1	8
I SKRIVERKAMMERET			
1 skrivertøj af borbom		1	8
1 liden spejl		2	
1 flache fod den med 8te flacher	1		
1 gammel skrin		1	8
1 karvebræt			6
I KJØKKENET			
6 hollanske tallerkener		1	2
1 hollansk fad			6
1 jerngryde		3	
1 dito		2	8
1 dito		8	2
1 dito		3	
1 dito		2	
1 gl. ubrugelig dito			8
1 jernpande			12
1 gl. dito			4
1 jerntriefod		1	12
1 dito			12
1 rist		1	8
2 bradspader med buch		2	4
2 ildclemer		2	
4 ildpander		1	8
2 køchen knive			12
1 jernlampe			3
1 rifjern			3
2 tinskeer og 1 madgafel			12
1 god rådjern		3	8

	Rdl.	mk.	skill.
I BRØGGERSET			
1 fyrre kar på ungefer $2\frac{1}{2}$ tx den	1	1	
1 gl. eege dito		5	
1 fyrre dito	3	8	
1 mindre dito		2	
1 fyrre kar		2	
1 dito		1	8
1 liden dito			12
1 bærkarr			10
1 dito			8
1 par kværne	1	1	
I SALTKIELDEREN			
1 gl. degnetrug			12
1 meltrug		1	8
1 salttrug		4	
2 store meeltønder		1	8
5 standtønder a' 8 skill. ialt		2	8
1 eegestandtønde		1	
6 standfierdinger		1	8
1 kerner		1	
1 flød bønne			6
1 vasketrug			10
12 andre trug a' 4 skill.		3	
10 røde potter store og små a' 1 skill.			10
8 dito fade og 1 kors		1	
8 stripper a' 3 skill.		1	8
1 fyrballer			8
2 selder			12
4 løbe a' 2 skill.			8
1 vand såe a' fyr		1	
2 løbbe a' 3 skill.			6
3 solde a' 4 skill.			12
2 teinser a' 5 skill.			10
PÅ SALT KIELDER LOFTET			
15 gl. brunet sæche a' 8 skill.	1	1	8
13 nye brunet tviend sæche a' 24 skill.	3	1	8

	Rdl.	mk.	skill.
5 gl. uldsæche a' 8 skill.		2	8
1 klæder stammel			10
I NØRCAMMERET			
1 stor øltønde		2	8
1 mindre dito		2	
5 stand tønder a' 4 skill.		1	4
4 hele anchre a' 1 mk.		4	
4 hal dito a' 12 skill.		3	
1 gl. kurveseng		1	4
I SKOLEN			
1 gl. fyrre bord og 2 bænche		1	
1 par pistoler med hylstre og kapper altsammen gammelt		5	
1 gl. ubrugelig ogganske forrustet flint		1	
I JORDKIELDEREN			
1 gl. fyrbord		1	
5 øltønder a' 2½ skill.	2		8
1 dito		3	
1 dito med jernbånd	1	1	8
1 dito		5	8
1 gl. halvtønde			8
I FOLKENES KIELDER			
2 heele tønder a' 2 mk. 2 skill.		4	8
1 øltragt			6
1 trækande			6
1 halv dito			4
2 træ kruse			2
2 sten kruse		1	4
2 halvpot dito		1	
PÅ LOFTET			
21 tx rug af 2 rdl.	44		
7 tx malt a' 9 mk.	10	3	
1 ost hæche			12
1 gl. kiste		1	
1 korntønde	1	2	

	Rdl.	mk.	skill.
1 korn skjeppe		3	
2 gryn kubbe			12
2 løbbe			6

LIINTØY

2 hørgarns dreyels duge		4	
1 grovere dito		1	8
1 gl. damask dreyels dug		3	
3 ringere dito a' 8 skill.		1	8
1 damaskes dreyels håndklæde		1	
1 andet dreyels håndklæde			12
2 blåegarns håndklæde		1	
3 blåegarns duge		3	
1 par hørgarnslagner		4	
1 hørgarns pudevår		1	8
1 par blåegarns dito		1	
4 hørgarns dreyels salveter a' 12 skill.		3	

SENGEKLÆDER

udj gjæstestuen på den grønne seng

1 stribet hiemgiort olmerdugs overdyne	2		
1 gl. dito underdyne		4	
2 hiemegiorte bolsters hoveddyner		3	
3 dito hovedpuder	1		
1 dito med hår		4	
1 par hørgarnslagner		4	
1 gl. blå omhæng bestående af 3 stk. og 1 kappe hiemegiort tøy		3	

PÅ DEN ANDEN SENG

i samme stue

1 hiemgiort bolster overdyne	3		
1 hiemgiort olmerdugs underdyne	2	4	
1 dito hovedpuder med vår	1	2	
1 liden dito uden vår		1	8
2 bolsters hoveddyner	1	2	
1 par hørgarns lagner	1	3	
1 guel omhæng af hiemgiort tøy	1	4	

	Rdl.	mk.	skill.
PÅ PIGERNES SENG			
1 gl. hiemgiort olmerdugs dyne	1		2
1 vadmelsdyne	1		
1 dito		3	
1 dito		2	8
1 gl. bolsters underdyne		2	
1 ulden underdyne		1	8
2 olmerdugs puder		1	4
1 ulden underpude			12
3 uldne a' 8 skill.		1	8
3 vadmels ulden lagen		3	
3 dito		3	2
PÅ EN SENG i nørrecammeret			
1 gl. hiemegiort olmerdugs overdyne med blå striber		4	
1 hvid vadmels underdyne		3	
1 hiemegiort bolsters hovedpude		1	8
1 olmerdugs dito med pudevår		3	
1 dito uden vår		1	
2 blåegarns lagner		2	8
PÅ EN SENG I SKOLEN			
1 hiemegiort olmerdugs overdyne		5	
1 hvid vadmels underdyne		3	
1 olmerdugs pude med vår		1	
1 gl. vadmelspude			8
2 gl. blåegarns lagner		2	
PÅ 2 ^{de} SENGE I RULLCAMMERET			
1 ulden vadmels dyne	1	1	
2 olmerdugs puder		1	
2 vadmels puder		3	
2 uldne lagner		3	
1 sengeklæde		1	8
1 dito		1	
1 ulden lagen		1	

	Rdl.	mk.	skill.
PÅ KARLENES SENGE			
1 ulden vadmels dyne		5	
1 vadmels pude og 1 seyldugs dito		1	8
2 uldne lagner og 1 gl. sæch		3	8
1 vadmelsdyne		3	
2 uldne lagner		2	
1 ulden pude			12
1 gl. sæch			10
1 sæchedæchen		1	
1 ulden lagen			12
1 vadmels pude			10
DEN SALIGE MANDS . gangklæder			
1 brun klæde kiortel med vest til	7		
1 brøstdug af hjemgiort tøy og 1 nattrøye af samme slags	1	4	
1 gl. sort damaskes vest	1		
1 gl. sort klædekappe	1	2	
1 blå dito med sølvhager	4		
1 par loden bukser	1		
2 par dito underbukser		2	
1 loden vest med tiinknapper	1		
1 ulden brøstdug		1	8
1 par sorte strikket strømper		2	8
1 par sort ulden strømper		1	8
1 par grå dito		2	
1 par brune dito		2	
1 par uldne vanter		1	8
1 par sko med sølvspænder		5	
1 par gamle støvler med sporer		4	
1 rød reisehætte		1	8
10 hørngarns skiørter a' 3 mk.	5		
1 blå reisehynder af hjemgiort tøy		4	
2 par tøfler		3	
1 par broget stolehynder		3	
1 broget bordklæde	1	2	

	Rdl.	mk.	skill.
1 dito		4	
1 gl. dito		1	
1 blåe bordklæde		4	
1 broget sybenche dyne	1	4	
2 hatte		3	
3 nathuer		5	
BØGER			
1 liden bibel		3	8
Den danske lovbog	2		
1 psalmebog		1	8
1 bønnebog		1	
1 tydsk psalmebog			8
1 gl. geografisk bog			4
1 liden bog kaldet Tamz E.E. Tøyle			4
VOGNE OG PLOVE med anden gårds redskaber			
1 vangvogn med hammel og al sin behør	14		
1 dito postvogn	13		
1 læderhestetøi med kopler og tømme	5		
1 vogn med beslag hjul og havre	14		
1 dito med have og behørige dræt	9	2	
1 dito	6	2	
1 gl. dito	4	2	
2 gl. vognekar og 2 gl. hiul		4	
1 bagplov uden jern		3	
1 dito med jern og dræt		3	
20 stk. møgfiel		4	8
2 par kørelæder med streger og bæstre	1		
1 par tørvelæder		1	8
2 par gl. skeerknive og 2 hachellskiste		5	4
2 halvslæt høylær	1		
4 gl. dito		4	
3 gl. høylær drave			9
2 par nye og 3 par gl. høylær kroge		2	10
2 lyngleer		2	
3 gl. grebe med jerngrene		3	

	Rdl.	mk.	skill.
2 dito		2	8
3 gl. tørvespader		2	8
2 par hørtøyy		1	12
2 gl. varre		1	4
2 spæger boer med 1 skaft			10
1 gl. spe		1	
1 hukjern og 1 hovtang			12
1 bundkniv			6
2 forch		1	
10 gl. river		1	14
3 vol støvler			12
nogle gl. bager og forrer reebe til vogne	1		
1 tønde med en slump tren udi	2	2	
3 tp stenkul	3		
1 tiærkande			4
1 hverresteen med jernaxel	1	1	
1 kane	5		
2 stålharer	3		
2 gl. træharrer		5	
6 par plovjern	3		
SMEIDEREDSKAB			
1 armbolt	4		
1 sperhage		3	8
1 forhammer og 1 sichhammer	1	1	8
2 små håndhamre		1	8
2 tænger		1	12
2 klyvbrøder			14
2 navltænger			10
1 mejsel og 1 buch		1	
1 iiste qvast			4
1 par belleder	1		
TØMMER OG JERN			
3 bakke lægter		2	
14 knapholter	1	1	
29 steenlægter	1		2
15 fyrrebord	2		3

	Rdl.	mk.	skill
12 tylter vragbord	8		
4 stænger jernveg 8 lispund a' 4 mk.	5	2	
2 lispund jern a' 10 rdl.	20		
2 forekryber		3	
1 vandtrug		1	8
LEVENDE CEATURER			
STUDE OG UNGNØD			
4 par stude a' 18 rdl.	72		
4 par ringere dito a' 13 rdl.	52		
1 stud	1	2	
KIØR OG ANDET QVÆG			
1 gl. gråhielmed koe 13 år gl.	4		
1 gråhielmet dito 8 år	4		2
1 sort ko 4 år gl.	3		
1 sorthielmet 7 år gl.	3	3	
1 gråhielmet 9 år gl.	5		
1 sortbroget dito 16 år gl.	2	4	
1 sorthielmet dito 6 år gl.	6		
1 sortbroget 7 år gl.	3		
1 skåren kvie	5	2	
34 får a' 3 mk. 4 skill.	18	2	8
20 lam a' 1 skill.	3	2	
6 veyer a' 3 mk. 4 skill.	3	4	8
1 soesvin	2		
4 grise a' 2½ skill.	1	4	
1 søesvin	1	3	
1 galt	1	4	
HESTE OG HOPPER			
1 sort hest 4 år gl.	24		
1 sort dito 3 år gl.	10		10
1 sortebrun hesteplag 3 år gl.	8	2	
1 sortebrun marplag 2 år gl.	12		
1 gul hoppe 10 år gl.	8		
1 sortebrun hoppe 11 år gl.	9	3	
1 sortebrun hest 4 år gl.	6	2	
1 sortebrunsplag	6	4	

	Rdl.	mk.	skill.
1 gl. brun hest	4	3	
1 gl. blached hest	3	2	
1 muesblached dito	2	2	
1 gl. sadel, skabe rack og bidsel	1	2	

JORDEGODS SENDELS SOGN

Momtoft gård, sem dend sal. mand selv beboede er hartkorn efter nye matr. 10. Tx. 1 skp. 3 fjdk. Sendels bye Christen Poulsen nu Laurids Grieshave 7-3-2-.

Laurids Christensen Closter 4-2-1- Christen Eriksen og Niels Bruun 1 tx. 6 skp. 0 fjdk. 2 alb. Peder Sørensen og Jens Momtoft 1 tx. 6 skp. 3 fjdk. Malle Bye, Anne Nielsdatter nu Poul Pedersen 2 tx. 7 skp. 1 fjdk. 2 alb. Wester Vandet sogn, Anders Jensen i Aggerholm 3 skp. Mads Andersen i Øster Steentoft 2 tx. 6 skp. 2 fjdk. 2 alb. Oluf Nielsen 1 huus 2 alb.

Øster Vandet sogn, Christen Christensen, Knachergård 5 tx. 1 skp. 0 fjdk. 1 alb. Mads Pedersen nu Anders Frøekiær på Holm 1 tx. 4 skp. 1 fjdk. 2 alb. Hiardemål sogn, Christen Jensen nu Christen Christensen, halve boel i Tved 6 skp. 1 fjdk. 1½ alb.

Peder Eriksen i Uldum 2 skp. Kåstrup sogn og bye, Laurids Andersen nu Kirsten p. 1 huus 1 skp.

TØMMERBYE SOGN

Langervad bye

Bertel Christensen 6 tx. 2 skp. 2 alb. Der foruden er sterfboen tilhørende:

Øster Vandet halve konge tiende som er hartkorn 6 tx. 4 skp. en vejr-mølle beliggende på Thisted mark, kaldes Øster Mølle med en der tilhørende Agger på bem^{te} Thisted march.

Et jordløs huus ved Klitmøller beboes af Maren Nielsdatter, et dito huus i Hiardemål sogn, Korsøe bye: Beboes af Kiersten Christensdatter, halvparten af en søeboe ved Klitmøller. Halvpart af en sandskude og fjerdepert af en skibningsbåd Ibmd:

Derefter blev enchen med lavværge, samt børnenes morbroder s. Oluf Poulsen tilspurdt og anmodet, om de vidste noget videre at angive, som kunne komme børn boen tilgode, det være sig reede midler, løsøre, jordegods, tilståendes dielg eller andet med hvad navn det næfnes kand, de da ville behage sligt at angive, på det samme nu og kunne vorde anført

og til indtægt beregnet: Hvortil enhver encher enchen s. laugværge velbr. hr: Justitsråd dysset, såvel dend enchen selv og børnenes morbroder svarede, at såvidt løsøre og jordegods angår vidste de aldeles intet mere end hvad.

Forhen er registreret og anført, men af tilstående giæld fandtes vel noget i den sal. mands bog, hvoraf dend største deel er agtes uviist, hvor fore de holdte fornødne, at lade debitorene ved retten tiltale, og ved næste samling tilkiendegive skifteretten, hvor vidt denne tilståendes giæld for vidst eller uvidst passere, imidlertid bliver det registreret jordegods og så efter kgl. allernådigste forordning ved rettens middel taxseret samt dend fjerdedel skude og skibsnings bodz part og halvpart i packboen ved Klitmøller vurderet, men det nu uvurderede løsøre bedrager sig ialt til dend samma 681 rdl. 5 mk. og 4 skill. sexhundredede firsindstiuge og en rixdaler 5 march og fire skilling.

Dernæst blev dend sal. mands breve og dukomenter efter seet, og de fornemste og magtpåliggende nummererede og registrerede nemlig nr. 1 hans kgl. may^{ts} allernådigste skiøde til dend sal. mand på en tx. 6 skp. 3 fjdk. hartkorn i Sendels dato. Friderich s. hal dend 18. juli 1719. Nummer 2 en dito skiøde på en gård i Bierre og en gård i Sendels dato Kjøbenhavn d. 27. september 1716.

Nummer 3 en dito returitions skjøde på 3^{de} gårde i Sendels sogn og bye dato Kjøbenhavn dend 2. april 1723, nr. 4 sal. conferenceråd Klingenberg's skjøde til sal. Poul Olufsen ved Klitmøller på Øster og Vester Vandet kongetiender, samt noget jordegods i bem^{te} Øster og Vester Vandet sogner og et øde møllested på tårsted march dato dend 28. juli 1708. Nummer 5 sal amtsforvalter Hansens transport til sal. Peder Thomsen på Momtoft dateret dend 8. marts 1698.

Nummer 6 sal. Hartvig Håshes skiøde til sal. Peder Thomsen på Momtoft på et boel i Uldum i Hiardemål sogn dateret dend 20. april 1703.

Nummer 7 sal. Peder Bendixenx skiøde til sal. Peder Thomsen på Øster Mølle dateret dend 12. april 1702.

Nummer 8 borgemester Svane og rådmænd Gandorph i Viborg deres skiøde til bem^{te} Peder Thomsen på en gård i Hiardemål sogn Tved bye dateret dend 12. juni 1704.

Nummer 9 auctionsskiøde på Momtoft gård til S. Simon Lund dateret dend 20. september 1712.

Konjunktur Register og afslut, men af de foranstaaende
 gælder følgende Mal uagtet i den Dalg Mandes Bog, givne af den
 første skal nu og for imidst, givne for den sidste forudsiden
 at alle debitorerne med Løben tilkald, og med næsten
 den halve til den halv gæve til den sidste, givne med den
 tilføjelse gæve for næsten imidst Land Pasport, imidst
 den ind til den sidste Register med Jord gods og den næsten
 i alle alle uundgæve så som den med den sidste indtil
 Pasport, med den sidste til den sidste af den sidste Bog, samt af
 den anden for den sidste med den sidste den sidste, men den
 den sidste den sidste for den sidste den sidste den sidste den
 sidste, 681. 5. 4. 4.

Thommen den sidste den sidste den sidste af den sidste den sidste
 den sidste den sidste den sidste den sidste den sidste den sidste

Herrest blev den sidste den sidste den sidste af den sidste den sidste
 den sidste den sidste den sidste den sidste den sidste den sidste

No 1 den sidste den sidste den sidste af den sidste den sidste
 den sidste den sidste den sidste den sidste den sidste den sidste
 den sidste den sidste den sidste den sidste den sidste den sidste

No 2 den sidste den sidste den sidste af den sidste den sidste
 den sidste den sidste den sidste den sidste den sidste den sidste
 den sidste den sidste den sidste den sidste den sidste den sidste

No 3 den sidste den sidste den sidste af den sidste den sidste
 den sidste den sidste den sidste den sidste den sidste den sidste
 den sidste den sidste den sidste den sidste den sidste den sidste

No 4 den sidste den sidste den sidste af den sidste den sidste
 den sidste den sidste den sidste den sidste den sidste den sidste
 den sidste den sidste den sidste den sidste den sidste den sidste

No 5 den sidste den sidste den sidste af den sidste den sidste
 den sidste den sidste den sidste den sidste den sidste den sidste
 den sidste den sidste den sidste den sidste den sidste den sidste

No 6 den sidste den sidste den sidste af den sidste den sidste
 den sidste den sidste den sidste den sidste den sidste den sidste
 den sidste den sidste den sidste den sidste den sidste den sidste

No 7 den sidste den sidste den sidste af den sidste den sidste
 den sidste den sidste den sidste den sidste den sidste den sidste
 den sidste den sidste den sidste den sidste den sidste den sidste

No 8 den sidste den sidste den sidste af den sidste den sidste
 den sidste den sidste den sidste den sidste den sidste den sidste
 den sidste den sidste den sidste den sidste den sidste den sidste

No 9 den sidste den sidste den sidste af den sidste den sidste
 den sidste den sidste den sidste den sidste den sidste den sidste
 den sidste den sidste den sidste den sidste den sidste den sidste

Nummer 10 Claus Ejlersens skiøde til sal. Peder Thomasen på 2^{de} bo-
liger i Sendels dato dend 29. augusti 1697.

Nummer 11 sal. Ingvard Kaaes til Tringholm hans skiøde til sal. Poul
Olufsen ved Klitmøller på et huus, samme steds dateret dend 12. janv.
1693.

Nummer 12 sal. Poul Olufsen ved Klitmøller hans skiøde til dend sal.
mand Anders Nielsen på Momtoft gård og noget mere jordegods i Sen-
dels Vester Vandet og Hiardemål sogner, dateret dend 12. may 1717.

Nummer 13 Simon Lunds Skiøde til Sal. Poul Olufsen på næste forbe-
melte jordegods, dateret dend 9. marts 1712.

Nummer 14. Anders Kierulfs skiøde til dend sal. mand Anders Nielsen
på en gård i Langvad i Tømmerbye sogn, dateret dend 22. december
1717.

Nummer 15 Søren Bentsens skiøde til dend sal. mand på 2^{de} huuse i
Kåstrup sogn og bye dateret dend 15. august 1722.

Nummer 16 en forklaring for Thisted Amtstue over dend halve gård i
Tved i Hiardemål sogn dateret dend 14. may 1704 .

Nummer 17 Anders Brøndorphs skiøde til sal. Poul Olufsen på en del
jordegods i Øster og Vester Vandet samt Vang sogner, dateret dend 22
juni 1702.

Nummer 18 Hans Axel Forstes skiøde til sal. amtsforvalter Hansens på
Momtoft gård dateret dend 20. marts 1691.

FØLGER NU BOENS BORTSKYLDIG GIÆLD

udgift og besvær således som dend nærværende tid af vedkommende er
blevet angivet nembl.

	Rdl.	mk.	skill.
Hr. Henrik Jespersen i Kiærup lod fordre efter obligation af 19. september 1725 ka- pital og rente	220	.	
S. Anders Kiærulf på Bjørnsholm ligeledes efter obligation af 21. marts 1718 kapital og rente	174	4	12
S. Hans Olufsen i Thisted i lige måde ef- ter obligations af 8. april 1727 kapital og rente	210		
Velbr: Frue etatsråd Brams på Nørtorp lod fordre efter obligation af 2 ^{den} January 1717, kapital og rente	210		

- N^o 10 Claus Citerfens Theich til Dals Frederik Hamaasens paa 28
2^{de} boligen i Amaltes Gade: 329^{te} Kjøbsty 1697.
- N^o 11 Dals Enevold Haas til Lingsholm paa Theich til Dals
Søes Olieffsen med Læs mæller paa et hvers Saamen
Ande Dags: den 12^{de} Jani: 1693.
- N^o 12 Dals Søes Olieffsen med Læsmællers forrethend til Alene
til Havn Bredens Hænge, som paa Mærke på grund og værd
paa 2 Jomhgade i Dands og 21^{de} Dandskøb og 5^{de} Gæsthusmaal
Pogur Dags: 12^{de} May 1777.
- N^o 13 Simon Lunds Theich til Dals Søes Olieffsen paa 2
forbrændte Jomhgade Dags: 9^{de} May 1772.
- N^o 14 Anders Kirrulf Theich til den Dals Søes Olieffsen
Hæls paa paa 2 grund i Lingsvad i Læsmællers
Pogur Dags: 12^{de} December 1777.
- N^o 15 Nieman Brudgers Theich til den Dals Søes Olieffsen
paa 2 grund i Læsmællers Pogur og 21^{de} Dags: 12^{de} Aug. 1772.
- N^o 16 den forbrændte paa Hæls grund og værd som
grund i Læsmællers Pogur Dags: 12^{de} May 1772.
- N^o 17 Anders Brøndorps Theich til Dals Søes Olieffsen
paa 2 grund Jomhgade i Dands Pogur paa 2 grund
Dands Pogur Dags: 12^{de} Aug. 1772.
- N^o 18 Hans og Carl Brøndorps Theich til Dals Søes Olieffsen
paa 2 grund paa 2 grund Dags: 20 May 1772.

Følger nu Hveres Bortkjødt Diold, ugift
og Ersmøny som Læs som paa 2 grund til 2
Almønter og 2 grund og 2 grund 8 C

- Henric Jespersen i Hæls, til 2 grund og 2 grund Obligation af 19^{de} Sept: 1725 Capital og Læs . . . 20
- Anders Kirrulf paa 2 grund og 2 grund Obligation af 21^{de} May 1778 Capital og Læs . . . 172 1/2
- Hans Olieffsen i Dands til 2 grund og 2 grund Obligation af 8^{de} April 1727 Capital og Læs . . . 20
- Anders Læs og 2 grund Brøndorps paa 2 grund og 2 grund Obligation af 2^{de} Januery 1777 Capital og Læs 10
- Læs og 2 grund Brøndorps paa 2 grund og 2 grund Obligation af 2^{de} Januery 1777 Capital og Læs 10
- Læs og 2 grund Brøndorps paa 2 grund og 2 grund Obligation af 2^{de} Januery 1777 Capital og Læs 10
- Læs og 2 grund Brøndorps paa 2 grund og 2 grund Obligation af 2^{de} Januery 1777 Capital og Læs 10
- Læs og 2 grund Brøndorps paa 2 grund og 2 grund Obligation af 2^{de} Januery 1777 Capital og Læs 10
- Læs og 2 grund Brøndorps paa 2 grund og 2 grund Obligation af 2^{de} Januery 1777 Capital og Læs 10
- Læs og 2 grund Brøndorps paa 2 grund og 2 grund Obligation af 2^{de} Januery 1777 Capital og Læs 10

Summe 812 1/2
Læs og 2 grund Brøndorps

	Rdl.	mk.	skill.
Flere bevislige fordringer ere iche på denne tid indkommen, men de nu anførte bedrager sig til den summa	814	4	10

Skriver ottehundrede og fiorten rixdaler, fire march og ti skilling.

Og som det er ventelig, at der endnu er flere kreditore, som kand have pretion hertil sterfboen, det og er arvingerne begiæret, at jordegodset efter kongl: Allernådigste forordning skal taxeres ved rettens middel og noget deraf til giældens afbetaling ved axiotion bortsælges, dets årsag bliver dette skifte opsatt til næstkommende 7. august på det taxationen over jordegodsets imidlertid kan ske, og aktionen over det som deraf skal boet sælges, vorder holden, at ellers på denne tid således som foreskrevet står, er pasheret og forrettet tilstår vi med vores hænders underskrift actum Momtoft d. 19. juni anno 1727.

F. Birchenbusch A.C. Dushet

Helle Poulsdatter sal. Anders Nielsen: Ole Poulsen.

Anno 1727 d. 7. augusty er dette skifte efter opsættelse til idag efter atter foretaget heri sterfboen, hvor der var mødt skifteforvalteren højædle og velbr: hr. etatsråd og amtmand Friderisch Birchenbusch og blev da i enchens samt hendes lavværges højædle og velbr. hr. justitsråd Dushet så og S. Ole Poulsens overværelse forrettet således som følger. Først blev efterskrevne boets skyldig giæld angiven S. Jens Lyngby af Thisted på Michelsen i dal i Hiardemål sogn hans vegne fordrede for 3 stude, 24 rdl. som dend sal. Anders Nielsen sidst afvigte faste requirerten haver afkiøbt, hvilket dog i confideration til boens tilstand blev ercoderet til 19 rdl.

Poul Pedersen i Øster Vandet fordrede 40 rdl. men acorderet til 30 rdl. Jens Pedersen i Hvidberg Mølle fordrede efter beviis 167 rdl. men blev acorderet til 105 rdl. Niels Jensen i Hinding fordrede 40 rdl. men acorderede til 30 rdl.

Peder Kølkiær i Les sogn fordrede 10 rdl. 2 mk. men acorderede til 6 rdl. Jens Kiesgård i Hillersløv sogn fordrede 12 rdl. men acorderede for 8 rdl. Niels Jensby i Jensbye gård fordrede 20 rdl. men acorderede 16 rdl.

Niels Bloch i Øster Ild fordrede 2 rdl. 3 mk. men acorderede til 2 rdl.

Jesper Knudsen i Hov fordrede 20 rdl. men acorderede til 12 rdl.

Peder Christensen Torup i Løxtør fordrede efter bevis 120 rdl. men acorderede til 104 rdl.

Eaich Smed i Hillerslev fordrede efter bevis 100 rdl. men acorderede til 70 rdl.

Christen Svenningsen i Skovsted fordrede 120 rdl. men acorderede til 60 rdl.

Anders Madsen i Hov fordrede 70 rdl men acorderede til 40 rdl.

Poul Jensen i Tøfting fordrede 56 rdl. men acorderede for 30 rdl.

Oluf Poulsen i Vester Vandet fordrede 13 rdl. men acorderede til 7 rdl. 3 mk.

Christen Bach i Skinderup fordrede 3 rdl. 2 mk. men acorderede til 2 rdl.

Anders Bach i Hiardemål fordrede 17 rdl. men acorderede til for 13 rdl.

Morten Lundsgård i Lil sogn fordrede 15 rdl. 5 skill. men acorderede for 12 rdl.

Laurids Haugård på Nørtoorp fordrede efter bevis 7 rdl. men acorderede for 50 rdl.

Laurids Sjøe i Hinding fordrede for et par stude, 15 rdl. men acorderede til 8 rdl.

Poul Pedersen i Malle fordrede efter gjort afregning 79 rdl. 4 mk. 2 skill.

Hr. Johannes Fridenrich i Sennels ligeledes efter gjorde afregning 15 rdl. 3 mk. 2 skill.

Byefoged Lemb og byeskriver Stub i Thisted efter regning 2 rdl. 4 mk. 4 skill.

Hans Olufsen i Thisted efter bevis 10 rdl.

Hr. amtsforvalter Kaspergård i Thisted fordrede efter revers 200 rdl.

S. Peder Mads Jensen på Ulstrup ligeledes efter revers 200 rdl.

Jens Momtoft i Sennels fordrede som han dend sal. mand kort før hans død lånte haver 33 rdl. 2 mk. Derefter blev Momtoft gårds brøstfældighed efterset og ved tvende uvillige mænd navnlig Niels Pedersen af Jensbygård og Michel Jensen af Skovsted afsynet at behøve til desten reparation, 1 på rådingshuset 10 læs tag a' 3 mk. er 5 rdl. 10 tylter deler a' 12 skill. og 2 foestøcher a' 3 mk. er 21 rdl. ialt 26 rdl.

	Rdl.	mk.	skill.
På laden 4 qvint træer af 3 mk.	2		
2 bielcher a' 24 skill.		3	
1½ tyls seler a' 6 skill.	1	3	
2 læs tag a' 3 mk.	1		
På øster huuset ½ tyll tømmer		3	
2 tylter deler	2		
1 læs tag		3	
På nørhuuset 3 tylter baglægter	6		
2 tylter deler a' 8 skill.	2	4	
Besætning til bemelte gård som består af hartkorn 10 tx. 1 skp. 3 fjdk. 'hartkorn er efter kongl. allernådigst forordning.			
10 arbejdsbæster a' 10 rdl. ialt 100 rdl. vogn plov og harve 20 rdl.			
Folche forfalder til næstkommende Michelsdag. Aulscarlen Jens Frøkiær angav at være fest for årlig løn 16 slettedaler og at have tient her på gården i 10 år, men hafte al sin løn til gode for de sidste år, hvilket enchen tilstår at være hende vitterligt og bedrager sig da sidste 8 års løn til næstkommende Michelsdag til 85 rdl. og 2 mk.			

	Rdl.	mk.	skill.
Andenkarlen Jens Thomasen for ½ år	4		
Tredie karlen Envold Poulsen for ½ år	4		
Drengen Chresten Christensen for 1 år	5	2	
Studevogteren Chresten Lauridsen for ½ år	1	2	
Pigen Giertrud Nielsdatter for 1½ år	8		
En dito Maren Pedersdatter for 1½ år	7		
En amme Sidsel Thomasdatter	5	2	
Fårepigen	1	2	

Videre er på denne tid ej angivet, men alt forestående er efter dissem befunden rigtighed er proberet og til betaling anseet, bedragende sig dend summa 1450 rdl. 2 mk. 8 skill.

Skriver eet tusinde fire hundrede og halvtredssindstyve rixdaler to mark Otte skilling

Men som det er sterfboens jordegods og andre effecter som allerede er auctionerede icke nær kand tilstrække til dend bortskyldige giælds afbetaling, begiærede enchens lavvæрге velbr. hr. justitsråd Dysset, at dette skifte endnu måtte opsættes i 10 uger, på det enchen imidlertid kunne

have tid at betenche sig, om mere af jordegodset skulle sælges eller på hvad anden måde gjælden kunne vorde aflagt; hvor fore dend forlangede opsættelse og af skifteretten blev confenteret, og bliver da skiftet igen foretaget her i sterfboen dend 16. october. Førstkommende, inden vilchen tid velbr. hr. justitsråd Dysset, som enchens lavvæрге ville besørge, at alting således kunne bringes i riigtighed, at skiftet da uden videre ophold kunne vorde sluttet og tilendebragt; at ellers således som foreskrevet stod, på denne tid er forrettet og pashert, tilstår jeg med vores hænders underskrift.

Momtoft ut Supraa

F. Birchenbusch

A.C. Dysset.

Helle Poulsdatter sal. Anders Nielsens: Oluf Poulsens

Anno 1727 dend 16. october, er dette skifte igen efter opsættelse til idag foretaget herpå Momtoft, men efter enchens lagsværges velbr. hr. justitsråd Dyssets skriftlige begiæring ved sin til skifte forvalterens ergangen Mishive af dennes dag dato endnu opsat til dend 6. november for førstkommende, og derfor ej heller videre på denne tid forrettet, hvilket hermed tilståes af os underskrefne.

Helle Poulsdatter

På min velbårne H.L. Sal. Anders Nielsen Principals vegne
Oluf Poulsenn N. Knudsen.

Anno 1727 dend 6. november er denne skifte forretning atter foretaget på Momtoft udi overværelse af skifteforvalteren velbr. hr. etatsråd og amtmand Birchenbuchs, samt enchen madame Helle Poulsdatter og hendes lavvæрге velbr. hr. justitsråd Dysset såvel som.

Enchens broder S. Oluf Poulsen; udi hvilket personers hos og overværelse er pasheret og forrettet således som efterfølger:

Først fremkom for skifteretten Oluf Andersen, landsoldat hjemmeværende hos sin fader i Vester Vandet og fordrede, som af enchen blev tilstået 6 rdl. og 4 skill.

H.l. Byefoged Lem og byeskriver Stup i Thisted lod fordre ved indgivende regning for jordegodset at taxere og noget deraf at auctionere 31 rdl. og 2 mk. ialt 38 rdl.

Velbr. hr. cancelliråd Brønsdorff til Randrup haver ladet fordre ved indtil skifteforvalteren, indsendt specification den halve konge tiender af-

gift for Momtoft gård udi 10 år nembl. fra 1717 -1726. Inclusive, som han beretter til hannem som tiendens eier endnu at skal være resterende efter bem.^{te} specifications videre indhold og formelding, som for skiftem retten blev læst og lyder således:

SPECIFICATION

På hvis ieg i afgangne Anders Nielsen på Momtoft efterladte Sterfboe har at fordre, som hand mig for dend halve konge tiende af samme gård rester og skyldig er neml: For 1717-1718-1719-1720-1721-1722-1723-1724-1725-1726 afvigte, som er 10 år.

Han med samme tiende uclareret indsidet haver, og i vore vel ieg i bemeldte 10 år billiggør kunne præsendere og tilkomme for tiende af alle slags sæd dessem afgrøde årlig 7 tx. byg, så efterlades det dog for 4 tx. byg årlig efter hvert års capiteltaxt, som ieg tienstskyldig ombeder velbåren hr. justitsråd og amtmand Birchenbusch som skifteforvalter vil le behage at lade denne min ynggivne på skrive at være hannem tilstillet og af mig stifted endelighed må ske fornøielse i Sterfboen for samme anpart konge tiende, som for er meldt.

Men hvad dette angår, er tiende givet hr. amtsforvalter Caspergård i hænde enten på Skieppe eller ved telgning på kjernen efter behag at lade op bære, som gårdens beboere ved noget tilstræcheligt 7 af 8 tx. byg med hvem can acordere, i det afveg min skyldige compliment lover ieg høiædle og velbårnehr. justitsråd og amtmand tienstergivende tiener Arandrup dend 16. august anno 1727.

S. Brønsdorph.

Hvorimod hr. justitsråd Dysset som enchens lavværge svare at efter at de enchens aldeles intet af hr. cancellienråd Bryndorpha fordring tilstår, langt mindre noget om ikke var vidende, og hr. cancelliråd Bryndorpha, som efter egen beretning haver ladet sin tiende af Momtofte ucrævet og upåtalte i så mange år han vege ei beviser noget om samme tiende med sal. Anders Niensens sluttede acord, der foruden fordringen sammes lov stridig, når giæld efter død mand skal cræves; thi formenes Sterfboen for ombemeldte fordrings betaling vorder frierkendt; hvorpå skiftem retten recolverede således:

Eftersom hr. cancelliråd Bryndorph aldeles ikke ret haver fremsendt til bevis om denne prætenderende tiendeafgift, såsom iche er bevist enten når eller hvorledes han dermed sal. Anders Nielsen haver været af cor-

deret ei at heller at den sal: mand i levende live enten af hr. cancelli-råd Brøndorph selv eller hans, commissionaire er bleven søgt for nogen restancer, så kand denne fordring imod loven og enchens lavværges derpå rundede protestation her ei heller for gyldig anses eller til betaling af Sterfboens midler antages, før end lovlige og tilstræcheligt beviis derfor fremlægges.

Videre haver man icke på denne tid ved dette skifte kunne forrette eller foretage, såsom enchen icke hidindtil haver ville erklære sig til noget vist, hvorledes den bortskyldige gjæld skal aflægges og betales; hvor fore og skifteforvalteren fandt sig beføiede at tilspørge enchen og hendes lavværges hr. justitsråd Dysett på hvad måde denne siuntes gjælden beqvemmeligst og Sterfboen mest til skade kan vorde betalt. Hvortil enchen med lavværges svare, at hun ville søge credit.

Penge til gjældens afbetaling, såsom tidernes vanskelighed icke tilsiger, at det beholdne jordegods.

Ved nogen fordel for Sterfboen kand afsættes; til hvilken ende begiærtes skiftet endnu opsat til den 18. december: Førstkommende, som og af skifteforvalteren blev confreteret: og at da således som forskrevet står på denne tid af pasheret og forrettet, tilstår jeg med vores hænders underskrift actum ut supra.

Helle Poulsdatter Sal: Anders Nielsens L. Birchenbusch Oluf Poulsen A.C. Dysset.

Efter forrestaaende opsættelse mødte skifteforvalteren højædle og velbr. hr. etatsraad og amtmand Birchenbusch fuldmægtig jeg underskrevne Nicolai Knudsen af Thisted i dag her i Sterfboen på Momtoft, hvor da og

vare tilstede enchen madame Raaen og hendes broder S. Ole Poulsen af Vester Vandet: Men som enchens lavværges velbr. Hr. justitsraad Dysett icke var mødt blev enchen af skifteretten tilspurgt, om hun eller lavværgen efter deres giorte løfter ved forrige samling har forsøgt at få credit på penge til gjælden at betale, til gjældens afbetaling; hvortil enchen svarede, at hun endnu icke var forsicret om på den måde at bringe penge til veie, at betale gjælden med, men langt mere tvivler om, at sådan credit kan fås hos nogen så længe boen er uskiftet; hvor fore hun og berettede at have resolveret, med hendes lavværges samtycke og på skifteforvalterens forventede at probation til gjældens afbetaling ved offentlig acition at lade bortsælge den Sterfboen tilhørende Øster Vandet

sogns halve kirketiende, og til den ende begiærte skifte opsat til den 30. januar 1728 på det bem^{te} acition imidlertid kunne vorde foretaget sin; hvilchet og af skifteretten blev samtycht, og er så ei videre på denne tid forrettet eller passeret, dette skifte vedkommende, som således af os underskrevne tilstår: Momtoft d. 19. december 1727.

På min velbr. Hr. Principals vegne

Helle Poulsdatter, sal. Anders Nielsen og Oluf Poulsen, N. Knudsen Anno 1728 d. 30. januar mødte herpå Momtoft efter forestående opsættelse Kongl. Mayst.

Estats og justitsråd samt amtmand over Dueholm, Ørum og Vestervig amter højædle og velbr. Fridenrich Birchenbusch, for at befordre dette skifte til endelig slutning, hvor da var tilstede enchen madam Helle Poulsdatter og hendes lavværge højædle og velbr. hr. justitsråd Arnoldus Christian Dyshett; ligeledes var og tilstede de umyndiges børns formynder nemlig Chresten Pedersen Skaarup i Kiærgaard formynder for de tvende ældste sønner Poul Andersen og Peder Andersen, Chresten Svenningsen i Skovsted formynder for de tvende sønner Niels Andersen og Chresten Andersen; Poul Salmanssen i et års tid formynder for den yngste søn Anders Andersen, Poul Pedersen i Malle formynder for den ældste datter Birgithe Marie Andersdatter; og Poul Pedersen i Øster Vandet formynder for de tvende yngste døtre Maren Andersdatter og Ane Andersdatter; udi hvilchet personers hos og overværelse på denne tid er forrettet pasheret og sluttet som følger:

Først blev produceret en taxationsforretning over Sterfboens jordegods, samt Øster Vandet halve kirketiende så og en veyermølle på Thisted march med tvende tilhørende Agger såvel som en part udi en sandskude, skibningsbaad og søe boe, samme forretning som skede ved rettens middel d. 10 og 11. juli afvigte år, blev for skifteretten læst og lyder således:

Anno 1727 d. 10 og 11 juli var ieg underskrevne Ludvig Lem Kongl. Mayst byefoged i Thisted og herredsfoged til Hillerslev Hundborg herred ting med tiltagne 4 uvillige dannemænd nafenlig Jelle Andersen af Tingstrup, Jesper Andersen af Faartoft, Chresten Chrestensen og Jens Pedersen begge af Sendels sogn, i anledning af kongl. May^{ts} allernådigste forordning af 31. januar 1691 og efter den mig af højædle og velbr. hr. estatsraad og amtmand Friderich Birchenbusch som skiftesforvalter udi

Sterfboen efter sal. Anders Nielsen Raaen på Momtoft hans maygivne skriftlige specifacition af 9. juli sidst, at taxere og besigtige efterskrevne jordegods udi Hillerslef herred, beliggende og samme forefunden som følger:

SENDELS SOGN

	Rdl.	mk.	skill.
Sal Anders Niensens enche beboer Momtoft gaard, som skatter efter nye matr. 10 tx. 1 skp. 3 fjdk. samme gaard velbebyggt med fuld besætning udi alle måder i god tilstand taxeris efter forordningens anden articul 1 tx. 40 skp. ialt	408	4	8

SENDELS BYE

Christen Povelsen nu Laurs Grishauge beboer en plas efter nye matr. 7 skp. 3 fjdk. 2 alb. driver selv sin jord, huuset velholdt med ligge udi restants. Af skatter og landgilde, taxeres efter forordningens anden articul af 1 tx. 40 rdl. er	39	3	8
--	----	---	---

Laurids Christensen Closter beboer H. korn 4 skp. 2 fjdk. 1 alb, er samme beskaffenhed som næst forrige, taxeres af tx. 40 rdl. er	22	5	8
--	----	---	---

Christen Erichsen og Niels Brun beboer hartkorn 1 tx. 6 skp. 2 alb. Huusene og besætningen udi god og forsvarlig stand uden restance både for skatter og landgilde, taxeres af tx. 40 rdl. er	70	5	
---	----	---	--

Peder Sørensen og Jens Momtoft beboer hartkorn 1 tx. 6 skp. 3 fjdk. er udi samme stand og er lige beskaffenhed som næst forrige taxeres af tx. 40 rdl. er	73	4	8
---	----	---	---

MALLE BYE

Poul Pedersen beboer en gård efter nye matrikul, 7 tx. 7 skp. 1 fjdk. 2 alb. findes udi alle måder i god ny tilstand, taxeres efter forordningens anden art. Af tx. 4 rdl. er	117		8
---	-----	--	---

VESTER VANDET SOGN

Anders Jensen Aggerholm beboer hartkorn 3 skp. Huuset er velholdt vedlige af i ingen restance med skatter eller landgilde taxeret af tx. 40 rdl. er	15		
---	----	--	--

Mads Andersen Øster Steentoft beboer en gård efter nye matrikuel 2 tx. 6. skp. 2 fjdk. 2 alb. Huusene med besætning findes i god stand, jorden vel drevet og dyrchet,

	Rdl.	mk.	skill.
har betalt både skatter og landgilde taxeres efter forordningen anden artikul af tx. 40 rdl. er	113	2	

ØSTER VANDET SOGN

Chresten Christensen Knachergaard beboer en gaard efter nye matr. 5 tx. 1 skp. 1 alb. findes udi alle måder i god stand, taxeret efter forordningens anden artikuel af tx. 40 rdl. er	205	2	8
---	-----	---	---

Anders Frøekiær på Holm, skatter af hartkorn. 1 tx. 4 skp. 1 fjdk. 2 alb. på stedet findes ingen bygning, men efter hans fæstebrev er han pligtig at bygge stedet og holde det vedlige: Jorden er veldreven, og dyrchet, giver aarlig landgilde 5 rdl. 2 mk. er i ingen restancer enten af skatter eller landgilde, taxeret af tx. 40 rdl. er	62		8
---	----	--	---

HIARDEMAAL SOGN TVED BYE

Christen Christensen beboer hartkorn 6 skp. 1 fjdk. 1½ alb. Huusene med besætning såvel som jordens drift findes i god tilstand, betalt baade skatter og landgilde taxeret af tx. 40 rdl. er	31	5	4
--	----	---	---

ULDUM

Peder Erichsen beboer hartkorn 2 skp. findes udi alle maader i meget god tilstand og bonitet, taxeres af tx. 40 rdl. er	10		
---	----	--	--

KORSØE

Kiersten Christensdatter beboer et jordløs huus som er nyt, vurderet for	2	4	
--	---	---	--

KAASTRUP SOGEN OG BYE

Laurids Andersen nu Kiersten N: beboer tvende huuse af hartkorn 1 skp. er godt og forsvarligt, taxeret af tx. 4 rdl. er	5		
---	---	--	--

THIDSTED SOGN

En vejrmølle paa Thidsted marche kaldet Øster Mølle med en dertil hørende indmarchs Agger 10 skp. sæde paa mellem Munchholm og en havre agger paa Barrøgel 12 skp. sæde, samme mølle med tiliggende huus findes i god tilstand både af bygning og møllersteene og vurderet for	70		
--	----	--	--

	Rdl.	mk.	skill.
KLITMØLLER			
Bertel Nielsen Skrædder beboer en huus på hartkorn 2 alb. af god bonitet taxeret af tx. 40 rdl. ialt		5	
Maren Nielsdatter beboer et nyt jordlys huus som vurderes for	4		
Halvparten af en søeboe, bestaaende af 4 bindinger, hvoraf de tvende bindinger blev vurderet for	10		
En fieredeel part af en sandskude med dens tilbehør vurderet for	55		
En fierepart af en gammel skibningsbaad vurderet for	1		
Noch Øster Vandet halve kirke tiende, som er ansat for hartkorn 6 tx. 4skp. taxeret af tx. 50 rdl. ialt	325		

Summa

at saaledes er forrettet og forefundet efter nøyeste

Skiønsomhed bekræftes med egen hændig underskrift:

Thidsted d. 12. juli anno 1727.

Ludvig Lem

Jelle J.A.S. Andersens
navn

J. Andersen
Jens Pedersen

Christen C.C.S.
Christensens
navn

Dernæst blev fremlagt tvende actionsforretninger over det som af Sterfboens jordegods og ander effecter er bortsolgt: Begge disse forretninger blev for skifteretten læst og lyder således:

Anno 1727 d. 4. augusty blev af os underskrevne rettens betienter i Hillerslef Hundborg Herrede efter enchens lavvæрге velædle velbyrdige hr. justitsraad Arnoldus Christian Dyssett skriftlige begiæring og specification af 17. juli sidst leden, holdet offentlig action på Momtoft efter sal. Anders Nielsen Raaen over efterskrevne den sal. mands tilhørende bøndergods og en vejrmølle, samt skibs og baadsparter med pachhuus, som forhen af kongl. May^{ts} bye og herredsfoged Ludvig Lem efter skifteforvalteren højædle og velbr. hr. estatsraad og amtmand Friderich Birchenbusch specification er bleven taxeret, og er da conditionerende som følger: I. Jordegodset sælges udi den stand og ligesom det forrefindes efter en hvers havende fæstebreve, som beboerne bør rette sig efter.

2. Restantzerne hvor meget er følger den købende.
3. Dette års landgilde forfalden til første martini dag førstkommende følger ligeledes den købene.
4. Hvor der befindes at være sat paa nogen gaards grund, der kjøber huuset eller bygninger aparte, mens grunden og eiendommen som huuset staar paa og dets til erlagt fører den der kjøberen gaardens grund og eiendom.
5. Den fierdepart skude ved Klitmøller tillige med pachhuuset og skibningsbaad, sælges i den stand som det nu befindes.
6. Ligeledes Øster Mølle ved Thidsted med al sin tilbehør og tilliggende marchjord.
7. Den kjøbene betaler pengene efter forordningen til siette ugers dagen, til skifteforvalteren, højædle og velbr. hr. Fridenrich Birchenbusch: hvorimod de straks vinde auctionsskiøde som de selv betaler.
8. Det af godset som haver gjort hoveri til Momtoft: Bliver som tilforn indtil denne tilstundende høst nu forestaaende er forbi og iche længere.

GODSET

SENDEL SOGN OG BYE

De kjøbende	Vudering Rd. M. sk.	Auction Rd. M. sk.
Mons. Hau- Laurids Griishauge hartkorn skp. gaard, Nør- 3 fjdk. 2 alb af tx. 40 rdl. torp	39 3 8	50
dito Laurs Closter 4 skp. 2 fjdk. 1 alb. af tx. 40 rdl.	22 5 8	33 2
dito Jens Christensen Momtoft og Peder Sørensen hartkorn 1 tx, 6 skp. 3 fjdk. a' 40 rdl.	73 4 8	90
Poul Peder- Poul Pedersen i Malle Hartkorn sen i malle 2 tx. 7 skp. 1 fjdk. 2 alb A' tilslagen for tx. 40 rdl. tx. 50 rdl.	117	8 146 2 2
hr. justits- Christen Erichsen og Niels Brüun raad Dysset i Sendels bye og sogn hartkorn tilslagen 1 tx. 6 skp. 2 alb. a' 40 rdl. paa denne gaards grund staar et huus der blev solgt i samme kjøb	70 5	84 4

VESTER VANDET SOGEN

Mads Jensen Anders Jensen i Aggerholm bye i Aggerholm hartkorn 3 skp. a' tx. 40 rdl.	15	56 2
---	----	------

	Vurdering		Auction	
	Rd.	M. sk.	Rd.	m. sk.
De kjøbene				
Degnen Peder Mads Andersen i Øster Steentoft Nielsen Bach hartkorn 2 tx. 6 skp. 2 fjdk. 2 i Vester Van-alb a' tx. 40 rdl. det	113	2	113	2
ØSTER VANDET SOGEN				
Mons. Peder Ejler- sen i Nørre hergaard Anders Frøekiær hartkorn 1 tx. 4 skp. 1 fjdk. 2 alb. a' tx. 40 rdl.	62	8	136	2
HIARDEMAAL SOGEN				
Peder Mads Christen Christensen i Tved hart- jensen til korn 6 skp. 1 fjdk. 1½ alb a' tx. Ulstrup 40 rdl	31	5 4	59	4
Enchen selv Peder Erichsen i Uldum, hart- korn 2 skp. a' tx. 40 rdl.	10		123	
Mons. Hau- gaard, Nør- torp Kiersten Christensdatter i Korsøe et jordløs huus	2	4	5	
KAASTRUP SOGN OG BYE				
Hl. Justits- raad Dysset Laurids Andersen tvende huuse hartkorn 1 skp. a' tx. 40 rdl.	5		30	
THIDSTED SOGN				
En vejrmølle paa Thidsted march, kaldet Øster Mølle, med en dertil hørende indmarks Agger 10 skp.				
VODSEL				
Niels Jensen Sæde, paa Mellem Munchholm tiende Jens i reen med Peder Staunsbaches Torsgaard i jorden sønden for og en havre Thidsted lands agger paa Barrøgel 12 skp. sæde med tilliggende Møllehuus	70		110	
KLITMØLLER				
Ole Poulsen Bertek Skræder 2 alb. hartkorn a' i Vester Van-tx. 40 rdl. det	5		35	2
Hr. justits- raad Dysett Maren Nielsdatter, et jordløs huus	4		6	4
Peder Jen- sen, Broe ved Klit- møller 1/4 del part af en sandskude med tilbehør, som Peder Broe ved Klitmøller og S. Ole Poulsen i Vester Vandet er interesseret udi	55		102	2
Jens Tors- gaard i Thi- sted En fierenpart af en skibsbod	1		2	2

		Vurdering	Auction	
		Rd. M. sk.	Rd. M. sk.	sk.
De kjøbende				
Hr. justits- raad Dysett	En fieredels part af en søe boe ved Klitmøller, 2 bindinger i vesterenden ad havet til	10	10	2
opraabt men blev iche solgt	En gaard i Lil sogn i Langvad bye Langvad gaard, kaldet hartkorn 6 tx.			
	Summa Summarum over auctionens beløb	1194	4	4

Siger eet tusinde, eet hundrede halvfemssinstyve og fire rigsdaler, fire march og fire skilling.

At saaledes er forrettet, bekræftes med vores hænders underskrift og huustrychte signeter datum Thidsted d. 6. october 1727.

Ludvig Lem J. Stub

Anno 1728 d. 9. january blev holdet af os underskrevne rettens betiente i Hillerslef Hundborg herred, offentlig action paa Momtoft efter sal. Anders Nielsen Raaen efter skifteforvalterens højædle velbr. hr. etatsraad og amtsmand Frederich Birchenbusch ordre tilligemed encjens begiæring efter forhen udskeet publicerede og optagne placater, over Øster Vandet sogn halve konge tiende den høistbydende tilslagen med de conditioner at pengene betales efter høiste bud med courant klingende mønt inden 6. ugers dag efter forordningen til skifteforvalteren selv eller fuldmægtigen. Actions skiødets bekostning med stempelpapir og videre betaler den kjøbende selv, og er bemt. tiendes hartkorn vurderet af tx. 50 rdl.: Der bedrager til 325 rdl.

Og blev da den høistbydende tilslagen, som var Poul Jensen boende i Tøfting for 700 rdl. Derforuden er også efter enchens begiæring ved skiftesforvalterens fuldmægtiges tilladelse bortsolgt ind Sterfboen tilhørende anpart udi Vester Vandet kirche tiende, for saa vidt den gaard Øster Steentoft i bem^{te} sogn, bestaaende af hartkorn 2 tx. 6 skp. 2 fjdk. 2 alb. som degnen Peder Nielsen Bach ved forrige action d. 4. augusty anno 1727 på Momtoft sig til forhandlede, kan efter proportionen af den helle tiende hartkorn tilkomme, og er samme anpart kirche tiende bem^{te} Peder Nielsen Bach som den høistbydende tilslagen for 11 rdl. 1 mk.

Summa Summarum 711 rdl og 1 mk.

Siger siu hundrede og elleve rigsdaler og een march:

At saaledes er forrettet bekræftiges med hænders underskrift og hostrygte signatur: Datum Thidsted d. 29. januar 1728.

Ludvig Lem

J. Stub

Videre producerede enchens lavværgen et udtog af commissions acten udi en sag som sal. Anders Nielsen var actioneret for, angaaende saavel nogle penge som sal. Anders Salmonsens, der døde her paa Momtoft, hans arvinger haver beskyldt Anders Nielsen og hustruen for, som en anlangende hundrede rigsdaler mulch, som under samme sag blev paastaet for medelst sal. Anders Salmonsens dødsfald ei blev øvrigheden betimelig tilkiendegive: Men ved commissions dommen, som bem.^{te} udtog indeholder af Sterfboen frikiendt for sal. Anders Salmonsens arvinger tiltale: Og af Sterfboen ligeledes skal være frie for de hundrede rigsdaler mulch, som commissionsdommen tilholder at skal betale, derpaa fremlagde enchens lavværgen efter allerunderdanigst ansøgning meddelt allernaadigst kongl. benaadning, som tillige med commissionsdommen for skifteretten blev læst og lyder saaledes:

UDTOG

Af commissions dommen imellem sal. Anders Nielsen.

Raaen på Momtoft, og sal. Anders Salomonsens arvinger:

Efter sagen længe paa begge vidnerne var ventileret pro et contra, og ingen nærmere kongl. Ordre os er tilstillet, blev den optaget til doms og saaledes afsagt.

Efter de sal. Anders Salomonsens efterladte arvinger, icke med nogen som lovformelig eller tilstræchelich vidner har beviselig gjort for os her i commissionen, hvad midler effecter den sal. Anders Salomonsen bragte med sig til Momtoft, eller var eier af, imedens hand var der, langt mindre at hand hafde tilgode hos Anders Nielsen de formeenende eet hundrede slettedaler, ei heller ved lov skichet vidner bevist Anders Nielsens hustruen at have taget nogen penge af den sal. Carls kiste: Men paa den anden side for Anders Nielsens hustruen er med ensstemmende vidner efter loven beviseligt gjort, det hendes mand sal. Anders Nielsen Raaen ei var hiemme, da Anders Salomonsen døde, men at den sal. menneskes kiødelige søster og ander hans rettens arvinger var selv tilstede paa Momtoft, da hand døde:

Hvorfore hun formente de selv skulle have egen øvrighed dødsfaldet til-

kiende: Ja, endelig har hun ladet beviseligtgøre, det hun aldeles ingen penge hafde faaet af den sal. Carl, men alene taget af hans kiste liintøy til at klæde liiget udi: Altsaa efter slags søgens beskaffenhed kiendes Anders Nielsen Raaens hustrue og arvinger fri for sal. Anders Salomonsens arvingers tiltale i denne sag, saa deres beskyldning og irettesættelse ei skal komme hende eller arvinger til nogen præiodice: Og omkostningerne på begge sider at bør ophæve.

Men som Anders Nielsen eller hustrue iche har fuldt lovens tilhold om dødsfaldet tilkiendegivelse for øvrigheden, bør hans Sterfboer betale i anledning af den kongl. allernaadigste forordning af 10. augusty 1697 til Vor Frelzers Kirche i Christianshavn eet hundrede rigsdaler hvormed vi formende det retteste muligt er, allerunderdanigst at have efterlevet hans may^{ts} til os ergangne allernaadigste ordre:

Thidsted d. 23. september 1727.

At dette er rigtigt efter commisionsprotocollen testerer Thidsted d. 29. january anno 1728.

E. Bjerregaard A.C. Dysset.

STORMÆGTIGSTE ALLERNAADIGSTE ARVEHERRE OG KONGE?

Udi allerunderdanigste dybhed knæfaldet ieg underskrevne sal. Anders Nielsens bedrøvede enche paa Momtoft for deres may^{ts} fader allerunderdanigst andragende, hvorledes min sal. mand Anders Nielsen er geraaden udi en vidtløftig proces med sal. Anders Salomonsens efterladte arvinger, efter at allerunderdanigst kongl. commisions forum af 20. december 1726 til hr. justitsraad Berregaard og hr. justitsraad Dysset angaaende nogle penge samme arvinger forment den sal. Anders Salomonsen hafde efterladt sig, og om min sal. mand Anders Nielsen iche burte betale hundrede rigsdaler straf, fordi dødsfaldet ei var øvrigheden tilkiendegivet:

Hvilchen proces bem^{te} arvinger en del til processens store vitløftighed og bekostning, og en del i betragtning af min bedrøvede og fattige tilstand ere frafaldne og aldeles har eftergivet og ophævet, saa der nu til commisionens indskab ei mere hviler end commisærene siunes iche kan andet end endnu at lade commisionen nyde sin fremgang udi dens post om dødsfaldets tilkiende givelse for øvrigheden: Hvorfore ieg fattige be-

drøvende enche, som sidder i stor giæld efter min sal. mand med 8 smaae og umyndige børn, allerunderdanigst underkaster mig deres may^{ts} naade og beder mig i naade vorde forundt en ordre til commisiosæren at de ophæver commisionen, og maae allernaadigste konge af sær kongl. naade pardonere og eftergive mig hvad straf, ieg i saa maade synes at kunne være uvidendes forfalden til, og det i allernaadigste betragtning af efterfølgende udi commension bevidste poster l. at min sal. mand Anders Nielsen som forøvrigheden dødsfaldet skulle tilkiendegive, var ei hiemme da manden døde, men i sin forretning til Kjøbenhavn, saa ieg som enfoldig bondekone ei forstaaet, langt mindre vidste ieg svig angivelse burde ske:

2. Langt mindre vidste ieg svig angivelse burde sche: 2. Om ieg som en kvindes person iche med uvidenhed kunne undskyldes, deres may^{ts} da i allernaadigste confidere, at ieg er nu en fattig og bedrøvet enche med 8 smaae børn, beladet med stor giæld end min bør synes at kan tilstræche, hvorom ieg haaber skifteforvalteren er estatsraad Birchenbusch saavel som commisiosæren selv justitsraad Berregaard og justitsraad Dysset iche skal kunne nægte mig deres sande vidende, om det allernaadigst maatte befale dem at give deres erklæring om denne min allerunderdanigste andrægende ogtilstand: Thi gud skal være mit vidne hvor uskyldig ieg fattige kone i denne post er, derfor tvivler ieg iche ingenlunde at min eller allernaadigste konge jo lader sig bevæge saavel af mig som af andre encher og faderløse, der han daglig at medføde høje kongl. naade beviser bamhiertighed, hvorom ieg og i allerunderdanigste dybhed vil bede deres may^{ts} og dernæst indstændigen anmode gud at bevæge deres may^{ts} til en naadig bøn hørelse:

Thi i vor uskyldig ieg er, saa er det mig dog umulig at udføre denne sag, som ieg hverchen har venner eller penge til: Ieg lever da i haabet om naadig bøn hørelse, førend commisionen skal foretages igien, saasom den er ei opsat længere end i 6 uger og forbl.

Stormægtigste allernaadigste arveherre og konges deres underdanigste troe arveundersaat.

Momtoft d. 10. juni 1727 underskrevet Helle Poulsdatter sal. Anders Nielsens.

Paa forestaaende suppliqve var tegnet hans kongl. may^{ts} allernaadigste resolution saaledes lydende:

Vi have er særdeles kongl. naade allernaadigst bevilliget, at supplicant-inden Helle afgangne Anders Nielsen paa Momtofte, hans efterladede enche maa være befriet for at betale de eet hundrede rigsdaler strafbøde til Vor Frelsers Kirche i Christianshavn, som efter den allernaadigste forordning er dato 10. augusty af hende pretens deres, formodens at afgangne Anders Salomonsens død paa bem^{te} Momtoft ei blev skifteforvalteren efter bem^{te} forordnings tilhold tilkiendegive, hvorefter de vedkommende sig under alledanigst kand vide at rette, ei giørendes herud inden, eftersom foreskrevet staar, hender eller forfang i nogen maader under vor hyldest og naade:

Skrevet paa vores slot Rosenborg d. 7. november 1727 underskrevet af
Frederich R. C. Møenechhen.

Noch fremlagde enchens lavværge en regning paa de omkostninger som er medgaaet til sagen contra sal. Anders Salomonsens arvinger som be- drager sig 59 rdl. og 8 skill., samme regning blev for skifteretten læst og lyder saaledes:

Højædle og velbr. hr. estatsraad og amtmand som skifteforvalter!
Som hans may^{ts} allernaadigst her ved sit kongl. allernaadigste brev be- naaet og befriet mig og min sterfboe for de tildømte 100 rdl. mulch og samme proces har efter min sal. mands død ei alene kost en stor deel penge, men endog har mig gjort stor bekostning paa den kongl. benaad- ning at bekomme, som med al billighed bør komme i alt fælles Sterf- boen til udgift: Vil ieg derfor ydmygst have enfinueret rigtig opskrift og beregning paa dessem udgifter og bekostninger, med aller ydmygst be- giæring samme maa vorde skifteforretningen tilført og mig som den, der har laant pengene til forskud maa være godt gjort og tillagt betaling, som ieg for samme indnu virkelig sidder udi giæld:

Betalt en procurator fra Nibe for Trende rejser til commisioner udi Thidsted udi alt for kost og vognleje og salarium, hver reisepenge 13 rdl. 2 mk. er 40 rdl. betalt udtog af commision 17 arch 2 rdl. stemp- let papir til samme arch, 3 arch af 3 mk. ialt 1 rdl og 3 mk.

For at faa den kongl. benaadning til commisærene penge og postpenge ialt med mange correspondenær 8 rdl. 1 mk. og 8 skill. Noch en sag contra canselliraad Kønig Celius siden min mands død udført og læst i alt 5 rdl. og 2 mk. Det hele gir sammenlagt 59 rdl. og 8 skill. i øv- rigt forbliver ieg højædle og velbr. hr. etatsraad ydmygste tienerinde

Momtofte 29. januar 1728, underskrevet af

A.C. Dysset

Helle Poulsdatter sal. Anders Nielsens.

Endnu fremlagde enchens lavværge en beregning over sidste aars afgrøde og indavlede corn, samt vis udgift enchen derimod haver at svare, ved hvilchen beregning enchen kommer tilgode 164 rdl. 5 mk. og 6 skill. samme beregning blev læst og lyder saaledes:

BEREGNING

Paa udgiften og indtægten af aufling og sæden ved Momtoft, saavel som anden fornøden udgift Sterfboen her vedkommende, siden min sal. mand ved døden afgeih, som ydmygst begiæres maatte mig godt giøres og skiftbrevet tilføres.

INDTÆGT	Rdl.	mk.	skill.
Anno 1727 er avlet til Momtoft giødningsrug 24 læs deraf udtorsken 48 tx. a' 10 mk. er	80		
Anden kiernerug 13 læs deraf fortærsket 13 tx. a' 10 mk. ialt	21	4	
Giødningsbyg 20 læs deraf fortorsken 40 læs a' 8 mk. ialt	53	2	
Anden kjernebyg 26 læs deraf 39 tx. byg a' 8 mk. ialt	52		
Ved aure 30 læs deraf torsken 25 tx. a' 4½ mk. ialt	33	4	8
Sort aure 22 læs deraf torsken 22 tx. a' 5 mk. ialt	18	2	
Summa	259	8	14

UDGIFT

	Rdl.	mk.	skill.
Anno 1727 betalt juli kvartal af Momtoft hartkorn 10 tx. 1 skp. 3 fjdk. ialt	3	2	14
Juni kvartal folcheskat	6		
Præsten og degnens pintzeoffer	1	4	
Udi høsten lejet og betalt høstefolch efter sædvane	12		
Betalt præsten efter nøieste acord sin tiende med	10	4	
Ocober kvartal skat 1727 for januar, april og juni, kvartaler 1728. Samt kornskatte for indeværende aar bedra- ger sig ialt	29	1	14
For en soldat anskaffelse givet penge	12		

	Rdl.	mk.	skill.
Soldaterholdspenge er hartkornet	1	4	2
Ildebrand til huusets fornødenhed er kjøbt saasom her til gaarden ingen ildebrandsgrøft haves for	32		
January og julu terminer, folcheskat anno 1728,	8		
En aulscarls løn	10	4	
En anden carls løn	8		
En drengs løn	5	2	
Tvende pigers løn	10	4	
En ammets løn	6	4	
Præsten og degnens offer for jul 1727, som paaske og pinse dag 1728	2	3	
Til husholdning behøves i det ringeste af eet helt aar, 28 tx. rug a' 10 mk. er	46	4	
48 tx. byg a' 8 mk. er	64		
8 tx. hvid aure a' 4 mk. 8 skill. er	6		
til hestene udi pløiningstiden vil behøve 16 tx. sort havre a' 5 mk. ialt	13	2	
Den halve konge tiende er betalt med byg.			
En natura 3 tx. a' 8 mk. ialt	4		

TIL GAARDENS SÆD UDKRÆVES

16 tx. rug a' 10 mk. ialt	26	4	
20 tx. byg a' 8 mk. ialt	26	4	
18 tx. hvid aure a' 4½ mk. ialt	13	3	
15 tx. sort aure a' 5 mk. ialt	12	3	

Herforuden er indgaaet til huus tarvelighed, fornødenhed, humle, salt, fisk, kjød, samt jern til heste og vogne med plov, beslag og anden fornødenhed, som iche saa just har her kan specificeres, fordi ieg som enche iche derover haver holdt saa accurat bog, som skeed burde ialt over

50

Summa

423

5

14

Naar da indtægten lignedes og liqvideres med udgiften er udgiften større end indtægten 164 rdl. 5 mk. og 6 skill., som ieg faar tilgode og haa-ber mig saaledes vorder tillagt, der ieg forbliver højjædle og velbr.

H. L. etatsraad

Deres tjenstydmyge tienerinde Momtoft d. 29. januar 1728.

Som enchens lavvæрге

A.C. Dysset.

Helle Poulsdatter
sal. Anders Niensens.

Da efter at alt her indførte saavel hvad ved denne som ved forrige samlinger er fremlagt og passeret, for skifteretten var læst og paa det nøieste efterset, blev over Sterfboen indtægt og udgift gjort en rigtig calculation og beregning, saaledes som hernæst efterfølger.

INDTÆGT	Rdl.	mk.	skill.
Boens løsføre bedrager sig efter forindførte registrering og vurdering til den summa	681	5	4
Efter actionsforretning bedrager sig det da bortsolgte jordegods, samt en vejrmølle på Thidsted march, med tvende dertil hørende agger, saa en part i en sandskude, en skibningsbaad og en søe boe, som efter bemelte actionsforretning ialt bedrager sig til den sum	1194	4	4
Efter sidste actionsforretning bedrager sig den da bortsolgte Øster Vandet halve kongetiende og en part i Vester Vandet kirche tiende	<u>711</u>	<u>1</u>	<u>—</u>
Summa	1905	5	4
For dette actionspenge at indkassere afgaar en pro centum	<u>19</u>	<u>—</u>	<u>—</u>
Bliver igen	1924	5	4
	Rdl.	mk.	skill.
Momtoftgaard bedrager sig efter tactionsforretning	408	4	8
Knachergaard i Øster Vandet sogn bedrages efter bemelte tactionsforretning	205	2	8
Noch af Sterfboen tilhørende en gaard i Langvad bye Tømmerbye sogn, som s. Anders Kiærulf paa Biørnsholm haver tilbudet ved skrivelse at ville imodtage for sin fordring og tilkrav her til Sterfboen, hvorføre den og her ansættes for samme penge, som bemelte Kiærulf haver at fordre, og gaarden hannem blive udlagt for nemlig	174	4	12

	Rdl.	mk.	skill.
TILSTAAENDES GIÆLD			
Hos S. Boye Nielsen i Thidsted	20		
Hos sal. Anders Salomonsen Sterfbo haver denne Sterfboe tilgode efter Sal. Anders Nielsen, indegiven regning	28	3	2
Der udi afgaar:			
De penge som fandtes udi sal. Anders Salomonsens kiste og her i Sterfboen forblev nemlig	Rdl.	mk.	skill.
	3	5	
2. Actionspenge for varer Anders Nielsen selv købte paa sal. Anders Salomonsens action nemlig	2	3	1
3. For varer, som Hartvig Bøcher paa samme action købte og sal. Anders Nielsen lovede at betale	<u>2</u>	<u>4</u>	<u>1</u>
	9		1
Bliver igen	19	3	1

Derefter blev enchen og lavværge samt børnenes formynder tilspurgt og anmodet, at om de viste noget mere, som kunne komme Sterfboen til indtægt, det være sig baade midler løsøre, jordegods, tilstaaendes giæld eller andet med hvad navn de næfnes kan, de da ville behage sligt nu at angive:

Hvortil de svarede nei, at denne ei videre er bevidst, end hvad allerede er angivet og til indtægt beregnet: Og bedrager sig da hele boens indtægt medel og formue til den summa 3397 rdl. 1 mk. og 5 skill.

Skriver tre tusinde, tre hundrede halvfemssinstiuge og siue rigsdaler 1 march og 5 skill.

	Rdl.	mk.	skill.
UDGIFT			
Ved første samling til d. 30. dag blev af den bortskyldige giæld angivet og da specialiteter anført	814	4	10
Ved den anden samling d. 7. augusty afvigte aar, blev anden givet og da specialiteter anført	1450	2	8
Ved tredie samling d. 6. november afvigte aar blev angivet	38		
Videre er saa denne tid angivet og fordret byfoged Lem og byskriver fordrede deres actions salarium for sidste actionsholdelse efter indleverede regning	13		4

	Rdl.	mk.	skill.
Efter enchens regning som forhen er indført fordres for gjort bekostning paa den sag med sal. Anders Salomonsens arvinger m.v.	59		8
Efter en beregning af enchen og lavværgen forfattede over sidste aars afgrøde og auling, samt den derimod forefaldende udgift ved samme gaard, tilkommer enchen ved licitation at samme beregning, som forhen specialeter er indført	164	5	6
Endelig paastaar endog enchen at hun efter loven burde nyde hendes begravelsesbekostning lige imod hendes sal mand, som hun berettigede at have kost over 60 rdl., hvorefter hende og er tillagt til hendes begravelse	60		

SKIFTES BEKOSTNING

1 arch stemplet papir til original skiftebrevet	2		
Skifteforvalterens salarium af de beholdne midler	8		
For skiftebrevet at skrive paa 26 arch	13		
For en geinpart	6	3	
For stemplet papir til 8 lod sedler a' stychet 3 mk. ialt	4		
For samme at skrive	2		
Vurderingsmændene for deres umage i fire dage	2		
Derefter blev enchen og lavværgen samt børnenes formynder tilspurgt og anmodet, om at de vidste noget mere som kunne komme Sterfboen til udgift, i det nu sligt ville angive, hvortil de svarede nei: Og bedrager sig da hele boen bortskiyldige giæld, udgift og besværing til den	---	---	---
Summa	2637	4	4

Skriver to tusinde sexhundrede tredive og siu rigsdaler: fire march og fire skilling.

Naar nu boens udgift, som er penge 2637 rdl. 4 mk. og 4 skill. drages fra boens indtægt som er penge 3397 rdl. 2 mk. og 2 skill. bliver igjen boens beholdne midler 759 rdl. 2 mk. 14 skill.

Skriver siuhundrede halvtressinstiuge og ni rigsdaler. 2 march og fiorten skilling, som kommer til deling imellem enchen og hendes børn, og tilfalder da enchen da af den halve deel som er 379 rdl. 4 mk. og 7 skill. Den anden halvdeel er ligeledes penge 379 rdl. 4 mk. og 7 skill.

Men som enchen tilbød sig at ville afstaa sin broderlod, naar hun derimod maatte nyde hendes fæstengave eller morgengave, hvortil hendes sal. mand skal have givet hende over for 50 rdl., som siden til fælles nytte i hans levende live er bortsolgt, saa ifølge af lovens paragraf 689 reticul 25 er sligt af skifteretten conhenteret, og afgaar derfor udi ovenstaaende summa 50 rdl. bliver igien 329 rdl. 4 mk. og 7 skill.

Hvilchen foreskrevne trehundredetyge og ni rigsdaler fire march og siu skilling, deles imellem børnene, og det ud i 13 søsterlodder eller 5 brødre og 3 søstre, lad den som da bliver paa en søsterlod 25 rdl. 2 mk. og 3 skill. og en broderlod 50 rdl. 4 mk. og 6 skill. og tilfalder da, den ældste søn Poul Andersen en broderlod som er 50 rdl. 4 mk. og 6 skill.

Den anden søn Peder Andersen ligeledes en broderlod 50 rdl. 4 mk. og 6 skill. En tredie søn Niels Andersen i lige maade en broderlod 50 rdl. 4 mk. og 6 skill. Den fjerde søn Chresten Andersen ligeledes 50 rdl. 4 mk. og 6 skill.

Den femte søn Anders Andersen i lige maade 50 rdl. 4 mk. og 6 skill. Den ældste datter Birgit Maria Andersdatter en søsterlod 25 rdl. 2 mk. og 3 skill. Den anden datter Maren Andersdatter ligeledes 25 rdl. 2 mk. og 3 skill. Den tredie datter Anna Andersdatter i lige maade 25 rdl. 2 mk. og 3 skill.

Er tilsammen 329 rdl. 4 mk. og 7 skill.

	Rdl.	mk.	skill.
Følger i udlæget saavel til den bortskiyldige giæld og dennes besværing som arvelodder, til efterskrevne creditore af udlagt rentepenge, som for det actionerede jordegods og andre Sterfboen effekter er indkommen nemlig			
Hr. Henrik Jespersen i Kiæret	220		
Hr. Hans Olufsen i Thidsted	210		
Fru Eståtsraadinde Braem paa Nørtorp	210		
Michel Michelsen i Dahl	19		
Poul Pedersen i Øster Vandet	30		
Jens Pedersen i Hvidberg Mølle	105		
Niels Jensen i Hindevig	30		
Peder Kolkjær i Lilsogn	6		
Jens Kilsgaard i Hillerslef sogn	8		

	Rdl.	mk.	skill.
Niels Jensby i Jensbygaard	16		
Niels Bloch i Østeril	2		
Jesper Knudsen i Hou	12		
Erik Smed i Hillerslef	70		
Anders Madsen i Hou	40		
Chresten Svenningsen i Skovsted	60		
Poul Jensen i Tøfting	30		
Oluf Poulsen i Vester Vandet	7	3	
Chresten Bach i Skinnerup	2		
Anders Bach i Hiardemaal	13	2	
Morten Knudsgaard i Lil sogn	12		
Lauris Haugaard paa Nørtporp	50		
Laurids Søe i Hinding	8		
Poul Pedersen i Malle	79	4	2
Hr. Johannes Friderich i Sennels	15	3	2
Byfoged Lem og Byeskriver Stub i Thidsted	2	4	4
Hans Olufsen i Thidsted	10		
Amtsforvalter Caspergaard i Thidsted	200		
Peder Madsen paa Ulstrup	200		
Jens Momtoft i Sendels	33	2	
Jens Pedersen Frøekiær	85	2	
Oluf Andersen, landsoldat i Vester Vandet	6	4	
Byefoged Lem og Byeskriver Stub i Thidsted deres actionssalarium for tvende actioner m.v.	44	2	4
Skiftets becostning	37	3	
Alt foreskrevne betales med actionspengene			
Til Peder Christensen Thorup i Løgstør, hans fordring som er	104		
1. udi løsøre som enchen indløste	31	4	11
2. jern 1 skp, 16 lod og 15 pund antages for	21	4	12
3. Boye Nielsens giæld til sterfboen	20		
4. og er actionspengene	10	5	8
5. de udi sal. Anders Salomonsens tilgode- havende	19	3	1

Til velædle s. Anders Kierulf på Biørnsholm hans fordring som er 174 rdl. 4 mk. og 12 skill. Er efter hans egen begiæring ved sine skrivelser saavel til enchen som hendes lavværge udlagt den Sterfboen tilhørende gaard i Langvad udi i Lille sogen for samme 174 rdl. 4 mk. og 12 skill. Da paaberaabte skrivelser hvorefter s. Kierulf er udlagt bem^{te} gaard for sin fordring lyder saaledes.

Madam sal. Anders Nielsen Raaen.

Det gjør mig hiertelig ondt hendes gode sal. kiærestes dødelig afgang at fornemme, gud trøste hende udi denne store hiertesorg, og være de smaa umyndiges forsvar:

Madam var vel vidende, ieg hafde deres sal. kiæreste obligation dateret dend 21. marts anno 1718, hvorefter ieg haver at fordre 170 rdl. courant, vil tjenstl. fornemmer, ifald ei rede penge er ved haanden at indfrie samme oblogation med et hundrede og halvfierdssindstiuge rigsdaler, om hun haver nogen stude eller unge heste at sælge, som ieg gierne for sin værdier imodtager: Denne fordring reyser sig af den gaard i Langvad, som ieg solte deres sal. kiæreste, og vil hun den igien afstaa tager ieg derimod: Ville tilbede mig æren af et par linier til giensvar med dette mit bud tilbage: Næst al selv forlangende velstand ønske forbl.

Madame Raaes pligtskyldigste tiener.

A. Kierulf

Bjørnsholm dend 2. juni 1727

Velædle og velb. hr. justitsraad Dysset høitærede navn haves nefn. For den ære at min herres respective mishive er ieg obligeret, og tacher ydmygst for deres velmente gratilation, som endnu haver lang henseende: Dend regning mig tilsendes, som af sal. Anders Raaens bog skal være extraheret, at ieg skulle have bekommet stude af hannem er ganske urigtig: Ieg haver haft handel med den nu sal. mand om heste og okser udi mange aar, men aldrig blevet hannem en daler skyldig derpaa, og til at afbevidste denne urigtige fordring, sendes indlagte copie af den sal. mands til mig givne qvittering, som netto treffer den summa, der fordres, naar det betalte pund badian fradrages: Kunne enchen og vedkommende paa den maaske betalte Langvad, som ieg solt sal. Raaen og derimod bekommer hans obligation blef ieg fornærmet:

Bem^{te} solte gaard vil ieg gierne tage igien imod obligationens extradering hvis iche forlanger ieg min skadesløse betaling: Thi ieg overlod den sal.

mand gaarden for den samme pris, som den mig paa den kongl. auction blef tilslagen for:

Nest alt selv forlangende prohpierete og erbødigst respekt for dennem og høiadlige frue forbliver velædle og velb. hr. justitsraad pligtskyldige tiener.

A. Kierulf

Bjørnsholm dend 26. juni 1727

Momtofte gaards brøstfældighed er afsynet efter derom forhængiorde special forklaring for 42 rdl. og 4 mk.

Og dens besætning anført samme steds for 120 rdl. Ligeledes er samme sted anført folcheløn forfalden til Michelsdag afvigte aar, som endnu er ubetalt undtagen avlscarlen Jens Frøekiærs, som alt forhen er gjort udlæg til og betalt med rede penge men resten bedrager sig 36 rdl. og 2 mk. Ialt 199 rdl.

	Rdl.	mk.	skill.
Dertil er udlagt af Sterfboens løsføre summa, som efterregistrering og vurdering er	681	5	4
Til enchen, imod at hun svarer til gaardens brøst fældighed samt besætning og den anførteløn	199		
Ligeledes er enchen udi løsføre udlagt for efterskrevne poster nembl. for hendes regning for omkostningerne til den proces med sal. Anders Salomomsens arvinger	59		8
Noch kom hende tilgode paa den beregning over sidste aars afgrøde og da derimod forefaldende ugifter	164	5	6
Item for hendes begravelsesbecostning	60		
Og for hendes morgengave, festens gave	50		
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Summa	333	5	14
Dertil udlægges som melter udi løsføre	333	5	14
Til enchens arvelod som er	379	4	7
Udlægges dend gaard i Øster Vandet Knachergaard kaldet, som er hartkorn 5 tx. 1 skp. 1 alb. taxerede af tx. 40 rdl. er	205	2	8
Udi Momtoft hartkorn som er 10 tx. 1 skp. 3 fjdk. udlagt til denne lod 1 tx. 7 skp. 3 fjdk. Taxered af tx. 40 rdl.	78	4	8

	Rdl.	mk.	skill.
Udi løsføre	95	3	7
Hvilchet gjør denne sats fulde summa som er	379	4	7
Til børnenes arvelodder, som ialt be- drager sig	329	4	7

Er udlagt udi Momtoftsgaards hartkorn 8 tx. 2 skp. skriver otte tønner og to skiepper som deles imellem dennem samtlige udi 13 søstrelodder, eller 5 brødrelodder og 3 søstrelodder, og tilkommer da deraf, den ældste søn Poul Andersen 1 tx. 2 skp. 1 11/13 del alb. Skriver en tønne to skieppe og en 11/13 del alb. hartkorn.

Den anden søn Peder Andersen 1 tx. 2 skp. en 11/13 del alb.

Den tredie søn Niels Andersen 1 tx. 2 skp. en 11/13 del alb.

Den fjerde søn Chresten Andersen 1 tx. 2skp. en 11/13 del alb.

Den femte søn Anders Andersen 1 tx. 2 skp. en 11/13 del alb.

Den ældste datter Birgitte Marie Andersdatter hartkorn 5 skp. 12 /13 del alb. Skriver fem skiepper og tolv trettendel alb. hartkorn.

Den anden datter Maren Andersdatter 5 skp. 12/13 del alb.

Den yngste datter Anna Andersdatter 5 skp. 12/13 del alb.

Derefter begiærede enchen ydmygst at skifteforvalteren ville confirede at børnene ere alle smaae og de fleste saa godt som speede, der alle vil koste hende en stor del penge til kost, klæder og opdragelse, og hun derimod er gaarden iche kan tilregne sig nogen indkomst men aarlig tab: Hvorfor hun ydmygst haabede skifteforvalteren i anledning af børnenes tredie bogs 17 capitel 16 artikuel, nu ved skiftets slutning afsagde, hvad hun bør have til børnenes underholdning og opdragelse, paa det hun iche derom skulle have nogen dispute med formynderne, alt hensigtene atconservere sine børn og sig og befries fra vitløftige regnskabers afbrydelse Hvorpaa skifteforvalteren alsolverede, at enchens begiæring iche paa den tid kan bli frafaldet, saasom den pretenderende fæsterløse og kostegæld mv. af grunde paastaaes iche.

Saaledes forudbør acorderes, men saafremt hun skulle forblive ved hendes paastand, kan efter loven gøres aarlig regning til formynderne om børnenes kost og kleder, samt hvis anden bekostning tid efter anden paa dennem gøres, og hvis da imellem enchen og formynderne derom skulle falde nogen dispute, vil derved forholdes efter lovens paragraf 529 articul 16.

Endelig falder til slutning ved dette skifte at erindre, at eftersom enchen for gaardens bygfeld og besætning saa og en deel folkeløn, samt hendes fordringer, begravelsesbekostning, fæstengave, til hendes arv fyldestgjørelse er udlagt at løsføret, undtagen hvis Peder Christensen Thorup i Løxtør deraf er udlagt, da, naar hun betaler det løsføre bem^{te} Peder Torup ei inden natura haver bekommet, 31 rdl. 4 mk. og 11 skill. Beholder hun samme tilligemed det øvrige løsføre til evindelig eiendom: Paa samme maade beholder hun og det paa hendes lod udlagte jordegods, og maa gierne sig samme saa nyttig som hun bedst ved og kan: og i hen-seende børnene for deres arvelodder er udlagt 8 tx. 2 skp. i Momtoftgaard, saa bør deres beskikkede formynder dermed at have tilsium, og fornemmelig se derhen at gaarden holdes i forsvarlig stand og vedlige, saavel med bygningen som jordehuusets drift, og iøvrigt søge deres myndlingers gavn og bedste samt deres anbetroede formynderskaber saaledes i alt forestaar, som lovligt og forsvarligt kan være:

Hvad den bortskyldige giæld angaar, er saavidt deraf iche er gjort udlæg til af jordegods løsføre og tilstaaende giæld, betales den som forhen meldt er under udlæget, af actionspengene, som skifteforvalteren fuldmægtig der samme haver oppebaaret, til vedkommelig imod behørige qvitteringer udtaler:

Og er da dette skifte saaledes som foreskrevet staar forrettet og sluttet,

Hvilchet nu med underskrevne hænder og hostrycte signeter bekræfte:

Actom loco anno et die ut supra

F. Birchenbusch Helle Poulsdatter sal. Anders Nielsen

Som enchens lavværge A.C. Dyshet. Som formynder for børnene under-
skriver ieg. Poul Pedersen Poul Salomonsen

Poul Pedersen Chresten Svenningsen Chresten C. P. S.

Som vurderingsmænd Niels Pedersen og Michel Jensen.

Ane 54.

PEDER MADSEN

var gårdmand i Thorup, Skallerup sogn. Døde 1683 i Skallerup, begravet
d. 17. september 1683, var gift med

Ane 55.

MAGDALENE ANDERSDATTER STERM

der var født 1639 i Dragstrup Præstegård. Hun døde d. 3. marts 1722
i Skallerup.

Peder Madsen var antagelig dattersøn af Peder Laursen i Kjellerborg i
Torup.

6. GENERATION

Ane 98.

SØREN JENSEN

var gårdmand af Lynggård i Todsø, er født ca 1590, levede endnu i 1659 da han var fadder ved et barnebarns dåb. Han var gift med

Ane 99.

SIDSEL NIELSDATTER

er født ca. 1600 i Nykøbing, nævnes endnu i 1666 som fadder.

Ane 100.

OLAV DRAGSBECK

blev gift i 1633 i Vester Vandet med

Ane 101.

HELLE CHRISTENSDATTER BLOCH

er født ca. 1605 i Klitmøller og døde 1680 samme sted, utvivlsomt datter af strandfoged Christian Bloch der levede fra 1585-1665.

Ane 110

ANDERS PEDERSEN STERM

er født ca. 1610, hvor vides ikke. Er død i marts 1665, han blev gift første gang 1636 med

Ane 111.

BIRGITTE RASMUSDATTER KATTE

der var enke efter sognepræst Jens Olesen i Dragstrup-Skallerup. Efter Birgittes død i 1639 giftede Anders Pedersen sig anden gang med Anna Christensdatter, datter af borger i Nykøbing Christian Nielsen Dybdal.

Anders var teologisk kand. og overtog ved giftermålet i 1636 embedet som sognepræst for Dragstrup-Skallerup megnigheder til sin død.

7. GENERATION

Ane 196.

NIELS POULSEN

nævnes 1596 som byfoged i Thisted.

Ane 200.

CHRISTIAN OLUFSEN

er formodentlig død 1691.

Ane 222.

RASMUS JENSEN KATTE

er født ca. 1570 i Aalborg død 1640 i Assels på Mors. Gift i 1602 me

Ane 223.

MAGDALENE CHRISTENS DATTER EISING

er født ca. 1565 i Eising præstegård. Hun opnåede 4 ægteskaber inden for ganske få år og heraf var de 3 foregange mænd alle sognepræster i Vangø, og dette embede overtog Rasmus Jensen ved giftermålet.

8. GENERATION

Ane 446.

CHRISTEN KNUDSEN

der var præst i Eising ved Skive er født ca. 1530, og døde efter 1584, hvilket år han nævnes blandt præsterne i Ribe Stift.

Efterkommere

efter

Christen Pedersen Dragsbæk

og hustru

Inger Marie Larsdatter

- Gren 1. Peder Christian Christensen Dragsbæk
- Gren 2. Lars Christian Christensen Dragsbæk
- Gren 3. Giertrud Christensdatter Dragsbæk
- Gren 4. Mette Christensdatter Dragsbæk
- Gren 5. Anders Christensen Dragsbæk

Gren 1.

PEDER CHRISTIAN CHRISTENSEN DRAGSBECH

er født i Vester Vandet d. 18. december 1783. Kirkebogen viser følgende:

"D. 18. dec. fødte Christen Pedersen Draxbechs hustru Inger Marie Larsdatter en søn, der dagen derpå blev hiemmedøbt og kaldet Peder Christian, hans dåb konfirmeret d. 4. januar fadderne: Peder Kløvborgs kone, Christ: Bachs kone, Christen Olufsen Draxbech, Christen Nielsen Wegeberg, Søren Welsbøll."

Han blev gift i 1812 eller 1813, i Vester Vandet kirkebog står der:

"Den første novbr. til kiende gav unge Karl Peder Christian Christensen Draxbech, at han agtede at indgå ægteskab med pigen Mette Cathrine Michelsdatter. Forlovere Michel Vester og Niels Thorup, viede d."

Peder Christian Christensen Dragsbech var skipper og skudeejer i Klitmøller. Han døde i Vester Vandet d. 22. juni 1815 og blev begravet d. 1. juli samme år. Ved dødsfaldet anføres han som huusmand ved Klitmølle. Han er da 31 år og 6 mdr. gammel. I skifteprotokollen for Hillerslev-Hundborg Herreder findes et skifte dateret d. 1. december 1815 efter ham og som arvinger nævnes: Enken Mette Cathrine Michelsdatter som blev repræsenteret ved lavsværge skipper Chr. Nordentoft i Klitmøller. Datteren Inger Marie Pedersdatter repræsenteret ved formynder Chr. Jespersen af Klitmøller.

METTE CATHRINE MICHELSDATTER WESTER

er født i Vester Vandet d. 9. september 1787, og kirkebogen viser følgende: D. 9 dt. september havde Michel Wester med sin hustru Kiersten Marie Brandi en datter til dåben, der blev kaldet Mette Cathrine fødet forhen d. 3die ejusdem. Fadderne Anne Marie Christensdatter Brandi og Birthe Christensdatter Brandi, gamle Christen Brandi, unge Christen Brandi og Morten Frost.

Efter mandens død i 1815 giftede hun sig igen, denne gang med "unge karl Christen Christensen Bach, gammel 32 år, søe limit (værnepligt), ved Klitmøller. Og enken Mette Cathrine Michelsdatter Wester, boende i et hus ved Klitmøller, 28 år. Forlovere var Christen Pedersen Hausgård og Christen Nordentoft, begge ved Klitmøller.

De blev viet i kirken d. 7. januar 1816.

Hun døde i Vester Vandet d. 11. september 1865, og blev begravet samme sted d. 17. Hun var da aftægtsenke efter husmand Christen Bach i Klitten. Hun var 78 år gammel.

I ægteskabet med Peder Christian Christensen Dragsbech havde hun børnene.

I. Inger Marie Pedersdatter Draxbech.

II. Kirsten Marie Pedersdatter Draxbech.

I andet ægteskab var der 4 børn.

III. Peder Christian Christensen Bach.

IV. Kierstine Marie Christensdatter Bach.

V. Ane Christensdatter Bach.

VI. Christen Christensen Bach.

I.

INGER MARIE PEDERSDATTER DRAXBECH

er født d. 25. december 1812 i Vester Vandet kirke. Faddere ved dåben var Giertrud Christensdatter Dragsbech, Mette Christensdatter Dragsbech, Michel Wester, Christen Kløvborg, Lars Christian Dragsbech.

II.

KIRSTEN MARIE PEDERSDATTER DRAXBECH

er født d. 21. december 1814 i Vester Vandet.

III.

PEDER CHRISTIAN CHRISTENSEN BACH

er født d. 13. november 1816 i Vester Vandet sogn.

IV.

KIERSTINE MARIE CHRISTENSDATTER BACH

er født d. 2. oktober 1819 i Vester Vandet sogn.

V.

ANE CHRISTENSDATTER BACH

er født d. 19. april 1822 i Vester Vandet sogn.

VI.

CHRISTEN CHRISTENSEN BACH

er født d. 13. april 1826 i Vester Vandet sogn.

Gren 2

LARS CHRISTIAN CHRISTENSEN DRAXBECHE

er født d. 30. maj 1788 i Klitmøller. "Den 30. marts havde Christian Pedersen Draxbech med sin hustru Inger Marie Larsdatter en søn til dåben kaldet Lars Christian. Fadderne : Niels Andersens kone fra Vang, Anders Oddes kone, Niels Thorup, Lars Badschiær, Peder Kløvborg." Han blev gift i Vester Vandet i en alder af 27 år 6 mdr. d. 14. oktober 1815 med pigen Anna Cathrine Jensdatter Broe ved Klitten hun er 22 år gammel. Forlovere var Jens Andersen Broe og Niels Thorup begge boende ved Klitten. Han døde d. 17. oktober 1848, og Vester Vandet kirkebog viser da at han var selvejer i Klitmøller, han var 60½ år gammel. Han havde sammen med to andre været til havs, de to han var sammen med blev begravet henholdsvis d. 5. november og d. 12. november, han selv blev ikke fundet. Kirkebogen meddeler at alle ynkeligen omkomne ved fiskeri på kysten (ved landgangen).

ANNA CATHRINE JENSDATTER

er født d. 26. december 1795 i Vester Vandet. Kirkebogen viser: "D. 26. december fødte Jens Broes kone ved Klitmøller en datter, der blev i dåben kaldet Anna Chatrine, hendes dåb konfirmeret 16. januar. Faddere var Christen Pedersen Møllers kone Anne Marie Brandi, Christen Brandi, Michel Wester, Christen Møller, ("dette barn var født d. 5. december 1795"). Hun døde i Vester Vandet d. 30. juli 1873 og blev begravet samme sted d. 5. august. Hun betegnes da som enke efter husmand Lars Christian Draxbech i Klitmøller, hun døde 77½ år gammel. I ægteskabet er der 9 børn.

- I. Niels Christian Dragsbech.
- II. Inger Marie Dragsbech.
- III. Inger Marie Dragsbech.
- IV. Jens Dragsbech.
- V. Birgitte Dragsbech.
- VI. Christine Dragsbech.
- VII. Anders Dragsbech.
- VIII. Marie Dragsbech.
- IX. Kirsten Marie Dragsbech.

I.

NIELS CHRISTIAN DRAGSBÆK

er født d. 4. november 1818 i Klitmøller, han døde samme sted d. 6. april 1893. Han blev gift d. 14. november 1852 i Snedsted kirke med Dorthe Cathrine Neesgaard, der er født i Aarup d. 4. januar 1822 og døde i Klitmøller d. 9. september 1916.

Niels Christian Dragsbæk var vognmand og bosat i Klitmøller.

I ægteskabet er der 7 børn.

- I.A. Kirstine Draxbek.
- I.B. Lars Christian Draxbek.
- I.C. Ane Cathrine Draxbek.
- I.D. Peder Neesgård Draxbek.
- I.E. Anders Broe Draxbek.
- I.F. Anders Broe Draxbek.
- I.G. Otto Draxbek.

I.A.

KIRSTINE DRAXBÆK

er født d. 25. august 1853 i Klitmøller i Vester Vandet sogn. Hun var gift med lods Rosenberg.

- I.A.1. Niels Rosenberg.
- I.A.2. Katrine Rosenberg.
- I.A.3. Kristian Rosenberg.
- I.A.4. Alfred Rosenberg.
- I.A.5. Ingeborg Rosenberg.
- I.A.6. Theodor Rosenberg.

I.A.1.

NIELS ROSENBERG

var gift med Olivia. Han var bosat i Esbjerg og var hovmester.

I.A.2.

KATRINE ROSENBERG

var gift med hovmester Heerup. Bosat i Californien.

I. A. 3.

KRISTIAN ROSENBERG

var uddannet som kok og bosat i København.

I. A. 4.

ALFRED ROSENBERG

var hotelejer.

I. A. 5.

INGEBORG ROSENBERG

er uddannet hushovmester.

Bopæl: Hestehaven, Hellerup.

I. A. 6.

THEODOR ROSENBERG

er uddannet hovmester, hans sidste kendte opholdssted var Philladelfia.

I. B.

LARS CHRISTIAN DRAXBÆK

er født d. 8. oktober 1858 i Klitmøller i Vester Vandet sogn. Han blev gift d. 17 oktober 1890 i Klitmøller med pige Andrea Jensen af Klitmøller, hun er født d. 27. januar 1859 i Klitmøller i Vester Vandet sogn. Forlovere var Niels Christian Dragsbæk husmand i Klitmøller, og Jens Chr. Jensen husmand i Klitmøller. Hun er indført i kirkebogen som datter af huus og tømmermand Jens Andersen og hustru Dorthe Christensdatter Møll i Klitmøller. Hun døde i Klitmøller d. 21. september 1920. Lars Christian Draxbæk var fisker.

I ægteskabet er der 6 børn.

- I. B. 1. Dothea Katrine Dragsbæk
- I. B. 2. Jens Dragsbæk
- I. B. 3. Niels ^KL. Dragsbæk
- I. B. 4. Jesper L. Dragsbæk ^{Jens}
- I. B. 5. Jesper Andersen Drasbæk
- I. B. 6. Dorthea Birgitte Dragsbæk

I. B. 1.

DORTHEA KATRINE DRAGSBÆK

er født d. 23. marts 1892 i Klitmøller, og hun døde samme sted d. 23. juli 1956. Hun blev gift i Vorupøre kirke d. 16. maj 1917 med Otto Madsen, der er født i Vorupøre d. 4. juli 1889, og han døde i Klitmøller d. 6. maj 1961.

Kathrine Dragsbæk gik skole i Klitmøller og hun blev konfirmeret i V. Vandet. Hvorefter hun blev uddannet i husgerning, hun havde plads i huset sidst hos Mads Madsen, der var styrmand og her traf hun sin mand. De boede derefter i Vorupøre i 3 år, hun blev uddannet som syerske i Thisted. Efter at være uddannet som syerske gik hun ud og syede for folk. De flyttede nu til Klitmøller hvor de selv byggede hus, de boede der i ca 3 år, og flyttede derefter hen til Lars Dragsbæk hvor de blev boende. Efter giftermålet måtte Kathrine Dragsbæk hjælpe manden med krogene, ligesom hun passede 1 ko, 1 gris og en fåreflok. De sidste 10 år af sin levetid var hun temmelig syg.

Otto Madsen gik i skole i Vorupøre og blev konfirmeret i Hundborg kirke. Hvorefter han kom ud at tjene, han var da 10 år gammel. Fiskeriet begyndte han med fra konfirmationen og han fortsatte indtil 1935, efter den tid blev han signalmand og havde en mindre båd med hjælpemotor. Mens han var beskæftiget som fisker sejlede han med båden "Ansgar", på denne båd var der ialt 3 personer ved navnet Otto, og båden hed aldrig andet end "Tre x Otto" plus 1 mand.

I 1948 fik han beskæftigelsen med at passe det nye elektriske ophalingspil samtidig med at han stadig var signalpasser indtil 1955 da han holdt op på grund af sin hustru og sit eget helbred. Han forestod derefter passningen af hummerne til 1957. Han største hobby var at få plantet grantræer læ omkring det gamle hus i Dragsbæk, og det er en seværdighed at se hvor smukt og hvor kønt dette sted er i dag, grundet denne hobby. I ægteskabet er der 8 børn.

I. B. 1. a. Jens Morberg Madsen.

I. B. 1. b. Else Marie Morberg Madsen.

I. B. 1. c. Jens Larsen Dragsbæk Madsen.

I. B. 1. d. Andrea Dragsbæk.

I. B. 1. e. Anna Morberg Madsen.

I. B. 1. f. Laura Kristiane Dragsbæk Madsen.

I. B. 1. g. Svend Dragsbæk Madsen.

I. B. 1. h. Olga Elise Dragsbæk Madsen.

I. B. 1. a.

JENS MORBERG MADSEN

er født d. 6. november 1917 i Vorupøre. Han blev gift i Esbjerg d. 10. juni 1945 med Emma Larsen Langehuus, der er født i Harboøre d. 30. august 1917.

Bopæl: Hedekærsvej 9, Sædding pr. Esbjerg.

Jens Morberg Madsen gik i skole i Klitmøller og blev konfirmeret i V. Vandet kirke, hvorefter han blev udlært som skibskok. Han aftjente sin værnepligt ved Marinen, og har siden været fisker.

Emma Larsen Langehuus gik i skole i Harboøre og blev konfirmeret i Harboøre kirke. Hvorefter hun blev uddannet i husgerning og var beskæftiget med dette indtil giftermålet.

I ægteskabet er der 3 børn.

I. B. 1. a. 1). Henning Morberg Madsen.

I. B. 1. a. 2). Hanne Morberg Madsen.

I. B. 1. a. 3). Carsten Morberg Madsen.

I. B. 1. a. 1).

HENNING MORBERG MADSEN

er født d. 4. januar 1946 i Esbjerg. Han blev gift med Anny Johanne Højgaard Jensen.

Bopæl: Barkens Alle 45, Esbjerg.

Henning Morberg Madsen er fiskerbilschauffør.

I. B. 1. a. 2).

HANNE MORBERG MADSEN

er født d. 23. juli 1951 i Esbjerg.

Bopæl: Hedekærsvej 9, Sædding pr. Esbjerg.

I. B. 1. a. 3).

CARSTEN MORBERG MADSEN

er født d. 10. november 1958 i Esbjerg.

I. B. 1. b.

ELSE MARIE MORBERG MADSEN

er født i d. 10. februar 1919 i Vorupøre. Hun blev gift i Klitmøller d. 6. april 1944 med Svend Aage Frost, der er født i Klitmøller d. 7. april 1919, som søn af fisker Anders Frost og hustru Mette i Klitmøller. Bopæl: Ternevej 29, Thyborøn.

Else Marie Morberg Madsen gik i skole i Klitmøller og blev konfirmeret i V. Vandet kirke. Hvorefter hun blev beskæftiget ved husgerning og har været beskæftiget med dette indtil giftermålet.

Svend Aage Frost gik i Klitmøller skole og blev konfirmeret i V. Vandet kirke. Hvorefter han meget tidligt begyndte at fiske, han har været fiskerskipper i de sidste år og er det stadig.

I ægteskabet er der 2 børn.

I. B. 1. b. 1) Leif Morberg Frost.

I. B. 1. b. 2) Anders Morberg Frost.

I. A. 1. b. 1).

LEIF MORBERG FROST

er født d. 29. maj 1945 i Thisted. Han er gift med Karin.

Bopæl: Fjorgade 12, Thyborøn.

Leif Morberg Frost er elektriker.

I. B. 1. b. 2).

ANDERS MORBERG FROST

er født d. 13. juni 1947 i Thisted.

Bopæl: Ærtemarken 31, Søborg.

Anders Morbjerg Frost er købmand.

I. B. 1. c.

JENS LARSEN DRAGSBÆK MADSEN

er født d. 7. august 1920 i Klitmøller. Han blev gift i Herning d. 15. oktober 1945 med Edith Marie Christensen, der er født i Skals og døde i Herning d. 22. december 1961.

Bopæl: Herning.

Jens Larsen Dragsbæk Madsen gik i skole i Klitmøller og blev konfirmeret i V. Vandet kirke. Hvorefter han sejlede med flere forskellige rederier bl. a. med Esbjerg Harwick ruten. Han sejlede ialt i $4\frac{1}{2}$ år. Han har udelukkende været beskæftiget inden for køkkenbranchen, hvor han sidst har været køkkenchef på Hotel Eide i Herning. Ligeledes har han været formand for Faglært Køkkenpersonaleforbund i Herning Afd. Edith Marie Christensen gik i skole i Sæby og blev konfirmeret i Sæby kirke. Hvorefter hun blev uddannet i husgerning og var beskæftiget med dette indtil giftermålet.

I ægteskabet er der 1 barn.

I. B. l. c. 1) Leif Dragsbæk Madsen.

I. B. l. c. 1)

LEIF DRAGSBÆK MADSEN

er født d. 2. december 1945 i Herning. Han blev gift med Inger.

Bopæl: Køhlersvej 21, Korsør.

Leif Dragsbæk Madsen er konstabel ved Søværnet.

I. B. l. d.

ANDREA DRAGSBÆK MADSEN

er født d. 17. januar 1922 i Klitmøller. Hun blev gift samme sted d. 3. december 1944 med Niels Kristian Kristensen, der er født i Vorupøre d. 28. maj 1913. Han er søn af fisker Jens Kristensen (kaldet Jens Ryltoft) og hustru Mette Morsing Nielsen i Vorupøre.

Bopæl: Klitmøller.

Andrea Dragsbæk Madsen gik i Klitmøller skole til 1936, blev konfirmeret i Vester Vandet. Kom herefter på pensionat i Esbjerg til 1939, og havde herefter forskellige pladser i Klitmøller, i 1941 blev hun anden kokkepige på Thyborøn Sømandshjem hvor hun var i ca. 2 år, blev senere kok ved provianteringsforretning i Thyborøn i ca. 1 år. Kom herefter hjem til forældrene og blev gift i 1944, hun blev boende ved forældrene i 2 år, og flyttede derpå til Vangdalsvej i et lejet hus hvor de boede i 3 år.

Byggede da deres eget hus på en grund forældrene havde skænket dem. Niels Kristian Kristensen gik i skole i Sdr. Vorupøre til 1927, blev konfirmeret i Vorupøre. Efter endt skolegang kom han til landbruget

i ca 5 år hvorefter han kom til Thyborøn som fisker hvad han var i 12-13 år. Flyttede da til Klitmøller og fik part i en båd "Havormen", kom senere med en båd "Klem-Vester", er nu part og medarbejder på kystbåden "Bellis".

I ægteskabet er der 5 børn.

I.B.1.d.1) Jens Otto Ryltoft Kristensen.

I.B.1.d.2) Lene Ryltoft Kristensen.

I.B.1.d.3) Jette Ryltoft Kristensen.

I.B.1.d.4) Ole Ryltoft Kristensen.

I.B.1.d.5) Tove Ryltoft Kristensen.

I.B.1.d.1)

JENS OTTO RYLTOFT KRISTENSEN

er født d. 3. august 1946 i Klitmøller. Han er gift med Hanne.

Bopæl: Kronborgvej 24, Thisted.

Jens Otto Ryltoft Kristensen er tømrer.

I.B.1.d.2)

LENE RYLTOFT KRISTENSEN

er født d.17. august 1949 i Klitmøller. Hun er ugift.

Bopæl: Storegade 9, Thisted.

Lene Ryltoft Kristensen er fotograf.

I.B.1.d.3)

JETTE RYLTOFT KRISTENSEN

er født d. 25. januar 1951 i Thisted.

Hun er gift med Hans Jørgen Sørensen.

Bopæl: Bagsvær, Hovedgade 116, København.

Hans Jørgen Sørensen er maskinarbejder.

I.B.1.d.4)

OLE RYLTOFT KRISTENSEN

er født d. 1. oktober 1952 i Klitmøller, Han boer hjemme.

Ole Ryltoft Kristensen er tømrerlærling.

I. B. l. d. 5)

TOVE RYLTOFT KRISTENSEN

er født d. 28. juni 1955 i Klitmøller.

I. B. l. e.

ANNA MORBERG MADSEN

er født d. 6. oktober 1923 i Klitmøller. Hun blev gift samme sted d. 28. juni 1950 med Anders Kristian Krogh, der er født d. 28. november 1913 i Klitmøller, som søn af fisker Jens Kristian Krogh og hustru Anne Marie Hansen i Klitmøller.

Bopæl: Bernsdorfgade 65, Aalborg.

Anna Morberg Madsen gik i skole i Klitmøller og blev konfirmeret i V. Vandet kirke. Derefter blev hun uddannet i husgerning hos noget familie der havde Fredericia Sømandshjem, hvor hun var i ca. 2 år. Hun havde forskellige pladser i huset indtil giftermålet.

Anders Kristian Krogh gik i skole i Klitmøller og blev konfirmeret i V. Vandet kirke. I 1948-1949 tog han sætteskippereksamen, hvorefter han sejlede igen i ca. 8. mdr. Han blev derefter lodsmedhjælper i Aalborg i 1950, og samtidig købte han sin nuhavende ejendom.

I ægteskabet er der 4 børn.

I. B. l. e. 1) Jørgen Morberg Krogh.

I. B. l. e. 2) Bjarne Krogh.

I. B. l. e. 3) Birgit Krogh.

I. B. l. e. 4) Dorthe Katrine Krogh.

I. B. l. e. 1)

JØRGEN MORBERG KROGH

er født d. 20. juli 1944 i Esbjerg.

Bopæl: Jernbanegade 18, Esbjerg.

Jørgen Morberg Krogh gik i skole i Vejgaard, derefter tog han realeksamen fra Alle'skolen. I årene 1961-1964 var han på Aalborghus Statsgymnasium hvor han tog studentereksamen. Sin værnepligt aftjente han ved Flyvevåbnet (Flyvedetachment 532 på Amager). Efter sin hjemsendelse var han 1 års tid fabriksarbejder hos firmaet B&O i Struer. Og i tidsrummet 1966-1969 tog han sin lærereksamen færdig på Aalborg Semina-

rium. Han blev ansat som lærer ved Esbjerg Skolevæsen med domicil i Gjesing skole i 1969.

I. B. l. e. 2)

BJARNE KROGH

er født d. 23. marts 1951 i Aalborg.

I. B. l. e. 3)

BIRGIT KROGH

er født d. 21. februar 1953 i Aalborg.

I. B. l. e. 4)

DORTHE KATRINE KROGH

er født d. 8. juli 1956 i Aalborg.

I. B. l. f.

LAURA KRISTIANA DRAGSBÆK

er født d. 23. april 1925 i Klitmøller. Hun blev gift samme sted d. 3. november 1944 med Charles Holm Kronborg Jensen, der er født i Astrup ved Hjørring d. 30. marts 1915, som søn af Andrea Nielsigne Thomsen. Bopæl: A. Andersensvej 8, Esbjerg.

Laura Kristiana Dragsbæk gik i skole i Klitmøller og blev konfirmeret samme sted. Derefter blev hun uddannet ved husgerning og har været beskæftiget med dette indtil giftermålet.

Charles Holm Kronborg Jensen gik i skole i Ugilt og blev konfirmeret i Ugilt kirke. Efter endt skolegang blev han uddannet som smed i Sørslev, han er nu ansat som smed i Esbjerg og har været det i ca. 28 år.

I ægteskabet er der 3 børn.

I. B. l. f. 1) John Kronborg Jensen.

I. B. l. f. 2) Per Kronborg Jensen.

I. B. l. f. 3) Erik Kronborg Jensen.

I. B. 1. f. 1)

JOHN KRONBORG JENSEN

er født d. 17. marts 1944 i Esbjerg. Han er gift med Hanne Pedersen.
Bopæl: Skoleparken 7, Esbjerg.

John Kronborg Jensen er bogholder.

I. B. 1. f. 2)

PER KRONBORG JENSEN

er født d. 16. oktober 1947 i Esbjerg.

Bopæl: A. Andersensvej 8, Esbjerg.

Per Kronborg Jensen er bogholder.

I. B. 1. f. 3)

ERIK KRONBORG JENSEN

er født d. 17. juni 1952 i Esbjerg.

Bopæl: A. Andersensvej 8, Esbjerg.

I. B. 1. g.

SVEND DRAGSBÆK MADSEN

er født d. 26. oktober 1926 i Klitmøller. Han blev gift samme sted d. 9. december 1951 med Thyra Nielsen, der er født i Klitmøller d. 8. maj 1928, som datter af Søren Nielsen Sørensen og hustru Anna Elise Marie Nielsen i Thisted.

Bopæl: Klitmøller.

Svend Dragsbæk Madsen gik i skole i Klitmøller og blev konfirmeret samme sted. Hvorefter han var beskæftiget ved landbruget i 2 år. I 1943 kom han til Thyborøn som fisker, og var her indtil militærtjenesten i 1947. Værnepligten blev aftjent med en minestryger. I 1948 blev han fisker hjemme fra Klitmøller. Han købte ejendommen i 1957 og restaurerede i 1965 med en ret stor udvidelse. Af tillidshverv skal vi lige nævne at han er kasserer i Vandværket, ligesom han har været medlem af bestyrelsen for fiskeeksport i Klitmøller. Han blev ansat i Redningsvæsenet i 1958 og er nu fast ansat der.

Thyra Nielsen gik i skole i Thisted, hun tog mellemskoleeksamen i 1946 og blev konfirmeret i Thisted kirke. Efter endt skolegang var hun på

forsikringskontor i Thisted i 4 år, og derefter ansat ved husgerning i ca. 2 år og var der indtil giftermålet. Hun har taget handelsskoleeksamen.

I ægteskabet er der 3 børn.

I. B. l. g. 1) Kaj Dragsbæk Madsen.

I. B. l. g. 2) Birthe Dragsbæk Madsen.

I. B. l. g. 3) Anni Dragsbæk Madsen.

I. B. l. g. 1)

KAJ DRAGSBÆK MADSEN

er født d. 29. september 1952 i Klitmøller.

Bopæl: Odense.

Kaj Dragsbæk Madsen er i lære hos A.P. Møller på dennes skibsværft.

I. B. l. g. 2)

BIRTHE DRAGSBÆK MADSEN

er født d. 1. juni 1955 i Klitmøller.

I. B. l. g. 3)

ANNI DRAGSBÆK MADSEN

er født d. 13. april 1966 i Klitmøller.

I. B. l. h.

OLGA ELISE DRAGSBÆK MADSEN

er født d. 15. januar 1930 i Klitmøller. Hun blev gift i Esbjerg d. 27. december 1952 med Hans Christian Hansen, der er født i Hjerting d. 26. april 1928, som søn af fabrikant Jens Dalgaard Hansen og hustru Anna Margrethe i Hjerting.

Bopæl: Gormsgade 94, Esbjerg.

Olga Elise Dragsbæk Madsen gik i skole i Klitmøller og blev konfirmeret samme sted. Derefter rejste hun til Esbjerg og efter uddannelse i huset stod hun en tid i mælkeforretning indtil giftermålet.

Hans Christian Hansen gik i skole i Hjerting og blev konfirmeret i Guldager kirke. Efter et besøg på Efterskolen i Bramminge, fik han uddannelse på Teknisk skole i Esbjerg, og overtog sammen med broderen i

1946 faderens skotøjsfabrikation.

I ægteskabet er der 1 barn.

I. B. 1. h. 1) Karin Dalgaard Hansen.

I. B. 1. h. 1)

KARIN DALGAARD HANSEN

er født d. 2. januar 1954 i Esbjerg.

I. B. 2.

JENS ANDERSEN DRAGSBÆK

er født d. 28. maj 1893 i Klitmøller, og han døde samme sted d. 2. oktober 1969. Han blev gift i Klitmøller d. 20. august 1915 med Mette Marie Christensen der er født i Hundborg d. 18. juni 1893, som datter af urmager Berthel Christensen og hustru Inger Marie Jensen i Hundborg.

Bopæl: Klitmøller.

Jens Andersen Dragsbæk gik i skole i Klitmøller og blev konfirmeret samme sted. Han sejlede en del år med forskellige skibe bl.a. med skonnerten "Herman" af Thisted. I 1929 blev han selvstændig fiskeskipper, han er medlem af bestyrelsen for Klitmøller Bådforsikringsforening og for Låneforeningen. I 1920 blev han bådmand ved Klitmøller Redningsvæsen. Han er nu fiskeskipper og ejer af "Terje Vigen".

Mette Marie Christensen gik i skole i Hundborg og blev konfirmeret i Hundborg kirke, hvorefter hun havde plads indtil giftermålet. Huset de boede i, i Klitmøller lå så langt ude ved havet at dette åd sig ind og bortrev et stykke af deres baghus, de måtte da flytte længere ind mod selve byen Klitmøller, hvor de lod det nuværende hus bygge i 1949.

I ægteskabet er der 1 barn.

I. B. 2. a. Inger Marie Dragsbæk.

I. B. 2. a.

INGER MARIE DRAGSBÆK

er født d. 17. marts 1915 i Klitmøller. Hun blev gift samme sted d. 25. september 1936 med Karl Jensen Konge, der er født d. 3. marts 1913 i Klitmøller, som søn af fisker Jens Christensen Konge og hustru Ane

Marie Ekmann.

Bopæl: Danmarksstræde 2 a, Fredericia.

Inger Marie Dragsbæk gik i skole i Klitmøller og blev konfirmeret samme sted. Hvorefter hun rejste til København og var der til giftermålet.

Karl Jensen Konge gik i skole i Klitmøller og blev konfirmeret samme sted. Hvorefter han sejlede med skoleskibet. Efter en del år på søen blev han bestyrer på Sømandshjemmet i Fredericia i 1936, og han var beskæftiget ved dette arbejde indtil 1954 da han blev kordegn ved Sct. Michaeliskirken i Fredericia.

I ægteskabet er der 2 børn.

I. B. 2. a. 1) Bent Konge.

I. B. 2. a. 2) Willy Konge.

I. B. 2. a. 1)

BENT KONGE

er født d. 25. februar 1938 i Fredericia. Han er gift med Else Møller.

Bopæl: Ibisvej 3, Studstrup.

Bent Konge er maskinmester.

I. B. 2. a. 2)

WILLY KONGE

er født d. 16. marts 1943 i Fredericia. Han er gift med Kirsten Pedersen.

Bopæl: Enebærvej 6, Langeskov.

Willy Konge er stud. tekn.

I. B. 3.

NIELS ~~K.L.~~ DRAGSBÆK *Niels Christian Larsen Dragsbæk*

er født d. 12. juni 1896 i Klitmøller. Han døde i Thyborøn d. 8. maj 1971.

Han er ugift.

Niels K. L. Dragsbæk gik i skole i Klitmøller og blev konfirmeret i V. Vandet kirke. Hvorefter han var i lære som skibstømrer i nogle få år.

Han kom derefter til at sejle udelukkende på langfart. Han har fisket fra Thyborøn i de sidste 30 år.

I. B. 4.

NIELS LARS DRAGSBÆK *Jens Larsen Dragsbæk*

er født i 1898 i Klitmøller, og han døde samme sted i 1916.

Han er ugift.

Niels Lars Dragsbæk gik i skole i Klitmøller og er konfirmeret samme sted. Der berettes følgende om ham angående hans død i 1916: En dejlig varm sommerdag var han sejlet ud i en robåd, han var ganske tæt ved land da en kastevind pludselig kæntrede båden. Han klyngede sig til en åre og blev båret næsten helt til land, de der stod ved stranden og så kæntringen kastede en tov ud til ham men han mistede pludselig bevidstheden, gik under vandet og druknede.

I. B. 5.

JESPER ANDERSEN DRAGSBÆK

er født d. 2. september 1899 i Klitmøller i Vester Vandet sogn.

I. B. 6.

DORTHEA BIRGITHE DRAGSBÆK

er født d. 19. november 1901 i Klitmøller. Hun blev gift samme sted d. 1. maj 1925 med Peder Andreas Frost, der er født i Klitmøller d. 18. marts 1898 og som døde samme sted d. 22. november 1970. Han var søn af fisker Martin Frost og hustru Bodil Mathilde Nielsen i Klitmøller.

Bopæl: Klitmøller.

Dorthea Birgithe Dragsbæk gik i skole i Klitmøller og blev konfirmeret samme sted. Efter endt uddannelse i husgerning var hun hjemme hos sin fader indtil denne blev gift igen.

Peder Andreas Frost gik i skole i Klitmøller, og efter konfirmationen samme sted blev han beskæftiget som fisker, idet han hjalp faderen. Han blev senere partsfisker med fiskekutteren "Mågen" fra Klitmøller, senere fra Nordhavet. De første år efter giftermålet boede de syd for kirken og havde der lidt landbrug og et par køer. I 1930 byggede de selv huset nord for kirken, hvor de boede og endnu beboer. Peder Andreas Frost var kasserer for Vandværket i mange år.

I ægteskabet er der 2 børn.

I. B. 6. a. Bodil Mathilde Frost.

I. B. 6. b. Lars Christian Frost.

I. B. 6. a.

BODIL MATHILDE FROST

er født d. 15. februar 1926 i Klitmøller. Hun blev gift samme sted d. 09. juni 1946 med Viggo Ryltoft Christensen, der er født d. 9. november 1921 i Vorupøre, som søn af fisker Jens Ryltoft Christensen og hustru Mette Morsing Nielsen i Vorupøre.

Bopæl: Vesterhavsgade 143, Thyborøn.

Bodil Mathilde Frost gik i skole i Klitmøller og blev konfirmeret samme sted. Hvorefter hun var i forretning i 3 år i Klitmøller. Derefter var hun beskæftiget 1 år på Sømandshjemmet i Thyborøn, og efter dette 1 år i huset.

Viggo Ryltoft Christensen gik i skole i Vorupøre og blev konfirmeret samme sted. Hvorefter han var ved landbruget til sit 17. år, da han kom til Thyborøn og fiskede. Han tog sætteskippereksamen i Thyborøn. I ægteskabet er der 4 børn.

I. B. 6. a. 1) Dorthea Frost Christensen.

I. B. 6. a. 2) Mette Ryltoft Christensen.

I. B. 6. a. 3) Anne-Lis Ryltoft Christensen.

I. B. 6. a. 4) Kirsten Ryltoft Christensen.

I. B. 6. a. 1)

DORTHEA FROST CHRISTENSEN

er født d. 14. april 1949 i Thyborøn.

I. B. 6. a. 2)

METTE RYLTOFT CHRISTENSEN

er født d. 4. november 1952 i Thyborøn.

I. B. 6. a. 3)

ANNE-LIS RYLTOFT CHRISTENSEN

er født d. 28. september 1959 i Thyborøn.

I. B. 6. a. 4)

KIRSTEN RYLTOFT CHRISTENSEN

er født d. 22. oktober 1965 i Thyborøn.

I. B. 6. b.

LARS CHRISTIAN FROST

er født d. 26. marts 1937 i Klitmøller. Han er gift med Rita Odder.
Bopæl: Klitmøller.

Lars Christian Frost er telegrafist hos firmaet A.P. Møller.

I. C.

ANE KATRINE DRAGSBÆK

er født d. 30. oktober i Klitmøller. Hun døde i 1921 i Thisted. Hun var gift med Chresten Olesen, der er født d. 3. oktober i Hillerslev, han døde i 1941. Han var søn af husmand Ole Kragholm og hustru Ingeborg i Kløv pr. Hundstrup.

Ane Katrine Dragsbæk gik i skole i Klitmøller. Hun blev uddannet ved husgerning og var beskæftiget med dette indtil giftermålet.

Chresten Olesen gik i skole i Hillerslev. Han blev udlært som murer og meget tidlig blev han mester i Thisted, hvor han traf sin hustru, der da var ekspeditrice i en bagerforretning. Han har opført en del af Thistedes huse. Han var meget aktiv afholdsmand og byggede Afholdshotellet i Thisted, han byggede ligeledes sagfører Gades ejendom og Thisted Bank. Ved giftermålet boede han på Møllevvej men han købte senere ejendom i Vestergade.

I ægteskabet er der 11 børn.

- I.C.1. En udøbt pige.
- I.C.2. Ingeborg Olesen.
- I.C.3. Jensine Marie Petrea Olesen.
- I.C.4. Kristian Olesen.
- I.C.5. Viggo Olesen.
- I.C.6. Aage Kristian Olssen.
- I.C.7. Johannes Olesen.
- I.C.8. Ejner Olesen.
- I.C.9. Edith Sofie Olesen.
- I.C.10. Viggo Olesen.
- I.C.11. Richard Olesen.

I. C. 1.

EN UDØBT PIGE

død som spæd.

I. C. 2.

INGEBORG OLESEN

død 14 år gammel af sukkersyge.

I. C. 3.

JENSINE MARIE PETREA OLESEN

død som 20 årig af sukkersyge, tvilling med ovennævnte.

I. C. 4.

KRISTIAN OLESEN

er født d. 19. oktober 1888 i Thisted. Han var gift med Poula Tranchel.

I ægteskabet er der 2 børn.

I. C. 4. a. Niels Olesen.

I. C. 4. b. Thorkild Olesen.

I. C. 4. a.

NIELS OLESEN

Bopæl: Degnebakken 31, Aarhus.

I. C. 4. b.

THORKILD OLESEN

Bopæl: Upsalagade 24, København.

I. C. 5.

VIGGO OLESEN

døde som helt spæd.

I. C. 6.

AAGE KRISTIAN OLESEN

er født d. 26. november i Thisted.

Bopæl: Ællingersvej 30, Charlottenlund.

Aage Kristian Olesen er forhenværende snedkermester.

I. C. 7.

HOLGER JOHANNES OLESEN

er født d. 3. oktober 1893 i Villerrup, og han døde i Thisted d. 3. maj 1961. Han blev gift i Ydby kirke d. 27. april 1924 med Anna Grumstrup, der er født i Ullerup d. 11. juni 1902, som datter af Kresten Grumstrup og hustru Ane Katrine Dybdal i Ullerup.

Bopæl: Borgmester Aabergsvej 12, Thisted.

Holger Johannes Olesen gik i skole i Thisted og blev konfirmeret samme sted. Hvorefter han blev udlært som bager og konditor i Thisted. I årene 1924-1940 drev han konditorforretning på Nytorv og igen fra 1948-1957 havde han forretning på Spangbergsvej. Han var meget litterær interesseret og vidste besked med mange ting.

Anna Grumstrup gik i skole i Ydby, hun blev konfirmeret samme sted, hvorefter hun tog mellemskoleeksamen på Hurup Realskole i 1918. Hun fik uddannelse som ekspeditrice og var ansat ved Crome og Goldsmith i Thisted indtil giftermålet.

I ægteskabet er der 4 børn.

I. C. 7. a. Benth Gramstrup Olesen.

I. C. 7. b. Karin Gramstrup Olesen.

I. C. 7. c. Mogens Gramstrup Olesen.

I. C. 7. d. Knud Gramstrup Olesen

I. C. 7. a.

BENTH GRAMSTRUP OLESEN

er født d. 23. marts 1926. Han var gift med Ebba.

Bopæl: B.S. Ingemannsvej 10, Aabyhøj.

Benth Gramstrup Olesen var kommuneingeniør.

I. C. 7. b.

KARIN GRAMSTRUP OLESEN

er født d. 23. november 1926 i Thisted. Hun blev gift i Thisted kirke d. 24. juli 1954 med Leo Madsen, der er født i Struer d. 15. marts 1928, som søn af arbejdsmand Alfred Marinus Madsen i Holstebro.

Bopæl: Byvangen 15, Nr. Sundby.

Karin Gramstrup Olesen gik i skole i Thisted og blev konfirmeret i Thisted kirke. Hvorefter hun blev uddannet på kontor, hun virker nu som

kontorassistent.

Leo Madsen gik i skole i Holstebro mellem og realskole, han afgik med realeksamen i 1945. Senere er han udlært i en automobilforretning i 1949. Sin værnepligt aftjente han i Esbjerg og i Thisted og efter hjemsendelsen blev han ansat på Motorcompagniet hvor han var i 1 år. Han flyttede til Aalborg og var ved Ford forhandler i ca. 5 år. Derefter var han ansat 1 års tid i Aarhus, hvorefter han blev rejsende for et firma i København. For dette firma var han rejsende indtil 1966, han er nu rejseinspektør for Aalborg Stifttidene.

I. C. 7. c.

MOGENS GRAMSTRUP OLESEN

er gift med Elly.

Bopæl: Erantisvej 1, Nr. Sundby.

Mogens Gramstrup Olesen er underdirektør.

I. C. 7. d.

KNUD GRAMSTRUP OLESEN

er født d. 19. juli 1936 i Thisted. Han blev gift i Lindholm kirke d. 23. september 1962 med Eva Nielsen, der er født i Nibe d. 25. september 1935, som datter af snedker Anker Nielsen og hustru Astrid Dusine Pedersen i Nibe.

Knud Gramstrup Olesen gik i skole i Thisted, efter afsluttet mellemskoleeksamen kom han i lære hjemme hos faderen som konditor. Han blev udlært i 1957, hvorefter han blev rejsende som repræsentant for bagerimaskiner indtil 1963, senere blev han konsulent inden for stålindustrien. Eva Nielsen gik i skole i Nibe, hun tog mellemskoleeksamen i 1950 hvorefter hun var 1 år i huset. Hun blev uddannet som barneplejerske i årene 1951-1956 og kom derefter i lære som sygeplejerske, dette blev suppleret i 1958-1959 med psykiatri og med røngten. Hun er nu ansat som sygeplejerske på Aalborg Amt Sygehus.

I ægteskabet er der 1 barn.

I. C. 7. d. 1) Pernille Gramstrup Olesen.

I.C.7.d.1)

PERNILLE GRAMSTRUP OLESEN

er født d. 31. januar 1964 i Nr. Sundby.

I.C.8.

EJNER OLESEN

er født d. 8. februar i Thisted. Han blev gift med Ada Løhr.

Ejner Olesen var lærer, og han døde 67 år gammel.

I ægteskabet er der 2 børn, hvoraf en søn Ole Olesen er lærer og boer Burgfreid 6, Flensborg.

I.C.9.

EDITH SOFIE OLESEN

er født d. 10. april 1898. Hun er ugift.

Bopæl: Vestergade 57, Thisted.

Edith Sofie Olesen gik i skole i Thisted og blev konfirmeret samme sted, og var ellers hjemme hos forældrene, efter moderens død blev hun ansat på Jydsk Telefon, hvor hun har været beskæftiget i 43 år som telefonistinde.

I.C.10.

VIGGO OLESEN

er født d. 18. marts 1900 i Thisted, Han blev gift i København d. 28. august 1932 med Magna Nielsen der er født d. 17. oktober 1910.

Bopæl: Humlehaven 13, Valby.

Viggo Olesen gik i Thisted Borgerskole, efter endt skoletid tog han handelsskoleeksamen kom derefter 2 år til T.H. Springborg i Aalborg, kom herefter A.C. Illum i København, startede i 1923 et firma A/S Dekoration.

Begyndte som rejsende hos Færck hvor han var i 33 år, derefter kom han til Skandinavisk Tobak hvor han var i et par år.

I sin fritid var han meget haveinteresset.

Magna Nielsen tog mellemskoleeksamen i København, kom derefter på kontor i 6 år.

I ægteskabet er der 2 børn.

I.C.10.a. Henrik Christian Olesen

I.C.10.b. Charsten Olesen

I.C.10.a.

HENRIK CHRISTIAN OLESEN

er født d. 1. juni 1962

I.C.10.b.

CHARSTEN OLESEN

er født d. 14. juni 1969.

I.C.11.

RICHARD OLESEN

er født i 1902, og han døde 6 år gammel.

I.D.

PEDER NEESGAARD DRAGSBÆK

er født d. 2. november 1860 i Klitmøller, og han døde i Struer d. 16. maj 1934. Han blev gift d. 23. november 1886 med Elisa Kristine Nørgaard, der er født d. 3. februar 1862, og som døde i Skinnerup d. 15. oktober 1921. Hun var datter af gårdejer Jens Nørgaard Petersen og hustru Micheline Christensen.

Peder Neesgaard Dragsbæk gik i skole i Klitmøller. Han har altid været beskæftiget med fiskeri og har bl.a. fisket i det nordlige Ishav. Han var kystfisker ved Klitmøller d. 23. november 1893, den nat da der druknede 5 af fiskerne fra Klitmøller.

Han blev ansat ved Fiskerikontrollen i Aalborg og sejlede med Inspektionsfiskeribåden "Havørnen". I 1900 blev han forflyttet til Struer til fiskerkontrollen der, her købte han ejendommen Bjerggade 19 i 1906 og boede der til sin død.

I ægteskabet er der 8 børn.

- I. D. 1. Jens Nørgaard Dragsbæk.
- I. D. 2. Michaeline Dragsbæk.
- I. D. 3. Niels Kristian Dragsbæk.
- I. D. 4. Jens Bernhard Dragsbæk.
- I. D. 5. Peder Spanggaard Dragsbæk.
- I. D. 6. Carl Alfred Dragsbæk.
- I. D. 7. Dorthea Katrine Dragsbæk.
- I. D. 8. Petra Elise Dragsbæk.

I. D. 1.

JENS NØRGAARD DRAGSBÆK

er født d. 31. juli 1887 i Klitmøller. Han døde i Aarhus d. 21. august 1951, og han blev gift i Struer kirke d. 28. september 1922 med Nikoline Elisabet Christensen, der er født i Struer d. 19. januar 1888 og som døde i Aarhus d. 9. september 1970. Hun var datter af fisker Jakob Christensen og hustru Marianne Møllerup.

Jens Nørgaard Dragsbæk gik i skole i Klitmøller, han kom først til en bagermester efter en skolegang, men forlod pladsen og kom derefter i lære hos snedkermester J.C. Christensen i Struer, der var kendt som en dygtig fagmand. Året efter at han havde aflagt svendeprov giftede han sig og etablerede sig som selvstændig mester med værksted i Rosenkransgade i Aarhus, og herfra drev han forretningen lige til sin død. En en gros forretning med håndværksmæssigt snedkerarbejde.

I ægteskabet er der 2 børn.

- I. D. 1. a. Elsa Dragsbæk.
- I. D. 1. b. Bent Dragsbæk.

I. D. 1. a.

ELSA DRAGSBÆK

er født d. 18. august 1923 i Aarhus. Hun er ugift.

Bopæl: Lauge Kochsvej 7, Aarhus.

Elsa Dragsbæk gik i skole i Aarhus, og efter endt uddannelse i husgering, blev hun uddannet som barneplejerske. Hun var elev på Thestrup Højskole, og blev uddannet som sygeplejerske på Aarhus Kommunehospital. I 1954 blev hun assistent ved samme hospital og er stadig ansat der.

I. D. 1. b.

BENT DRAGSBÆK

er født d. 23. september 1929 i Aarhus, og han døde samme sted d. 2. maj 1930.

I. D. 2.

MICHAELINE DRAGSBÆK

er født d. 1. december 1888 i Klitmøller. Hun døde i Esbjerg d. 22. december 1959. Hun blev gift i Esbjerg d. 1. december 1918 med Viggo Aksel Andersen, der er født i København d. 21. oktober 1890, og som døde i Aalborg d. 21. februar 1968.

Viggo Andersen var frisørmester.

I ægteskabet er der 1 barn.

I. D. 2. a. Elise Dragsbæk Andersen.

I. D. 2. a.

ELISE DRAGSBÆK ANDERSEN

er født d. 25. marts 1923 i Esbjerg. Hun blev gift samme sted d. 12. december 1941 med Bent Harbo Vejby-Nielsen, der er født i Jerne d. 31. december 1916. Han døde i Aalborg d. 31. maj 1962, han var søn af statsautoiseret revisor Axel Christian Vejby-Nielsen og hustru Ane Kathrine Jørgensen i Hasseris.

Elise Dragsbæk Andersen gik i skole i Esbjerg og blev konfirmeret samme sted. Derefter blev hun uddannet i husgerning, og da de blev gift havde de selv forretning, det var is og konfektur i Vendsysselgade i Aalborg.

Bent Harbo Vejby-Nielsen gik i skole i Aalborg, han tog realeksamen og blev konfirmeret i Aalborg. Han var uddannet inden for kontorbranchen, og var i 25 år bestyrer for Premiere Is i Aalborg.

I ægteskabet er der 3 børn.

I. D. 2. a. 1) Hanne Vejby-Nielsen.

I. D. 2. a. 2) Jette Vejby-Nielsen.

I. D. 2. a. 3) Kirsten Vejby-Nielsen.

I. D. 2. a. 1)

HANNE VEJBY-NIELSEN

er født d. 30. maj 1943 i Aalborg. Hun døde i 1948 med Det Forenede Dampskibsselskabs "København" forlis.

I. D. 2. a. 2)

JETTE VEJBY-NIELSEN

er født d. 19. august 1946 i Aalborg. Hun er gift med Hans Jørgen Hadenfeldt.

Bopæl: Fridjofnansensvej , Aalborg.

Hans Jørgen Hadenfeldt er bygningsnedker.

I. D. 2. a. 3)

KIRSTEN VEJBY-NIELSEN

er født d. 18. juli 1950 i Aalborg. Hun er gift med Ib Villy Sørensen.

Bopæl: Mirabellevej 9, Aabybro.

Ib Villy Sørensen er kommunalarbejder.

I. D. 3.

NIELS KRISTIAN DRAGSBÆK

er født d. 5. juli 1891 i Klitmøller. Han blev gift i Struer d. 20. maj 1920 med Else Henriette Breintenbauch, der er født i Struer d. 26. september 1895 og hun døde samme sted d. 26. juni 1970. Hun var datter af kaptajn Ernst Andreas Breintenbauch og hustru Ane i Struer.

Bopæl: Jyllandsgade 27, Struer.

Niels Kristian Dragsbæk gik i skole i Klitmøller og han blev konfirmeret i Struer, hvor han ligeledes blev udlært som murer. Efter datidens skik skulle han på valsen som det hed i 1912 rejste han ud, men med den første verdens krigs udbrud i 1914 rejste han hjem igen men havde da vandret gennem Tyskland, Schweiz og Frankrig. Han rejste til Norge og opholdt sig i Oslo indtil 1922 hvorefter han og broderen Bernhard, der jo også var murer nedsatte sig som murermestre i Struer. Af tilidshverv kan der nævnes en række bl.a. formand for Lokalsammenslutningen af Arbejdsgivere i hvis bestyrelse han har siddet i 20 år.

Han har været kasserer i murermesterforeningen i 40 år, formand for Tilsynsrådet for Struer og Omegns Sparekasse i 20 år. Han er medlem af Struer Byråd, ligesom han er medlem af Ligningskommissionen.

Else Henriette Breintenbauch gik i skole i Struer. Hun lærte husgerning og var ansat i huset indtil giftermålet.

I ægteskabet er der 1 barn.

I. D. 3. a. Erik Breintenbauch Dragsbæk.

I. D. 3. a.

ERIK BREINTENBAUCH DRAGSBÆK

er født d. 6. januar 1922 i Struer. Han blev gift i Vinderup kirke d. 5. november 1955 med Gerda Nygaard Nielsen, der er født i Vinderup d. 22. marts 1932, som datter af tømrermester Henrik Nygaard Nielsen og hustru Karen Sevelsted i Vinderup.

Bopæl: Jyllandsgade 27, Struer.

Erik Breitenbauch Dragsbæk er beskæftiget som bygningskonduktør.

Gerda Nygaard Nielsen er uddannet som sygehjælper.

I ægteskabet er der 1 barn.

I. D. 3. a. 1) Karen Elise Breitenbauch Dragsbæk.

I. D. 3. a. 1)

KAREN ELISE BREITENBAUCH DRAGSBÆK

er født d. 20. februar 1956 i Holstebro.

I. D. 4.

JENS BERNHARD DRAGSBÆK

er født d. 5. maj 1893 i Klitmøller, han døde i Aarhus d. 3. september 1963. Han blev gift i Struer d. 26. marts 1921 med Elna Marie Nielsen, der er født d. 31. januar 1898 i Struer, som datter af togfører Martin Nielsen og hustru Ane Petrea Lauersen Høst i Struer.

Jens Bernhard Dragsbæk gik i skole i Klitmøller og blev konfirmeret i Struer. Hvorefter han blev uddannet som murer og aflagde svendeprøve på Haslev Håndværkerskole. Han var derefter på valsen i Tyskland, Holland, Belgien og Schweiz. Han etablerede sig som mester i Struer sammen med broderen Niels Kristian.

I 1938 rejste han til Aarhus hvor han nedsatte sig som murermester.

Elna Marie Nielsen gik i skole i Struer, hun blev uddannet ved husgerning og arbejdede med dette indtil giftermålet. Hun er uddannet syerske.

I ægteskabet er der 2 børn.

I. D. 4. a. Kirsten Elisa Dragsbæk.

I. D. 4. b. Inge Dragsbæk.

I. D. 4. a.

KIRSTEN ELISA DRAGSBÆK

er født d. 3. november 1922 i Struer. Hun er gift med Schayes Brideron, der er svejser ved Zimca.

I. D. 4. b.

INGE DRAGSBÆK

er født d. 14. august 1927 i Struer. Hun blev gift i Aarhus d. 9. januar 1949 med Ib Bjørnsten Algren, der er født i Aarhus d. 1. september 1928, som søn af tjener Kaj Nielsen Algren og hustru Karen Margrethe Andersen i Aarhus.

Bopæl: Saralystalle 12, Aarhus.

Inge Dragsbæk gik i skole i Ingerslev og i Fjordsgade i Aarhus. Og blev derefter uddannet som modist.

Ib Bjørnsten Algren gik i skole i Læsøgade i Aarhus, han blev uddannet som tjener på Hotel Skandinavien i Aarhus. Han er nu direktør for Fa. Sallings restauranter i Aarhus og Aalborg.

I ægteskabet er der 2 børn.

I. D. 4. b. 1) Ann Chalotte Bjørnsten Algren.

I. D. 4. b. 2) Frans Michael Bjørnsten Algren.

I. D. 4. b. 1)

ANN CHALOTTE BJØRNSTEN ALGREN

er født d. 28. marts 1950 i Aarhus.

I. D. 4. b. 2)

FRANS MICHAEL BJØRNSTEN ALGREN

er født d. 1. november 1951 i Aarhus.

I. D. 5.

PEDER SPANGGAARD DRAGSBÆK

er født d. 26. februar 1896 i Klitmøller. Han blev gift i Struer d. 14. november 1925 med Petra Frederikke Pedersen, der er født i Struer d. 29. januar 1899, som datter af læderhandler Anthon Pedersen og hustru i Struer.

Bopæl: Skovvangsvej 244, Aarhus.

Peder Spanggaard Dragsbæk gik i skole i Struer, han blev uddannet som tømrer i Struer. Værnepligten blev aftjent ved Sikringsstyrken i 2 år i tidsrummet 1916-1918. I 1919-1922 var han på Teknikum i Aarhus, hvorfra han afgik som konstruktør. Han blev derefter beskæftiget ved Ingeniørfirmaet Dannalith, med jernbeton, brobygning og lignende og her var han beskæftiget i 40 år. Han blev udsendt som tilsynsførende først til Evigtut på Grønland i 1924, og senere på Førøerne i 1934. Villaen på Skovvangsvej lod han bygge i 1929.

Petra Frederikke Pedersen gik i skole i Struer, hun blev uddannet i husgerning og har derefter været beskæftiget som medhjælp i forretninger. I ægteskabet er der 2 børn.

I. D. 5. a. Grethe Spanggaard Dragsbæk.

I. D. 5. b. Jytte Spanggaard Dragsbæk.

I. D. 5. a.

GRETHE SPANGGAARD DRAGSBÆK

er født d. 22. november 1926 i Aarhus. Hun blev gift samme sted d. 28. marts 1953 med Karsten Peter Andersen, der er født i Aarhus d. 15. marts 1922, som søn af overlærer Niels Peter Andersen og hustru Olga Marie Justesen i Aarhus.

Bopæl: Villavej 5, Give.

Grethe Spanggaard Dragsbæk gik i skole i Aarhus hvorfra hun tog realeksamen. Hun blev konfirmeret samme sted, og blev derefter uddannet som barneplejerske i 1946. Hun var derefter privat barneplejerske i en del år forskellige steder, men overgik senere til kontorarbejde og var beskæftiget ved dette indtil giftermålet.

Karsten Peter Andersen gik i skole i Aarhus og blev konfirmeret samme sted. Efter endt realeksamen kom han i lære som elektriker. Han meldte sig som math i 1948 og har mest været stationeret på Karup. Nu er han premiereløjtnant. De flyttede til Give i 1962.

I ægteskabet er der 2 børn.

I. D. 5. a. 1) Peter Spanggaard Andersen.

I. D. 5. a. 2) Karen Spanggaard Andersen.

I. D. 5. a. 1)

PETER SPANGGAARD ANDERSEN

er født d. 22. december 1953 i Aarhus. Han er boghandlerelev.

I. D. 5. a. 2)

KAREN SPANGGAARD ANDERSEN

er født d. 23. december 1957 i Aarhus.

I. D. 5. b.

JYTTE SPANGGAARD DRAGSBÆK

er født d. 18. februar 1934 i Aarhus. Hun blev gift i Knebel d. 30. marts 1968 med Henry Meyer, der er født i Skødstrup d. 6. december 1915, som søn af blikkenslager Ernst Meyer og hustru Pouline Thygesen i Skødstrup.

Bopæl: Tingvej 23, Hornslet.

Jytte Spanggaard Dragsbæk gik i skole i Aarhus, hun tog preliminæreksamen fra Aarhus Akademi. Hvorefter hun blev udlært som børnehavelærerinde i Aarhus. Hun har været beskæftiget i Padborg, Fredericia og i Hornslet.

Henry Meyer gik i skole i Skødstrup, efter at han var konfirmeret kom han i lære hos faderen og da han i 1943 var fagmæssig uddannet, blev han optaget i faderens forretning. Fra 1958 har han overtaget begge faderens forretninger i Løgten og i Hornslet. Af tillidshverv kan nævnes at han har været i bestyrelsen for Hornslet Borgerforening, for Handelsforeningen og medlem af Hornslet Sogneråd.

I ægteskabet er der 1 barn.

I. D. 5. b. 1) Anders Spanggaard Meyer.

I. D. 5. b. 1)

ANDERS SPANGGAARD MEYER

er født d. 15. januar 1969 i Aarhus.

I. D. 6.

CARL ALFRED DRAGSBÆK

er født d. 5. august 1897 i Klitmøller. Han blev gift i Struer d. 13. april 1927 med Johanne Marie Jensen, der er født i Struer d. 23. januar 1902, som datter af karetmager Peter Jensen og hustru Kirstine Hartvigsen i Struer.

Bopæl: Bjerggade 16, Struer.

Carl Alfred Dragsbæk gik i skole i Struer, han blev udlært som skrædder i Struer. Sin værnepligt aftjente han i tidsrummet 1917-1919 i bl.a. Aarhus, Vamdrup, Kolding, Fredericia og Struer. I 1924 startede han som selvstændig skræddermester i Basarbygningen, en bygning som hans brødre havde opført. Han virkede der i 44 år og holdt op i 1968. Før den tid har han arbejdet som svend hos Houlberg i Aarhus og ligeledes hos Dokkedal Pedersen.

I ægteskabet er der 3 børn.

I. D. 6. a. Margit Dragsbæk.

I. D. 6. b. Anne-Lise Dragsbæk.

I. D. 6. c. Bent Neesgaard Dragsbæk.

I. D. 6. a.

MARGIT DRAGSBÆK

er født d. 26. november 1928 i Struer. Hun blev gift i Struer med Thorkild Ginnerup, der er født i Ranum d. 19. september 1931, som søn af boghandler Thorvald Jensen og hustru Signe Marie Ginnerup i Ranum.

Bopæl: Kornblomstvej 31, Aalborg.

Margit Dragsbæk gik i skole i Struer og blev konfirmeret samme sted. Efter endt realeksamen kom hun i lære i manufakturforretning hvor hun var i 9 år. Hun tog handelsmedhjælpereksamen i Skive, hvorefter hun arbejdede som konfektionsdame i 3 år. Hun var i Ringkøbing som leder af en konfektionsafdeling i ca. 2 år, hun blev da gift og flyttede til Grenå hvor de boede til 1961.

Thorkild Ginnerup gik i skole i Løgstør og blev konfirmeret i Ranum. Efter endt realeksamen tog han handelsmedhjælpereksamen i 1951. Han var på dekoratørskolen i 1952 og blev derefter førstemand hos Hellemann Nielsen, boghandler i Grenå hvor han var i 5 år. I 1961 blev han selvstændig forretningsdrivende og er stadigvæk boghandler.

I. D. 6. b.

ANNE-LISE DRAGSBÆK

er født d. 30. januar 1931 i Struer. Hun blev gift samme sted d. 23. juni 1956 med Marius Vilhelm Christensen, der er født i Sejrup ved Thyregod d. 18. juni 1929, som søn af landmand Søren Christensen og

hustru Ane Mathilde Lauersen i Ll. Dalgaard i Sejrup.

Bopæl: Helstedhusvej 2, Nr. Børup pr. Randers.

Anne-Lise Dragsbæk gik i skole i Struer og tog realeksamen, hvorefter hun blev ansat ved Post og Telegrafvæsenet i tidsrummet fra 1947-1956. Marius Vilhelm Christensen gik i skole i Sejrup. Han var beskæftiget ved landbruget indtil 1949, og var på landbrugsskole i Norge. Sin værnepligt afsluttede han som korporal ved lejren i Itseho. Han kom derefter på Diakonskolen i Aarhus, og blev assistent på Soldaterhjemmet der, og på K.F.U.M.s Fritidshjem og Ungdomsklub i Aarhus. I tidsrummet 1957-1966 var han leder af Soldaterhjemmet i Fredericia, hvorefter han blev uddannet som fritidspædagog på Ikast Seminarium. Han er nu formand for K.F.U.M. Fritidshjem og Ungdomsklub i Randers, og har været det siden 1968.

I ægteskabet er der 1 barn.

I. D. 6. b. 1) Torben Dragsbæk Christensen.

I. D. 6. b. 1)

TORBEN DRAGSBÆK CHRISTENSEN

er født d. 13. juli 1962 i Aarhus.

I. D. 6. c.

BENT NEESGAARD DRAGSBÆK

er født d. 17. januar 1935 i Struer. Han blev gift med Lonny Fischer Olsen, der er født d. 11. juni 1939 på Frederiksberg, som datter af reklametegner Teddy E. Olsen.

Bopæl: Fuglebakken 46, Struer.

Bent Neesgaard Dragsbæk gik i skole i Struer, efter endt realeksamen tog han handelsskoleeksamen. Sin værnepligt aftjente han ved Flyvevåbnet i 1955, han blev derefter kontoruddannet ved Struer Svineslagteri. Han var i Kødbyen i København først som kontormand senere som ekspedient, han var derefter beskæftiget som sælger og dels som ekspedient og repræsentant. Dels var han i Kødbyen og på Københavns Grøntorv. Han er nu repræsentant for B&O i Struer.

Lonny Fischer Olesen gik i skole i Lacoursskolen, hun tog mellemskoleeksamen og blev konfirmeret i Mariendalskirken. Hvorefter hun kom i lære som tegner på Gutenberghus. Hun var ansat som porcelænsmalerske

i 2 år på den Kgl. Porcelænsfabrik, hvorefter hun var beskæftiget i et par år som korespondent og arbejdede samtidig i "Nordisk Transport og Ekspedition indtil giftermålet.

I ægteskabet er der 1 barn.

I. D. 6. c. 1) Henriette Neesgaard Dragsbæk.

I. D. 6. c. 1)

HENRIETTE NEESGAARD DRAGSBÆK

er født d. 19. april 1960 i Struer.

I. D. 7.

DORTHEA KATRINE DRAGSBÆK

er født d. 3. december 1899 i Klitmøller. Hun blev gift i Struer d. 14. oktober 1927 med Georg Wilhelm Knudsen, der er født i Struer d. 21. oktober 1895 og som døde samme sted d. 29. november 1956. Han var søn af karetmager Hans Knudsen og hustru Larsine Knudsen i Struer. Bopæl: Østergade 52, Struer.

Dorthea Katrine Dragsbæk gik i skole i Struer Borger og Realskole, hun blev uddannet i husgerning og var beskæftiget med dette indtil giftermålet. Georg Wilhelm Knudsen gik i skole i Struer, han blev udlært som maler. Og efter at have arbejdet som svend nogle år blev han forlovet med sin tilkommende hustru. Da han gerne ville skaffe kapital til at starte som selvstændig mester, gik han ikke lånevejen, men tog til Grønland og arbejdede der ca. 2 år, hvorefter han tog hjem og startede sin egen forretning, den er beliggende i Struer, Nygade 1, han drev denne indtil sin død. Han var bestyrelsesmedlem i Malerlauget samt revisor.

I ægteskabet er der 3 børn.

I. D. 7. a. Peer Dragsbæk Knudsen.

I. D. 7. b. Ellen Dragsbæk Knudsen.

I. D. 7. c. Poul Dragsbæk Knudsen.

I. D. 7. a.

PEER DRAGSBÆK KNUDSEN

er født d. 1. december 1928 i Struer. Han blev gift samme sted d. 14. maj 1960 med Else Odgaard Christensen, der er født i København d. 1.

oktober 1940, som datter af smed Karl Teodor Christensen og hustru Marie Odgaard i København.

Bopæl: Gimsinghøje 3, Struer.

Peer Dragsbæk Knudsen gik i skole i Struer Borger og Realskole, han tog realeksamen og derefter blev han uddannet som automekaniker i Struer hos Sv. Å. Jensen. Han blev derefter uddannet inden for salgsorganisationen hos P. Nygaard og Sønner i Holstebro. Han er nu ansat som salgschef i samme firma.

Else Odgaard Christensen gik i skole i København, Sæby og Struer, hun tog mellemskoleeksamen og blev derefter handelsuddannet inden for manufakturbranchen.

I ægteskabet er der 2 børn.

I. D. 7. a. 1) Jørgen Dragsbæk Knudsen.

I. D. 7. a. 2) Helle Dragsbæk Knudsen.

I. D. 7. a. 1)

JØRGEN DRAGSBÆK KNUDSEN

er født d. 10. juli 1962 i Struer.

I. D. 7. a. 2)

HELLE DRAGSBÆK KNUDSEN

er født d. 4. september 1964 i Struer.

I. D. 7. b.

ELLEN DRAGSBÆK KNUDSEN

er født d. 24. juni 1931 i Struer. Hun blev gift samme sted d. 3. maj 1952 med Willy Mollerup, der er født d. 15. maj 1927 i Struer, som søn af autoforhandler Jens Mollerup og hustru Karen Marie Bisgaard i Struer.

Bopæl: Parkalle 93, Struer.

Ellen Dragsbæk Knudsen gik i Struer Borger og Realskole. Hun blev uddannet som damefrisørinde i Struer, og arbejdede derefter som assistent indtil giftermålet.

Willy Mollerup gik i skole i Struer, han blev uddannet som automekaniker, derefter handelsuddannet. Og han driver nu sammen med faderen og bro-

deren en autoforhandlerfirma A/S.

I ægteskabet er der 2 børn.

I. D. 7. b. 1) Henrik Mollerup.

I. D. 7. b. 2) Birgitte Mollerup.

I. D. 7. b. 2)

HENRIK MOLLERUP

er født d. 29. januar 1962 i Struer.

I. D. 7. b. 1)

BIRGITTE MOLLERUP

er født d. 22. april 1966 i Struer.

I. D. 7. c.

POUL DRAGSBÆK KNUDSEN

er født d. 17. marts 1942 i Struer. Han blev gift samme sted d. 27.

september 1969 med Anna Margrethe Stubkjær der er født i Struer.

Bopæl: Søndergade 6, Struer.

Poul Dragsbæk Knudsen gik i skole i Struer, han afgik med mellemskoleeksamen. Hvorefter han fik handelsuddannelse i frugt og blomsterforretningen i Søndergade 6. Sin værnepligt aftjente han i Karup ved Flyvevåbnet, han købte derefter forretningen af sin læremester.

I. D. 8.

PETRA ELISE DRAGSBÆK

er født d. 4. januar 1904 i Struer.

Bopæl: Ølbyvej 51, Struer.

Petra Elise Dragsbæk gik i skole i Struer Borger og Realskole. Derefter var hun hjemme hos faderen som husbestyrerinde i mange år. Hun rejste hjemmefra og havde beskæftigelse som husbestyrerinde forskellige steder bl.a. hos forfatteren Buchholtz i Struer, hun er nu ansat hos kæmner Christensen, hvor hun har været i 12 år.

I. E.

ANDERS BROE DRAXBEK

er født d. 12. december 1862 i Klitmøller i Vester Vandet sogn, han døde før dåbens publikation i kirken.

I. F.

ANDERS BRO DRAGSBÆK

er født d. 12. april 1865 i Klitmøller, han døde i Grenå d. 12. april 1930. Han blev gift d. 16. januar 1891 i Aalborg med Ane Kirstine Justesen, der er født i Aalborg d. 7. februar 1871, og som døde i Grenå d. 15. december 1962.

Anders Bro Dragsbæk gik i skole i Klitmøller, allerede som 10 årig fik han beskæftigelse ved landbruget og var beskæftiget i nogle år ved dette inden han gik over til fiskeri i Klitmøller. Han havde imidlertid lyst til langfart og sejlede med forskellige rederier til det meste af verden. I 1891 kom han ind til fiskerikontrollen i Aalborg med Havørnen. Men allerede i 1896 blev han forflyttet til Nykøbing, hvor han kom med kontrolfartøjet Ægier her var han indtil 1908 da han blev forflyttet til Grenå. Han var den første fiskerikontrol der blev ansat her i Grenå, og han virkede her lige til sin død. Han gik aktivt ind for det kristelige, og havde sin faste plads i Missionshuset hvor han også deltog aktivt i bl.a. Søndagsskolen.

Anne Kirstine Justesen gik i skole i Lindholm, derefter blev hun udlært i husgerning. Hun var ansat som ung pige hos kontrollør Bloch i Aalborg, det var den øverste leder af kontrollørerne. Her blev hun forlovet med Anders Bro og kort efter blev Anders ansat ved fiskekontrollen.

I ægteskabet er der 8 børn

I. F. 1. Hansine Cathrine Birgitte Dragsbæk.

I. F. 2. Hansine Margrethe Dragsbæk.

I. F. 3. Niels Christian Larsen Dragsbæk.

I. F. 4. Justine Marie Dragsbæk.

I. F. 5. Karl Otto Dragsbæk.

I. F. 6. Jens Bro Dragsbæk.

I. F. 7. Laura Adel Gunde Dragsbæk.

I. F. 8. Johannes Dragsbæk.

I. F. 1.

HANSINE CATHRINE BIRGITTE DRAGSBÆK

er født d. 11. december 1892 i Frue sogn i Aalborg.

Bopæl: Glentevej 18, Grenå.

Hansine Cathrine Birgitte Dragsbæk gik i skole i Nykøbing på Mors og blev konfirmeret samme sted. Hvorefter hun blev ansat som pige og medhjælper på det af stiftprovst Jakobi oprettede Asyl i Grenå. Efter at have været ansat her i 6 år kom hun over på Kronprinsesse Loises Asyl i København og var her fra 1920-1922, og kom derefter et kort ophold på højskole. I 1922 vendte hun tilbage til Grenå for at overtage stillingen som bestyrerinde for Asylet, hun har ledet dette indtil i 1957, da hun afgik med pension.

I. F. 2.

HANSINE MARGRETHE DRAGSBÆK

er født d. 8. februar 1895 i Aalborg, hun døde d. 2. marts 1951 i Odder.

Hansine Margrethe Dragsbæk gik i skole i Nykøbing samt i Grenå, hun besøgte i 1917 Rønne Højskole. Hvorefter hun blev uddannet som sygeplejerske på Diakonissestiftelsen. Efter endt uddannelse virkede hun her som operationssygeplejerske. I 1934 kom hun som menighedssygeplejerske til Odder og virkede her indtil hun døde.

I. F. 3.

NIELS CHRISTIAN LARSEN DRAGSBÆK

er født d. 6. december 1898 i Nykøbing på Mors. Han blev gift i Grenå d. 14. november 1925 med Helga Anine Christensen, der er født i Grenå d. 14. februar 1902, som datter af gårdejer Anders Christian Christensen og hustru Hansine Pedersen i Grenå.

Bopæl: Aastrupvej 4, Grenå.

Niels Christian Larsen Dragsbæk gik i skole i Nykøbing Mors, efter konfirmationen blev han sendt ud at tjene ved landbruget indtil i 1924 da han blev chauffør ved en brændselshandler Kølhede i Grenå. Han blev gift i 1925 og var ellers beskæftiget ved brændselshandleren i 15 år. Helga Anine Christensen gik i skole i Aastrup og Homå, hun blev konfirmeret i Grenå og blev ellers uddannet i husgerning, og tjente forskellige steder indtil giftermålet.

I ægteskabet er der 2 børn.

I.F.3.a. Anders Bro Dragsbæk.

I.F.3.b. Jørgen Bro Dragsbæk.

I.F.3.a.

ANDERS BRO DRAGSBÆK

er født d. 17. november 1926 i Homå. Han blev gift d. 29. marts 1952 i Skagen med Karen Marie Gull, der er født i Torshøj d. 15. september 1928, som søn af Christian Peter Gull og hustru Johanne Larsen i Skagen.

Bopæl: Vibevangenget 37, Middelfart.

Anders Bro Dragsbæk gik i skole i Grenå og blev konfirmeret samme sted, hvorefter han tog realeksamen. Han blev ansat som maskinarbejder på Grenå Motorcompagni. Efter at have aftjent sin værnepligt i København blev han maskinassistent på et Esso skib 1 år, derefter tog han i Odense maskinmesterskole eksamen som maskinmester og efter endt uddannelse blev han maskinmester i D.F.D.S. i 10 år. Han er nu ansat som maskinchef i Dansk Esso.

Karen Marie Gull gik i skole i Agersted, derefter et $\frac{1}{2}$ års tid i Skagen. Hun blev konfirmeret i Skagen og efter en kort tid i huset, blev hun udlært som manufaktur ekspeditrice i Skagen og i Grenå. Hun havde derefter plads i huset i København i 2 år, hvorefter hun blev gift, hun er nu læge sekretær ved en praktiserende læge i Middelfart.

I ægteskabet er der 2 børn.

I.F.3.a.1) Niels Christian Dragsbæk.

I.F.3.a.2) Peter Dragsbæk.

I.F.3.a.1)

NIELS CHRISTIAN DRAGSBÆK

er født d. 25. september 1952 i Grenå. Han har været på Værksteds-skole i Esbjerg, og er under uddannelse til maskinmester.

I.F.3.a.2)

PETER DRAGSBÆK

er født d. 17. januar 1954 i Grenå.

I. F. 3. b.

JØRGEN BRO DRAGSBÆK

er født d. 3. april 1932 i Grenå. Han er ugift og ansat som skibstømrer.

I. F. 4. .

JUSTINE MARIE DRAGSBÆK

er født d. 7. januar 1899 i Nykøbing, og hun døde i Roskilde d. 16. april 1966.

Hun efterlader 1 datter.

I. F. 4. a. Anna Lis Dragsbæk.

I. F. 4. a.

ANNA LIS DRAGSBÆK

er født d. 4. april 1927 i Hjørring. Hun blev gift med Bent Johan Bentsen der er født i København d. 17. december 1911, som søn af gartner Hans Marius Bentzen og hustru Ingeborg Karen Konradsen i Hvidovre. Bopæl: Karlstrup Skole, Karlslunde.

Anna Lis Dragsbæk gik i skole i Grenå og blev konfirmeret samme sted, hvorefter hun blev uddannet som syerske.

Bent Johan Bentsen gik i skole i De Forenede Kirkeskoler i København, han tog realeksamen og blev konfirmeret i Vor Frue Kirke. Han besøgte Blaagaard Seminariet i 1936 og fra 1936-1948 var han på Strandmarkskolen. Han blev ansat som enelærer i 1948 i skolen ved Karlstrup, og siden 1955 har han været førstelærer samme sted. Fra 1956 har han været medlem af Kommunalbestyrelsen i den daværende Karlstrup kommune, og siden 1970 i det nuværende Solrød Kommune.

I ægteskabet er der 1 barn.

I. F. 4. a. 1) Lykke Bentsen.

I. F. 4. a. 1)

LYKKE BENTSEN

er født d. 3. april 1965 i København.

I. F. 5.

KARL OTTO DRAGSBÆK

er født d. 8. januar 1902 i Nykøbing på Mors. Han blev gift i Gjerrild kirke d. 15. maj 1930 med Anna Matilde Lassen, der er født i Gjerrild d. 22. oktober 1906, som datter af gårdejer Kristian Lassen og hustru Marie Jensen i Gjerrild.

Bopæl: Primulavej 1, Grenå.

Karl Otto Dragsbæk gik i skole i Grenå, han afgik med realeksamen hvorefter han fik kontoruddannelse på et sagførerkontor 1 år. Derefter blev han ansat på Djursland Landmandsbank. Her blev han færdigudlært og blev så assistent på Andelsbanken. Han har ligeledes været ansat i banken for Grenå og Omegn, Djursland Bank henholdsvis som assistent, som fuldmægtig, som kasserer og bogholder. Han er nu pensioneret. Anna Matilde Lassen gik i skole i Gjerrild og blev konfirmeret samme sted, hvorefter hun blev uddannet i husgerning, og hun havde forskellige pladser indtil vielsen.

I ægteskabet er der 2 børn.

I. F. 5. a. Inge Dragsbæk.

I. F. 5. b. Else Marie Dragsbæk.

I. F. 5. a.

INGE DRAGSBÆK

er født d. 17. februar 1931 i Grenå. Hun blev gift i Grenå kirke d. 23. juli 1955 med Svend Holm.

Bopæl: Skansevej 26, Nr. Sundby.

Inge Dragsbæk gik i skole i Grenå, og efter afsluttet realeksamen i 1948 på Grenå Kommuneskole. Blev hun uddannet som laboratorieassistent i Aarhus og i Grenå. Hun var færdiguddannet i 1951, men fortsatte efter giftermålet til ca. 1961.

Svend Holm tog realeksamen i Grenå i 1946, hvorefter han tog elektroingeniøreksamen fra Aarhus Teknikum i 1954. Sin værnepligt aftjente han i Fredericia i 1949. Han er medlem af M.A. samt Rotary i Nr. Sundby.

I ægteskabet er der 1 barn.

I. F. 5. a. 1) Christian Holm.

I. F. 5. a. 1)

CHRISTIAN HOLM

er født d. 14. februar 1962 i Aarhus.

I. F. 5. b.

ELSE MARIE DRAGSBÆK

er født d. 11. april 1935 i Grenå. Hun blev gift i København d. 30. september 1960 med Thomas Ammand Bo Storvad, der er født i Farum d. 21. august 1931, som søn af hovmester Søren Storvad og hustru Rig-mor Thorsbøl i Vanløse.

Bopæl: Rosenvænget 29, Fredensborg.

Else Marie Dragsbæk gik i skole i Grenå og blev konfirmeret i Grenå kirke. Herefter fik hun kontoruddannelse, hun er nu beskæftiget som kontorassistent i Fredensborg.

Thomas Ammand Bo Storvad gik i skole i Katrinedalsskolen i Vanløse, hvorefter han tog realeksamen. Han blev uddannet ved spedition, og efter at have afsluttet sin værnepligt i København, blev han ansat ved Asp Holm-blad som speditør.

I ægteskabet er der 2 børn.

I. F. 5. b. 1) Søren Christian Storvad.

I. F. 5. b. 2) Marianne Storvad.

I. F. 5. b. 1)

SØREN CHRISTIAN STORVAD

er født d. 21. maj 1963 i Amerika.

I. F. 5. b. 2)

MARIANNE STORVAD

er født d. 21. september 1965 i København.

I. F. 6.

JENS BRO DRAGSBÆK

er født d. 8. juli 1903 i Nykøbing på Mors, han døde i Grenå d. 28. januar 1969. Han blev gift i Voldby d. 26. oktober 1930 med Gudrun Marie Christensen, der er født i Voldby d. 29. marts 1905, som datter af smed Chresten Christensen og hustru Rasmine Jensen Roving i Voldby.

Bopæl: Niels Juelsvej 47, Grenå.

Jens Bro Dragsbæk gik i skole i Hedegaardskolen og i Grenå. Han var beskæftiget ved landbruget indtil giftermålet, hvorefter han blev ansat på Grenå Dampvæveri som væver og senere som kædereparatør. I 1950 købte han sit eget hus i Grenå. Hans hobby var så afgjort korsstingsbroderi, og han har efterladt sig mange fine arbejder.

I ægteskabet er der 2 børn.

I.F.6.a. Erik Bro Dragsbæk.

I.F.6.b. Bodil Margrethe Dragsbæk.

I.F.6.a.

ERIK BRO DRAGSBÆK

er født d. 30. januar 1932 i Grenå. Han blev gift i Grenå kirke d. 5. september 1970 med Inger Sonne Hansen, der er født i Aarhus d. 31. januar 1947, som datter af graver Knud Hansen og hustru Inger Marie Sonne i Grenå.

Bopæl: Missionshotellet, Ringkøbing.

Erik Bro Dragsbæk gik i skole i Grenå, han afsluttede med mellemskoleeksamen, og blev konfirmeret i Grenå kirke. Efter at have udstået sin læretid på Hotel Grenå, sejlede han med A. P. Møllers skib fra 1952-1959. Han var derefter hotelejer i 1½ år, og han havde en slagterforretning i Grenå. Han sejlede som hovmester indtil 1963 med A.P. Møllers skib og i 1970 blev han cafeteriaforpagter i Viborg. I 1971 kom han til Ringkøbing og blev her hoteldirektør for Missionshotellet.

Inger Sonne Hansen gik i skole i Grenå og efter afsluttet realeksamen blev hun udlært på kontor i et installationsfirma. Hun var ansat hos Dalsø Gas i Brabrand fra 1968-1969 og hos Bang og Pingel i København i 1970.

I ægteskabet er der 1 barn.

I.F.6.a.1) Jens Bro Dragsbæk.

I.F.6.a.1)

JENS BRO DRAGSBÆK

er født d. 7. maj 1971 i Ringkøbing.

I.F.6.b.

BODIL MARGRETHE DRAGSBÆK

er født d. 4. marts 1944 i Grenå. Hun blev gift i Grenå kirke d. 20.

februar 1965 med Tage Jensen, der er født d. 26. marts 1940 i Aarhus som søn af bryggeriarbejder alfred M. Jensen og hustru Poula Sørensen i Tirstrup.

Bopæl: Højbovej 24, Silkeborg.

Bodil Margrethe Dragsbæk gik i skole i Grenå Østre Skole, og efter endt realeksamen fik hun uddannelse som kontorassistent på Grenå Motorfabrik. Hun arbejder nu halvdags på konfektionsfabrik Jetex/Mussette, i Silkeborg.

Tage Jensen gik i skole i Tirstrup, og har ellers været ansat som chauffør hos D.S.B. Rutebiltjenesten i Aarhus. Sin værnepligt aftjente han ved Jydsk Dragonregiment i Holstebro, hvorefter han blev sendt til FN i Gaza. Han er stadig rutebilchauffør ved D.S.B.

I ægteskabet er der 2 børn.

I. F. 6. b. 1) Claus Bro Jensen.

I. F. 6. b. 2) Pernille Bro Jensen.

I. F. 6. b. 1)

CLAUS BRO JENSEN

er født d. 5. marts 1966 i Silkeborg.

I. F. 6. b. 2)

PERNILLE BRO JENSEN

er født d. 21. juli 1969 i Silkeborg.

I. F. 7.

LAURA ADEL GUNDE DRAGSBÆK

er født d. 19. juli 1907 i Nykøbing. Hun blev gift med autoforhandler Julius Feldt med hvem hun havde 1 søn. Hun døde d. 19. oktober 1969. I ægteskabet er der 1 barn.

I. F. 7. a. Karl-Verner Dragsbæk Feldt. .

I. F. 7. a.

KARL-VERNER DRAGSBÆK FELDT

er født d. 17. juli 1933 i Varde. Han blev gift i København d. 5. maj 1956 med Jytte Anna Jensen, der er født i København d. 5. januar 1936,

som datter af værktøjsmager Valdemar Jensen og hustru Viola Jensen Wetzel.

Bopæl: Taarnby Park Alle 23.

Karl-Verner Dragsbæk Feldt gik i skole i København, han blev konfirmeret samme sted hvorefter han kom på Teknisk Skole i 4 år. Han har sejlet som maskinassistent $\frac{1}{2}$ år, og blev derefter ansat i SAS som flyve-maskinmekaniker, han er statsautoiseret flyvetekniker. Han er nu ansat som mester.

Jytte Anna Jensen gik i skole i København og blev konfirmeret samme sted og efter afsluttet realeksamen, blev hun handelsmedhjælper uddannet. I ægteskabet er der 2 børn.

I. F. 7. a. 1) Rene Per Dragsbæk Feldt.

I. F. 7. a. 2) Bente Feldt.

I. F. 7. a. 1)

RENE PER DRAGSBÆK FELDT

er født d. 18. april 1959 i Amerika.

I. F. 7. a. 2)

BENTE FELDT

er født d. 18. april 1963 i Amerika.

I. F. 8.

JOHANNES DRAGSBÆK

er født d. 12. oktober 1909 i Grenå. Han blev gift i Grenå kirke d. 31. oktober 1937 med Sigrud Christensen, der er født d. 7. juni 1913 i Voldby, som datter af smed Chresten Christensen og hustru Mine Hansen i Voldby.

Bopæl: Havnevejen 164, Grenå.

Johannes Dragsbæk gik i skole i Grenå, og efter konfirmationen kom han i lære som håndskomager i København, og efter afslutning på fagskolen begyndte han som svend i København og senere i Grenå. De sidste 15 år har han været beskæftiget på Grenå Dampvæveri i farveriet.

Sigrud Christensen gik i Voldby skole og blev konfirmeret samme sted. Hvorefter hun blev uddannet i husgerning, og har været beskæftiget med

dette fra 13 års alderen og indtil giftermålet.

I ægteskabet er der 2 børn.

I. F. 8. a. Ole Dragsbæk.

I. F. 8. b. Birthe Dragsbæk.

I. F. 8. a.

OLE DRAGSBÆK

er født d. 19. november 1939 i Grenå. Han blev gift i Grenå kirke d. 4. april 1964 med Inger Margrethe Welle, der er født i Skagen d. 29. april 1942, som datter af fisker Magnus Welle og hustru Herdis Kristensen i Skagen.

Bopæl: Vinkelvej 14, Aabybro.

Ole Dragsbæk gik i skole i Grenå og blev konfirmeret samme sted. Herefter kom han i lære som automekaniker. Sin værnepligt aftjente han i Aalborg, København og Randers. Han blev derefter uddannet som faglærer på Teknologisk Institut i Aarhus, og efter endt uddannelse blev han ansat ved Statens Ungdomsskole i Klosterheden og Sandmoseskolen i Tranum, og derefter på Aalborg Specialarbejderskole. Han var ansat i Udenrigsministeriet i 2 år, ligesom han i 2 år var i The Denmark-Malawi Technical Training Centre Nasawa Magomero. Han er nu igen ansat på Aalborg Specialarbejderskole. Ole Dragsbæk er ivrig sportsdykker.

Inger Margrethe Welle gik i skole i Trustrup og blev konfirmeret i Grenå. Efter afsluttet realeksamen blev hun ansat som kontorassistent i Grenå, hun har bl.a. været i Tranum og i Aalborg.

I ægteskabet er der 2 børn.

I. F. 8. a. 1) Lene Dragsbæk.

I. F. 8. a. 2) Søren Dragsbæk.

I. F. 8. a. 1)

LENE DRAGSBÆK

er født d. 15. juni 1966 i Aabybro.

I. F. 8. a. 2)

SØREN DRAGSBÆK

er født d. 24. april 1969 i Aabybro.

I. F. 8. b.

BIRTHE DRAGSBÆK

er født d. 8. september 1947 i Grenå. Hun har de sidste år været forlovet med assistent Jørn Paaske, der er født i København d. 6. april 1946.

Bopæl: Volmersvej 7, Kolding.

Birthe Dragsbæk gik i skole i Østre Skole fra 1954-1962. Hun blev derefter uddannet først i isenkram og senere i trikotage. Hun arbejder nu som ekspeditrice.

I. G.

OTTO DRAGSBÆK

er født d. 7. december 1866 i Klitmøller, han døde d. 14. februar 1942 samme sted. Han blev gift i Klitmøller d. 15. december 1893 med Wilhelmine Kristine Ekmann, der er født i Hasselager d. 25. januar 1873, og som døde i Klitmøller d. 6. juni 1951.

Otto Dragsbæk var beskæftiget som skomager og som fisker.

I ægteskabet er der 10 børn.

I. G. 1. Niels Kristian Dragsbæk..

I. G. 2. Valfred Dragsbæk.

I. G. 3. Ellen Marie Dragsbæk.

I. G. 4. Dorthea Kathrine Dragsbæk.

I. G. 5. Aksel Dragsbæk.

I. G. 6. Anne Marie Dragsbæk.

I. G. 7. Ingeborg Jensine Dragsbæk.

I. G. 8. Rigmor Ottomine Dragsbæk.

I. G. 9. Ida Nicoline Dragsbæk.

I. G. 10. Valfred Karl Oskar Dragsbæk.

I. G. 1.

NIELS KRISTIAN DRAGSBÆK

er født d. 27. oktober 1894 i Klitmøller. Han blev gift samme sted d. 9. oktober 1931 med Pouline Frederikke Nielsen, der er født i Klitmøller d. 12. oktober 1896, som datter af fisker Christen Nielsen og hustru Kristine i Klitmøller.

Bopæl: Klitmøller.

Niels Kristian Dragsbæk gik i skole i Klitmøller og blev konfirmeret samme sted og kom derefter ud at sejle med sejlskib i tidsrummet mellem 14 og 20 års alderen. Han nedsatte sig derefter som fisker i Klitmøller med part i båden "Terje Vigen" sammen med 3 andre, og senere med båden "Nordhavet" som han har været partfisker i de sidste 3 år. I 1930, året før de blev gift byggede han selv sit eget hus. Af tillidshverv kan vi bl. a. nævne at han er i bestyrelsen for Klitmøller Fiskeeksport, ligesom han er i bestyrelsen for Klitmøller Fiskeriforening. Pouline Frederikke Nielsen gik i skole i Klitmøller, derefter blev hun uddannet i huset og havde pladser både i Klitmøller og i København. Hun besøgte Haslev Højskole, og blev derefter elev på Hobro Sygehus og var derefter assistent et kort stykke tid indtil giftermålet.

I ægteskabet er der 2 børn.

I. G. 1. a. Edna Kristine Dragsbæk.

I. G. 1. b. Minna Grete Dragsbæk.

I. G. 1. a.

EDNA KRISTINE DRAGSBÆK

er født d. 24. oktober 1932 i Klitmøller. Hun blev gift samme sted d. 13. marts 1960 med Kaj Peer Nørmark Madsen, der er født i Asp d. 23. maj 1935, som søn af Jens Konrad Nørmark Madsen og hustru Valborg Gundhilde Hedegaard.

Bopæl: Vemb.

Edna Kristine dragsbæk gik i skole i Klitmøller og blev konfirmeret samme sted. Hvorefter hun kom til Hvidbjerg Kost og Realskole i 1946. Hun tog realeksamen i 1949, og var derefter ansat 1 år på Hvidbjerg Sygehus som assistent, i Thisted 1 år hvorefter hun var $\frac{1}{2}$ år i huset i Vinderup. Hun har bl. a. også arbejdet som serveringsstuepige i Nykøbing Mors i $\frac{1}{2}$ år. Hun kom til Fårevejle Sygeplejehøjskole og derefter på Holstebro Sygehus som sygeplejeelev, og dette kursus blev suppleret i Augusten-

borg i $\frac{1}{2}$ år, hvorefter hun blev assistent på Thisted Sygehus, på Herring Sygehus, hvorefter de flyttede til Holstebro.

Kaj Peer Nørmark Madsen gik i skole i Asp og blev konfirmeret samme sted. Hvorefter han besøgte Haslev Højskole i 1952. Sin værnepligt af-tjente han i Esbjerg i årene 1955-1957, derefter besøgte han Landbrugs-skolen i Hammerum i 1958. Efter hjemsendelsen fik han plads i Ilskov hvor han var 1 år, derefter købte han 23 tdr. land hvor han lod opføre en ejendom, og det er den de er bosat på idag.

I ægteskabet er der 3 børn.

I.G.1.a.1) Jette Nørmark Madsen.

I.G.1.a.2) Niels Kristian Nørmark Madsen.

I.G.1.a.3) Peder Nørmark Madsen.

I.G.1.a.1)

JETTE NØRMARK MADSEN

er født d. 29. januar 1961 i Danskær.

I.G.1.a.2)

NIELS KRISTIAN NØRMARK MADSEN

er født d. 11. april 1963 i Danskær.

I.G.1.a.3)

PEDER NØRMARK MADSEN

er født d. 31. december 1965 i Danskær.

I.G.1.b.

MINNA GRETE DRAGSBÆK

er født d. 23. oktober 1934 i Klitmøller. Hun blev gift med Ib Flemming Nielsen.

Bopæl: Aulum.

Ib Flemming Nielsen er møntvaskeriejer.

I.G.2.

VALFRED DRAGSBÆK

er født d. 6. juli 1897, han døde 1912.

I. G. 3.

ELLEN MARIE DRAGSBÆK

er født d. 1. juli 1899 i Klitmøller.

Bopæl: Vestergade 4, Ansager.

Ellen Marie Dragsbæk gik i skole i Klitmøller og blev konfirmeret samme sted, hvorefter hun besøgte Tommerup Højskole i 1922. Hun blev uddannet som syerske og tog tilskærerkursus, men rejste hjem for at hjælpe moderen efter faderens død. Hun blev da hjemme og syede i ca. 10 år. Derefter blev hun ansat som husbestyrerinde i Ansager hos opsynsmand på slagteriet Jens Mathias Jensen, hvor hun var ansat i 10 år.

I. G. 4.

DORTHEA KATHRINE DRAGSBÆK

er født d. 1. januar ~~1901~~ i Klitmøller. *1902*

Bopæl: Stoldal 24, Hobro.

Dorthea Kathrine dragsbæk gik i skole i Klitmøller og blev konfirmeret samme sted, hvorefter hun var beskæftiget som husassistent i Thisted, Nr. Snede, og i Aarhus. Hun blev elev på Tommerup Højskole i 1921. I 1925 blev hun elev på Grenå Sygehus og i 1928 ansat som assistent på Kommunehospitalet i Aarhus, hvor hun var beskæftiget indtil hun i 1930 kom til Hobro Sygehus, hvor hun efter 37 års tjeneste som afdelingssygeplejerske i 1967 afgik med pension. Hun har stor interesse i god kunst.

I. G. 5.

AKSEL DRAGSBÆK

er født d. 2. november 1903 i Klitmøller. Han blev gift i Vamdrup kirke d. 31. august 1929 med Merry Svart, der er født i Tovslet som datter af smed Peter Svart og hustru Dorthea Sandbæk.

Bopæl: Søndergade 15, Vamdrup.

Aksel Dragsbæk gik i skole i Klitmøller og blev konfirmeret i Nors kirke. Hvorefter han var beskæftiget ved landbruget indtil han blev 20 år. Han kom derefter i gartnerlære på Wilhelmsborg ved Aarhus, han var derefter beskæftiget flere steder, først i Gerlev ved Randers derefter København hvor han var i ca. 10 år. Ved giftermålet flyttede de til Som-

mersted og havde der deres eget gartneri i 5 år, derefter flyttede de tilbage til København i 1934 hvor han har været beskæftiget ved forskelligt indtil 1945. Han har siden dette tidspunkt boet her i Vamdrup. Merry Svart gik i Tovslet skole og blev konfirmeret i Ødis kirke, hvorefter hun blev beskæftiget i husgerning. Hun har været beskæftiget i huset i flere forskellige pladser og har sidst været husmoderafløser i Vamdrup i 15 år.

I ægteskabet er der 1 barn.

I.G. 5.a. Per Svart Dragsbæk.

I.G. 5. a.

PER SVART DRAGSBÆK

er født d. 9. juni 1944 i København. Han er gift med Erna Andersen, og er ansat som dekoratør for et kaffefirma.

Bopæl: Højbjerg pr. Aarhus.

I.G. 6. *Ane*

ANNE MARIE DRAGSBÆK

er født d. 19. april 1907 i Klitmøller.

Bopæl: Forckammersvej 24, København.

Anne Marie Dragsbæk gik i skole i Klitmøller og blev konfirmeret i V. Vandet kirke. Derefter var hun beskæftiget i flere forskellige pladser i huset. Hun har været husmoderafløser på Frederiksberg i 12 år, og dels været husbestyrerinde for en ældre dame i Tulinsgade, og har boet på sin nuværende adresse i 7 år. Hun er ugift.

I.G. 7.

INGEBORG JENSINE DRAGSBÆK

er født d. 12. oktober 1909 i Klitmøller. Hun er gift med Laurits Søren Åen, der er født på Bangsbo Strand d. 16. oktober 1901, som søn af stenfisker Josef Aaen og hustru Laura på Bangsbo Strand.

Bopæl: Jernbaneallé 4, Sæby.

Ingeborg Jensine Dragsbæk gik i skole i Klitmøller og blev konfirmeret i V. Vandet kirke. Derefter var hun beskæftiget flere steder som hus-hjælp.

Laurits Søren Aaen gik i skole i Frederikshavn og tog realeksamen. Han blev konfirmeret i Frederikshavn. Han tog handelseksamen med kontor og værkstedsuddannelse i ca. 10 år, og var i 43 år ansat som kasserer på slagteriet indtil 1959, da han afgik med pension.

I. G. 8.

RIGMOR OTTOMINE DRAGSBÆK

er født d. 21. januar 1912 i Klitmøller. Hun blev gift samme sted d. 6. juli 1937 med Harald Nielsen Raun, der er født i Klitmøller d. 21. november 1910, som søn af skomager Anton Raun og hustru Dorthea Hansgaard Hede i Thisted.

Bopæl: Ellebjergvej 3, Jyderup, Sjælland.

Rigmor Ottomine Dragsbæk gik i skole i Klitmøller og blev konfirmeret i V. Vandet kirke. Hvorefter hun blev uddannet som derektrice. Hun var først ansat på en systue i Thisted, og lærte derefter tilskæring i København. Hun har været ansat som derektrice i Aarhus og i Ørsted. Efter giftermålet boede de i Alderslyst og i 1940 flyttede de til Jyderup.

Harald Nielsen Raun gik i skole i Thisted og blev konfirmeret i Thisted kirke. Efter endt realeksamen blev han uddannet på sygehuskontoret i Thisted. Sin værnepligt aftjente han som marinesoldat, hvorefter han ankom til Kommunekontoret i Thisted og derefter kort tid på Kommunekontoret i Riisskov, og derfra til Alderslyst. Efter at have været ansat i Alderslyst på Kommunekontoret flyttede de i 1940 til Jyderup hvor han blev kommunesekretær indtil 1970. Hans interesse går udpræget af det sportslige, han er kredsfører i FDF. Og begge ægtefæller arbejder meget iøvrigt med en søndagsskole.

I ægteskabet er der 5 børn.

I. G. 8. a. Dorith Dragsbæk Raun.

I. G. 8. b. Flemming Dragsbæk Raun.

I. G. 8. c. Ole Dragsbæk Raun.

I. G. 8. d. Finn Dragsbæk Raun.

I. G. 8. e. Uffe Dragsbæk Raun.

I. G. 8. a.

DORITH DRAGSBÆK RAUN

er født d. 20. juli 1938 i Alderslyst. Hun er gift med Poul Sørensen.
Bopæl: Aldersrovej , Jyderup.
Poul Sørensen er kølemontør.

I. G. 8. b.

FLEMMING DRAGSBÆK RAUN

er født d. 10. juni 1940 i Jyderup. Han er gift med Bente Nielsen.
Bopæl: Parkvej, Jyderup.
Flemming Dragsbæk Raun er murer.

I. G. 8. c.

OLE DRAGSBÆK RAUN

er født d. 10. juni 1940 i Jyderup. Han er gift med Britta.
Bopæl: Abildgaardsvej, Kabstrup.
Ole Dragsbæk Raun er malermester og tvilling med ovennævnte.

I. G. 8. d.

FINN DRAGSBÆK RAUN

er født d. 23. juli 1941 i Jyderup. Han er gift med Christina Aakeson.
Bopæl: Albertslund.
Finn Dragsbæk Raun er elektroingeniør.

I. G. 8. e.

UFFE DRAGSBÆK RAUN

er født d. 1. august 1947 i Jyderup.
Bopæl: Rosengade, København.
Uffe Dragsbæk Raun er tømrer og sergent.

I. G. 9.

IDA NICOLINE DRAGSBÆK

er født d. 3. april 1914 i Klitmøller.
Bopæl: Jyllandsgade 126, Esbjerg.
Ida Nicoline Dragsbæk gik i skole i Klitmøller, hun blev uddannet som sygeplejerske i Nykøbing Mors. Derefter blev hun assistent ved Sundby

Hospital i København samt på Varde Amt Sygehus. I 1950 blev hun ansat som hjemmesygeplejerske i Esbjerg. Som hobby kan nævnes musik og sang, som hele flokken har fra barndomshjemmet. Faderen var forsanger i Missionshuset i Klitmøller, samt leder af søndagsskolen i Klitmøller i 40 år. Her har det givet sig udslag i et kristeligt sangkor, som Ida Nicoline Dragsbæk nu har været medlem af i 18 år.

I.G.10.

VALFRED KARL OSKAR DRAGSBÆK

er født d. 23. marts 1917 i Klitmøller. Han blev gift i Varde d. 26. maj 1949 med Ane Marie Pedersen, der er født i Varde d. 28. maj 1927, som datter af cykelhandler Henrik Leuenhagen og hustru Kirstine Iversen i Varde.

Bopæl: Søndergade 7, Varde.

Valfred Karl Oskar Dragsbæk gik i skole i Klitmøller, efter konfirmationen blev han uddannet som bygnings-snedker i Nors, han var herefter beskæftiget ved dette fag indtil i 1955, da han blev portør på Varde Sygehus, hvor han nu har virket i 16 år. Sin værnepligt aftjente han i Viborg i 1937. Han er i bestyrelsen for Kommunalarbejderforbundet i Varde og har været det i de sidste 6 år. Ligeledes er han medlem af Skole-nævnet på Lykkesgaardsskolen.

Ane Marie Pedersen gik i skole i Varde i Sct. Jakobi skolen. Efter afsluttet mellemskoleeksamen blev hun ansat på et revisionskontor, hvorefter hun blev handelsskoleuddannet og er nu kontorassistent på Varde Posthus.

I ægteskabet er der 4 børn.

I.G.10.a. Jens Otte Dragsbæk.

I.G.10.b. Bodil Kirstine Dragsbæk.

I.G.10.c. Niels Henrik Dragsbæk.

I.G.10.d. Bent Ole Dragsbæk.

I.G.10.a.

JENS OTTE DRAGSBÆK

er født d. 10. november 1950 i Varde. Han er stud. scint.

Bopæl: Aarhus.

I.G.10.b.

BODIL KIRSTINE DRAGSBÆK

er født d. 1. december 1953 i Varde.

I.G.10.c.

NIELS HENRIK DRAGSBÆK

er født d. 1. marts 1956 i Varde.

I.G.10.d.

BENT OLE DRAGSBÆK

er født d. 16. december 1960 i Varde.

II.

INGER MARIE DRAGSBECH

er født d. 22. januar 1821 i Vester Vandet. Hun døde d. 29. januar 1821.

III.

INGER MARIE DRAGSBECH

er født d. 13. februar 1822 i Vester Vandet, faddere var gårdmand Christen Pedersens hustrue af Tandrup, Gjertrud Christensdatter Draxbech, Christen Hausgårds hustrue Anne Nielsdatter Hauervig af Klitmøller, Christen Christensen Brandi, Peder Christensen Hausgård, Morten Pedersen Søe, alle husmænd og søe limither af Klitmøller.

Hun blev gift i Vester Vandet kirke d. 14. december 1851 med enke-mand skibsfører Anders Christian Larsen Hau, der er 31 år gammel. Forlovere var skibsfører Anders Draxbech og fisker Anders Brandi begge i Klitmøller.

IV.

JENS DRAGSBECH

er født d. 23. september 1824 i Klitmøller i Vester Vandet sogn.

V.

BIRGITTE DRAGSBECH

er født d. 9. april 1827 i Klitmøller i Vester Vandet sogn. Faddere ved dåben var skipper Peder Nordentofts hustru Ane Jensdatter Broe af Klit-

møller, gårdmand Christen Pedersens hustru Gjertrud Christensdatter Draxbech af Tandrup, Christen Hausgård, Anders Jensen Broe, Anders Christensen Draxbech, alle søe limither af Klitmøller.

VI.

CHRISTINE DRAGSBECH

er født d. 18. maj 1830 i Klitmøller i Vester Vandet sogn. Faddere ved dåben var skipper Peder Christensen Hausgårds hustru Mette Christensdatter Draxbech. Distriks gjordemoder Maren Bach, skipper Peder Nordentoft og Christen Brandi og ungarl S.L. Anders Draxbech, alle af Klitmøller.

Hun blev gift i Vester Vandet kirke d. 19. oktober 1860 med karlen Christen Larsen Hau, der er født i Klitmøller d. 7. maj 1824. Forlovere ved brylluppet var møller Jørgen Christensen Brandi og husbestyrer Jens Broe Draxbech.

VII.

ANDERS DRAGSBECH

er født d. 7. oktober 1834 i Klitmøller i Vester Vandet sogn. Faddere ved dåben var pigerne Sophie Marie Broe og Inger Marie Hausgård, skipperne Christen Brandi Hausgård, Peder Nordentoft og Peder Hausgård, samtlige af Klitmøller.

VIII.

MARIE DRAGSBECH

er født d. 28. september 1838 i Klitmøller i Vester Vandet sogn. Hun var så svag så hun straks efter fødslen blev døbt af gjordemoderen og hun døde 5 dage gammel, uden at være blevet fremstillet i kirken. Hun døde d. 3. oktober 1838 i Vester Vandet.

IX.

KIRSTEN MARIE DRAGSBECH

er født d. 8. maj 1842 i Klitmøller i Vester Vandet sogn. Faddere ved dåben var skipper Chr. Dr. Kroghs kone Kirsten Thomasdatter, skipper Peder Hausgårds kone Mette Christensdatter, Skipper Chr. Brandi Hausgård, alle tre af Klitten. Kjøbmand Peder Nordentoft af Thisted og formand Chr. Tandrup af W. Wandt. Hun blev i en alder af 34 år gift med enkemand Peder Christensen, der var gårdmand i Thorsted sogn, og 45 år gammel. Forlovere ved brylluppet var forpagter Anders Christensen Spanggård i Agerholm Præstegård. Og husmand Jens Larsen Broe i Klitmøller. De blev gift i Thorsted kirke d. 30. januar 1877.



B. Lars Christian Draxbek m/familie



I. B. I. Katrine Dragsbæk



I. B. I. Otto Madsen



B. I. Ejendommen i Dragsbæk



I. B. I. Katrine Dragsbæk m/familie



B. I. e. Anna Morberg Madsen m/familie



I. B. I. e. Jørgen Morberg Krogh



B. I. f. Laura Kristiana Dragsbæk m/børn



I. B. I. f. Laura Kristiana Dragsbæk's øgtefælle



B. I. h. Olga Elise Dragsbæk Madsen tn/familie



I. B. 5. Dorteia Birgithe Dragsbæk m/møgtfælle



C. 7. Holger Johannes Olesen



I. C. 7. d. Knud Gramstrup Olesen



D. Peder Neesgaard Dragsbæk m/hustru



I. D. Peder Neesgaard Dragsbæk m/familie



D. I. Jens Nørgaard Dragsbæk



I. D. I. Jens Nørgaard m/søskende



I. D. 2. Michaeline Dragsbæk



I. D. 2. Michaeline Dragsbæks ægtefælle



I. D. 3. Niels Kristian Dragsbæk



I. D. 3. Niels Kristian Dragsbæks ægtefælle



I. D. 4. Jens Bernhard Dragsbæk



I. D. 5. Peder Spanggaard Dragsbæk



I. D. 5. Peder Spanggaard Dragsbæks ægtefælle



I. D. 5. Peder Spanggaard Dragsbæks hustru og børn



I. D. 5.a. Grethe Spanggaard Dragsbæks ægtefælle



I. D. 5.b. Jytte Spanggaard Dragsbæk m/familie



I. D. 6. Carl Alfred Dragsbæk m/hustru



I. D. 6. Carl Alfred
Dragsbæk



I. D. 6. c. Bent Neesgaard



I. D. 6. c. Bent Neesgaards hustru og datter



I. F. Anders Bro Dragsbæk



I. F. Anders Bro Dragsbæks
hustru



I. F. Anders Bro Dragsbæks døtre



I. F. 4. Justine Marie
Dragsbæk



I. F. 4. a. Anna Lis Dragsbæk



I. F. 4. a. Anna Lis
Dragsbæks ægtefælle



I. F. 4. a. 1) Lythe Bentsen



I. F. 6. Jens Bro Dragsbæk



I. F. 6. a. Erik Bro Dragsbæk
m/familie



I. F. 6. b. Bodil Margrethe -
Dragsbæk m/ægtefælle



I. F. 8. Johannes Dragsbæk
m/hustru



I. F. 8. Ejendommen i Kolding



I. F. 8. a. Ole Dragsbæk
m/ægtefælle



I. F. 8. a. 1) og 2) Lene og Søren Dragsbæk



Otto Dragsbæk
m/hustru



I.G. Otto Dragsbæk m/familie



I. Niels Kristian Dragsbæk



I.G.3. Ellen Marie
Dragsbæk



I.G.4. Dorthea Kathrine
Dragsbæk



I.G.6. Anne Marie Drags-
bæk



I.G.8. Rigmor Ottomine Dragsbæk m/familie

Gren 3.

GJERTRUD CHRISTENSDATTER DRAXBECHE

er født d. 25. juni 1791 i Vester Vandet. Faddere ved dåben var Birgitte Pedersdatter Draxbech, Niels Thorup, Peder Andersen Møllers kone, Niels Andersen fra Wang, Anders Odde og Christen Nielsen Draxbech. Hun blev gift med Christen (Pedersen) Tandrup.

Gren 4.

METTE KRISTENSDATTER DRAGSBECH

er født i 1797. Hun blev gift d. 26. maj 1816 med Peder Christensen Hausgaard, der er født i 1792 som søn af møller Chresten Pedersen og hustru Anna Marie Christensdatter Brandi.

I ægteskabet er der 9 børn.

- I. Inger Marie Christensen Hausgaard.
- II. Chresten Hausgaard.
- III. Peder Christensen Hausgaard.
- IV. Christian Kløvborg.
- V. Peder Hausgaard.
- VI. Ane Mathea Hausgaard.
- VII. Marie Hausgaard.
- VIII. Peder Christian Hausgaard.
- IX. Andreas Hausgaard.

I.

INGER MARIE CHRISTENSEN HAUSGAARD

er født d. 16. maj 1817 og hun døde d. 22. april 1893. Hun blev gift i V. Vandet kirke d. 27. december 1846 med Niels Andreas Svendsen Frost Brandi, der er født i 1812 og som døde i 1895. Han er søn af Svend Andersen Frost Brandi og hustru Bodil Kirstine Nielsdatter Møller.

I ægteskabet er der 5 børn.

- I.A. Kirstine Marie Frost.
- I.B. Kirstine Marie Frost.
- I.C. Kirstine Frost.
- I.D. Mette Frost.
- I.E. Peder Hausgaard Frost.

I. A.

KIRSTINE MARIE FROST

er født i 1849, og hun døde i 1850.

I. B.

KIRSTINE MARIE FROST

er født d. 1. september 1852. Hun blev gift med Christian Pedersen Holler, der er født i Klitmøller i 1840 og han døde i december måned 1918.

De var bosat i Klitmøller.

Christian Pedersen Holler var sømand.

I ægteskabet er der 1 barn.

I. B. 1. Albert Marinus Holler.

I. B. 1.

ALBERT MARINUS HOLLER:

er født d. 25. januar 1896 i Klitmøller. Han druknede d. 4. august 1944. Han blev gift i Sjelle d. 8. april 1917 med Martha Rasmussen Due, der er født i Sjelle d. 8. april 1892, som datter af arbejdsmand Knud Rasmussen og hustru Mette Marie Nielsen.

Bopæl: Klitmøller.

Albert Marinus Holler gik i skole i Klitmøller og blev konfirmeret i V. Vandet kirke. Hvorefter han var beskæftiget ved landbruget indtil han i Viborg aftjente sin værnepligt i 1916. Efter værnepligten tog han hjem til Klitmøller hvor han blev beskæftiget med fiskeri. Han købte selv båd ved navn "Gefion", han havde den i ca. 10 år, og da de i slutningen af krigen var på vej hjem fra fiskeri løb de ind i et minefelt, og her gik skibet ned med alle ombordværende.

Martha Rasmussen Due gik i skole i Sjelle og blev konfirmeret samme sted. Hvorefter hun blev uddannet i husgerning, hun var beskæftiget med dette indtil giftermålet.

I ægteskabet er der 5 børn.

I. B. 1. a. Mette Marie Holler.

I. B. 1. b. Inger Holler.

I. B. 1. c. Knud Christian Pedersen Holler.

I. B. 1. d. Knud Pedersen Holler.

I. B. 1. e. Anna Holler.

I. B. 1. a.

METTE MARIE HOLLER

er født d. 25. maj 1918 i Klitmøller. Hun blev gift i Vang d. 3. februar 1937 med Marius Christian Andersen Grønkjær, der er født i Vangsaa d. 5. september 1910, som søn af fisker Anders Andersen Grønkjær og hustru Kristine Thomsen i Vangsaa.

Bopæl: Klitmøller.

Mette Marie Holler gik i skole i Klitmøller og blev konfirmeret samme sted. Hvorefter hun blev uddannet i husgerning og var beskæftiget med dette indtil giftermålet. Hun arbejder nu som fileskærer ved havnen. Marius Christian Andersen Grønkjær gik i skole i Vangsaa og blev konfirmeret i Vang kirke, hvorefter han sejlede med flere forskellige store såvel som små skibe. Han var bl.a. med kongeskibet i 1932, han tog derefter på flere langture med skibe af den store størrelse, og blev ved med dette indtil giftermålet. Efter giftermålet fiskede han med egen båd "Havkatten" indtil 1966.

I ægteskabet er der 11 børn.

I. B. 1. a. 1) Merry Holler Grønkjær.

I. B. 1. a. 2) Martha Holler Grønkjær.

I. B. 1. a. 3) Finn Holler Grønkjær.

I. B. 1. a. 4) Albert Holler Grønkjær.

I. B. 1. a. 5) Kyora Holler Grønkjær.

I. B. 1. a. 6) Anders Holler Grønkjær.

I. B. 1. a. 7) Aksel Holler Grønkjær.

I. B. 1. a. 8) Svend Holler Grønkjær.

I. B. 1. a. 9) Nanny Holler Grønkjær.

I. B. 1. a. 10) Annette Holler Grønkjær.

I. B. 1. a. 11) Michael Holler Grønkjær.

I. B. 1. a. 1)

MERRY HOLLER GRØNKJÆR

er født d. 21. maj 1937 i Klitmøller. Hun blev gift med Ole Edvars Skaarud, der er chauffør og bosat i Norge.

I ægteskabet er der 2 børn.

I. B. 1. a. 2)

MARTHA HOLLER GRØNKJÆR

er født d. 5. september 1941, og hun døde d. 1. april 1942.

I. B. 1. a. 3)

FINN HOLLER GRØNKJÆR

er født d. 20. januar 1943 i Klitmøller. Han er gift med Laila Hvas.

Bopæl: Fresiavænget 26, Hanstholm.

Finn Holler Grønkjær er fiskeskipper.

I ægteskabet er der 2 børn.

I. B. 1. a. 4)

ALBERT HOLLER GRØNKJÆR

er født d. 30. november 1944 i Klitmøller.

Bopæl: Hanstholm.

Albert Holler Grønkjær er fisker og ugift.

I. B. 1. a. 5)

KYORA HOLLER GRØNKJÆR

er født d. 31. marts 1946 i Klitmøller. Han er gift med Gurli.

Bopæl: Tværvej 4, Thyborøn.

Kyora Holler Grønkjær er fiskeskipper.

I ægteskabet er der 1 barn.

I. B. 1. a. 6)

ANDERS HOLLER GRØNKJÆR

er født d. 13. august 1947 i Klitmøller. Han er gift med Grethe.

Bopæl: Fasanvej 5, Thyborøn.

Anders Holder Grønkjær er fiskeskipper.

I ægteskabet er der 1 barn.

I. B. 1. a. 7)

AKSEL HOLLER GRØNKJÆR

er født d. 28. maj 1949 i Klitmøller. Han er ugift.

I. B. 1. a. 8)

SVEND HOLLER GRØNKJÆR

er født d. 15. oktober 1951 i Klitmøller.

I. B. 1. a. 9)

NANNY HOLLER GRØNKJÆR

er født d. 12. maj 1953 i Klitmøller.

I. B. 1. a. 10)

ANNETTE HOLLER GRØNKJÆR

er født d. 19. juli 1955 i Klitmøller.

I. B. 1. a. 11)

MICHAEL HOLLER GRØNKJÆR

er født d. 25. oktober 1961 i Klitmøller.

I. B. 1. b.

INGER HOLLER

er født d. 27. marts 1920 i Klitmøller. Hun blev gift samme sted d. 15. december 1940 med Peter Nystrup Andersen Grønkjær, der er født i Vangsaa d. 24. oktober 1914 som søn af fisker Peder Christian Andersen Grønkjær og hustru Anne Poulsen Nystrup i Vangsaa.

Bopæl: Klitmøller.

Inger Holler gik i skole i Klitmøller og blev konfirmeret samme sted. Hvorefter hun blev uddannet i husgerning og arbejdede ved dette indtil giftermålet.

Peter Nystrup Andersen Grønkjær gik i skole i Vangsaa og blev konfirmeret i Vang kirke. Hvorefter han var hjemme hos bedstefaderen der var strandfoged, han har nu været fisker i mange år. Han har bl. a. været medlem af bestyrelsen for Fiskeriforeningen, ligesom han er formand for Klitmøller Eksportforening. Han er medejer af båden "Dannebrog".

I ægteskabet er der 4 børn.

I. B. 1. b. 1) Karin Thorup Due.

I. B. 1. b. 2) Anna Nystrup Holler Grønkjær.

I. B. 1. b. 3) Edel Holler Grønkjær.

I. B. 1. b. 4) Per Christian Andersen Grønkjær.

I. B. 1. b. 1)

KARIN THORUP DUE

er født d. 8. februar 1937 i Aabyhøj. Hun er gift med Knud Erik Andersen.

Bopæl: Rolighedsvej 5, Thisted.

Knud Erik Andersen er smedemester.

I ægteskabet er der 3 børn.

I. B. 1. b. 2)

ANNA NYSTRUP HOLLER GRØNKJÆR

er født d. 22. september 1941 i Klitmøller. Hun er gift med Orla Nielsen.

Bopæl: Klitmøller.

Orla Nielsen er forretningsfører.

I ægteskabet er der 3 børn.

I. B. 1. b. 3)

EDEL HOLLER GRØNKJÆR

er født d. 10. oktober 1945 i Klitmøller.

Bopæl: Nordby, Fanø.

Edel Holler Grønkjær er ugift og beskæftiget som lærerinde.

I. B. 1. b. 4)

PER CHRISTIAN ANDERSEN GRØNKJÆR

er født d. 11. januar 1953 i Klitmøller.

I. B. 1. c.

KNUD CHRISTIAN PEDERSEN HOLLER

er født d. 22. september 1924 i Klitmøller. Han blev gift samme sted d. 30. september 1945 med Elly Tingstrup Jørgensen, der er født d. 12. februar 1925 i Klitmøller, som datter af vognmand Carl Marinus Jørgensen og hustru Anna Mathilde Mikkelsen i Klitmøller.

Bopæl: Klitmøller.

Knud Christian Pedersen Holler gik i skole i Klitmøller og blev konfirmeret i V. Vandet kirke. Hvorefter han sejlede i 2½ år, han var derefter i Esbjerg og fiskede herfra i 2½ år, og siden den tid har han fisket fra Klitmøller. Han er med i Redningsvæsenet.

Elly Tingstrup Jørgensen gik i skole i Klitmøller og blev konfirmeret i V. Vandet kirke. Hvorefter hun blev uddannet i husgerning og har været beskæftiget med dette indtil giftermålet.

I ægteskabet er der 9 børn.

- I.B.1.c.1) Mona Tingstrup Holler.
- I.B.1.c.2) Lisbeth Tingstrup Holler.
- I.B.1.c.3) Ivan Tingstrup Holler.
- I.B.1.c.4) Ove Tingstrup Holler.
- I.B.1.c.5) Alice Tingstrup Holler.
- I.B.1.c.6) Klaus Tingstrup Holler.
- I.B.1.c.7) Flemming Tingstrup Holler.
- I.B.1.c.8) Lone Tingstrup Holler.
- I.B.1.c.9) Anna Tingstrup Holler.

I.B.1.c.1)

MONA TINGSTRUP HOLLER

er født d. 19. juni 1946 i Klitmøller. Hun er gift med Erik Jensen.

Bopæl: Nors Havreland, Thisted.

Erik Jensen er landmåler.

I.B.1.c.2)

LISBETH TINGSTRUP HOLLER

er født d. 11. maj 1949 i Klitmøller. Hun er ugift.

Bopæl: Prinsessegade, Nr. Sundby.

Lisbeth Tingstrup Holler er dekoratør.

I.B.1.c.3)

IVAN TINGSTRUP HOLLER

er født d. 19. juli 1951 i Klitmøller.

I.B.1.c.4)

OVE TINGSTRUP HOLLER

er født d. 15. juli 1953 i Klitmøller.

I.B.1.c.5)

ALICE TINGSTRUP HOLLER

er født d. 1. februar 1957 i Klitmøller.

I.B.1.c.6)

KLAUS TINGSTRUP HOLLER

er født d. 14. august 1958 i Klitmøller.

I.B.1.c.7)

FLEMMING TINGSTRUP HOLLER

er født d. 7. december 1961 i Klitmøller.

I.B.1.c.8)

LONE TINGSTRUP HOLLER

er født d. 12. marts 1963 i Klitmøller.

I.B.1.c.9)

ANNA TINGSTRUP HOLLER

er født d. 25. november 1965 i Klitmøller.

I.B.1.d.

KNUD PEDERSEN HOLLER

er født d. 8. juli 1927 i Klitmøller. Han blev gift første gang i Thyborøn med Josefine Mariane Toft der er født i Thyborøn. Og anden gang i Kolding d. 13. juni 1950 med Kristine Theodora Holm Andersen.

Bopæl: Klitmøller.

Knud Pedersen Holler gik i skole i Klitmøller og blev konfirmeret samme sted. Hvorefter han kom ud at fiske, efter at have fisket en del år forsøgte han sig med dambrug i 3-4 år, men gik tilbage til fiskeriet og er nu selvstændig fiskeskipper.

Josefine Mariane Toft gik i skole i Harboøre og blev konfirmeret samme sted. Hvorefter hun blev uddannet i husgerning, og var beskæftiget med dette indtil giftermålet.

I ægteskaberne 4 børn.

I. B. 1. d. 1) Freddy Toft Holler.

I. B. 1. d. 2) Ole Toft Holler.

I. B. 1. d. 3) Preben Toft Holler.

I. B. 1. d. 4) Minna Holler.

I. B. 1. d. 1)

FREDDY TOFT HOLLER

er født d. 31. marts. Han er gift med Marie.

Bopæl: Prinsessegade 2, Nr. Sundby.

Freddy Toft Holler tager for tiden uddannelse som teknisk tegner.

I. B. 1. d. 2)

OLE TOFT HOLLER

er født d. 11. februar 1952.

I. B. 1. d. 3)

PREBEN TOFT HOLLER

er født d. 6. oktober 1955 i Thyborøn.

I. B. 1. d. 4)

MINNA HOLLER

er født d. 21. november 1960 i Thyborøn.

I. B. 1. e.

ANNA HOLLER

er født d. 24. oktober 1932 i Klitmøller. Hun blev gift samme sted d. 12. november 1955 med Orla Holmberg Møller, der er født i Jerslev d. 19. april 1923, som søn af landmand Niels Anton Senius Møller og hustru Kristine Otine Holmberg.

Bopæl: Ørum gl. skole, Hjallerup.

Anna Holler gik i skole i Klitmøller og blev konfirmeret samme sted. Hvorefter hun var beskæftiget ved husgerning. Hun var ansat på Amtssygehuset i Aalborg i 2 år, hvorefter hun kom på fabrik og var der i ca. 4 år, og hun er nu syerske på en fabrik i Brønderslev.

Orla Holmberg Møller gik i skole i Thry og blev konfirmeret i Dronninglund kirke. Hvorefter han arbejdede ved landbruget til han var ca. 20 år. Han blev derefter lastbilchauffør med langfart til syden, og han er nu ansat som arbejdsmand.

I ægteskabet er der 2 børn.

I.B.1.e.1) Lene Møller.

I.B.1.e.2) Martin Holmberg Møller.

I.B.1.e.1)

LENE MØLLER

er født d. 8. juli 1956 i Nr. Uttrup.

I.B.1.e.2)

MARTIN HOLMBERG MØLLER

er født d. 14. april 1959 i Ørum.

I.C.

KIRSTINE FROST

er født d. 25. september 1853 i Klitmøller, og hun døde d. 25. juli 1932 samme sted. Hun blev gift d. 3. oktober 1879 med Niels Immersens Mortensen der er født i Klitmøller d. 9. juni 1857, og som døde samme sted d. 27. maj 1939. Han er søn af møller ~~Frik~~ Peder Konge Mortensen og hustru Else Hansen i Klitmøller.

De var bosat i Klitmøller.

Niels Immersens Mortensen havde beskæftigelse som kgl. postkører, hvilket vil sige at han kørte med postvognen.

I ægteskabet er der 7 børn.

I.C.1. Peder Konge Mortensen.

I.C.2. Niels Andreas Mortensen.

I.C.3. Inger Marie Mortensen.

I.C.4. Inger Marie Mortensen.

I.C.5. Otto Mortensen.

I.C.6. Johan Frederik Mortensen.

I.C.7. Emil Antonius Mortensen.

I.C.1.

PEDER KONGE MORTENSEN

er født d. 1. marts 1880 i Klitmøller, og han døde d. 23. november 1941. Han blev gift i København d. 25. juni 1916 med Olga Edith Thousig Møller, der er født i Klitmøller d. 14. april 1891, som datter af hotelejer Ludvig Otalius Møller og hustru Kristiane Marie Thousig i Klitmøller.

Bopæl: Rosenvængesalle 15, København Ø.

Peder Konge Mortensen gik i skole i Klitmøller og blev konfirmeret i V. Vandet kirke. Hvorefter han sejlede en del år, han besøgte derefter Styrmandsskolen ved Esbjerg hvor han afsluttede sin eksamen. Sin værnepligt aftjente han ved Marinen, og han afsluttede som premiereløjtnant. Efter hjemsendelsen blev han ansat ved rederi i Aalborg, og senere i et rederi i Nykøbing på Mors hvor han var skipper. I 1915 blev han ansat hos firmaet "Mærsk Møller" som skibsfører og kaptajn, og har været dette resten af sin tid. Den 23. november 1941 var han med i en konvoj med hjælpemidler til det krigsramte Europa, konvojen afgik fra Canada men blev ude i Atlanterhavet angrebet af den tyske krigsmarine, hvorved en del skibe gik tabt. Mange mennesker gik tabt i denne krig, denne mand mistede livet ved sin indsats for det han troede på.

Olga Edith Thousig Møller gik i skole i Klitmøller og blev konfirmeret i V. Vandet kirke. Hvorefter hun blev ansat i huset, hun var bl.a. en hel del år hos slægten i Maribo.

I.C.2.

NIELS ANDREAS MORTENSEN

er født d. 26. september 1881. Han blev gift med Agnes Groth, der er født d. 26. juni 1892.

Bopæl: England.

Niels Andreas Mortensen gik i skole i Klitmøller og blev konfirmeret i V. Vandet kirke. Og efter endt skolegang kom han ud at sejle, han har sidst sejlet som engelsk trailerskipper i Hull.

I.C.3.

INGER MARIE MORTENSEN

døde umiddelbart efter hjemmedåben.

I. C. 4.

INGER MARIE MORTENSEN

er født d. 2. juli 1885 i Klitmøller. Hun blev gift med Viggo K. Henriksen der er født d. 26. maj 1878.

Bopæl: Ø. Vandet.

Inger Marie Mortensen gik i skole i Klitmøller og blev konfirmeret i V. Vandet kirke, og lærte derefter husgerning.

Viggo K. Henriksen var uddannet som lærer og var beskæftiget som sådan.

I ægteskabet er der 4 børn.

I. C. 4. a. Estrid Henriksen.

I. C. 4. b. Niels Henriksen.

I. C. 4. c. Agnethe Konstance Henriksen.

I. C. 4. d. Vibeke Henriksen.

I. C. 4. a.

ESTRID HENRIKSEN

er født d. 30. marts 1912 i Ø. Vandet.

Bopæl: Jagtvej 219, København Ø.

Estrid Henriksen gik i skole i Ø. Vandet. Derefter kom hun til Thisted Kommune mellem og realskole, hvorfra hun tog realeksamen i marts 1928. Hun blev uddannet som barneplejerske ved Welanderhjemmene i 1930-1932, hvorefter hun kom ind som sygeplejerskelev på Københavns Kommunehospital i tidsrummet 1933-1938. Hun var assistent på Aalborg Amtssygehus fra 1938-1944, og derefter igen som assistent på Københavns Kommunehospital indtil 1956. Hun var afdelingssygeplejerske samme sted fra 1956 til hun afgik med pension i 1965.

Estrid Henriksen er ugift.

I. C. 4. b.

NIELS HENRIKSEN

er født i Ø. Vandet.

Bopæl: Seminarievej 62, Ribe.

Niels Henriksen er kriminalassistent.

I. C. 4. c.

AGNETHE KONSTANCE HENRIKSEN

er født i Ø. Vandet. Hun blev gift i Ø. Vandet kirke d. 28. september 1943 med Bertil Møller Thomsen, der er født i Krejbjerg d. 22. august 1915, som søn af landmand Frederik Thomsen og hustru Inger Marie Møller i Skive.

Bopæl: Ledetsvej 5, Jerup.

Agnethe Konstance Henriksen gik i skole i Ø. Vandet og blev konfirmeret i V. Vandet kirke. Hvorefter hun tog realeksamen i Thisted, hun blev sygeplejeelev i Skive og efter endt uddannelse der blev supleret i Augustenborg og Aarhus, kom hun tilbage til Skive hvor hun var 1 år. Hun var privatsygeplejerske på Dianalund, og efter giftermålet har hun været ansat på Frederikshavn Sygehus fra 1954.

Bertil Møller Thomsen gik i skole i Skive og blev konfirmeret samme sted. Hvorefter han besøgte Jebjerg Højskole. Han blev portør på Skive Sygehus, ligesom han har arbejdet i vaskeriet samme sted, hvorefter han kom til Nykøbing Sjælland som plejeelev. Og efter endt uddannelse blev han ansat ved fængselsvæsnet først på psykopatanstalten i Herstedvester. Han blev herfra udstationeret til Jølund, samt i Fårhus samt i Horserødlejren, ligesom han var på Præstølejren. Han kom derfra til Jerup. I Jerup er han ansat som vagtmester.

I ægteskabet er der 1 barn.

I. C. 4. c. 1) Lisbeth Møller Thomsen.

I. C. 4. c. 1)

LISBETH MØLLER THOMSEN

er født d. 28. juli 1946 i Glostrup.

I. C. 4. d.

VIBEKE HENRIKSEN

er født i Ø. Vandet.

Bopæl: Søvej 12, Frederiksværk.

Vibeke Henriksen er ugift.

I. C. 5.

OTTO MORTENSEN

er født d. 19. november 1887 i Klitmøller. Han blev gift i Asnæs kirke d. 19. august 1917 med Elise Marie Mathilde Eleonora Svenningsen, der er født d. 29. december 1889 i Hjørring, hun døde i Thisted d. 23. maj 1971. Hun var datter af tømrermester Christoffer Svenningsen og hustru Margrethe Johannesen i Hjørring.

Bopæl: Thisted.

Otto Mortensen gik i skole i Klitmøller og blev konfirmeret i V. Vandet kirke. Hvorefter han blev udlært som kolonialhandler. Han havde forretning i Thisted i ca. 25 år. Han har været medlem af bestyrelsen og var i en tid formand, men nu æresmedlem af handelsstandsforeningen. Han var i mange år i bestyrelsen for Kolonialhandlerforeningen, i bestyrelsen for Thisted Bryghus, ligesom han har været medlem af Ligningskommisionen.

Elise Marie Mathilde Eleonora Svenningsen gik i skole i Hjørring og blev konfirmeret samme sted. Hvorefter hun begyndte på Sygekassekontoret i Hjørring. Hun lærte derefter husgerning flere steder, og har bl.a. været på Hoffmans Hotel i flere år.

I ægteskabet er der 2 børn.

I. C. 5. a. Willy Mortensen.

I. C. 5. b. Ketty Mortensen.

I. C. 5. a.

WILLY MORTENSEN

er født d. 19. marts 1918 i Sct Johannes sogn i Aarhus. Han blev gift i Nykøbing Falster d. 23. september 1945 med Frida Bodil Rasmussen, der er født d. 24. april 1911 i Majbølle sogn, som datter af smedemester Hans Martin Rasmussen og hustru Karen Larsen i Majbølle.

Bopæl: Tranebjerg, Samsø.

Willy Mortensen gik i skole i skole i Thisted, hvorfra han tog realeksamnen. Han kom til Ringsted Statsskole hvor han var i 1934-1937, han tog akademisk kursus i 1937-1939 hvorefter han blev discipel på Koldby Apotek pr. Hørдум i 1939-1942. Han tog farmaceutisk medhjælpereksamen i 1942, og i tidsrummet 1942-1944 besøgte han Danmarks Farma-

ceutiske Højskole, og han tog farmaceutisk kandidateksamen i 1944. Han blev derefter ansat på Koldby Apotek, Vestervig Apotek og Farsø Apotek, indtil han i 1966 fik bevilling til at drive Samsø Apotek. Han er stadig der som apoteker.

Frida Bodil Rasmussen afsluttede sin skolegang med realeksamen fra Saksøbing Private Realskole i 1925. Hun har stilling som sekretær. I ægteskabet er der 2 børn.

I.C.5.a.1) Søren Mortensen.

I.C.5.a.2) Hans Henrik Mortensen.

I.C.5.a.1)

SØREN MORTENSEN

er født d. 23. januar 1951 i Vestervig.

Bopæl: Kollegievænget 5, Horsens.

Søren Mortensen er ugift og bankassistent.

I.C.5.a.2)

HANS HENRIK MORTENSEN

er født d. 9. december 1955 i Vestervig.

Bopæl: Hjemme.

I.C.5.b.

KETTY MORTENSEN

er født d. 22. november 1919 i Thisted. Hun blev gift i Thisted kirke d. 23. juni 1948 med Knud Rasmus Sand Lauritsen, der er født i Silkeborg d. 17. juli 1918, som søn af organist og lærer Jens Nikolay Sand Lauridsen og hustru Elly Christine Jensen i Silkeborg.

Bopæl: Valkyrievvej, Silkeborg.

Ketty Mortensen gik i skole i Thisted, hun tog realeksamen i 1936. Hun blev konfirmeret i Thisted kirke, og var derefter student i 1938. Hun deltog i akademisk kursus og blev eksamineret farmaceut i 1942. Hun blev cand. pharm. i 1948.

Knud Rasmus Sand Lauritsen gik i skole i Silkeborg og blev konfirmeret samme sted, hvorefter han blev student fra Th. Langs Skole i Silkeborg. I 1947 havde han afsluttet sin eksamen som cand. pharm. Hvorefter han

var ansat som apoteker i Frøstrup i 1962, og i 1970 overtog han Ørneapoteket i Silkeborg, hvor han nu er apoteker. Han er med i Skolekommissionen i Silkeborg, med i Kredsbestyrelsen for Dansk Farmaceutiskforening, og han er en ivrig amatør fotograf.

I ægteskabet er der 3 børn.

I. C. 5. b. 1) Erik Sand Lauridsen.

I. C. 5. b. 2) Jens Otto Sand Lauridsen.

I. C. 5. b. 3) Anni Sand Lauridsen.

I. C. 5. b. 1)

ERIK SAND LAURIDSEN

er født d. 14. september 1949 i Odense.

I. C. 5. b. 2)

JENS OTTO SAND LAURIDSEN

er født d. 20. februar 1953 i Odense.

I. C. 5. b. 3)

ANNI SAND LAURIDSEN

er født d. 28. marts 1954 i Silkeborg.

I. C. 6.

JOHAN FREDERIK MORTENSEN

er født d. 21. april 1890 i Klitmøller, og han døde samme sted d. 8. juni 1964. Han blev gift i Vangsaas d. 1. august 1916 med Pouline Andersen Grønkjær, der er født i Vangsaas d. 17. oktober 1892, og hun døde i Klitmøller d. 10. oktober 1929. Hun er datter af fisker Anders Grønkjær og hustru Kristine Thomsen i Vangsaas.

Han blev gift anden gang i 1953 med Birgithe Jensen i Vorupøre, hun er datter af Anders Andersen og hustru Annine Jensen i Vorupøre.

Bopæl: Klitmøller.

Johan Frederik Mortensen gik i skole i Klitmøller og blev konfirmeret i V. Vandet kirke, hvorefter han blev uddannet ved landbruget. Han rejste til England og blev fisker og var bl.a. i Hull og i Grimsby ialt i 8 år. Han kom til Danmark igen i 1913 til 1914 og blev da aktiv fisker

fra Klitmøller. Det var som partsfisker.

I 1919 overtog han fædrenegården hvor han da var landmand, vognmand og fisker på samme tid, og inden for samme tidsrum var han medlem af Redningsvæsnet i Klitmøller. Han var i mange år formand for Fiskeforeningen, ligesom han i ca. 2 år sad i Skolekommisionen, han har i en del år været opsynsmand ved Redningsvæsnet.

Pouline Andersen Grønkjær gik i skole i Vangsaa og blev konfirmeret samme sted. Hvorefter hun blev uddannet i husgerning og var beskæftiget med dette indtil giftermålet.

I første ægteskab er der 6 børn.

I.C.6.a. Robert Emil Mortensen.

I.C.6.b. Erik Mortensen.

I.C.6.c. Tage Mortensen.

I.C.6.d. Ebba Mortensen.

I.C.6.e. Bente Alice Mortensen.

I.C.6.f. Tove Vita Mortensen.

I.C.6.a.

ROBERT EMIL MORTENSEN

er født d. 5. december 1916 i Klitmøller, han døde i 1967. Han var gift med Kathrine.

Robert Emil Mortensen var kaptajn. Hans enke er nu i Amerika med deres eneste barn en dreng der er født i 1956.

I.C.6.b.

ERIK MORTENSEN

er født d. 14. august 1918 i Klitmøller. Han blev gift i Hjørring d. 27. december 1950 med Grethe Elvine Andersen, der er født i Mejling d. 23. juni 1929, som datter af stationsleder ved Falck Emil Andersen og hustru Laura Madsen i Ikast.

Bopæl: Svalevej 16, Strandby.

Erik Mortensen gik i skole i Klitmøller og blev konfirmeret i V. Vandet kirke. Hvorefter han var ude at sejle i ca. 6 år med forskellige Mærskbåde, og derefter i ca. 3 år med andre skibe. Han har været på Skibsfører og Styrmandsskolen på Fanø, og sejlede derefter igen med De Forenede som 3. styrmand. Han blev 2. styrmand i 1948 og i 1956 blev han

1. styrmand. I 1966 blev han forfremmet til kaptajn.

Grethe Elvine Andersen gik i skole i Hjørring, hvor hun tog mellem-skoleeksamen, hun blev konfirmeret samme sted. Hvorefter hun blev uddannet i husgerning og var beskæftiget med dette i nogle år. Hun blev derefter uddannet som laboratorieassistent i Frederikshavn.

I ægteskabet er der 3 børn.

I.C.6.b.1) Elsebeth Mortensen.

I.C.6.b.2) Bente Mortensen.

I.C.6.b.3) Hanne Mortensen.

I.C.6.b.1)

ELSEBETH MORTENSEN

er født d. 31. marts 1948 i Hjørring. Hun er gift med Thorbjørn Kjellvik.

Bopæl: Halden, Norge.

Thorbjørn Kjellvik er driftsleder.

I.C.6.b.2)

BENTE MORTENSEN

er født d. 10. december 1951 i København.

I.B.6.b.3)

HANNE MORTENSEN

er født d. 21. august 1956 i København.

I.C.6.c.

TAGE MORTENSEN

er født d. 5. juni 1920, og han døde i 1922.

I.C.6.d.

EBBA MORTENSEN

er født d. 8. oktober 1922 i Klitmøller. Hun blev gift i Thisted d. 18. juni 1953 med Viggo Oddershede, der er født i Klitmøller d. 6. august 1909, som søn af landmand Jens Oddershede og hustru Ane Christiansen i Klitmøller.

Bopæl: Klitmøller.

Ebba Mortensen gik i skole i Klitmøller og blev konfirmeret i V. Vandet kirke. Hvorefter hun blev uddannet i husgerning, hun var beskæftiget med dette indtil giftermålet.

Viggo Oddershede gik i skole i Klitmøller og blev konfirmeret i V. Vandet kirke. Hvorefter han kom i koloniallære i Klitmøller, og efter at være blevet udlært arbejdede han en kort tid inden for faget, og kom derefter at køre lastbil. Han er stadigvæk lastbilchauffør i Klitmøller. I ægteskabet er der 1 barn.

I. C. 6. d. 1) Karl Oddershede.

I. C. 6. d. 1)

KARL ODDERSHEDE

er født d. 5. juni 1955 i Klitmøller.

I. C. 6. e.

BENTE ALICE MORTENSEN

er født d. 13. december 1924 i Klitmøller. Hun blev gift i København d. 11. maj 1954 med Poul Erik Nielsen, der er født i Klitmøller d. 10. maj 1924, som søn af købmand Niels Andreasen Nielsen og hustru Karen Olesen i Klitmøller.

Bopæl: Herthavej 11, Charlottenlund.

Bente Alice Mortensen gik i skole i Klitmøller og blev konfirmeret i V. Vandet kirke. Hvorefter hun var i huset et par år, hun var derefter på Birgitte Berg Nielsens Husholdningsskole i København i $\frac{1}{2}$ år, og derefter på Birgitte Berg Nielsens Seminarium hvor hun tog husholdningslærerindeeksamen. Hun blev derefter ansat som husholdningslærerinde ved Kommuneskolerne i København, og var beskæftiget her i ca. 2 år. Hun kom derefter til Seruminstittet som laborant og har nu været der i 11 år. Poul Erik Nielsen gik i skole i Klitmøller og blev konfirmeret i V. Vandet kirke. Hvorefter han kom i lære i en skibshandel i Hobro, efter at være blevet udlært rejste han til Frederikshavn, hvor han var i skibshandel i 1943-1945. Sin værnepligt aftjente han i København, og efter hjemsendelsen rejste han igen til Frederikshavn hvor han var i en anden skibshandel i 1 års tid, derefter kom han til Nykøbing på Mors hvor han var i 2 år, I Thisted $\frac{1}{2}$ år og rejste igen i 1950 tilbage til København,

han har selv etableret forretning som han nu har haft i 11 år.

I ægteskabet er der 2 børn.

I.C.6.e.1) Inge Nielsen.

I.C.6.e.2) Lone Nielsen.

I.C.6.e.1)

INGE NIELSEN

er født d. 18. marts 1959 i København.

I.C.6.e.2)

LONE NIELSEN

er født d. 16. januar 1962 i København.

I.C.6.f.

TOVE VITTA MORTENSEN

er født d. 18. november 1927 i Klitmøller. Hun blev gift samme sted d. 1. august 1948 med Karl Viggo Andersen, der er født i Klitmøller d. 10. april 1926, som søn af fisker Anders Andersen og hustru Annine Andersen i Klitmøller.

Bopæl: Klitmøller.

Tove Vitta Mortensen gik i skole i Klitmøller og blev konfirmeret i V. Vandet kirke. Hvorefter hun blev uddannet ved husgerning, og var beskæftiget med dette indtil giftermålet.

Karl Viggo Andersen gik i skole i Klitmøller og blev konfirmeret samme sted. Han er nu beskæftiget som arbejdsmand og specialarbejder. Sin værnepligt aftjente han ved Marinen og var stationeret på Holmen.

I ægteskabet er der 5 børn.

I.C.6.f.1) Lissi Grethe Andersen.

I.C.6.f.2) Anders Andersen.

I.C.6.f.3) Eddy Andersen.

I.C.6.f.4) Poula Andersen.

I.C.6.f.5) Ninna Andersen.

I.C.6.f.1)

LISSI GRETHE ANDERSEN

er født d. 23. juli 1947 i Klitmøller. Hun er gift med Mogens Sørensen.
Bopæl: Roskildevej 519, Snekkerup pr. Ringsted.
Mogens Sørensen er skibstømrer.

I.C.6.f.2)

ANDERS ANDERSEN

er født d. 7. februar 1949 i Klitmøller. Han er gift med Helga.
Bopæl: Thistedvej 28, Nors.
Anders Andersen er arbejdsmand.

I.C.6.f.3)

EDDY ANDERSEN

er født d. 13. januar 1951 i Klitmøller.

I.C.6.f.4)

POULA ANDERSEN

er født d. 15. december 1953 i Klitmøller.

I.C.6.f.5)

NINNA ANDERSEN

er født d. 12. december 1956 i Klitmøller.

I.C.7.

EMIL ANTONIUS MORTENSEN

er født d. 17. januar 1892 i Klitmøller. Han blev gift i Thisted kirke d. 2. august 1918 med Dagmar Krestine Jørgensen, der er født i Klitmøller d. 24. september 1891, som datter af dampskibsfører, havnefoged i Thisted Andreas Jørgensen og hustru Maren Clemmesen i Thisted.
Bopæl: Thisted.

Emil Antonius Mortensen gik i skole i Klitmøller og blev konfirmeret i V. Vandet kirke. Hvorefter han kom i maskinlære i Aalborg i tidsrummet 1906-1911, derefter læste han til maskinmester i Aalborg, og sejlede med flere skibe indtil 1918, da han blev maskinmester på Thisted

Elværk. Han var beskæftiget her indtil 1967. Han har deltaget meget i det offentlige liv, bl.a. har han været kredsrepræsentant for Maskinmesterforeningen i Thisted amt, og kredsrepræsentant i Landsjagtforeningen af 1923. Han har også været medlem af Thisted Kommunes Hjælpekasse, sidst med det sociale udvalg. Han har været medlem af Ligningskommisionen i tre perioder, i Byrådet i 2 perioder og hegnsynsmand, maskinsynsmand under Thisted Kommune.

Dagmar Kristine Jørgensen gik i skole i Aalborg og blev konfirmeret samme sted. Hvorefter hun lærte at sy, og blev uddannet i dette fag. Hun var ansat forskellige steder i huset indtil giftermålet.

I ægteskabet er der 2 børn.

I.C.7.a. Knud Mortensen.

I.C.7.b. Niels Andreas Mortensen.

I.C.7.a.

KNUD MORTENSEN

er født d. 3. august 1919 i Thisted. Han er ugift.

Bopæl: Møllevej 59, Thisted.

Knud Mortensen gik i skole i Thisted, blev konfirmeret samme sted. Tog realeksamen hvorefter han gik i lære som isenkræmmer hos Sørensen i Thisted. Under krigen arbejdede han i Horsens, Esbjerg og København. Efter krigen kom han igen til Thisted hvor han i 1954 fik egen forretning, som han har drevet siden.

I.C.7.b.

NIELS ANDREAS MORTENSEN

er født d. 28. juli 1925 i Thisted. Han blev gift i Thisted kirke d. 5. juni 1949 med Lilli Birgit Stensgaard, der er født i Thisted d. 7. juli 1927, som datter af købmand Ejner Stensgaard og hustru Andrea Henriksen Langballe i Thisted.

Bopæl: Christiansdal 24, Rødovre.

Niels Andreas Mortensen gik i skole i Thisted, hvor han fik mellemskoleeksamen. Han blev konfirmeret i Thisted kirke, hvorefter han kom i lære som maskinarbejder. Han tog teknikumeksamen i København og efter afsluttet ingeniøreksamen blev han ansat hos B&V som ingeniør.

Sin værnepligt aftjente han i Viborg.

Lilli Birgit Stensgaard gik i skole i Thisted og blev konfirmeret samme sted. Hvorefter hun blev udlært som damefrisørinde i Thisted.

I ægteskabet er der 3 børn.

I. C. 7. b. 1) Peter Mortensen.

I. C. 7. b. 2) Klaus Mortensen.

I. C. 7. b. 3) Jens Mortensen.

I. C. 7. b. 1)

PETER MORTENSEN

er født d. 14. december 1949 i Thisted.

I. C. 7. b. 2)

KLAUS MORTENSEN

er født d. 29. februar 1952 på Frederiksberg.

I. C. 7. b. 3)

JENS MORTENSEN

er født d. 9. august 1960 i Rødovre.

I. D.

METTE FROST

er født i 1857, og hun døde som helt lille i 1861.

I. E.

PEDER HAUSGAARD FROST

er født d. 13. maj 1860 i Klitmøller, og han døde samme sted d. 30. juni 1941. Han blev gift med Constance Anine Mortensen, der er født d. 20. august 1865, og som døde i Klitmøller d. 30. september 1905.

De var bosat i Klitmøller.

Peder Hausgaard Frost var landmand og fisker.

I ægteskabet er der 9 børn.

I. E. 1. Inger Marie Frost.

I. E. 2. Petra Elise Frost.

I. E. 3. Niels Andreas Frost.

I. E. 4. Peder Konge Frost.

I. E. 5. Mette Amanda Frost.

I. E. 6. Peter Harald Frost.

I. E. 7. Valdemar Hausgaard Frost.

I. E. 8. Otto Frost.

I. E. 9. Nidolf Frost.

I. E. 1.

INGER MARIE FROST

er født d. 21. februar 1890, og hun døde i 1971.

Hun var ugift og bosat i Klitmøller.

I. E. 2.

PETRA ELISE FROST

er født d. 17. januar 1891, og hun døde i 1965.

Hun var gift med Svend Frost, der var købmand. Han døde i 1962.

De var bosat i Hals.

I. E. 3.

NIELS ANDREAS FROST

er født d. 3. marts 1892 i Klitmøller. Han er gift med Signe.

Bopæl: Hou st. pr Aarhus.

Niels Andreas Frost er fiskehandler.

I ægteskabet er der 4 børn.

I. E. 4.

PEDER KONGE FROST

er født d. 5. februar 1894 i Klitmøller. Han er ugift.

Bopæl: Klitmøller.

Peder Konge Frost gik i skole i Klitmøller og blev konfirmeret i V. Vandet kirke. Fra 14 års alderen sejlede han med forskellige skibe indtil han blev 31. Han fiskede da fra Klitmøller dels som partsfisker sammen med andre i "Havørnen" indtil han blev 65 år gammel. Han var formand og kasserer i Socialdemokratisk Forening i Klitmøller.

I. E. 5..

METTE AMANDA FROST

er født d. 17. februar 1896 i Klitmøller. Hun blev gift i Herlev kirke

d. 29. oktober 1943 med Jens Christian Ballegaard, der er født d. 12. december 1905 i Eriknauer, som søn af gårdejer Anders Ballegaard og hustru Marie.

Bopæl: Dickensalle 28, Søborg.

Mette Amanda Frost gik i skole i Klitmøller og blev konfirmeret i V. Vandet kirke. Hvorefter hun var hjemme i huset 1 års tid, hun kom til Aarhus hvor hun kom i gartnerlære, og derefter til Aalborg hvor hun var på et gartneri i Vejgaard. Hun var derefter i huset igen i ca 2 år bl.a. 1 år i Norge. Hun har haft selvstændig gartneri i ca 35 år.

Jens Christian Ballegaard gik i skole i Horsens, som han afsluttede med realeksamen. Han blev konfirmeret samme sted, og derefter har han været i USA i ca. 7 år. Derovre var han mest ansat ved Ford og ved General Motor fortrinsvis i Detroit. Han rejste tilbage til Danmark i 1931, siden den tid har han været beskæftiget ved landbrug og ved gartneri, bortset fra en 10 årig periode hvor han var købmand på Hansdalsbrovej. I ægteskabet er der 1 barn.

I. E. 5. a. Inge Liza Constance Hansen.

I. E. 5. a.

INGE ELISE CONSTANCE HANSEN

er født d. 28. september 1928 i København. Hun blev gift i Ll. Lyngby d. 21. juni 1947 med Christian Stensgaard Kristensen, der er født i Hjallerup Mølle d. 21. december 1924, som søn af møllejer Marinus Stensgaard Kristensen og hustru Kirstine i Hals Mølle.

Bopæl: Snedronningvej 27a, Herlev.

Inge Elise Constance Hansen gik i skole i Hjortespring. Hun blev derefter uddannet i husgerning, og har været beskæftiget ved dette arbejde. Hun er senere uddannet på Blegdamshospitalet i København som sygehjælper.

Christian Stensgaard Kristensen blev udlært ved landbruget.

I ægteskabet er der 4 børn.

I. E. 5. a. 1) Birgit Sonny Stensgaard Kristensen.

I. E. 5. a. 2) Svend Erik Stensgaard Kristensen.

I. E. 5. a. 3) Hanne Mette Stensgaard Kristensen.

I. E. 5. a. 4) Lone Kirsten Stensgaard Kristensen.

I. E. 5. a. 1)

BIRGIT SONNY STENSGAARD KRISTENSEN

er født d. 23. oktober 1947 i Ll. Lyngby.

I. E. 5. a. 2)

SVEND ERIK STENSGAARD KRISTENSEN

er født d. 25. november 1948 i Ll. Lyngby.

I. E. 5. a. 3)

HANNE METTE STENSGAARD KRISTENSEN

er født d. 20. januar 1953 i Ll. Lyngby.

I. E. 5. a. 4)

LONE KIRSTEN STENSGAARD KRISTENSEN

er født d. 16. marts 1952 i Ll. Lyngby.

I. E. 6.

PETER HARALD FROST

er født d. 28. september 1897 i Klitmøller, og han døde i 1955.

Han var ugift og fisker.

I. E. 7.

VALDEMAR HAUSGAARD FROST

er født d. 24. februar 1900 i Klitmøller, og han døde i Herlev d. 28. november 1967. Han blev gift i København d. 4. maj 1945 med Karen Holler, der er født i Klitmøller d. 17. april 1908, som datter af instalatør Nis Nissen og hustru Petra Metha Holler i Thisted.

Bopæl: Klausdals Brovej 501, Herlev.

Valdemar Hausgaard Frost gik i skole i Klitmøller og blev konfirmeret i V. Vandet kirke. Hvorefter han var beskæftiget ved landbruget en del år. Han tog ud at sejle som matros bl.a. med "Origon", derefter købte han jord i Herlev til et gartneri i 1939. Han har været i bestyrelsen for Herlev Sygekasse iflere år, ligesom han har været kasserer i Grundejerforeningen 1950 i mange år.

Karen Holler gik i skole i Slagelse og blev konfirmeret i Vanløse. Sin skolegang afsluttede hun med realeksamen. Hun var beskæftiget med husgerning i ca. 10 år, blev derefter uddannet som ekspeditrice i Børge Hansens Kaffeforretning på Frederiksborggade. Hun er formand for Herlev Hjortespring Husmoderforening, ligesom hun er i bestyrelsen for Kulturudvalget og Teaterudvalget.

I ægteskabet er der 2 børn.

I. E. 7. a. Karit Hausgaard Frost.

I. E. 7. b. Lis Hausgaard Frost.

I. E. 7. a.

KARIT HAUSGAARD FROST

er født d. 8. maj 1946 i Hellerup. Hun blev gift med Henning Nielsen, der er anlægsgartner.

Bopæl: Højbjergvænget 7, Herlev.

I. E. 7. b.

LIS HAUSGAARD FROST

er født d. 21. september 1947 i Hellerup. Hun er ugift og kontorassistent.

Bopæl: Aabyvej 17, Skovlunde.

I. E. 8. .

OTTO FROST

døde som ung.

I. E. 9.

NIDOLF FROST

døde som ung.

II.

CHRISTEN HAUSGAARD

er født d. 20. november 1819 i Klitmøller. Han var gift med Maren Svendsdatter Frost.

III.

PEDER CHRISTENSEN HAUSGAARD

er født i 1821 i Klitmøller.

IV.

CHRISTIAN KLØVBORG

er født i 1825 i Klitmøller.

V.

PEDER HAUSGAARD

er født i 1828 i Klitmøller.



I. Inger Marie Christensen
Hausgaard m/ægtefælle



B. I. c. Knud Christian Pedersen Holler m/hustru



I. B. I. c. Anna Holler m/ægtefælle



C. 4. Inger Marie Mortensen m/ægtefælle



I. C. 4. c. Agnothe Konstance Henriksen m/ægtefælle

II.

CHRISTEN HAUSGAARD

er født d. 20. november 1819 i Klitmøller. Han var gift med Maren Svendsdatter Frost.

III.

PEDER CHRISTENSEN HAUSGAARD

er født i 1821 i Klitmøller.

IV.

CHRISTIAN KLØVBORG

er født i 1825 i Klitmøller.

V.

PEDER HAUSGAARD

er født i 1828 i Klitmøller.



I. Inger Marie Christensen
Hausgaard m/ægtefælle



B.I.c. Knud Christian Pedersen Holler m/hustru



I.B.I.c. Anna Holler m/ægtefælle



C.4. Inger Marie Mortensen m/ægtefælle



I.C.4.c. Agnethe Konstance Henriksen m/ægtefælle



I.C. 6. Johan Frederik Mortensen m/familie



I.C. 6.e. Bente Alice Mortensen m/familie



I.C. 6.e. Bente Alice Mortensens ægtefælle og børn

VI.

ANE MATHEA HAUSGAARD

er født d. 16. august 1831 i Klitmøller. Hun blev gift med Poul Nielsen Skaarup.

VII.

MARIE HAUSGAARD

er født d. 10. oktober 1834 i Klitmøller.

VIII.

PEDER CHRISTIAN HAUSGAARD

er født d. 16. oktober 1837 i Klitmøller, han blev gift d. 25. april 1865 med Ane Marie Pedersdatter, der er født d. 9. april 1835 i Vangsaa sogn.

De var bosat i Klitmøller.

Peder Christian Hausgaard var landmand.

VIII.C.

METTE HAUSGAARD

er født d. 26. maj 1868 i Klitmøller, og hun døde samme sted d. 12. december 1909. Hun blev gift i Klitmøller i 1896 med Jens Andersen Krogh, der er født i Klitmøller d. 6. marts 1866, og som døde samme sted d. 24. september 1941. Han var søn af fisker Jens Kristian Andersen Krogh og hustru Ane Nielsdatter Dragsbech i Klitmøller.

De var bosat i Klitmøller.

Mette Hausgaard gik i skole i Klitmøller og blev konfirmeret samme sted, hvorefter hun kom ud at tjene i huset.

Jens Andersen Krogh gik i skole i Klitmøller og blev konfirmeret samme sted. Han kom som ret ung at sejle, han blev derefter fisker i Klitmøller hvor han ved giftermålet byggede sit eget hus. Han blev ansat ved Redningsvæsnet i 1900, og er inden for Redningsvæsnet blevet dekoreret med fortjenstmedaljer. Det var sådan at reglen før hen var at sønnen arvede faderens plads når denne afgik fra Redningsvæsnet.

I ægteskabet er der 6 børn.

VIII.C.1. Jens Kristian Krogh.

VIII.C.2. Peder Hausgaard Krogh.

VIII.C.3. Anthon Johan Krogh.

VIII.C.4. Anne Marie Krogh.

VIII.C.5. Anna Nielsine Krogh.

VIII.C.6. Karl Krogh.

VIII.C.1.

JENS KRISTIAN KROGH

er født d. 1. december 1899 i Klitmøller, han døde d. 18. februar 1969.

Han var gift med Dorthea Marie Krogh.

Bopæl: Klitmøller.

Jens Kristian Krogh var fisker.

VIII.C.2.

PEDER HAUSGAARD KROGH

er født d. 7. april 1901 i Klitmøller. Han blev gift i Klitmøller d. 20. december 1929 med Louise Krestine Hansen, der er født i Klitmøller d. 24. oktober 1902, hun var datter af landmand og fisker Anders Christian Hansen og hustru Ane Katrine Jensen i Klitmøller.

Bopæl: Klitmøller.

Peder Hausgaard Krogh gik i skole i Klitmøller og blev konfirmeret samme sted. Derefter blev han beskæftiget med fiskeri ind i mellem dog afbrudt af at han sejlede som sømand i indenrigsfart. Han fortsatte med fiskeriet fra Klitmøller og han fik part i båden, fiskekutteren hedder "Nordhavet". Han har bygget eget hus i Klitmøller.

Louise Krestine Hansen gik i skole i Klitmøller, derefter blev hun uddannet ved husgerning, og hun var beskæftiget med dette indtil giftermålet.

I ægteskabet er der 2 børn.

VIII.C.2.a. Anna Hausgaard Krogh.

VIII.C.2.b. Lis Hausgaard Krogh.

VIII.C.2.a.

ANNA HAUSGAARD KROGH

er født d. 6. maj 1938 i Klitmøller. Hun blev gift samme sted d. 12. september 1959 med Peter Kristian Hede, der er født d. 7. september 1935 i Klitmøller, som søn af fisker Anton Hede og hustru Nielsigne Andersen i Klitmøller.

Bopæl: P.D. Lousalle 16, København.

Anna Hausgaard Krogh gik i skole i Klitmøller og blev konfirmeret samme sted. Hvorefter hun blev uddannet i huset hvor hun tjente i ca. 4 år. Hun blev udlært som ekspeditrice i slagterforretning i Thisted, og var beskæftiget med dette indtil giftermålet.

Peter Kristian Hede gik i skole i Klitmøller og blev konfirmeret samme sted. Hvorefter han blev udlært som kommi i Thisted. Sin værnepligt

aftjente han i København. Han blev ansat ved Postvæsnet i København og er nu overpakmester.

I ægteskabet er der 2 børn.

VIII. C. 2. a. 1) Birthe Hausgaard Hede.

VIII. C. 2. a. 2) Inger Hausgaard Hede.

VIII. C. 2. a. 1)

BIRTHE HAUSGAARD HEDE

er født d. 19. juni 1960 i København.

VIII. C. 2. a. 2)

INGER HAUSGAARD HEDE

er født d. 25. juni 1964 i København.

VIII. C. 2. b.

LIS HAUSGAARD KROGH

er født d. 14. april 1941 i Klitmøller. Hun blev gift samme sted d. 26. marts 1966 med Ib Nielsen, der er født i Klitmøller d. 13. november 1931, som søn af vognmand Niels Chresten Nielsen og hustru Anna Jenssigne Marie Jensen i Klitmøller.

Bopæl: Klitmøller.

Lis Hausgaard Krogh gik i skole i Klitmøller og blev konfirmeret samme sted. Hvorefter hun tog handelseksamen i Thisted, hun var ansat på kontor i Thisted.

Ib Nielsen gik i skole i Klitmøller og blev konfirmeret samme sted. Sin værnepligt aftjente han i Karup. Inden indkaldelsen til værnepligten tjente han ved landbruget, og efter hjemsendelsen blev han ansat som chauffør. I ægteskabet er der 1 barn.

VIII. C. 2. b. 1) Poul Hausgaard Nielsen.

VIII. C. 2. b. 1)

POUL HAUSGAARD NIELSEN

er født d. 13. april 1967 i Thisted.

VIII.C.3.

ANTHON JOHAN KROGH

er født i Klitmøller. Han var gift med Billie.

Bopæl: USA.

Anton Johan Krogh var arbejdsmand, men er nu pensioneret.

VIII.C.4.

ANNA MARIE KROGH

er født d. 19. december 1904 i Klitmøller. Hun blev gift i Klitmøller d. 14. maj 1933 med Knud Karl Møller, der er født d. 26. januar 1907 i Roskilde, og som døde i Klitmøller d. 6. december 1968. Han var søn af snedkermester Peter Møller og hustru Ingeborg i København.

Bopæl: Klitmøller.

Anna Marie Krogh gik i skole i Klitmøller og blev konfirmeret samme sted. Efter skolegangen besøgte hun Tommerup Højskole, hun er uddannet ved husgerning og har været beskæftiget med dette indtil giftermålet. Hun har været domsmand i Thisted. Hun har der ved siden af deltaget i samariterkursus og her fået diplom.

Knud Karl Møller gik i skole i København og blev konfirmeret samme sted. Hvorefter han var landvæsenselev på flere herregårde. Da han blev gift flyttede han til Klitmøller, og her begyndte han som minkfarmer. Han har haft en hel del tillidshverv i det han i flere år har været formand for Socialdemokratiet i Klitmøller, formand for Aftenhøjskolen i en hel del år og desuden formand i fagforeningen.

I ægteskabet er der 2 børn.

VIII.C.4.a. Mogens Møller.

VIII.C.4.b. Kirsten Møller.

VIII.C.4.a.

MOGENS MØLLER

er født d. 30. april 1934 i Klitmøller. Han blev gift i København d. 30. oktober 1960 med Laila Tandahl Møller, der er født i København d. 17. november 1938, som datter af skibsfører Henry E. Steffensen og hustru Marie Tandahl i København.

Bopæl: Klitmøller.

Mogens Møller er skibsfører.

I ægteskabet er der 3 børn.

VIII.C.4.a.1) Tina Møller.

VIII.C.4.a.2) Lene Møller.

VIII.C.4.a.3) Jesper Møller.

VIII.C.4.a.1)

TINA MØLLER

er født d. 14. januar 1961 i København.

VIII.C.4.a.2)

LENE MØLLER

er født d. 4. februar 1963 i Klitmøller.

VIII.C.4.a.3)

JESPER MØLLER

er født d. 5. marts 1968 i Klitmøller.

VIII.C.4.b.

KIRSTEN MØLLER

er født d. 7. juli 1936 i Klitmøller. Hun blev gift samme sted d. 17. maj 1964 med Jørgen Ritzau Eigaard, der er født i Struer d. 15. februar 1938, som søn af købmand Oskar Ritzau Eigaard og hustru Gerda Jakobsen i Struer.

Bopæl: Floravænget 72, Hanstholm.

Kirsten Møller gik i skole i Klitmøller og blev konfirmeret samme sted, hun afsluttede skolegangen med mellemskoleeksamen i Thisted. Hun blev ansat på et forsikringskontor hvor hun var i 8 år.

Jørgen Ritzau Eigaard gik i skole i Struer og blev konfirmeret samme sted, hvorefter han afsluttede sin folkeskole med mellemskoleuddannelse. Han tog studentereksamen i Struer og blev derefter forstkandidat fra Landbrugshøjskolen i København. Sin værnepligt aftjente han ved Garden. Han har bl.a. været på Langeland og i København. Desuden har han været i Thailand 1 år, i Malaisia i 1 år, og i Hanstholm hvor han blev ansat ved Klitvæsnet hvor han været siden 1968.

I ægteskabet er der 3 børn.

VIII.C.4.b.1) Annette Eigaard.

VIII.C.4.b.2) Ole Ritzau Eigaard.

VIII.C.4.b.3) Peter Ritzau Eigaard.

VIII.C.4.b.1)

ANNETTE EIGAARD

er født d. 23. juni 1965 i København.

VIII.C.4.b.2)

OLE RITZAU EIGAARD

er født d. 26. juni 1967 i Malaysia.

VIII.C.4.b.3)

PETER RITZAU EIGAARD

er født d. 14. juli 1970 i Hanstholm.

VIII.C.5.

ANNA NIELSINE KROGH

er født d. 19. december 1905 i Klitmøller. Hun blev gift samme sted d. 29. juni 1934 med Johannes Nielsen, der er født i Klitmøller d. 3. juni 1905, som søn af fisker og landmand Chresten Nielsen og hustru Kristine i Klitmøller.

Bopæl: Klitmøller.

Anna Nielsine Krogh gik i skole i Klitmøller og blev konfirmeret i V. Vandet kirke. Hvorefter hun blev uddannet i husgerning og tjente ved dette indtil giftermålet.

Johannes Nielsen gik i skole i Klitmøller og blev konfirmeret i V. Vandet kirke. Hvorefter han hjalp til hjemme hos faderen. Siden etablerede han sin egen lillebilforretning og var samtidig med landmand. Han blev senere fisker.

I ægteskabet er der 6 børn.

VIII.C.5.a. Mette Hausgaard Nielsen.

VIII.C.5.b. Christen Nielsen.

VIII.C.5.c. Inger Kirstine Nielsen.

VIII.C.5.d. Bodil Elisabeth Nielsen.

VIII.C.5.e. Bente Margrethe Nielsen

VIII.C.5.f. Karin Irena Nielsen.

VIII.C.5.a.

METTE HAUSGAARD NIELSEN

er født d. 14. november 1934 i Klitmøller. Hun blev gift i Rotterdam d. 11. juli 1961 med Jørgen Valeur, der er født i Ringkøbing d. 15. januar 1934, som søn af kreditforeningsdirektør Paul Højer Møller Valeur og hustru Kirstine Hansen i Ringkøbing.

Bopæl: Klitmøller.

Mette Hausgaard Nielsen gik i skole i Klitmøller og i Thisted, hun tog mellemskoleeksamen fra Thisted skole. Hun blev konfirmeret i Thisted kirke, og havde derefter plads i huset i Thyborøn og i Aarhus, hun har haft kontorplads i Aarhus, i England og i København.

Jørgen Valeur gik i skole i Ringkøbing og i Tarm, han afgik med mellemskoleeksamen og blev konfirmeret i Ringkøbing. Han besøgte derefter Søfartsskolen i Esbjerg, han sejlede i 5 år derefter var han på Telegrafist-skole på Fanø, på Styrmandsskole samme sted og skibsførereksamen tog han i København. Han sejler nu som skibsfører for Kosan Gas.

I ægteskabet er der 3 børn.

VIII.C.5.a.1) Poul Valeur.

VIII.C.5.a.2) Anne Valeur.

VIII.C.5.a.3) Henrik Valeur.

VIII.C.5.a.1)

POUL VALEUR

er født d. 27. august 1962 i København.

VIII.C.5.a.2)

ANNE VALEUR

er født d. 22. oktober 1963 i Thisted.

VIII. C. 5. a. 3)

HENRIK VALEUR

er født d. 28. februar 1968 i Klitmøller.

VIII. C. 5. b.

CHRISTEN NIELSEN

er født d. 10. marts 1938 i Klitmøller. Han er gift med Grethe Lise Jørgensen.

Bopæl: Klitmøller.

Christen Nielsen er telegrafist.

VIII. C. 5. c.

INGER KIRSTINE NIELSEN

er født d. 30. marts 1941 i Klitmøller. Hun er gift med Jan Dalglish.

Bopæl: Jamiaka, Vestindien.

Jan Dalglish er elektroingeniør.

VIII. C. 5. d.

BODIL ELISABETH NIELSEN

er født d. 19. marts 1946 i Klitmøller. Hun er ugift.

Bopæl: Odensegade 29, Aarhus.

Bodil Elisabeth Nielsen er lærer.

VIII. C. 5. e.

BENTE MARGRETHE NIELSEN

er født d. 1. marts 1947 i Klitmøller.

Bopæl: Reffsvej 41, Thisted.

Bente Margrethe Nielsen er sygeplejeelev.

VIII. C. 5. f.

KARIN IRENA NIELSEN

er født d. 18. december 1951 i Klitmøller. Hun er uddannet som dekoratør.

VIII. C. 6.

KARL KROGH

døde som lille.

VIII. E. *Kirstine Marie Hausgaard*
MARIE HAUSGAARD

er født i Klitmøller d. 26. juli 18⁶⁵~~68~~, og hun døde i Thisted d. 17. februar 1940. Hun blev gift i Klitmøller med Kristian Hansen, der er født i Hjarde d. 25. september 1861, og han døde i Thisted d. 29. december 1946. Han var søn af Hans Andersen og hustru Ane i Thisted.

De var bosat i Klitmøller.

Kristian Hansen var landmand.

I ægteskabet er der 4 børn.

VIII. E. 1. Annine Hansen.

VIII. E. 2. Peder Hausgaard Hansen.

VIII. E. 3. Anna Hansen.

VIII. E. 4. Hansine Hansen.

VIII. E. 1.

ANNINE HANSEN

er født d. 12. december. Hun blev gift med Niels Peter Nielsen.

De var bosat Taabelhede.

Niels Peter Nielsen var beskæftiget ved Vandbygningsvæsnet i Agger.

VIII. E. 2.

PEDER HAUSGAARD HANSEN

er født i 1888, og han døde d. 17. maj 1940. Han var ugift og arbejdsmand.

Han var bosat Tingstrupvej, Thisted.

VIII. E. 3.

ANNA HANSEN

er født d. 25. april 1890 i Klitmøller. Hun blev gift i Villerslev kirke d. 27. maj 1912 med Poul Klemmesen Christensen, der er født i Hundørg d. 5. februar 1892, som søn af landmand Kristian Peter Christensen

og hustru Kristine Dahlgaard i Hundborg.

Bopæl: Hassing, Bedsted.

Anna Hansen gik i skole i Jannerup og blev konfirmeret i Hundborg kirke. Hvorefter hun blev uddannet i husgerning og var beskæftiget med dette indtil giftermålet.

Poul Klemmensen Christensen gik i skole i Jannerup og blev konfirmeret i Hundborg kirke, hvorefter han var beskæftiget ved landbruget. Han købte ejendommen i 1918, og af tillidshverv kan man nævne at han har været i Hassing, Villerslev Sogneråd i ca. 1 år, i bestyrelsen for Hassing Brugs i ca. 9 år og samtidig kan vi meddele at han er en meget ivrig jæger.

I ægteskabet er der 3 børn.

VIII. E. 3. a. Anna Christensen.

VIII. E. 3. b. Peter Christensen.

VIII. E. 3. c. Thomas Christensen.

VIII. E. 3. a.

ANNA CHRISTENSEN

er født d. 13. maj 1911 i Villerslev, og hun døde i Bedsted d. 4. marts 1949. Hun blev gift i Bedsted kirke d. 27. december 1935 med Andreas Christian Frühstück, der er født i Refsbøl i Hurup sogn d. 17. juni 1905, som søn af landmand Henrik Nikolaj Frühstück og hustru Maren Kirstine Nielsen i Ydby.

Bopæl: Villerslev, Hassing.

Andreas Christian Frühstück var landmand.

I ægteskabet er der 3 børn.

VIII. E. 3. a. 1) Ingrid Frühstück.

VIII. E. 3. a. 2) Henrik Clemmensen Frühstück.

VIII. E. 3. a. 3) Elly Irene Frühstück.

VIII. E. 3. a. 1)

INGRID FRÜHSTÜCK

er født d. 1. februar 1939 i Bedsted. Hun er gift med Børge Lyhne Godiksen.

Bopæl: Leggaard, Bedsted.

Børge Lyhne Godiksen er gårdejer.

I ægteskabet er der 2 børn.

VIII. E. 3. a. 1) a) Anna Marie Godiksen.

VIII. E. 3. a. 1) b) Karsten Lyhne Godiksen.

VIII. E. 3. a. 1) a)

ANNA MARIE GODIKSEN

er født d. 18. juli 1963 i Vindblæs.

VIII. E. 3. a. 1) b)

KARSTEN LYHNE GODIKSEN

er født d. 6. juli 1965 i Vindblæs.

VIII. E. 3. a. 2)

HENRIK CLEMMENSEN FRÜHSTÜCK

er født d. 13. juni 1944 i Bedsted. Han er gift med Birthe Hove.

Bopæl: Mundelstrup, Aarhus.

Henrik Clemmensen Frühstück er chauffør.

VIII. E. 3. a. 3)

ELLY IRENE FRÜHFRÜCK

er født d. 13. december 1947 i Bedsted. Hun er gift med Alf Schille Poulsen.

Bopæl: Spangbjerg, Bedsted.

Alf Schille Poulsen er gårdejer.

I ægteskabet er der 1 barn.

VIII. E. 3. a. 3) a) Kurt Schelle Poulsen.

VIII. E. 3. a. 3) a)

KURT SCHELLE POULSEN

er født d. 14. december 1970 i Bedsted i Thy.

VIII. E. 3. b.

PETER CHRISTENSEN

er født d. 29. august i Sjørring. Han er gift med Kirstine Elvine Gade.

Bopæl: Hassing.

Peter Christensen er landmand.

VIII. E. 3. c.

THOMAS CHRISTENSEN

er født d. 4. maj 1917 i Krik, han er gift med Marry.

Bopæl: Ravensbjerggaard, Søsum.

Thomas Christensen er bestyrer på en statsgård.

VIII. E. 4.

HANSINE HANSEN

er født d. 4. marts 1897 i Hundborg. Hun blev gift i Thisted d. 19. oktober 1922 med Johannes Pedersen Badstue, der er født i Hou Sennel sogn d. 30. juni 1891, og han døde i Thisted d. 16. marts 1971. Han var søn af gartner Niels Christian Pedersen og hustru Ane Marie i Thisted.

Bopæl: J.P. Jakobsensgade 6, Thisted.

Hansine Hansen gik i skole i Villerslev og blev konfirmeret i Hassing kirke. Hvorefter hun blev ansat hos købmand Hove i Viksø, først som barnepige $\frac{1}{2}$ år, og derefter i forretningen hvor hun var i ca. 5 år. Hun kom da til Thisted hvor manden havde en del lejejord. Hun ankom som husassistent i hans hjem og da havde han og broderen købt Hotel Danmark og omforandret det til frugt og grønt forretning. Hun blev så ekspeditrice og husbestyrerinde der indtil giftermålet.

De havde forretningen Danmark indtil 1961 da de flyttede til deres nuværende adresse.

Johannes Pedersen Badstue gik i skole i Thisted og blev konfirmeret samme sted, hvorefter han var hjemme og hjælpe i gartneriet i mange år. Han har besøgt gartnerskolen i Fredericia. Sin værnepligt aftjente han i Aarhus. Han var en hel del år gymnastikleder i Tingstrup, ligesom han var på højskole på Mors.

I ægteskabet er der 3 børn.

VIII. E. 4. a. Anne-Lise Badstue.

VIII. E. 4. b. Inger Badstue.

VIII. E. 4. c. Arne Badstue.

VIII. E. 4. a.

ANNE-LISE BADSTUE

er født d. 28. april 1924 i Thisted. Hun blev gift i Sjørring kirke d. 15. april 1953 med Poul Verner Jensen, der er født i Herning d. 24. august 1922, som søn af slagter Hans Cladius Jensen og hustru Natalie Elisabeth Madsen i Herning.

Bopæl: Thisted.

Anne-Lise Badstue gik i skole i Thisted og blev konfirmeret samme sted. Hun har haft plads som barnepige i Thisted, derefter klinikarbejde i ca. 3 år, og husassistent. Hun har sidst været på Centralen i 20 år.

Poul Verner Jensen gik i skole i Thisted, han tog realeksamen og blev konfirmeret i Thisted kirke. Han blev udlært på Thisted Amtstidende som typograf. Sin værnepligt aftjente han ved Marinen i 1945-1946. Han var typograf i København i 1 år, og blev så selvstændig bogtrykker i Nykøbing på Mors i 1947-1951. Han blev typograf igen ved Løgstør Avis $\frac{1}{2}$ år i 1951, og startede sidst i 1951 bogtrykkeri i Thisted. Han har været i bestyrelsen for Marineforeningen i Thisted, ligesom han har været medlem af Sct. Georg Gildet. Han er medlem af sejlklubben har eget skib, har deltaget i modstandsbevægelsen i sabotagegrubbe.

I ægteskabet er der 4 børn.

VIII. E. 4. a. 1) Inge-Mette Badstue.

VIII. E. 4. a. 2) Jannik Badstue Jensen.

VIII. E. 4. a. 3) Mogens Badstue Jensen.

VIII. E. 4. a. 4) Helle Badstue Jensen.

VIII. E. 4. a. 1)

INGE-METTE BADSTUE

er født d. 15. januar 1947 i København. Hun var gift med Dick Christian Back.

Bopæl: Samsøgade 14, Horsens.

Dick Christian Back er stud. tekn.

VIII. E. 4. a. 2)

JANNIK BADSTUE JENSEN

er født d. 4. april 1954 i Thisted.

VIII. E. 4. a. 3)

MOGENS BADSTUE JENSEN

er født d. 16. juni 1956 i Thisted..

VIII. E. 4. a. 4)

HELLE BADSTUE JENSEN

er født d. 21. november 1959 i Thisted.

VIII. E. 4. b.

INGER BADSTUE

er født d. 16. april 1929 i Tingstrup. Hun blev gift i Thisted kirke d. 18. oktober 1952 med Aage Bisgaard Pedersen, der er født i Thisted d. 31. juli 1928. Som søn af lokomotivfører Jens Bisgaard Pedersen og hustru Ida Bredahl.

Bopæl: Nørrevej 3, Karlslunde, Roskilde.

Inger Badstue gik i skole i Thisted, hun afsluttede med realeksamen og blev derefter konfirmeret i Thisted kirke. Hun var ansat på kontor dels hos Yde Poulsen og Jens Rasmussen. Hun rejste til København i 1950 og blev ansat hos landsretsagfører Møllerup hvor hun var i 5 år.

Aage Bisgaard Pedersen gik i skole i Thisted, han afsluttede med realeksamen og han blev konfirmeret i Thisted kirke. Han var i lære 4 år ved P.O. Poulsen i Thisted og han var 2 år på Handelshøjskole i København. Sin værnepligt aftjente han ved Livgarden i København. Han har været 1 år hos firmaet Knud Lundberg, el installatør i København, han kom til Danske Landboforeningers Frøforsyning i 1958 og har siden været hos Politiken.

I ægteskabet er der 2 børn.

VIII. E. 4. b. 1) Jan Bisgaard Pedersen.

VIII. E. 4. b. 2) Keld Bisgaard Pedersen.

VIII. E. 4. b. 1)

JAN BISGAARD PEDERSEN

er født d. 14. maj 1955 i Roskilde.

VIII. E. 4. b. 2)

KELD BISGAARD PEDERSEN

er født d. 1. maj 1959 i Roskilde.

VIII. E. 4. c.

ARNE BADSTUE

er født d. 30. juli 1931 i Tingstrup. Han blev gift i Tilsted kirke d. 10. august 1957 med Grethe Lilian Nielsen, der er født d. 25. maj 1934 i Tingstrup, som datter af direktør Jens Slot Nielsen og hustru Helga Poulsen i Simun Bakke.

Bopæl: Silstrup, Thisted.

Arne Badstue gik i skole i Thisted, han afsluttede med mellemskoleeksamen og blev konfirmeret i Thisted kirke. Han blev udlært som befragter hos skibsmægler Bjerre i Thisted. Sin værnepligt aftjente han ved Marinen i Frederikshavn, efter hjemsendelsen var han 1 år på J.A.F. i Thisted. Han fik derefter ansættelse i Landmandsbanken i Thisted, hvor han nu er fuldmægtig.

Grethe Lilian Nielsen gik i skole i Thisted og blev konfirmeret samme sted. Derefter var hun 1 år i huset, hun stod derefter i lære på Svaneapoteket i Thisted i 3 år. Uddannet som hundeklipper og har haft dette job i ca. 3 år.

I ægteskabet er der 4 børn.

VIII. E. 4. c. 1) Mogens Badstue.

VIII. E. 4. c. 2) Jens Badstue.

VIII. E. 4. c. 3) Per Badstue.

VIII. E. 4. c. 4) Lise Badstue.

VIII. E. 4. c. 1)

MOGENS BADSTUE

er født d. 28. december 1952 i Brovst.

VIII. E. 4. c. 2)

JENS BADSTUE

er født d. 31. januar 1958 i Thisted.

VIII. E. 4. c. 3)

PER BADSTUE

er født d. 24. januar 1960 i Thisted.

VIII. E. 4. c. 4)

LISE BADSTUE

er født d. 15. januar 1971 i Thisted.

IX.

ANDREAS HAUSGAARD

er født d. 10. november 1840, og han døde d. 23. november 1840.



C. Mette Hausgaards
ægtefælle



VIII. C. 2. Peder Hausgaard
Krogh m/ægtefælle



C. 2. a. 1) og 2) Birthe og Inger Hausgaard Hede



VIII. C. 2. b. Lis Hausgaard
Krogh m/ægtefælle



VIII. E. 4. Hansine Hansen m/ægtefælle



E. 4. b. Inger Badstue



VIII. E. 4. b. Inger Badstues
ægtefælle



VIII. E. 4. b. 1) og 2) Jan og
Keld Bisgaard Pedersen



VIII. E. 4. c. Arne Badstue og hustru



VIII. E. 4. c. 1) 2) 3) Mogens, Jens og Per Badstue



VIII. E. 4. c. 4) Lise Badstue

Gren 5.

ANDERS CHRISTENSEN DRAGSBECH

er født i 1804 i Klitmøller, han døde samme sted i 1854. Han blev gift i 1830 med Dorthe Catrine Christensdatter Kløvborg (Hausgaard), der er født i 1798, og som døde i 1876.

De var bosat i Klitmøller.

Anders Christensen Dragsbech var skipper og skudeejer. Under en rejse sammen med 3 andre fra Klitmøller, omkom han på en rejse til England i 1854, han efterlod sig da 3 sønner.

I. Christen Andersen Dragsbech.

II. Christian Dragsbech.

III. Peder Christian Dragsbech.

I.

CHRISTEN ANDERSEN DRAGSBECH

er født i 1831 i Klitmøller, og han døde samme sted i 1904. Han blev gift med Ane Marie Christensdatter Odde, der er født i 1833 og som døde i 1920.

I ægteskabet er der 7 børn.

I.A. Inger Marie Dragsbæk.

I.B. Anders Dragsbæk.

I.C. Inger Dragsbæk.

I.D. Christian Peter Dragsbæk.

I.E. Dorthea Dragsbæk

I.F. Karl Christensen Dragsbæk.

I.G. Edvard Nicolai Christensen Dragsbæk.

I.A.

INGER MARIE DRAGSBÆK

er født d. 1. december 1859 i Klitmøller. Hun blev gift med Lars Christian Andersen, der er født i Klitmøller d. 14. september 1847, og som døde i Løgstør d. 22. februar 1928.

De var bosat i Løgstør.

Inger Marie Dragsbæk gik i skole i Klitmøller og blev konfirmeret i V. Vandet kirke. Hvorefter hun besøgte Askov Højskole, hun var derefter 12 år i Skotland som kokkepige, hun kom da hjem og blev gift med Lars

Christian Andersen, det var dennes anden vielse.

Lars Christian Andersen gik i skole i Klitmøller og blev konfirmeret i V. Vandet kirke. Han var ude at sejle da han var 14 år, han har været jorden rundt masser af gange. Sin værnepligt aftjente han i Marinen hvor han afgik som løjtnant. Han sejlede en tid i indenrigsfart med en båd der hed "Fylla", den sejlede mellem København og Aalborg. Han blev derefter ansat ved toldvæsnet først i Harboøre derefter i Skagen og senere i Sdr. Lyngvig, hvor han var resten af tiden. Han var bl.a. formand for Sygekassen, han var tillidsmand for fiskerne når de bjærgede vragsgoods på havet.

I ægteskabet er der 4 børn.

I.A.1. Wilhelm Hau.

I.A.2. Anna Rigmor Hau.

I.A.3. Jørgen Hau.

I.A.4. Christian Hau.

I.A.1.

WILHELM HAU

er født d. 3. marts 1892 i Sdr. Lyngvig. Han blev gift i Sundby kirke d. 10. maj 1919 med Karna Hofmeyer, der er født i Sundby d. 25. juli 1898 som datter af ingeniør Lorens Johannes Hofmeyer og hustru Kathrine Hofmeyer Pedersen.

Bopæl: Frederiksbergalle 56, København.

Wilhelm Hau gik i skole i Sdr. Lyngvig og blev konfirmeret samme sted. Hvorefter han afgik med præliminæreksamen fra Tarm Realskole, han tog maskinisteksamen første og anden del plus tillæg til elektroteknik i København i 1915. Han sejlede bl.a. på langfart til Amerika med "Helge Olav" i 2½ år. Han var derefter på Nordisk Kabel i 43 år. Han er en meget ivrig kunstmaler og er gået meget op i astrologien. Wilhelm Hau er maskinmester.

Karna Hofmeyer gik i skole i Sundby ved København, og hun blev konfirmeret i København. Hvorefter hun blev uddannet ved husgerning, hun var beskæftiget med dette indtil giftermålet, desværre har hun været så uheldig at være lam i de sidste 8 år.

I ægteskabet er der 5 børn.

- I.A.1.a. Aage Hau.
- I.A.1.b. Lilian Marie Hau.
- I.A.1.c. Helge Hau.
- I.A.1.d. Jørgen Hau.
- I.A.1.e. Eva Anna Rigmor Hau.

I.A.1.a.

AAGE HAU

er født d. 17. februar 1920 i Nathansels sogn i København. Han blev gift i Hvidovre kirke d. 19. september 1953 med Gerda Sønder Nielsen, der er født i Aarhus d. 21. december 1925 i Vor Frue sogn. Hun døde i Grenå d. 17. januar 1971. Hun var datter af forhenværende rådmand i Aarhus Christian Carsten Valdemar Nielsen og hustru Sidsel Marie Nielsen.

Bopæl: Lillegade 11, Grenå.

Aage Hau tog nysproglig studentereksamen i 1938 fra Schneekloths Gymnasium i København. I 1941 l. del af juridisk embedseksamen med første karakter. Afbrød i 1942 studiet for at gå ind for Jehovas vidners forkyndelse. Fra 1945 som heltidsforkynder, har været på Vagttårnets Missionærskole i South Lansing, i U.S.A. i 1947-1948. Han har bl.a. overværet verdens kongresser i New York i 1950, 1953 og 1958, samt internationale kongresser i Oslo Stockholm og London. Fra 1947-1962 var han rejsesekretær og tilsynsførende for 18 menigheder. Siden 1962 har han bosat sig fast i Grenå som fastboende missionær.

Gerda Sønder Nielsen blev efter overstået præliminæreksamen uddannet som urmager og optiker hos Jens Tind i Aarhus, hun var derefter på urmagerskole i København. Kort efter ophøret af den anden verdenskrig besluttede hun at gå ind for Jehovas vidners forkyndelse, fra 1950 som heltidsforkynder. Efter ægteskabet i 1953 med Aage Hau fulgte hun ham i hans gerning med at tilse et antal menigheder. Fra januar 1962 til sin død i januar 1971 virkede hun som urmagersvend hos Willy Nielsen i Lillegade i Grenå, på deltidsbasis for at få tid til det hun betragtede som sin egentlige opgave, at udbrede kendskabet til Bibelens budskab til vor tid.

I.A.1.b.

LILIAN MARIE HAU

er født d. 7. marts 1921 i København. Hun blev gift d. 6. juni 1942 med Henning Aage Sponholtz der er født i København d. 3. februar 1920, som søn af Robert Rigmond Holger Sponholtz og hustru Ingeborg Marie Jensen i København.

Bopæl: Ved Klosteret no. 9, Østerbro.

Lilian Marie Hau gik i skole i Enghavepladsskolen, hun tog realeksamen på aftenskole og derefter kontoruddannelse. Hun blev ansat på Kontorforbundet for Offentlige Ansatte, og er nu privarsekretær for chefen.

Henning Aage Sponholtz gik i skole i Vigerslev, han blev konfirmeret i Jesuskirken. Hvorefter han kom i skrædderlære, han blev uddannet på Teknologisk Institut og blev senere tilskærer.

I ægteskabet er der 1 barn.

I.A.1.b.1)

BIRGITHE SPONHOLTZ

er født d. 7. november 1942, er uddannet fycyterapeut

I.A.1.c.

HELGE HAU

er født d. 15. november 1922 i København. Han blev gift samme sted d. 29. august 1953 med Tove Lillian Rasmussen, der er født i København d. 28. juli 1925, som datter af smed Osvald Rasmussen og hustru Lillian Christiansen.

Bopæl: Kurvej 19, Bagsværd.

Helge Hau gik i skole i Enghaveskolen, han afsluttede med realeksamen. Han blev derefter handelsuddannet hos Holger Petersen i Købmagergade. Han uddannede sig som bladtegner og var med til bl.a. at lave tegnefilm, han har været på reklamekursus. Har også været ansat på medicinalfabrikken Ferrosan i 16 år, som reklamechef. Desuden er han en meget ivrig skakspiller og deltager i turneringer.

Tove Lillian Rasmussen gik i skole i Alsgade og blev konfirmeret i København og derefter udlært som syerske.

I ægteskabet er der 1 barn.

I.A.1.c.1) Lars Bo Hau.

I.A.1.c.1)

LARS BO HAU

er født d. 12. marts 1954 i København.

I.A.1.d.

JØRGEN HAU

er født d. 12. maj 1924 i København. Han blev gift med Lise.

Bopæl: Holbækvej, Uggerløse.

Jørgen Hau er salgskonsulent.

I.A.1.e.

EVA ANNA RIGMOR HAU

er født d. 21. januar 1933 i København. Hun blev gift i Birkerød kirke d. 24. marts 1956 med Svend Aage Feddersen, der er født i Esbjerg d. 21. januar 1929 som søn af maskinmester Anton Feddersen og hustru Astrid i Esbjerg.

Bopæl: Strandvejen 851, Springforbi.

Eva Anna Rigmor Hau gik i skole i Enghavepladsen, hun afsluttede med realeksamen. Hun blev uddannet som korespondent fra Handelshøjskolen.

Svend Aage Feddersen gik i skole i Esbjerg, han blev student samme sted og tog til København hvor han tog sin medicinske embedseksamen.

Han har været praktiserende læge i Springforbi siden 1959. Han er ivrig sejlsportsmand.

I ægteskabet er der 3 børn.

I.A.1.e.1) Helle Elisabeth Feddersen.

I.A.1.e.2) Henrik Stanley Feddersen.

I.A.1.e.3) Hanne Mette Feddersen.

I.A.1.e.1)

HELLE ELISABETH FEDDERSEN

er født d. 15. oktober 1956 i Køge.

I.A.1.e.2)

HENRIK STANLEY FEDDERSEN

er født d. 17. maj 1959 i København.

I.A.1.e.3)

HANNE METTE FEDDERSEN

er født d. 10. oktober 1960 i Kastrup.

I.A.2.

ANNA RIGMOR HAU

er født d. 10. august 1893, og hun døde i Oktober 1927. Hun var gift med Søren Pedersen, der var gårdejer og bosat i Hanstholm.

I ægteskabet er der 3 børn.

I.A.2.a. Ruth Egidia Lilly Pedersen.

I.A.2.b. Ketty Pedersen.

I.A.2.c. Lars Kristian Hau Pedersen.

I.A.2.a.

RUTH EGIDIA LILLY PEDERSEN

er født d. 17. januar 1920 i Handsted. Hun blev gift i Brovst kirke d. 3. marts 1957 med Johannes Christian Jensen, der er født i Ø. Sundby d. 6. juni 1920, som søn af gårdejer Jens Peter Jensen og hustru Mariane Larsen i Birkelse.

Ruth Egidia Lilly Pedersen gik i skole i Handsted og blev konfirmeret samme sted, hvorefter hun blev uddannet i husgerning. Hun besøgte Hoptrup Højskole i Sønderjylland i 1946, hvorefter hun var bl.a. 3 år i Norge og havde plads i huset flere steder her i landet.

Johannes Christian Jensen gik i skole i Tranum og blev konfirmeret i Birkelse kirke. Hvorefter han blev udlært ved landbruget, han var beskæftiget her i en hel del år og overtog faderens gård i Brovst i 1954 og havde den til 1959 da han købte gården i Birkelse. Han har besøgt Aabybro Højskole.

I ægteskabet er der 3 børn.

I.A.2.a.1) Lisbeth Jensen.

I.A.2.a.2) Anna Rigmor Hau Jensen.

I.A.2.a.3) Tove Hau Jensen.

I.A.2.a.1)

LISBETH JENSEN

er født d. 3. juli 1952 i Trankjær. Hun er ugift og begyndt som sygeplejeelev.

I. A. 2. a. 2)

ANNA RIGMOR HAU JENSEN

er født d. 11. januar 1958 i Brovst.

I. A. 2. a. 3)

TOVE HAU JENSEN

er født d. 23. december 1960 i Brovst.

I. A. 2. b.

KETTY PEDERSEN

er født d. 4. august 1921. Hun er ugift og fabriksarbejder.

I. A. 2. c.

LARS KRISTIAN HAU PEDERSEN

er født d. 16. juli 1924. Han er ugift og bosat i Birkelse.

I. A. 3.

JØRGEN HAU

er født d. 3. januar 1895 i Sdr. Lyngvig. Han blev gift i Skive d. 3. juni 1921 med Mette Johanne Jørgensen, der er født i Thisted d. 31. december 1896, som datter af købmand Anton Christian Jørgensen og hustru Karen Poulsen i Skive.

Bopæl: Vester Altanvej 34, Randers.

Jørgen Hau gik i skole i Sdr. Lyngvig og blev konfirmeret samme sted, hvorefter han var på kostskole i Tarm. Han tog preliminæreksamen og kom derefter i 1912 til Toldvæsnet i Lemvig. I 1917 blev han overflyttet til København og tog eksamen på Toldvæsnets Fageksamensskole og derefter blev han overflyttet til Skagen, og til Thisted i 1918, til Skagen igen i 1919-1924, og i Kruså fra 1924-1930, derefter blev han overflyttet til Aarhus fra 1930-1933 og Randers fra 1933-1936 og i Aalborg fra 1936-1946. I 1946 tog han tilbage til Randers, hvorefter han tog sin afsked i 1963. Hans hobby er lystfisker og kunstmaleri.

Mette Johanne Jørgensen gik i skole i Lemvig og blev konfirmeret samme sted, hvorefter hun bestod realeksamen. Hun blev kassererske i Thi-

sted hos en manufakturhandler og senere kom hun til "Buemann" i Skive, og her blev hun gift.

I ægteskabet er der 2 børn.

I.A.3.a. Georg Hau.

I.A.3.b. Werner Hau.

I.A.3.a.

GEORG HAU

er født d. 21. juli 1922 i Skagen. Han blev gift i Randers d. 21. juli 1948 med Inge Hildur Jensen, der er født i Randers d. 13. august 1922, som datter af montør Hans Anton Jensen og hustru Maren Sørine i Randers.

Bopæl: Alsbjergvej 14, Gistrup.

Georg Hau gik i Danmarksgades Kommunale Skole, hvor han tog mellem og realskoleeksamen. Han blev konfirmeret i Aalborg. Hvorefter han besøgte Odense Maskinteknikum, i 1946 var han uddannet som maskiningeniør. Han blev ansat hos F.L. Smith og Co. i København, her var han i ca. 1 år. Derefter blev han ansat hos firmaet Thomas Sabro og CO. i Aarhus hvor han var i 12 år. Derefter var han salgssingeniør for et firma i København Erling Gad. Derefter i Aarhus i 3 år, og 6 år på Teknikum i Aalborg de første 4 år som inspektør, og er nu lærer på Aalborg Teknikum.

Inge Hildur Jensen gik i skole i Randers og blev konfirmeret samme sted. Hvorefter hun tog realeksamen, handelseksamen mens hun var ansat hos S.C. Sørensen i Randers. Derefter blev hun ansat ved Kæmnerkontoret i Randers, en kort tid ved Berlinske Tidende i København, kontorassistent ved De Studerendes Sygekasse i København og derfra til Sygekassen i Aarhus.

I ægteskabet er der 1 barn.

I.A.3.a.1) Jesper Hau.

I.A.3.a.1)

JESPER HAU

er født d. 1. juli 1961 i Randers.

I.A.3.b.

WERNER HAU

er født d. 16. august 1925 i Kruså. Han er gift med Johanne Cathrine Petersen.

Bopæl: Gl. Kongevej 27, Kolding.

Werner Hau er toldkontrollør.

I ægteskabet er der 3 børn.

I.A.4.2.5

CHRISTIAN HAU

er født d. 31. januar 1899 i Sdr. Lyngvig, han døde i Kolding d. 6. juni 1965. Han blev gift i Hvidovre kirke d. 15. juni 1927 med Kristine Niels-signe Sørensen, der er født d. 23. september 1898 i Harrevig. Hun var datter af gårdejer Søren Andersen Sørensen og hustru Bodil Marie Niel-sen i Holmlands Klit.

Bopæl: Vejlevej 3, Kolding.

Christian Hau gik i skole i Sdr. Lyngvig og blev konfirmeret samme sted, hvorefter han var på kostskole i Tarm. Han sejlede i 16 år, der-efter kom han i 1931 til politiet i Horsens hvor han var i ca. 12 år og derefter i Kolding.

Kristine Nielssigne Sørensen gik i skole i Bjerregaard og blev konfirme-ret samme sted. Hvorefter hun blev uddannet i husgerning, og havde be-skæftigelse ved dette indtil giftermålet.

I ægteskabet er der 2 børn.

I.A.4.a. Kurt Vagnar Hau.

I.A.4.b. Bent Egon Hau.

I.A.4.a.

KURT VAGNAR HAU

er født d. 26. april 1928 i Lemvig. Han blev gift i Japan d. 15. maj 1958 med Ellen Kathrine Nielsen, der er født i Svendborg d. 13. juni 1930, som datter af forstander for Sømandshøjskolen Lars Nielsen og hustru Anna Rasmine Rasmussen i Svendborg.

Bopæl: Gyvelvænget 309, Hanstholm.

Kurt Vagnar Hau gik i skole i Kolding, han afsluttede med mellemskole-eksamen. Han blev konfirmeret i Ringkøbing kirke, hvorefter han tog

styrmands og skibsførereksamen i Svendborg. Sin værnepligt aftjente han ved Marinen i København, hvorefter han overgik til Søofficerskolen, han blev søløjtnant af 1. grad i 1954. Fra august 1954 blev han ansat ved A.P. Møller som styrmand og sejlede i en meget kort tid som 3. styrmand, blev så forfremmet til 2. styrmand og efter at have sejlet i 3 år sådan blev han overstyrmand. Han gik i land i 1960 og blev så ansat som navigationsmester, og var i 17 mdr. på holmen under oplæring. Han overtog ledelsen af Flådens nye afdeling ved Frederikshavn i april 1962 og var der til marts 1969. Han kom da ud at sejle med A.P. Møller som 2. styrmand. Er nu i anden omgang overstyrmand på Niels Mærsk. Ellen Kathrine Nielsen gik i skole i Svendborg og blev konfirmeret samme sted, hvorefter hun tog realeksamen. Hun tog handelsmedhjælpereksamen og var i kontorlære i 1946 til december 1952, da hun kom til Odense på Haustrups fabrikker hvor hun var på kontoret til 1958. Hun fløj 3 dage senere til Japan og blev gift der.

I ægteskabet er der 3 børn.

I.A.4.a.1) Anette Hau.

I.A.4.a.2) Birgitte Hau.

I.A.4.a.3) Kirsten Hau.

I.A.4.a.1)

ANETTE HAU

er født d. 9. oktober 1953 i Svendborg.

I.A.4.a.2)

BIRGITTE HAU

er født d. 16. september 1961 i Frederikshavn.

I.A.4.a.3)

KIRSTEN HAU

er født d. 2. maj 1965 i Strandby ved Frederikshavn.

I.A.4.b.

BENT EGON HAU

er født d. 6. februar 1931 i Horsens. Han blev gift med Anne Beth.

Bopæl: Vestervang 42, Esbjerg.

I. B.

ANDERS CHRISTENSEN DRAGSBÆK

er født i Klitmøller i 1861. Han blev gift med Maren Katrine Brandi. De var bosat i Nørregade 7, Thisted.

Anders Christensen Dragsbæk var bagermester.

I ægteskabet er der 10 børn.

I. B. 1. Anna Marie Dragsbæk.

I. B. 2. Else Marie Dragsbæk.

I. B. 3. Christian Andersen Dragsbæk.

I. B. 4. Christine Jenssine Dragsbæk.

I. B. 5. Christian Andersen Dragsbæk.

I. B. 6. Jens Møller Dragsbæk.

I. B. 7. Ingeborg Cathrine Dragsbæk.

I. B. 8. Agnes Margrethe Dragsbæk.

I. B. 9. Jens Gunnar Dragsbæk.

I. B. 10. Ellen Dorthea Dragsbæk.

I. B. 11. *Niels Harald Dragsbæk 1¹/₁₀ 1906 - 9¹/₂ 1907*

I. B. 1.

ANNA MARIE DRAGSBÆK

er født d. 12. april 1891 i Thisted. Hun døde i København d. 2. september 1969. Hun blev gift i Hans Tausens kirke d. 4. november 1923 med Laurits Haslund Handest, der er født i Hadsund d. 4. juli 1885 og som døde i København d. 12. maj 1944.

De var bosat Vanløse Alle 43.

Laurits Haslund Handest var bagermester.

Anna Marie Dragsbæk gik i skole i Thisted og blev konfirmeret samme sted. Hvorefter hun hjalp til hjemme i forretningen til hun var 17 år. Hendes fader giftede sig dengang anden gang, hun rejste da til København hvor hun var i huset på Seruminstituttet som husjomfru, og blev derefter gift.

Laurits Haslund Handest gik i skole i Hadsund og blev konfirmeret i Visborg kirke. Hvorefter han kom i bagerlære i Aalborg, han var beskæftiget som bagersvend i flere år bl.a. hos bagermester Rubow, derefter selvstændig forretning i 1934 i Horsens i 1 år, derefter tilbage til København hvor han fik forretning på Østerbro, senere i Vanløse.

I ægteskabet er der 1 barn.

I. B. 1. a. Kirsten Haslund Christensen Handest.

I. B. 1. a.

KIRSTEN HASLUND CHRISTENSEN HANDEST

er født d. 31. oktober 1924 i København. Hun blev gift i København d. 1. oktober 1962 med Bent Christensen, der er født d. 31. december 1938 som søn af vinduspolerer Carl Wilhelm Christensen og hustru Hedvig Hansen i København.

Bopæl: Rødovervej 315, København.

Kirsten Haslund Christensen Handest gik i skole i Nørrevold og blev konfirmeret i Frue kirke, og afsluttede skolegangen med mellemskoleeksamen. Derefter var hun i forretningen hos forældrene indtil hun blev kasserske ved Postvæsnet hvor hun stadig er ansat.

Bent Christensen gik i skole i Kathrinedal og blev konfirmeret i Grøndalskirken. Hvorefter han blev bankuddannet, han er nu bankbetjent.

I. B. 2.

ELSE MARIE DRAGSBÆK

er født d. 26. april 1892 , og hun døde ugift d. 4. januar 1910. Hun var modist.

I. B. 3.

CHRISTIAN ANDERSEN DRAGSBÆK

er født d. 16. maj 1893, og han døde d. 19. januar 1894.

I. B. 4.

CHRISTINE JENSSINE DRAGSBÆK

er født d. 6. december 1894, og hun døde d. 10. april 1905.

I. B. 5.

CHRISTIAN ANDERSEN DRAGSBÆK

er født d. 21. oktober 1896, og han døde d. 31. marts 1916. Christian Andersen Dragsbæk var ugift og bagersvend.

I. B. 6.

JENS MØLLER DRAGSBÆK

er født d. 26. juli 1898, og han døde d. 17. august 1898.

I. B. 7.

INGEBORG CATHRINE DRAGSBÆK

er født d. 7. oktober 1899, og hun døde d. 17. december 1923.

I. B. 8.

AGNES MARGRETHE DRAGSBÆK

er født d. 12. juli 1901, og hun døde d. 13. november 1917.

I. B. 9.

JENS GUNNAR DRAGSBÆK

er født d. 13. november 1902, og han døde d. 19. februar 1966. Han var gift med Anna.

Jens Gunnar Dragsbæk var bogbindermester.

I. B. 10.

ELLEN DORTHEA DRAGSBÆK

er født d. 7. juli 1904 i Thisted. Hun blev gift i Viby d. 2. december 1933 med Henry Laurits Emil Hørberg, der er født i København d. 18. maj 1884 som søn af posementmager Karl Hørberg og hustru Laurine Amalie Hørberg Rasmussen.

Bopæl: Ingeborgvej 61, Frederikshavn.

Ellen Dorthea Dragsbæk gik i skole i Thisted Borgerskole og blev konfirmeret i Skanderborg, hvor hendes forældre flyttede til i 1912 i Nørregade 10. Hun blev derefter uddannet ved husgerning, og havde plads som sådan indtil giftermålet. Hun har siden lært porcelænsmaling i 1951 hvorefter hun har malet billeder og porcelæn siden.

Henry Laurits Emil Hørberg gik i skole i Nakskov og blev konfirmeret samme sted. Hvorefter han blev udlært som snedker i Nakskov. Han startede selvstændig forretning i Nakskov og drev den i ca. 12 år, da han flyttede til Aarhus hvor han havde forretning i 35 år. I 1962 flyttede

han til Frederikshavn hvor han arbejdede indtil fornylig.

I ægteskabet er der 3 børn.

I.B.10.a. Anders Christian Sørensen Hørberg.

I.B.10.b. Eva Irene Sørensen.

I.B.10.c. Andreas Søren Sørensen.

I.B.10.a.

ANDERS CHRISTIAN SØRENSEN HØRBERG

er født d. 1. marts 1923 i Skanderborg. Han er gift med Ida Olesen.

Bopæl: Ormslevvej 49, Viby.

Anders Christian Sørensen Hørberg er snedker hos en metalstøber.

I ægteskabet er der 2 børn.

I.B.10.b.

EVA IRENE SØRENSEN

er født d. 10. december 1924 i Skanderborg. Hun var gift med Ib Lorents Nielsen, der var restauratør.

Bopæl: Kystvejen 5, Frederikshavn.

I ægteskabet er der 2 børn.

I.B.10.c.

ANDREAS SØREN SØRENSEN

er født d. 3. september 1926 i Skanderup.

Bopæl: Enighedsvej 53, Frederikshavn.

I.C.

INGER DRAGSBÆK

I.D.

CHRISTIAN PEDER DRAGSBÆK

er født d. 3. marts 1868 i Klitmøller, han døde i Thisted. Han blev gift i Klitmøller d. 11. januar 1895 med Mette Pedersen Holler, der er født i Klitmøller d. 3. september 1868.

De var bosat i Klitmøller.

Christian Peder Dragsbæk var sømand.

I ægteskabet er der 5 børn.

I.D.1. Anna Holler Dragsbæk.

I.D.2. Christen Andersen Dragsbæk.

I.D.3. Niels Peter Dragsbæk.

I.D.4. Kristian Dragsbæk.

I.D.5. Ingeborg Dragsbæk.

I.D.1.

ANNA HOLLER DRAGSBÆK

er født d. 22. november 1895 i Klitmøller. Hun blev gift i Thisted kirke d. 4. juni 1922 med Johannes Pedersen, der er født i Floulev d. 21. juli 1894, som søn af landmand Claus Gotlib Kjærulf Pedersen og hustru Maren Sørensen i Thisted.

Bopæl: Røfsvej 6, Thisted.

Anna Holler Dragsbæk gik i skole i Klitmøller, hun blev uddannet i husgerning og var beskæftiget på Sømandshjemmet i Skagen og i Nykøbing på Mors.

Johannes Pedersen gik i skole i Barslev, han dimitterede i 1917 Nr. Nissum Seminarium, hvorefter han var vikar. I 1920 blev han første lærer i Klitmøller, samt kirkesanger. I 1937 kom han til Legind skole og i 1940 kom han til Thisted som pensioneret lærer.

I ægteskabet er der 3 børn.

I.D.1.a. Ruth Kjærulf Pedersen.

I.D.1.b. Maja Kjærulf Pedersen.

I.D.1.c. Karl Kjærulf Pedersen.

I.D.1.a.

RUTH KJÆRULF PEDERSEN

er født d. 9. marts 1923 i Klitmøller. Hun er ugift og sygeplejerske.

Bopæl: Jagtvejen 219, København Ø.

I.D.1.b.

MAJA KJÆRULF PEDERSEN

er født d. 14. maj 1924 i Klitmøller.

I. D. 1. c.

KARL KJÆRULF PEDERSEN

er født d. 1. juli 1925 i Klitmøller. Han blev gift med Margrethe Gelardi Mikkelsen.

Bopæl: Skansepalæet 2.

Karl Kjærulf Pedersen er købmand.

I ægteskabet er der 2 børn.

I. D. 2.

CHRISTEN ANDERSEN DRAGSBÆK

er født d. 28. november 1897 i Klitmøller. Han blev gift i Thisted kirke d. 16. oktober 1923 med Christina Pedersen, der er født i Husum d. 14. marts 1902, og som døde i Thisted d. 24. december 1967. Hun var datter af boelsmand Karl Pedersen og hustru Elsabeth Pedersen i Husum.

Bopæl: Refsvej 77, Thisted.

Christen Andersen Dragsbæk gik i skole i Klitmøller og blev konfirmeret i Thisted kirke. Og var fra det 11. til det 19. år beskæftiget ved landbruget. Efter en kort tid ved fiskeriet i Klitmøller rejste han over til Sjælland for at arbejde på godset Svanholm, der ejedes af baron Bille Brahe. Her traf han sin kone der var stuepige på godset han blev kusk for hendes nåde baronessen til Svanholm i 1½ år. Han rejste derefter tilbage til Thisted, blev gift og beskæftiget på Koopmanns Svineslagteri i 20 år, hvorefter han købte en gård på 25 tdr. land i Tilsted, han og konen drev den i ca. 25 år.

I ægteskabet er der 1 barn.

I. D. 2. a. Elsabeth Dragsbæk.

I. D. 2. a.

ELSABETH DRAGSBÆK

er født d. 8. januar 1931 i Thisted. Hun er gift med Erling Olsen.

Bopæl: Højbo, Hundborg.

Erling Olsen er gårdejer.

Elisabeth Dragsbæk er faglærerinde

I ægteskabet er der 3 børn.

I. D. 3.

NIELS PETER DRAGSBÆK

er født d. 12. oktober 1899 i Klitmøller. Han blev gift samme sted d. 23. juni 1932 med Birthe Larsen, der er født i Vadum d. 21. marts 1907, som datter af landmand Kristian Peter Larsen og hustru Bertha Ane Marie Jensen i Vadum.

Bopæl: Klitmøller.

Niels Peter Dragsbæk gik i skole i Klitmøller og blev konfirmeret samme sted. Hvorefter han blev tjenestedreng hos Peder Hausgaard indtil 1926. I 1926 fik han overdraget en lejlighed på gården og herfra begyndte han sin egen vognmandsforretning med lastbil med kørsel fra Thisted til Klitmøller og omvendt. Peder Hausgaards kone døde og Peder Hausgaard afhændede da gården mod ophold og aftægt indtil sin død, dette skøde blev overdraget til Niels Peter Dragsbæk og han fortsatte med sin vognmandsforretning indtil krigen. Bilen blev da opklodset og det foregik derefter med hestespand der var 12 spand heste. Da han overtog gården var der 40 tdr. land, dertil forpagtede han i tidsrummet fra 1939-1950 20 tdr. land. Efter krigen udnyttede han et grusleje på gården indtil i 1963. I 1963 nedlagde han gårdens drift og anlagde campingplads med motel hvor staldbygningen blev lavet om til værelser. Gården er ligeledes blevet indrettet med kro som dog er forpagtet væk.

Birthe Larsen gik i skole i Klitmøller, hun var beskæftiget ved det huslige og i dag hjælper hun manden med driften af campingpladsen.

I ægteskabet er der 4 børn.

I. D. 3. a. Betty Dragsbæk.

I. D. 3. b. Villy Emil Dragsbæk.

I. D. 3. c. Anne Lise Dragsbæk.

I. D. 3. d. Torben Dragsbæk.

I. D. 3. a. .

BETTY DRAGSBÆK

er født d. 6. oktober 1931 i Klitmøller. Hun blev gift samme sted d. 23. september 1951 med Helge Buch, der er født d. 30. januar 1929 i København, som søn af søminemester Ejner Emil Buch og hustru Agnes Marie Krustrup i Klitmøller.

Bopæl: Klitmøller.

Detty Dragsbæk gik i skole i Klitmøller og blev konfirmeret samme sted. Hvorefter hun kom i manufaktur-lære i Thisted indtil giftermålet.

Helge Buch gik i skole i Thisted, han afsluttede med realexamen, og han blev konfirmeret i Thisted kirke. Derefter kom han i mekanikerlære og efter at være udlært og gift flyttede han til Hillerød hvor han var beskæftiget i København i ca. 2 år, senere til Holstebro i 4 år og derefter til Esbjerg i 2 år. Han har været på Grønland i tidsrummet fra 1963-1968 og flyttede så til Klitmøller hvor han nu arbejder i Hanstholm på Marineservice hvor de laver fiskekuttere.

Helge Buch er mekaniker.

I ægteskabet er der 6 børn.

I. D. 3. a. 1) Jørgen Buch.

I. D. 3. a. 2) Alice Buch.

I. D. 3. a. 3) Johnny Dragsbæk Buch.

I. D. 3. a. 4) Per Dragsbæk Buch.

I. D. 3. a. 5) Tommy Dragsbæk Buch.

I. D. 3. a. 6) Jan Dragsbæk Buch.

I. D. 3. a. 1)

JØRGEN BUCH:

er født d. 30. december 1951 i Klitmøller.

I. D. 3. a. 2)

ALICE BUCH

er født d. 19. marts 1953 i Hillerød.

I. D. 3. a. 3)

JOHNNY DRAGSBÆK BUCH

er født d. 25. april 1954 i København.

I. D. 3. a. 4)

PER DRAGSBÆK BUCH

er født d. 19. december 1956 i Holstebro.

I. D. 3. a. 5)

TOMMY DRAGSBÆK BUCH

er født d. 16. marts 1958 i Holstebro.

I. D. 3. a. 6)

JAN DRAGSBÆK BUCH

er født d. 27. juli 1970 i Thisted.

I. D. 3. b.

VILLY EMIL DRAGSBÆK

er født d. 22. november 1938 i Klitmøller. Han blev gift samme sted d. 28. november 1961 med Lorette Schmidt, der er født d. 22. oktober 1839 i Needham, i U.S.A., som datter af revisor og bogholder Rossel Schmidt og hustru Loise Schmidt i Needham U.S.A.

Bopæl: Niable St. Scherhorn, Mass. U.S.A. *Sherborn, Middlesex*

Villy Emil Dragsbæk gik i skole i Klitmøller og blev konfirmeret samme sted. Derefter blev han beskæftiget hjemme på gården ved grusværket. Efter giftermålet rejste han til U.S.A. og er beskæftiget som specialarbejder på en maskinfabrik, han er uddannet som svejser.

Lorette Schmidt gik i skole i U.S.A. og blev derefter uddannet som sygeplejerske. Hun kom til Danmark i 1 år hvor hun holdt ferie i Klitmøller.

I ægteskabet er der 3 børn.

I. D. 3. b. 1) Erik Dragsbæk.

I. D. 3. b. 2) Torin Dragsbæk.

I. D. 3. b. 3) Bjørn Dragsbæk.

I. D. 3. b. 1)

ERIK DRAGSBÆK

er født d. 18. maj 1962 i Needham i U.S.A. *Norfolk, Mass*

I. D. 3. b. 2)

TORIN DRAGSBÆK

er født d. 3. maj 1965 i Needham i U.S.A.

I. D. 3. b. 3)

BJØRN DRAGSBÆK

er født d. 6. november 1967 i Needham i U.S.A.

I. D. 3. c.

ANNELISE DRAGSBÆK

er født d. 29. august 1938 i Klitmøller. Hun blev gift samme sted d. 7. juli 1962 med Alf Andersen, der er født d. 3. september 1934 i København, som søn af chauffør Charl Thorkild Hjalmar Andersen og hustru Agnes Bruun i København.

Bopæl: Hornemansvænget 33, Valby.

Annelise Dragsbæk gik i skole i Klitmøller og blev konfirmeret samme sted. Derefter var hun hjemme i huset indtil det 17. år. Hun besøgte Husholdningsskolen i Struer, og var derefter 1½ år i huset ved vognmand Krogh i Thisted, derefter var hun beskæftiget i Holstebro på Færchs Tobaksfabrikker i 1 år og derefter 2½ år på Toms Chokoladefabrik i København.

Alf Andersen gik i skole i København og blev konfirmeret samme sted. Derefter kom han i lære som skrædder, han er nu udlært som lager-ekspedient og er lagerforvalter.

I ægteskabet er der 2 børn.

I. D. 3. c. 1) Michael Dragsbæk Andersen.

I. D. 3. c. 2) Heidi Dragsbæk Andersen.

I. D. 3. c. 1)

MICHAEL DRAGSBÆK ANDERSEN

er født d. 29. juli 1962 i Klitmøller.

I. D. 3. c. 2)

HEIDI DRAGSBÆK ANDERSEN

er født d. 22. juli 1965 i København.

I. D. 3. d.

VIGGO TORBEN DRAGSBÆK

er født d. 3. februar 1948 i Klitmøller. Han blev gift samme sted d.

13. april 1969 med Lene Nielsen, der er født i Sjørring d. 7. marts 1949, som datter af købmand Svend Nielsen og hustru Lorenze Andersen i Sjørring.

Bopæl: Sjørring.

Viggo Torben Dragsbæk gik i skole i Klitmøller og blev konfirmeret samme sted. Og erneru udlært som boligmontør.

I. D. 4.

KRISTIAN HOLLER DRAGSBÆK

er født d. 1. april 1901 i Klitmøller. Han blev gift i Chicako d. 22. juni 1928 med Mildred E. Andersen, der er født i U.S.A. d. 14. juli 1904, som datter af præst Frank Å. Andersen og hustru Hilda Knudsen.

Bopæl: Chicako.

Kristian Holler Dragsbæk gik i skole i Klitmøller og blev konfirmeret i Thisted i 1914. Hvorefter han tog til søs fra Landskrona med skibet "Marry", hvorefter han sejlede med forskellige dampere indtil 1921. Han kom på Frelsens Hærs skole i Chicako, og han har været der og i omegnen af Chicako indtil nu og er stadig bosat der. Han er meget ivrig lystfisker, golfspiller og småfilmmer.

Mildred E. Andersen gik i skole i Cliveland, hvorefter hun besøgte universitetet i Chicako. Hun har ligeledes været på Frelsens Hærs Teologiske skole i Chicako.

I ægteskabet er der 3 børn.

I. D. 4. a. Ruth Esta Dragsbæk.

I. D. 4. b. Marilyn Florence Dragsbæk.

I. D. 4. c. Merriam Ingeborg Dragsbæk.

I. D. 4. a.

RUTH ESTA DRAGSBÆK

er født d. 11. juli 1929 i Miniapolis. Hun er gift med Karl Møller, der er maskinmester. .

Bopæl: Rochford, Ellinard.

I ægteskabet er der 5 børn.

I. D. 4. b.

MARILYN FLORENCE DRAGSBÆK

er født d. 11. oktober 1930 i Miniapolis. Hun er gift med Reymond Fellyes, der er læge.

Bopæl: Rockford, Ellinard.
I ægteskabet er der 3 børn.

I. D. 4. c.

MERRIAM INGEBORG DRAGSBÆK

er født d. 28. marts 1931 i Miniapolis. Hun er gift med Edvard Tanky, der er forsikringsdirektør.

Bopæl: La. Crosse ved Skansen.
I ægteskabet er der 4 børn.

I. D. 5.

INGEBORG MARIE DRAGSBÆK

er født d. 1. december 1909 i Klitmøller. Hun blev gift i Skinnerup kirke d. 16. juli 1933 med Harald Højberg, der er født d. 18. august 1905 i Vejle, som søn af farmer Søren Peder Jeppesen og hustru Karen Jensen i Thisted.

Bopæl: Østerbakken 14, Thisted.

Ingeborg Marie Dragsbæk gik i skole i Thisted indtil 1924, hun blev derefter konfirmeret i Thisted kirke. Efter hendes skolegang havde hun forskellige pladser i huset et sted i 2 år og derefter hos Mads Skaarup Pedersen, der er oliegrosser i Thisted. Derefter i 7 år hos rebslager Peder Jensen i Østergade i Thisted, hun blev gift i juli 1933 og hun har siden den tid altid boet Østerbakken 14.

Harald Højberg gik i skole i Thisted Borgerskole og blev konfirmeret i Thisted kirke. Hvorefter han blev uddannet ved landbruget indtil 1926. Han havde forskellig arbejde indtil 1932 da han begyndte på Thisted Dampmølle, hvor han var ansat som lagerarbejder og chauffør indtil 1953, derefter ved forskelligt arbejde indtil 1958. I 1958 måtte han holde op med arbejde på grund af sygdom og har siden fået pension.

I ægteskabet er der 3 børn.

I. D. 5. a. Ingrid Højberg.

I. D. 5. b. Ellen Højberg.

I. D. 5. c. Erling Højberg.

I. D. 5. a.

INGRID HØJBERG

er født d. 12. april 1935 i Thisted. Hun blev gift i Thisted kirke d. 29. marts 1956 med Herluf Hundahl Gravesen, der er født i Thisted d. 28. januar 1933, som søn af tømmermester Otto Gravesen og hustru Astrid Marie Kristensen i Nørrealde i Thisted.

Bopæl: Hegenstoftens 3, Taastrup.

Ingrid Højberg gik i skole i Thisted og blev konfirmeret samme sted. Hvorefter hun tog handelsmedhjælpereksamen, hun blev derefter ansat på kontor i Odense og i København indtil 1958. Hun er nu ansat som lærervikar ved Rønnevangsskolen i Taastrup, hun har deltaget meget aktivt i kristeligt ungdomsarbejde.

Herluf Hundahl Gravesen gik i skole i Thisted og blev konfirmeret samme sted. Hvorefter han besøgte Håndværkerhøjskolen i Haslev. Han har taget konstruktørexamen, husbygningsingeniørexamen begge dele i Odense. Sin værnepligt aftjente han i Viborg, København og Roskilde. Han blev så ansat som ingeniør i K.A.B. Københavns Andels Boligselskab i København hvor han var i ca. 4 år. Han blev derefter rådgivende ingeniør i Lyngby og derefter tilbage til K.A.B., hvor han nu er ansat som ingeniør.

I ægteskabet er der 2 børn.

I. D. 5. a. 1) Anne Gravesen.

I. D. 5. a. 2) Peter Gravesen.

I. D. 5. a. 1)

ANNE GRAVESEN

er født d. 26. maj 1958 på Frederiksberg.

I. D. 5. a. 2)

PETER GRAVESEN

er født d. 29. april 1960 på Frederiksberg.

I. D. 5. b.

ELLEN HØJBERG

er født d. 15. november 1937 i Thisted. Hun blev gift i Thisted kirke d. 28. oktober 1962 med Knud Egon Wraa, der er født i Birkelund d. 5. august 1940, som søn af landmand Hans Andersen Wraa og hustru Mæthie Berteline Hedelund.

Bopæl: Rødekorshjemmet, Struer.

Ellen Højberg gik i skole i Thisted og blev konfirmeret samme sted. Og tog derefter handelsskoleeksamen på Thisted Borgerskole. Hun blev udlært i Thisted som modist hos Henry Søndergaard i Thisted og blev der 3 år efter en læretid. Hun besøgte derefter hasle Højskole hvorefter hun kom til Aarhus hvor hun var i Ninon hvor hun var i 2 år, derefter var hun i Gentofte 1 år hvor hun var ansat på de Samvirkende Menighedsplejers Hjem, hun kom til Aarhus på kontor på Termometerfabrikken i Aabyhøj hvor hun var i ca. 1 år.

Knud Egon Wraa gik i skole i Rangstrup og blev konfirmeret i Agerskov kirke. Hvorefter han tog handelsskoleeksamen, han var derefter ansat som kommi indtil 1962. Sin værnepligt aftjente han i Aarhus, efter endt hjemsendelse begyndte han på Diakonskolen i Aarhus hvorfra han blev færdig i 1966. Han er nu formand for Unge Hjem i Struer.

I ægteskabet er der 3 børn.

I. D. 5. b. 1) Bodil Højberg Wraa.

I. D. 5. b. 2) Morten Højberg Wraa.

I. D. 5. b. 3) Mikkel Wraa.

I. D. 5. b. 1)

BODIL HØJBERG WRAA

er født d. 22. marts 1965 i Aarhus.

I. D. 5. b. 2)

MORTEN HØJBERG WRAA

er født d. 7. marts 1967 i Struer.

I. D. 5. b. 3)

MIKKEL WRAA

er født d. 29. maj 1971 i Struer.

I. D. 5. c.

ERLING HØJBERG

er født d. 15. juni 1945 i Thisted. Han blev gift i Ø. Vraa d. 17. januar 1970 med Ruth Bruun, der er født i Vrejlev som datter af Aage Bruun og hustru Elna Kirstine Nielsen.

Bopæl: Bygmarken 1, Thisted.

Erling Højberg gik i skole i Thisted og blev konfirmeret samme sted, og endte sin skolegang med realeksamen. Han blev udlært som maskinarbejder i 1968, hvorefter han gik på Aalborg Teknikum. Han er nu stud. techn.

Ruth Bruun gik i skole i Taars og blev konfirmeret samme sted. Og var derefter på efterskole i Tølløse i 1965. Hun blev udlært som forsorgs-assistent i 1969.

I. E.

DORTHEA DRAGSBÆK

er født d. 29. september 1869 i Klitmøller. Hun blev gift i 1894 med Knud Valdemar Andersen, der er født i København d. 7. januar, og han døde samme sted i 1946, han var søn af former Anders Pedersen i København.

Bopæl: Østrigsgade , København.

Dorthea Dragsbæk gik i skole i Klitmøller og blev konfirmeret samme sted. Og blev derefter uddannet i husgerning.

Knud Valdemar Andersen gik i skole i København, han blev uddannet som grovsmed og han overtog en anden plads som soldat for et mindre beløb, det var ved Artilleriet. Han tog derefter på valsen og blev senere gift, han har sejlet som fyrbøder på langfart med "Valkyrien", bl.a. på repræsentation til Vestindien og han blev derefter kedelpasser.

I ægteskabet er der 4 børn.

I. E. 1. Anna Elisabeth Andersen.

I. E. 2. Karl Valdemar Andersen.

I.E.3. Ketty Gunhilda Andersen.

I.E.4. Albert Emil Andersen.

I.E.1.

ANNA ELISABETH ANDERSEN

er født d. 10. februar 1894 i København. Hun døde samme sted d. 7. oktober 1969, hun blev gift med Hjarne Jens Jeppesen Borgbjerg, der er født i København d. 2. december 1890, og som døde samme sted d. 10. januar 1969.

Anna Elisabeth Andersen gik i skole i København og blev konfirmeret samme sted.

Hjarne Jens Jeppesen Borgbjerg gik i skole i København og blev konfirmeret samme sted. Hvorefter han blev redaktionsassistent.

I ægteskabet er der 1 barn.

I.E.1.a. Frederik Jens Jeppesen Borgbjerg.

I.E.1.a.

FREDERIK JENS JEPPESEN BORGBJERG

er født d. 16. juni 1927 i København. Han blev gift i Vanløse kirke d. 25. september 1954 med Alice Poulsen, der er født i København d. 18. marts 1923, som datter af Sigrid Helene Neergaard Ferdinandsen i København.

Bopæl: Zeus Boulevard 44, København.

Frederik Jens Jeppesen Borgbjerg gik i skole på Amager og blev konfirmeret i Frue kirke. Hvorefter han var på Sygekasseskole på Højskolen i Vraa. Har siden 1943 været med i sammenslutningen for De Københavnske Sygekasser. Han er med i Skolenævnet samt med i Vælgerforeningen, i Menighedsrådet og i Grundejerforeningen.

Alice Poulsen gik i skole i Jægerspris og blev konfirmeret i Gerlev kirke. Hvorefter hun blev uddannet i huset, hun var derefter beskæftiget flere steder i huset, og blev så telefonistinde, og sidst inden vielsen var hun viktualieekspeditrice.

I ægteskabet er der 3 børn.

I.E.1.a.1) Jens Knud Borgbjerg.

I.E.1.a.2) Anders Borgbjerg.

I.E.1.a.3) Henrik Borgbjerg.

I. E. 1. a. 1)

JENS KNUD BORGBJERG

er født d. 14. januar 1956 i København.

I. E. 1. a. 2)

ANDERS BORGBJERG

er født d. 29. oktober 1957 i København.

I. E. 1. a. 3)

HENRIK BORGBJERG

er født d. 23. januar 1962 i København.

I. E. 2.

KARL VALDEMAR ANDERSEN

er født d. 1. december 1896 i København.

Bopæl: Rio, Brasilien.

Karl Valdemar Andersen er ingeniør.

I. E. 3.

KETTY GUNHILDA ANDERSEN

er født i København, og hun døde i 1928.

Hun var gift med Henry Stjernkvist.

I. E. 4.

ALBERT EMIL ANDERSEN

er født d. 24. december 1902 i København. Han blev gift i Hjørring d. 19. april 1930 med Ella Vilhelmine Jensen der er født i Hjørring d. 13. oktober 1910, som datter af overpostbud Frederik Juliùs Emil Jensen og hustru Anna Katrine Knudsen i Hjørring.

Bopæl: Birkevej 12, Hjørring.

Albert Emil Andersen gik i skole i København, han besøgte Blågårds Seminarium hvorfra han blev student i 1921. Han var på Det førende veltgørenheds selskabs Drengeskole, Fr. Barfods Drengeskole der var oprettet af Herhutterne. Det var den første frie skole i Danmark, hvor

drengene ordnede det hele indbyrdes. Han var derefter først 1 år som lærer på Nærum Kostskole, og tog derfra til Hjørring i 1926. Han blev her indtil han afgik med pension.

Ella Vilhelmine Jensen gik i skole i Hjørring og blev konfirmeret samme sted. Efter endt uddannelse i huset havde hun forskellige pladser indtil giftermålet.

I ægteskabet er der 2 børn.

I. E. 4. a. Jytte Margrethe Andersen.

I. E. 4. b. Tove Merethe Andersen.

I. E. 4. a.

JYTTE MARGRETHE ANDERSEN

er født d. 9. maj 1935 i Hjørring. Hun blev gift i Hjørring kirke d. 28. marts 1956 med Poul Sørensen, der er født i Bindslev d. 24. februar 1934, som søn af tankejer Kresten Sørensen og hustru Anna Sørensen i Bindslev.

Bopæl: Banevej 4, Sæby.

Jytte Margrethe Andersen gik i skole i Hjørring og blev konfirmeret samme sted, og efter endt skolegang blev hun uddannet i kontorarbejde.

Poul Sørensen gik i skole i Bindslev og blev konfirmeret samme sted, og blev derefter uddannet på Lager, Han er nu lagerforvalter.

I ægteskabet er der 1 barn.

I. E. 4. a. 1) Claus Sørensen.

I. E. 4. a. 1)

CLAUS SØRENSEN

er født d. 14. marts 1962 i Sæby.

I. E. 4. b.

TOVE MERETHE ANDERSEN

er født d. 11. juli 1940 i Hjørring. Hun blev gift i Hjørring kirke d. 21. marts 1964 med Leif Christensen, der er født i Torslev d. 5. juni 1938, som søn af lagerekspedient Verner Christensen og hustru Anna Metha Svendsen i Hobro.

Bopæl: Syrenvej 6, Sæby.

Tove Merethe Andersen gik i skole i Hjørring, hun afgik med realeksamen. Hun blev konfirmeret samme sted og blev derefter kontoruddannet i Hjørring, hun har været kontorassistent indtil giftermålet.

Leif Christensen gik i skole i Ø. Vraa og blev konfirmeret samme sted. Hvorefter han afsluttede sin skolegang med realeksamen. Han er blevet handelsuddannet og arbejdede derefter som ekspedient. Er nu på et lager. I ægteskabet er der 1 barn.

I. E. 4. b. 1) Flemming Christensen.

I. E. 4. b. 1)

FLEMMING CHRISTENSEN

er født d. 30. november 1964 i Sæby.

I. F.

KARL CHRISTENSEN DRAGSBÆK

er født d. 7. december 1871 i Klitmøller, og han døde i 1961 samme sted. Han blev gift i Klitmøller d. 23. november 1900 med Dorthea Krogh Brandi, der er født i Klitmøller d. 6. september 1877, og hun døde i Klitmøller d. 1. marts 1911.

De var bosat i Klitmøller.

Karl Christensen Dragsbæk var fisker.

I ægteskabet er der 4 børn.

I. F. 1. Kristian Ivar Dragsbæk.

I. F. 2. Astrid Kirstine Dragsbæk.

I. F. 3. Albert Peder Dragsbæk.

I. F. 4. Vilhelm Emanuel Dragsbæk.

I. F. 1.

KRISTIAN IVAR DRAGSBÆK

er født d. 18. september 1901 i Klitmøller. Han blev gift d. 4. april 1924 i Klitmøller med Sidsel Marie Christoffersen, der er født d. 2. april 1888 i Klitmøller.

Bopæl: Klitmøller.

Kristian Ivan Dragsbæk gik i skole i Klitmøller og blev konfirmeret i Vandel, han har altid været beskæftiget ved landbruget.

Sidsel Marie Christoffersen gik i skole i Vangsfø og blev konfirmeret

i Vang, har altid været beskæftiget ved det huslige.

I ægteskabet er der 3 børn.

I.F.1.a. Svend Mikkelsen Dragsbæk.

I.F.1.b. Dorthea Dragsbæk.

I.F.1.c. Petra. Vilhelmine Dragsbæk.

I.F.1.a.

SVEND MIKKELSEN DRAGSBÆK

er født d. 20. februar 1925 i Klitmøller. Han er gift med Kaja Jensen, der er født d. 6. februar 1928 i Hillerslev, som datter af Carl A. Jensen og hustru Juliane Thomsen.

Bopæl: Klitmøller.

Svend Mikkelsen Dragsbæk gik i skole i Klitmøller og blev konfirmeret i Vester Vandet. Han aftjente sin værnepligt ved Jydske Dragoner i Randers, og har altid været ved landbruget.

Svend er meget interesseret i slægtsforskning, det er på hans foranledning denne slægtsbog er startet, når andre i Klitmøller ville vide noget om deres slægter kommer de altid til Svend.

Kaja Jensen gik i skole i Hillerslev og blev konfirmeret i Thisted. Var beskæftiget på sygehuset i Thisted indtil sit giftermål.

I ægteskabet er der 1 barn.

I.F.1.a.1) Karl Emil Dragsbæk.

I.F.1.a.1)

KARL EMIL DRAGSBÆK

er født d. 2. august 1959 i Klitmøller.

I.F.1.b.

DORTHEA DRAGSBÆK

er født d. 9. juli 1926 i Klitmøller. Hun blev gift med Anders Christensen, der er født d. 19. september 1923 i Klitmøller, som søn af smedemester Christian Christensen og hustru Ingeborg Jensen fra Klitmøller.

Bopæl: Tvorup.pr. Vang.

Dorthea Dragsbæk gik i skole i Klitmøller og blev konfirmeret i Vester Vandet. Efter endt skoletid kom hun på højskole i Haslev og har været ved det huslige indtil sit giftermål.

Anders Christensen gik i skole i Klitmøller og blev konfirmeret i Vester Vandet. Efter endt skolegang blev han brødkusk hos en bager i Klitmøller, og har ellers været ved landbruget.

I ægteskabet er der 4 børn.

I. F. 1. b. 1) Ingeborg Christensen.

I. F. 1. b. 2) Petra Christensen.

I. F. 1. b. 3) Bente Christensen.

I. F. 1. b. 4) Jens Christensen.

I. F. 1. b. 1)

INGEBORG CHRISTENSEN

er født d. 24. marts 1951 i Tvorup. Hun er gift med muremester Knud Christensen.

Bopæl: Vang.

I. F. 1. b. 2)

PETRA CHRISTENSEN

er født d. 2. juli 1952 i Tvorup.

I. F. 1. b. 3)

BENTE CHRISTENSEN

er født d. 13. maj 1955 i Tvorup.

I. F. 1. b. 4)

JENS CHRISTENSEN

er født d. 27. marts 1961 i Tvorup.

I. F. 1. c.

PETRA VILHELMINE DRAGSBÆK

er født d. 28. december 1929 i Klitmøller, hun blev gift med Thorvald Larsen, der er søn af Poul Kristian Larsen og hustru Jensigne Petrine Pedersen.

Bopæl: Tilsted, Thisted.

Petra Vilhelmine Dragsbæk gik i skole i Klitmøller og blev konfirmeret i Klitmøller. Hun var beskæftiget ved det huslige indtil sit giftermål. Thorvald Larsen gik i skole i Tingstrup og blev konfirmeret i Thisted. Aftjente sin værnepligt i Viborg, senere kom han til landbruget derefter frugtavl, og nu arbejdsmand.

I ægteskabet er der 2 børn

I.F.1.c.1) Peter Larsen.

I.F.1.c.2) Jørn Larsen.

I.F.1.c.1)

PETER LARSEN

er født d. 6. juni 1953 i Thisted.

I.F.1.c.2)

JØRN LARSEN

er født d. 29. september 1957 i Thisted.

I. F. 2.

ASTRID KIRSTINE DRAGSBÆK

er født d. 24. november 1902 i Klitmøller. Hun blev gift samme sted d. 6. september 1934 med Martin Andersen der er født i Nors Kirkeby d. 17. august 1902, som søn af gårdejer Poul Andersen samme sted. Astrid Kirstine Dragsbæk gik i skole i Klitmøller hun blev konfirmeret samme sted. Var derefter hjemme i ca. 2 år, hun havde plads flere steder i huset, derefter var hun hjemme igen i 2 år.

I 1926 besøgte hun Nr. Nissum Seminarium.

Martin Andersen gik i skole i Nors. Han blev uddannet ved landbruget og var beskæftiget der, han er meget interesseret i heste og har opdrættet flere hingste af racen nordbakker, flere af disse hingste er solgt til udlandet.

Martin Andersen er gårdejer.

I. F. 3.

ALBERT PEDER DRAGSBÆK

er født d. 2. oktober 1904 i Klitmøller. Han blev gift i Nors kirke d. 30. oktober 1925 med Johanne Jeppesen, der er født i Nors d. 28. oktober 1903.

Albert Peder Dragsbæk gik i skole i Klitmøller og blev konfirmeret i V. Vandet kirke. Hvorefter han blev uddannet ved landbruget, hvor han havde forskellige pladser. I 1930 købte han sin egen ejendom og der boer han nu. Han er nu beskæftiget med at pakke fisk på havnen i Klitmøller, det har han gjort i 38 år.

Johanne Jeppesen gik i skole i Nors, derefter blev hun uddannet i husgerning hvor hun havde forskellige pladser indtil giftermålet.

I ægteskabet er der 3 børn.

I. F. 3. a. Holger Dragsbæk.

I. F. 3. b. Ellen Dorthea Dragsbæk

I. F. 3. c. Helga Thine Dragsbæk.

I. F. 3. a.

HOLGER DRAGSBÆK

er født d. 20. februar 1924 i Nors. Han blev gift i Jølby kirke d. 29. august 1958 med Ellen Kjær Nielsen, der er født i Hillerslev d. 29. august 1937, som datter af landmand Peter Johannes Nielsen og hustru Andrea Sofie Jensen i Ydby.

Bopæl: Klitmøller.

Holger Dragsbæk gik i skole i Klitmøller og blev konfirmeret samme sted. Derefter blev han uddannet som landmand, hvor han tjente i forskellige pladser. Sin værnepligt aftjente han ved Infanteriet i Viborg i 1945. Efter hjemsendelsen havde han beskæftigelse bl.a. som filetskærer i Klitmøller, ligesom han har været murearbejdsmand. Han ejer et dambrug i Klitmøller.

Ellen Kjær Nielsen gik i skole i Hillerslev og i Viksø, hun blev konfirmeret i Ræhr kirke. Hvorefter hun blev uddannet i husgerning og havde forskellige pladser bl.a. på hvilehjemmet i Ikast i 1956.

I ægteskabet er der 2 børn.

I. F. 3. a. 1) Knud Dragsbæk.

I. F. 3. a. 2) Lilly Dragsbæk.

I. F. 3. a. 1)

KNUD DRAGSBÆK

er født d. 16. marts 1961 i Klitmøller.

I. F. 3. a. 2)

LILLY DRAGSBÆK

er født d. 26. februar 1964 i Klitmøller.

I. F. 3. b.

ELLEN DORTHEA JENSEN

er født d. 8. maj 1928 i Aulum. Hun blev gift i Klitmøller d. 6. januar 1951 med Martin Jensen, der er født d. 16. august 1926 i Tved, som søn af gårdejer Jens Jensen og hustru Methea Fredriksen i Ny Langgaard i Tved.

Bopæl: Thisted.

Ellen Dorthea Jensen gik i skole i Klitmøller og blev konfirmeret samme sted. Hvorefter hun havde forskellige pladser i huset indtil giftermålet.

Martin Jensen gik i skole i Tved og blev konfirmeret samme sted. Hvor- efter han blev uddannet ved landbruget. Sin værnepligt aftjente han i Esbjerg og blev derefter udstationeret til Tyskland. Han købte en ejendom i Nors, men solgte den til kommunen i 1970. Martin Jensen er nu slagte- riarbejder.

I ægteskabet er der 4 børn.

I. F. 3. b. 1) Jens Ole Jensen.

I. F. 3. b. 2) Albert Dragsbæk Jensen.

I. F. 3. b. 3) Anna Jensen.

I. F. 3. b. 4) Erik Jensen.

I. F. 3. b. 1)

JENS OLE JENSEN

er født d. 18. november 1953 i Nors.

I. F. 3. b. 2)

ALBERT DRAGSBÆK JENSEN

er født d. 11. maj 1955 i Nors.

I. F. 3. b. 3)

ANNA JENSEN

er født d. 1. december 1960 i Nors.

I. F. 3. b. 4)

ERIK JENSEN

er født d. 25. marts 1968 i Nors.

I. F. 3. c.

HELGA TINE DRAGSBÆK

er født d. 14. oktober 1931 i Klitmøller. Hun blev gift samme sted. d. 11. marts 1955 med Anders Larsen Krogh, der er født i Sundby i Thy d. 15. maj 1925, som søn af landmand Jens Larsen Krogh og hustru

Karen Larsen.

Bopæl: Vestervig.

Helga Tine Dragsbæk gik i skole i Klitmøller og blev konfirmeret samme sted. Hvorefter hun blev uddannet i husgerning og havde forskellige pladser inden for dette indtil giftermålet.

Anders Larsen Krogh gik i skole i Sundby og blev konfirmeret i Stagstrup kirke. Hvorefter han blev uddannet ved landbruget, han købte en ejendom i Spolum ved Bedsted i 1949, han havde denne til 1963 da han flyttede til sin nuhavende ejendom.

I ægteskabet er der 3 børn.

I. F. 3. c. 1) Hanne Krogh.

I. F. 3. c. 2) Karen Margrethe Krogh.

I. F. 3. c. 3) Birthe Krogh.

I. F. 3. c. 1)

HANNE KROGH

er født d. 1. marts 1956 i Vestervig.

I. F. 3. c. 2)

KAREN MARGRETHE KROGH

er født d. 22. februar 1958 i Vestervig.

I. F. 3. c. 3)

BIRTHE KROGH

er født d. 13. maj 1961 i Vestervig.

I. F. 4.

VILHELM EMANUEL DRAGSBÆK

er født d. 2. juli 1907 i Klitmøller. Han døde i Thisted. d. 2. juli 1928.

I. G.

CHRISTEN EDVARD NICOLAI CHRISTENSEN DRAGSBÆK

er født d. 5. oktober 1875 i Klitmøller, han døde d. 17. januar 1927 og blev begravet i Skælskør. Han blev gift i Skanderborg med Laura

Frederikke Christiane Bagger, der er født i Skanderborg d. 2. maj 1881, som datter af bødkersvend Søren Jensen Bagger og hustru Ane Johanne Fog.

Christen Edvard Nicolai Christensen Dragsbæk gik i skole i Klitmøller og han blev konfirmeret samme sted. Efter konfirmationen kom han i lære som skomager, men han var som alle unge på denne egn af landet meget ivrig efter at komme ud at sejle, hvorefter han forsøgte at komme ombord på et skib, han stak af hjemmefra, men faderen hentede ham i land da han hørte omdet.

I ægteskabet er der 3 børn.

I.G.1. Christian Richard Dragsbæk.

I.G.2. Else Dragsbæk.

I.G.3. Elise Dragsbæk.

I.G.1.

CHRISTIAN RICHARD DRAGSBÆK

er født d. 19. juni 1907 i København. Han blev gift i Magleby d. 18. januar 1936 med Ellen Katrine Petersen, der er født i Magleby d. 6. august 1915, som datter af landmand Lars Frederik Petersen og hustru Karen Marie Olsen i Magleby.

Bopæl: Helenevej 2, Korsør.

Christian Richard Dragsbæk gik i Vester skole i Slagelse, han blev konfirmeret i Frederikssund. Hvorefter han kom i lære som tømrer samme sted, samt i Sorø. Han blev udlært i Skelskør og har været på håndværkerskole i Haslev. Sin værnepligt aftjente han i Høveltejren, efter værnepligten fik han arbejde hos en mester i Eggerslevmagle hvor han var i flere år. Senere har han arbejdet for en mester i Trinnerup i godt 40 år. Han er meget musikalsk og aktiv musikanter.

Ellen Katrine Petersen gik i skole i Magleby og blev konfirmeret samme sted. Hvorefter hun blev uddannet i husgerning og havde flere pladser indtil giftermålet.

I ægteskabet er der 2 børn.

I.G.1.a. Poul Edvard Dragsbæk.

I.G.1.b. Leif Mogens Dragsbæk.

I.G.1.a.

POUL EDVARD DRAGSBÆK

er født d. 11. august 1937 i Skelskør. Han blev gift i Haarslev kirke d. 7. maj 1960 med Bente Nielsen, der er født i Krummerup d. 21. august 1939, som datter af specialarbejder Niels Søren Nielsen og hustru Helga Sofie Jensen i Haarslev.

Bopæl: Motalavej 135, Korsør.

Poul Edvard Dragsbæk gik i Boeslunde skole og blev konfirmeret samme sted. Hvorefter han begyndte på et vaskeri hvor han var i 4 år, han arbejdede derefter i Sverige i 1 års tid, hvorefter han sejlede med norske både i godt 2 år. Han blev chauffør i Korsør og havde denne plads i ca. 7 år, hvorefter han kom til Glasværket hvor han var i ca. 3 år. Han er formand der nu, og han er en meget ivrig jæger. På grund af sit arbejde som formand på Glasværket har han været i Amerika samt i Italien på studierejse for firmaet.

Bente Nielsen gik i skole i Haarslev og blev konfirmeret samme sted. Hvorefter hun besøgte Haarslev Efterskole i 5 mdr. Hun kom i lære som telefonistinde på Boslunde Central og derefter på Korsør Central.

I ægteskabet er der 3 børn.

I.G.1.a.1) Brian Dragsbæk.

I.G.1.a.2) Helle Dragsbæk.

I.G.1.a.3) Ulla Dragsbæk.

I.G.1.a.1)

BRIAN DRAGSBÆK

er født d. 6. april 1962 i Korsør.

I.G.1.a.2)

HELLE DRAGSBÆK

er født d. 15. maj 1963 i Korsør.

I.G.1.a.3)

ULLA DRAGSBÆK

er født d. 10. november 1965 i Korsør.

I. G. 1. b.

LEIF MOGENS DRAGSBÆK

er født d. 28. april 1939 i Skelskør. Han er gift med Else Boysen, der er født i Aabenrå d. 21. september 1940, som datter af arbejdsmand Niels Boysen og hustru Margarethe Emilie Petersen.

Bopæl: Motalavej 97, Korsør.

Leif Mogens Dragsbæk gik i skole i Boeslunde og blev konfirmeret samme sted. Hvorefter han blev uddannet ved landbruget hvor han var i ca. 2 år. Sin værnepligt aftjente han ved Marinen. Han har sejlet i både danske og norske både, og sidst har han sejlet med kabelskibet siden 1962.

Else Boysen gik i skole i Aabenrå og blev konfirmeret samme sted. Efter konfirmationen fik hun beskæftigelse på fabrik, og er nu fabriksarbejder.

I ægteskabet er der 4 børn.

I. G. 1. b. 1) Mona Desire Dragsbæk.

I. G. 1. b. 2) Ingelise Dragsbæk.

I. G. 1. b. 3) Jimmy Christian Dragsbæk.

I. G. 1. b. 4) Michael Salve Dragsbæk.

I. G. 1. b. 1)

MONA DESIRE DRAGSBÆK

er født d. 27. maj 1964 i Korsør.

I. G. 1. b. 2)

INGELISE DRAGSBÆK

er født d. 28. oktober 1965 i Korsør.

I. G. 1. b. 3)

JIMMY CHRISTIAN DRAGSBÆK

er født d. 24. marts 1967 i Korsør.

I. G. 1. b. 4)

MICHAEL SALVE DRAGSBÆK

er født d. 17. marts 1970 i Korsør.

I.G.2.

ELSE DRAGSBÆK

er født i 1913 og hun døde i 1917.

I.G.3.

ELISE DRAGSBÆK

er født d. 5. januar 1919 i Frederikshavn. Hun blev gift med Jens Max Larsen, der er født i Lynge d. 24. august 1934 som søn af arbejdsmand Poul Larsen og hustru Astrid Hansen i Lynge.

Bopæl: Slotsvænget 47, Slagelse.

Elise Dragsbæk gik i skole i Skelskør og blev konfirmeret samme sted, hvorefter hun sluttede skolegangen med mellemskoleeksamen. Hun har været beskæftiget som ekspeditrice i flere forretninger indtil giftermålet. Jens Max Larsen gik i Tapshøj Centralskole og blev konfirmeret i Lynge kirke. Hvorefter han kom i lære i kolonialforretning. Han blev uddannet på kontor og er nu ansat som kontorassistent hos Bdr. Justesen i Slagelse.

I ægteskabet er der 2 børn.

I.G.3.a. Hanne Larsen.

I.G.3.b. Lene Larsen.

I.G.3.a.

HANNE LARSEN

er født d. 7. april 1960 i Slagelse.

I.G.3.b.

LENE LARSEN

er født d. 10. november 1962 i Slagelse.



I. Christen Andersen
Dragbæks hustru



I. Christen Andersen
Dragsbæk og hustru



I. Christen Andersen
Dragsbæks børn



I. Christen Andersen Dragbæks



I.A. Inger Marie Drags-
bæk m/familie



I.A. Inger Marie Drage-
bæks ægtefælle



A. I. a. Aage Hau



I. A. I. a. Aage Haus hustru



I. A. 2. Anna Rigmor Hau



A. 4. Christian Hau m/familie



I. A. 4. a. Kurt Vagnar Hau



A. 4. a. Kurt Vagnar Haus hustru og børn



I. D. Christian Peder Dragsbæk



D. Christian Peder Dragsbæk m/familie



I. D. I. Anna Holler Dragsbæk m/øgtefælle



I. D. 3. Niels Peter Dragsbæk og hustru



I. D. 3. Niels Peter Dragsbæks ejendom



I. D. 3. b. Villy Emil Dragsbæk og hustru



I. D. 3. c. Annelise Dragsbæk og ægtefælle



I. D. 3. c. 1) og 2) Michael og Heidi Dragsbæk Andersen



I. D. 4. Kristian Holler Dragsbæk m/familie



I. D. 5. Ingeborg Marie Dragsbæk og ægtefælle



I. D. 5. a. Ingrid Højberg m/familie



I. D. 5. b. Ellen Højberg m/familie



I. D. 5. c. Erling Højberg og hustru



I. E. Dorthea Dragsbæk



I. E. Dorthea Dragsbæks
øgtefælle



I. E. Dorthea Dragsbæk m/barnebar



I. E. l. a. Fréderik J.
Borgbjerg og øgtefælle



I. F. Karl Christensen Dragsbæk og hustru



I. F. Karl Christensen
Dragsbæks hustru



I. F. 2. Astrid Kirstine
Dragsbæk



I. F. 3. Albert Peder Dragsbæk og hustru



G. Christen E.N.C.
Dragsbæk



I.G. Christen E.N.C. Dragsbæk m/familie



I.G.I. Christian Richard
Dragsbæk



G.I. Christian Richard
Dragsbæk's hustru



I.G.I.a. Poul Edvard
Dragsbæk



I.G.I.a. Poul Edvard
Dragsbæk's hustru



G.I.a. 1) 2) 3) Brian, Helle og Ulla Dragsbæk



I.G.I.b. Leif Mogens
Dragsbæk og hustru



I.G.I.b. 1) 2) 3) 4) Mona, Ingelise, Jimmy og Michael
Dragsbæk

II.

CHRISTIAN DRAGSBÆK

er gift med Maren Katrine Brandi.

III.

PEDER CHRISTIAN DRAGSBÆK

er født i 1835 i Klitmøller. Han var gift med Mathilde Caroline Lerhøj.
De var bosat i Klitmøller.

I ægteskabet er der 10 børn.

- III.A. Dorthea Katrine Dragsbæk.
- III.B. Marie Dragsbæk.
- III.C. Anders Christian Dragsbæk.
- III.D. Christian Peter Dragsbæk.
- III.E. Poul Dragsbæk.
- III.F. Helene Dragsbæk.
- III.G. Nikoline Dragsbæk.
- III.H. Otto Dragsbæk.
- III.J. Ingeborg Dragsbæk.
- III.K. Karl Dragsbæk.

III.A.

DORTHEA KATRINE DRAGSBÆK

er født i Thisted d. 20. juni 1869. Hun døde i København d. 20. december 1929. Hun blev gift i Thisted kirke d. 20. april 1890 med Niels Nielsen, der er født i Svendborg i 1863 og som forliste i 1895. Hun blev derefter gift med Peder Pedersen, der er født i Dollerup. Denne vielse foregik i Hurup kirke d. 3. marts 1903.

Dorthea Katrine Dragsbæk gik i skole i Thisted og blev konfirmeret samme sted. Hvorefter hun blev uddannet i husgerning bl.a. ved sagfører Bendiksen i Thisted. Efter mandens forlis gik hun i lære som modehandlerinde hos Johanne Poulsen i Thisted. Efter at være udlært flyttede hun

til Hurup og havde der egen forretning, modeforretning og samtidig boghandel. Telefoncentralen blev oprettet og kom samme sted og denne drev hun indtil giftermålet i 1903.

Niels Nielsen gik i skole i Svendborg og blev konfirmeret samme sted. Hvorefter han sejlede en del år, derefter var han på navigationsskole i Svendborg, hvor han fik skibsførereksamen. Han forliste i kanalen med en tremastet skonnert fra Svendborg.

I ægteskaberne er der 6 børn.

III.A.1. Hans Nielsen.

III.A.2. Niels Jørgen Nielsen.

III.A.3. Ejner Pedersen.

III.A.4. Edith Pedersen.

III.A.5. Kaj Pedersen.

III.A.6. Nelly Pedersen.

III.A.1.

HANS NIELSEN

er født d. 5. februar 1892 i Thisted, og han døde samme sted d. 11. juni 1939. Han var gift med Signe.

Bopæl: Carl Blecksvej 6, Odense.

Hans Nielsen er Civilingeniør.

I ægteskabet er der 1 barn.

III.A.2.

NIELS JØRGEN NIELSEN

er født d. 21. januar 1893 i Thisted. Han gik i skole i Hurup og blev konfirmeret i Holstebro, hvor han tog realeksamen. Han kom derefter i lære på Eksportslagteriet i Esbjerg og var derefter ansat hos et firma på havnen hvor han var indtil 1913. Han rejste til København og kom ind i Smørcompagniet hvor han var til 1915. Han var derefter soldat i 2 år. Derefter kom han i Trans Atlantisk Compagni og til dettes datterselskab i Lisabon i 1919 og var her til 1924. Han indgik da i det tidligere smørfirma og blev der indtil 1932. Derefter blev han ansat ved Dansk Skinkekogeri Hafnia hvor han var til 1959. Han underviser på Berlitz School i København og har gjort det fra 1936.

III. A. 3.

EJNAR PEDERSEN

er født d. 12. september 1903. Han er gift med Asta.

Bopæl: Nyvej 8, Randers.

Ejnar Pedersen er guldsmed.

III. A. 4.

EDITH PEDERSEN

er født d. 21. august 1906, og hun døde d. 9. april 1956. Hun var gift med Ingvar Jensen, der er bosat Langgade 63, Randers.

III. A. 5.

KAJ PEDERSEN

er født d. 22. april 1909 i Holstebro, og han døde d. 2. november 1941.

III. A. 6.

NELLY PEDERSEN

er født i Holstebro og hun døde som spæd i Esbjerg.

III. B.

MARIE DRAGSBÆK

er født d. 29. september 1871 i Klitmøller, og hun døde d. 16. september 1953. Marie Dragsbæk var ugift.

III. C.

ANDERS CHRISTIAN DRAGSBÆK

er født d. 16. maj 1884 i Klitmøller. Han er gift med Egypt, der er født i England.

I ægteskabet er der 2 børn.

III. C. 1. Bjarne Dragsbæk.

III. C. 2. Ella Dragsbæk.

III. C. 1.

BJARNE DRAGSBÆK

er gift med Gerda.

Bopæl: Solbærvænget 36, Bagsværd.

Bjarne Dragsbæk er cigarhandler.

III. C. 2.

ELLA DRAGSBÆK

er født d. 27. april 1915 i København. Hun blev gift samme sted d. 9. juni 1940 med Aksel Valdemar Nilsson, der er født i København d. 5. august 1910 i Sct. Matthæus sogn.

Bopæl: Frederiksborgvej 12, København.

Aksel Valdemar Nilsson er afdelingschef.

I ægteskabet er der 2 børn.

III. C. 2. a. Torben Claus Nilsson.

III. C. 2. b. Henrik Michael Nilsson.

III. C. 2. a.

TORBEN CLAUS NILSSON

er født d. 2. februar 1942 i København. Han er gift med Tove Elisabeth Larsen.

Bopæl: Dybendalsvej 59, Vanløse.

Torben Claus Nilsson er sektionsleder.

III. C. 2. b.

HENRIK MICHAEL NILSSON

er født d. 19. oktober 1945 i København. Han er ugift.

Bopæl: Frederiksborgvej 12, København.

Henrik Michael Nilsson er tandlæge.

III. D.

CHRISTIAN PETER DRAGSBÆK

er født d. 20. februar 1877, og han døde d. 30. juli 1895.

III. E.

POUL DRAGSBÆK

er født d. 15. november 1879 i Klitmøller, og han døde samme sted d. 28. oktober 1919. Han var gift med Pethrea.

Poul Dragsbæk var skomager.

III. F.

HELENE DRAGSBÆK

er født d. 21. maj 1882 i Klitmøller, og hun døde i Hals d. 3. februar 1946. Hun blev gift i Klitmøller d. 2. maj 1915 med Rasmus Johannes Kisling Svalgaard, der er født i Thisted d. 20. januar 1883, og som døde i Aalborg d. 6. april 1950, han var søn af skomager Lars Peter Svalgaard i Thisted.

Helene Dragsbæk gik i skole i Thisted og blev konfirmeret samme sted. Hvorefter hun blev uddannet som ekspeditrice. Hun bestyrede en smørforretning i Støregade i Thisted indtil giftermålet.

Rasmus Johannes Kisling Svalgaard gik i skole i Thisted og blev konfirmeret samme sted hvorefter han sejlede med norske sejlskibe i 7 år.

Han tog styrmands og skibsførereksamen i Aalborg, hvorefter han sejlede for forskellige rederier som styrmand, sidst for De Forenede Spritfabrikker. Han blev lods i Frederikshavn i 1923-1928, da han blev lods i Hals. Han var der indtil han blev pensioneret i 1943.

I ægteskabet er der 2 børn.

III. F. 1. Ove Svalgaard.

III. F. 2. Tage Svalgaard.

III. F. 1.

OVE SVALGAARD

er født d. 6. marts 1916 i København. Han er gift med Inger Marie.

Bopæl: Skansevej 27, Nr. Sundby.

Ove Svalgaard er salgsinspektør.

III. F. 2.

TAGE SVALGAARD

er født d. 25. marts 1917 i København. Han blev gift samme sted d. 11. juni 1950 med Else Marie Middelfart, der er født i Hinnerup d. 19. april 1919, som datter af bagermester Niels Peter Jensen Middelfart og hustru Inger Marie Halskov i Vitrup ved Løkkén.

Bopæl: Roald Ammundsensvej 20, Aalborg.

Tage Svalgaard gik i skole i Frederikshavn og i Hals, han afsluttede den med realeksamen. Han blev konfirmeret i Hals kirke og besøgte derefter Birkerød Kostskole og blev student i 1936. Sin værnepligt aftjente han som søkadet. Han fik ansættelse ved De danske Spritfabrikker i Aalborg i 1937, hvor han blev forflyttet til København i 1940, og var her til 1946. Han var derefter repræsentant i sportsartikler i 3 år, derefter for vaskemaskiner i 3 år og han har siden 1954 været ansat ved Elna Symaskiner. De sidste 7 år som salgschef, han har haft egen forretning i de sidste 10 år.

Else Marie Middelfart gik i skole i Vitrup og blev konfirmeret i Børglumkloster. Herefter hun besøgte husholdningsskolen i Vejstrup. Hun arbejdede et $\frac{1}{2}$ års tid ved husgerning, og blev derefter udlært som ekspeditrice. Hun har været i forskellige forretninger indtil giftermålet. I ægteskabet er der 1 barn.

III. F. 2. a. John Svalgaard.

III. F. 2. a.

JOHN SVALGAARD

er født d. 12. juni 1954 i København.

III. G.

NIKOLINE DRAGSBÆK

er født d. 22. september 1884, og hun døde ugift d. 21. marts 1896.

III. H.

OTTO DRAGSBÆK

er født d. 10. januar 1888, og han døde d. 1. januar 1894.

III. J.

INGEBORG DRAGSBÆK

er født d. 25. juli 1890, og hun døde d. 31. marts 1895.

III. K.

KARL DRAGSBÆK

er født d. 8. januar 1892, og han døde d. 27. februar 1944.

Efterkommere

efter

Chresten Nielsen Aas

og hustru

Dorthe Mogensdatter

- Gren 1. Inger Christensdatter.
- Gren 2. Anna Christensdatter.
- Gren 3. Niels Christensen Aas
- Gren 4. Dorthe Christensdatter



Gren 1

INGER CHRISTENSDATTER

Hun er født i Næstrup i Sjørring sogn, Hundborg herred, Thisted amt d. 18. maj 1814 og hun døde samme sted d. 8. marts 1885. Hun blev gift i Sjørring d. 8. december 1837 med Søren Andersen der er født d. 2. december 1811 og han døde samme sted d. 1. april 1894. Søren Andersens står opført som gårdmand i Næstrup.

I ægteskabet er der 6 børn.

- I. Chresten Aas Sørensen.
- II. Anders Christian Sørensen.
- III. Lars Christian Sørensen.
- IV. Ole Sørensen.
- V. Dorthe Sørensen.
- VI. Dorthe Sørensen.

I.

CHRESTEN AAS SØRENSEN

er født i Næstrup, Sjørring sogn, Hundborg herred, Thisted amt d. 18. december 1839. Han blev gift med Kirsten Elsiné Andersen.

I ægteskabet er der 3 børn.

- I.A. Anne Marie Aas Sørensen.
- I.B. Ole Aas Sørensen.
- I.C. Anders Christian Aas Sørensen.

I.A.

ANNE MARIE AAS SØRENSEN

er født d. 8. november 1879 i Dollerup, Sjørring sogn, Hundborg herred, Thisted amt, og hun døde på Hundborg Hvilehjem i 1950. Hun blev gift i Sjørring d. 27. oktober 1903 med Jens Østergaard Poulsen der er født i Skårup ved Sjørring d. 30. september 1871 han var husmand i Næstrup. Jens Østergaard Poulsen døde i Sjørring i 1949.

I ægteskabet er der sønnen.

- I.A.1. Jens Poulsen.

I. A. 1.

JENS POULSEN

er født i Næstrup, Sjørring sogn, Hundborg herred, Thisted amt d. 26. maj 1904 og han blev gift i Thisted d. 25. maj 1932 med Meta Marie Hundahl Jensen der er født i Thisted mark d. 7. oktober 1910 som datter af landmand Martinus Jensen og Dorthea Hundahl på Thisted mark. Bopæl: Dragsbækvej 1, st. Thisted.

Jens Poulsen gik i Næstrup Skole og blev konfirmeret i Sjørring kirke, været bosat i Thisted siden 1948.

Meta Marie Hundahl Jensen gik i skole i Thisted og blev konfirmeret samme sted. Hun er uddannet som husassistent og var beskæftiget som sådan indtil giftermålet.

I ægteskabet er der 5 børn.

I. A. 1. a. Henry Poulsen.

I. A. 1. b. Dagny Poulsen.

I. A. 1. c. Jens Østergaard Poulsen.

I. A. 1. d. Anna Poulsen.

I. A. 1. e. Karen Poulsen.

I. A. 1. a.

HENRY POULSEN

er født i Næstrup, Sjørring sogn, Hundborg herred, Thisted amt d. 23. februar 1933. Han blev gift i Svendborg d. 10. juli 1958 med Gerda Larsen der er født i Svendborg d. 20. februar 1934 som datter af slagteri-arbejder Axel Georg Larsen og hustru Karen Ingefred Jepsen (Pedersen) i Svendborg.

Bopæl: Syvhøjvænge 123, Albertslund.

Henry Poulsen gik i skole i Næstrup skole, han blev konfirmeret i Sjørring og blev uddannet i kolonialhandel i Thisted. Han er dimitteret fra Købmandshvile Højskole i Rungsted. Derefter tog han realeksamen på Vedum Aftenskole, sin værnepligt aftjente han som soldat i Høveltellejren. Han tog eksamen fra Blågårds Semenariet i 1963, efter den tid har han været ansat som lærer på Vestervangsskolen i Holstedbro og var samtidig erhvervsvejleder. Han er nu lærer på Værebroskolen i Gladsaxe. Gerda Larsen gik i Svendborg skole og blev konfirmeret i Svendborg.

Efter konfirmationen kom hun i koloniallære i Svendborg og har været ansat i købmandsforretning i Vordingborg. Hun er dimitteret fra Købmandshvile Højskole. Gerda Larsen er nu ansat i Magasin i København. I ægteskabet er der 4 børn.

I.A.1.a.1) Henrik Østergaard Poulsen.

I.A.1.a.2) Christian Østergaard Poulsen.

I.A.1.a.3) Anders Hundahl Poulsen.

I.A.1.a.4) Thomas Hundahl Poulsen.

I.A.1.a.1)

HENRIK ØSTERGAARD POULSEN

er født i Søborg d. 30. oktober 1960.

I.A.1.a.2)

CHRISTIAN ØSTERGAARD POULSEN

er født i Søborg d. 1. oktober 1962.

I.A.1.a.3)

ANDERS HUNDAHL POULSEN

er født på Frederiksberg d. 20. februar 1965.

I.A.1.a.4)

THOMAS HUNDAHL POULSEN

er født i Glostrup d. 30. december 1970.

I.A.1.b.

DAGNY POULSEN

er født i Næstrup, Sjørring sogn, Hundborg herred, Thisted amt d. 2. maj 1934, og blev gift i Sjørring d. 14. november 1953 med Aksel Hove (Pedersen) som er født i Næstrup d. 3. marts 1929.

Bosat: Kirkegade 5, Sjørring.

Dagny Poulsen gik i Næstrup skole og blev konfirmeret i Sjørring. Efter uddannelse i husgerning havde hun forskellige pladser, hun har desuden været på syskole på Odense Fagskole i 5 mdr.

Aksel Hove havde sin skolegang i Næstrup skole og blev konfirmeret i

Sjørring. Efter udstået læretid som tømrer kom han på Håndværkerskole i Ollerup, efter endt uddannelse aftjente han sin værnepligt ved Ingeniørtropperne. Efter hjemsendelsen blev han ansat hos Harald Villadsen i Vildsund, hvor han har været ansat i 12 år.

I ægteskabet er der 4 børn.

I.A.1.b.1) Ole Hove.

I.A.1.b.2) Åge Hove.

I.A.1.b.3) Arne Hove.

I.A.1.b.4) Elin Dorthe Hove.

I.A.1.b.1)

OLE HOVE

er født i Sjørring d. 6. april 1954.

I.A.1.b.2)

ÅGE HOVE

er født i Sjørring d. 29. marts 1957.

I.A.1.b.3)

ARNE HOVE

er født i Sjørring d. 1. marts 1962.

I.A.1.b.4)

ELIN DORTHE HOVE

er født i Sjørring d. 5. februar 1968.

I.A.1.c.

JENS ØSTERGAARD POULSEN

er født i Næstrup, Sjørring sogn, Hundborg herred, Thisted amt d. 17. december 1937. Han blev gift i Norup d. 28. oktober 1958 med Hansine Laurine Andersen der er født i Ydby d. 1. marts 1941, som datter af landmand Ole Christian Andersen og hustru Sofie Emilie Hansen i Klitmøller.

Bopæl: Nr. Borup, Skals.

Jens Østergaard Poulsen gik i skole i Thisted og blev konfirmeret sam-

me sted. Efter flere år ved landbruget, bl.a. som fodermester på nogle gårde blev han ansat ved Fugelsang Træindustri fra 1970-1971, efter den tid har han arbejdet som murerarbejdsmand. Hans interesse har så afgjort været husflid, hvilket kan ses af at han i flere år har været formand for Norup Husflidsforening.

Hansine Laurine Andersen gik i skole i Gøttrup og blev konfirmeret i Kettrup. Efter skolegangen blev hun uddannet i husgerning og har været ansat i forskellige pladser indtil giftermålet.

I ægteskabet er der 4 børn.

I.A.1.c.1) Jens Poulsen.

I.A.1.c.2) Jette Poulsen.

I.A.1.c.3) Lone Poulsen.

I.A.1.c.4) Ole Poulsen.

I.A.1.c.1)

JENS POULSEN

er født i Odense d. 16. december 1958.

I.A.1.c.2)

JETTE POULSEN

er født i Norup d. 17. januar 1960.

I.A.1.c.3)

LONE POULSEN

er født i Norup d. 6. juni 1963.

I.A.1.c.4)

OLE POULSEN

er født i Norup d. 30. marts 1966.

I.A.1.d.

ANNA POULSEN

er født d. 16. maj 1941 i Næstrup, Sjørring sogn, Hundborg herred, Thisted amt og blev gift d. 30. marts 1961 i Thisted med mekaniker Hermann Friedrich Kuhst. Der er født i Løjt Kirkeby d. 10. september

1939 i Løjt sogn Åbenrå amt, som søn af Hermann Friedrich Karl Kuhst og hustru Ella Christine Schlüter.

Bopæl: Frederikden syvendes vej 22, Kolding.

I ægteskabet er der 3 børn.

I.A.1.d.1) Jørgen Kuhst.

I.A.1.d.2) Linda Kuhst.

I.A.1.d.3) Bjarne Kuhst.

I.A.1.d.1)

JØRGEN KUHST

er født d. 12. marts 1962 i Kolding.

I.A.1.d.2)

LINDA KUHST

er født d. 22. december 1963 i Kolding.

I.A.1.d.3)

BJARNE KUHST

er født d. 22. februar 1967 i Kolding.

I.B. §

OLE AAS SØRENSEN

er født i Næstrup, Sjørring sogn, Hundborg herred, Thisted amt d. 27. februar 1881.

I.C.

ANDERS CHRISTIAN AAS SØRENSEN

er født 16. oktober 1883 i Dollerup, Sjørring sogn, Hundborg herred, Thisted amt og døde i Snedsted sogn, Hassing herred, Thisted amt d. 2. maj 1959, han blev gift d. 29. april 1911 i Skjoldborg kirke med Agnes Margrethe Andersen, er født d. 27. oktober 1890 i Aas i Skjoldborg sogn, Hundborg herred, Thisted amt og døde i Snedsted d. 9. december 1966.

Se også: 1962, 1963, 1967.

I ægteskabet er der 3 børn.

I.C.1. Anders Ramsgaard Sørensen.

I.C.2. Margrethe Kirstine Sørensen.

I.C.3. Astrid Magdalene Sørensen.

I.C.1.

ANDERS RAMSGAARD SØRENSEN

er født d. 25. juni 1911 han er ugift.

I.C.2.

MARGRETHE KIRSTINE SØRENSEN

er født d. 19. marts 1915 i Elsted i Snedsted sogn Hassing herred, Thisted amt og blev gift d. 2. juni 1940 i Snedsted med Niels Knarkergaard, der er gårdejer og er født i Skjoldborg sogn, Hundborg herred, Thisted amt d. 8. maj 1916 som søn af Kresten Nielsen Knarkergaard og hustru Marie Larsen i Møgelvang.

Bopæl: Gjersbøl pr. Snedsted.

Margrethe Kirstine Sørensen gik i skole i Snedsted og blev konfirmeret samme sted. Efter endt skolegang blev hun uddannet i husgerning og tjente i huset indtil giftermålet.

Niels Knarkergaard gik i Skjoldborg skole og efter konfirmationen blev han uddannet ved landbruget hvor han arbejdede i forskellige pladser indtil han overtog sit nuværende sted.

I ægteskabet er der 3 børn.

I.C.2.a. Agnes Marie Aas Knarkergaard.

I.C.2.b. Jørgen Knarkergaard.

I.C.2.c. Bodil Knarkergaard.

I.C.2.a.

AGNES MARIE AAS KNARKERGAARD

er født d. 24. juni 1942 i Gjersbøl og er gift med assurandør Hans Runge Hansen.

Bopæl: Mågevej 4, Thisted.

I. C. 2. b.

JØRGEN KNARKERGAARD

er født i Gjersbøl d. 21. oktober 1944 og blev gift d. 7. september 1968 i Thisted med Anette Vibeke Christensen der er født d. 13. november 1946 i Thisted som datter af kontorassistent Børge Østergaard Krogh Christensen og hustru Ketty Henriette Emilie Michelsen i Thisted. Bopæl: Lykkesvej 38, Thisted.

Jørgen Knarkergaard gik i Snedsted skole og blev konfirmeret i Snedsted kirke, arbejdede derefter $1\frac{1}{2}$ år ved landbruget. Kom så i lære som maskinarbejder i Villerslev i 4 år. Han aftjente sin værnepligt ved marinen, efter hjemsendelsen blev han montør hos Cembria i et år og er nu maskinarbejder i samme firma.

Anette Vibeke Christensen gik i skole i Thisted hvor hun tog realeksamen og blev konfirmeret i Thisted kirke. Hun var i kontorlære i 3 år på Toldkammeret og blev udlært der som kontorassistent, efter udstået lærertid fortsatte hun i arbejdet og er stadig ansat på Toldkammeret i Thisted.

I ægteskabet er der 1 datter.

I. C. 2. b. 1) Lene Knarkergaard.

I. C. 2. b. 1)

LENE KNARKERGAARD

er født d. 11. januar 1969 i Thisted.

I. C. 2. c.

BODIL KNARKERGAARD

er født d. 31. juli 1949 i Gjersbøl.

Bopæl: Hald Ege pr. Viborg.

I. C. 3.

ASTRID MAGDALENE SØRENSEN

er født d. 1. februar 1921 i Elsted, Snedsted sogn, Hassing herred, Thisted amt og døde d. 16. januar 1967 i Årup. Hun var gift med landmand Anders Jørgen Nielsen.

Bopæl: 'Fjellemoselund' pr. Årup.



øverste række: II. Anders Christian Sørensen III. Lars Christian Sørensen I. Chresten Aas Sørensen.
 nederste række: Gren I. Søren Andersen VI. Dorthe Sørensen.
 Gren I. Inger Christensdatter.



I.A. Anne Marie Aas Sørensen



I.A. Jens Østergaard Poulsen



I.A. I. Jens Poulsen og Meta Marie Handahl Jensen m. familie



A.I.a. Henry Poulsen og Gerda Larsen



I.A.I.b. Dagny Poulsen og Aksel Hove m. børn



A.I.c. Jens Østergaard Poulsen og Hansine Laurine Andersen



I.A.I.c. Jens Østergaard Poulsen og hustrus børn



I.A.I.d. Anna Poulsen og Hermann Friedrich Kuhst m.
familie



I.A.I.c. Karen Poulsen



I.C. Anders Christian Aas
Sørensen



I.C.I. Anders Rainsgaard
Sørensen



I.C.2. Margrothe Kirstine
Sørensen



I.C.2. Niels Knarkergaard



I.C.3. Astrid Magdalene
Sørensen og Anders Jør-
gen Nielsen

II.

ANDERS CHRISTIAN SØRENSEN

er født i Næstrup, Sjørring sogn, Hundborg herred, Thisted amt d. 6. september 1842 og døde d. 21. december 1927, han var gift med Marren Andersen.

Anders Christian Sørensen var gårdejer og sognefoged i Dollerup.

III.

LARS CHRISTIAN SØRENSEN

er født i Næstrup, Sjørring sogn, Hundborg herred, Thisted amt d. 10. juli 1845 og døde i Næstrup d. 26. december 1929, han var gift med Ane Margrethe Pedersen der er født i 1850, hun døde d. 3. juli 1901. Lars Christian Sørensen var gårdejer og havde gården "Gadegaard" i Næstrup sogn.

I ægteskabet er der 6 børn

III. A. Søren Christian Sørensen

III. B. Thomas Christian Sørensen

III. C. Peder Christian Sørensen

III. D. Ole Sørensen

III. E. Kristian Aas Sørensen

III. F. Inger Aas Sørensen

III. B.

SØREN CHRISTIAN SØRENSEN

er født d. 16. februar 1876 i Næstrup

III. A.

THOMAS CHRISTIAN SØRENSEN

er født d. 2. februar 1879 i Næstrup, Sjørring sogn, Hundborg herred, Thisted amt og døde d. 27. oktober 1959 i Næstrup. Han blev gift med Inger Aas Jensen der er født d. 8. juli 1883, og døde 27. november 1958, hun var datter af Jens Mikkelsen og hustru Dorthe Sørensdatter, gårdejerfolk i Toftegården i Næstrup.

Thomas Christian Sørensen er uddannet tømrer. I 1907 købte han gården efter sin farbroder fhv. sognefoged Anders Sørensen. I årene 1916-1920 byggede han hele gården op i ny stil. I 8 år var han medlem i Sjørring Thorsted sogneråd, ligesom han i en årerække sad i menighedsrådet og i skolekommissionen.

I ægteskabet er der 5 børn.

III. B. 1. Margrethe Sørensen.

III. B. 2. Jens Sørensen.

III. B. 3. Dorthea Sørensen.

III. B. 4. Magda Sørensen.

III. B. 5. Karen Marie Sørensen.

III. B. 1.

MARGRETHE SØRENSEN

er født d. 23. august 1908 i Næstrup, Sjørring sogn, Hundborg herred, Thisted amt.

Hun var gift med Johan Andersen der var vognmand i Tilsted.

III. B. 2.

JENS SØRENSEN

er født d. 18. november 1909 i Næstrup, Sjørring sogn, Hundborg herred, Thisted amt.

Han er ugift.

III. B. 3.

DORTHEA SØRENSEN

er født d. 12. februar 1911 i Næstrup, Sjørring sogn, Hundborg herred, Thisted amt, hun er gift med Christian Andersen der er pedel i Tilsted.

III. B. 4.

MAGDA SØRENSEN

er født d. 14. november 1912 i Næstrup, Sjørring sogn Hundborg herred, Thisted amt.

Hun er gift med Thomas Gerhard Jakobsen der er cykelhandler i Sjørring.

III. B. 5.

KAREN MARIE SØRENSEN

er gift med Christian Smed Kristensen der var cigarhandler i Nykøbing Mors.

I ægteskabet er der 2 børn.

III.B.5.a. Inger Kristensen.

III.B.5.b. Kirsten Kristensen.

III.C.

PEDER CHRISTIAN SØRENSEN

er født i Næstrup, Sjørring sogn, Hundborg herred, Thisted amt d. 2. februar 1882 og døde i København d. 13. maj 1968. Han blev gift i 1914 i Ørum kirke med Anna Elisabeth Jensen som er født i Mollerup, Morsø herred, Thisted amt d. 15. september 1887 og døde i København d. 1. januar 1965. Hun var datter af lærer Johan Jensen og hustru Dorteia i Mollerup.

Peder Christian Sørensen gik i skole i Næstrup og blev konfirmeret i Sjørring. Han gik i realskole i Hurup og dimitterede derefter på Godved Seminarium, derefter havde han forskellige ventelærerembeder. En tid var han lærer ved Tingstrup skole, han kom til Årup i 1914 og var der indtil han blev pensioneret. Derefter rejste han til København og købte ejendommen Blomstermarken 34.

Anna Elisabeth Jensen gik i skole i Mollerup skole, hun blev konfirmeret i Ørum kirke. Efter et års tid på højskole blev hun uddannet i husgerning og arbejdede som husassistent indtil giftermålet, derefter har hun gennemgået et håndarbejderkursus i København, og i samme tidsrum underviste hun i håndarbejde i Årup skole.

I ægteskabet er der 5 børn.

III.C.1. Grethe Dorteia Næstrup Sørensen.

III.C.2. Karen Johanne Næstrup Sørensen.

III.C.3. Jens Henrik Næstrup Sørensen.

III.C.4. Hans Christian Næstrup Sørensen.

III.C.5. Peter Johan Næstrup Sørensen.

III.C.1.

GRETHE DORTHEA NÆSTRUP SØRENSEN

er født d. 16. maj 1915 i Årup.

Bopæl: Blomstermarken 34, København.

Grethe Dorteia Næstrup Sørensen gik i Årup skole og blev konfirmeret i Snedsted kirke, hvorefter hun blev uddannet som sygeplejerske på

Thisted Amtssygehus, suppleret af sygehuset i Viborg. Efter endt uddannelse kom hun til Børnehospitalet og en tid på Ortopædisk Hospital. Hun har tillige arbejdet som privatsygeplejerske flere steder, og er nu afdelingssygeplejerske på Nørre Hospital. Grethe Dorthea Næstrup Sørensen er ugift.

III. C. 2.

KAREN JOHANNE NÆSTRUP SØRENSEN

er født d. 5. marts 1917 i Årup.

Karen Johanne Næstrup Sørensen gik i Årup skole og blev konfirmeret i Snedsted kirke. Hun blev uddannet forskolelærerinde på Vejle Forskoleseminarium, og efter endt uddannelse var hun lærerinde i Vestervig Agger kommune i 18 år. Hun har skolekøkkeneksamen i København i 1 år, derefter har hun været i Ulkestrup skole i et års tid og indtil 1968 var hun ansat ved St. Magleby skole på Amager. Hun blev i 1968 pensioneret på grund af sygdom.

Hun bor sammen med søsteren Grethe Dorthea i Blomstermarken 34 i København og hun er ugift.

III. C. 3.

JENS HENRIK NÆSTRUP SØRENSEN

er født i Årup Snedsted sogn i Thisted amt, d. 26. februar 1919 han blev gift i Roskilde Domkirke d. 13. august 1949 med Grethe Eda Augusta Albeck der er født i Roskilde d. 29. maj 1923, som datter af lokomotivfører Kaj Torben August Mortensen Albeck og hustru Anna Caroline Christine Mogensen i Roskilde.

Bopæl: Fløng pr. Hedehusene.

Jens Henrik Næstrup Sørensen er overlærer.

I ægteskabet er der 2 børn.

III. B. 3. a. Kirsten Lisbeth Næstrup Sørensen.

III. B. 3. b. Karen-Margrethe Næstrup Sørensen.

III. C. 3. a.

KIRSTEN LISBETH NÆSTRUP SØRENSEN

er født d. 4. august 1950 i Roskilde. Hun er gift med Lars Erik Larsen, der er gartner.

Bopæl: Vipperød pr. Holbæk.

Kirsten Lisbeth Næstrup Sørensen er uddannet sygeplejerske.

III.C.3.b.

KAREN-MARGRETHE NÆSTRUP SØRENSEN

er født d. 29. april 1956 i Kr. Skensved. Hun er skoleelev.

III.C.4.

HANS CHRISTIAN NÆSTRUP SØRENSEN

er født i Årup d. 19. maj 1922.

Bopæl: Blomstermarken 34, København.

Hans Christian Næstrup Sørensen gik i Årup skole og blev konfirmeret i Snedsted kirke, hvorefter han arbejdede ved landbruget indtil omkring 1949. Han arbejder nu som portør på Bispebjerg Hospital, han er ugift.

III.C.5.

PETER JOHAN NÆSTRUP SØRENSEN

er født d. 13. april 1927 i Årup, han er gift med Annalise.

Bopæl: Egager 5, Hareskovby.

III.D.

OLE SØRENSEN

er født d. 23. februar 1885 i Næstrup, Sjørring sogn, Hundborg herred, Thisted amt. Han blev gift i Mollerup d. 8. oktober 1909 med Helga Sørensen der er født i Mollerup, Morsø herred, Thisted amt d. 8. oktober 1887 og døde i Løkken d. 24. oktober 1963. Hun er datter af Christen Sørensen og hustru Kristiane i Mollerup.

Bopæl: Løkken.

Ole Sørensen holdt sin skolegang i Næstrup skole og blev konfirmeret i Sjørring, efter konfirmationen arbejdede han ved landbruget i ca. 3 år. Han gik på Ranum Seminarium, hvorfra han blev dimitteret i 1906, han var efter denne tid vikar en del steder. I 1907 blev han andenlærer ved Vedebæk skole og året efter enelærer og kirkesanger i Thorup på Mors. Siden 1910 har han været førstelærer ved Løkken Kommuneskole hvor han var ansat til 1952. Ole Sørensen har haft en del tillidshverv bl.a.

som kasserer for Løkken Elektricitetsværk, revisor for Løkken Andelsmejeri og formand for Børglum Furreby frivillige Understøttelsesforening. Helga Sørensen gik i skole i Mollerup og blev konfirmeret i Mollerup kirke, hvorefter hun blev uddannet i husgerning og har arbejdet som sådan indtil giftermålet idet hun inden giftermålet var ansat som husbestyrerinde hos ægtefællen.

I ægteskabet er der 3 børn.

III. D. 1. Kristian Georg Sørensen.

III. D. 2. Nina Sørensen.

III. D. 3. Emma Sørensen.

III. D. 1.

KRISTIAN GEORG SØRENSEN

er født d. 24. september 1911 i Løkken. Han blev gift med Betty.

Bopæl: San. Paulo, Brasilien.

Kristian Georg Sørensen er fabrikant.

I ægteskabet er der 4 børn.

III. D. 2.

NINA SØRENSEN

er født i Løkken d. 19. november 1917. Hun blev gift med Thorkild Årslev Sørensen.

Bopæl: Bakkelyvej 22, Vestbjerg.

Nina Sørensen gik i Løkken skole og blev konfirmeret i Løkken kirke, efter afsluttet mellemskoleeksamen kom hun ca. 1948 på Odense Seminarium. Hun var ansat på Klostermarkskolen i Aalborg i 1951, Nina Sørensen er nu overlærer.

I ægteskabet er der 2 børn.

III. D. 2. a. Ole Thorkil Årslev Sørensen.

III. D. 2. b. Helge Årslev Sørensen.

III. D. 2. a.

OLE THORKIL ÅRSLEV SØRENSEN

er født i Løkken d. 23. januar 1945 og blev gift i Erslev på Mors d. 1. august 1970 med Karen Margrethe Jensen, der er født i Erslev d. 16.

februar 1948. Som datter af murer Knud Gilbert Jensen og hustru Anna Marie Jensen i Erslev.

Bopæl: Bakkelyvej 22, Vestbjerg.

Ole Thorkil Årslev Sørensen gik i skole i Løkken og tog realeksamen i Aalborg. Han blev konfirmeret samme sted, hvorefter han blev udlært som elektriker. Han har arbejdet som svend flere steder, men har nu etableret selvstændig automatikforretning i Vestbjerg.

Karen Margrethe Jensen gik i skole i Erslev og Solbjerg skole og tog realeksamen. Hun blev konfirmeret i Erslev kirke, hvorefter hun var på Nr. Nisum Seminarium og i Hjørring. Hun er nu ansat som lærer på Øster Sundbyvejens skole i Aalborg.

III. D. 2. b.

HELGE ÅRSLEV SØRENSEN

er født i Løkken d. 28. februar 1947. Han blev gift i Jerne sogn, Skads herred, Ribe amt d. 17. oktober 1970 med Inger Margrethe Godtfredsen hun er født i Jerne d. 9. juli 1946 som datter af overbetjent Svend Aage Godtfredsen og hustru Sonja Cynthia Viola Christiansen i Esbjerg.

Bopæl: Bakkelyvej 22, Vestbjerg.

Helge Årslev Sørensen gik i skole i Løkken og tog realeksamen i Aalborg. Blev konfirmeret i Aalborg og tog handelsskoleeksamen samme sted. Blev uddannet inden for El. en gros. Han er nu telefonsælger for Louis Poulsen i Aalborg, men er stærkt interesseret i at uddanne sig til lærer eller ejendomsmægler.

Inger Margrethe Godtfredsen gik i skole i Esbjerg og tog mellemskoleeksamen. Hun blev konfirmeret i Esbjerg kirke. Efter afsluttet studentereksamen tog hun lærereksamen i Esbjerg i 1969 og er nu ansat ved Aalborg skolevæsen.

III. E.

KRISTIAN AAS SØRENSEN

er født i Gadegaard Næstrup sogn, Hundborg herred, Thisted amt d. 11. juni 1888. Han blev gift i Visby sogn d. 16. juli 1915 med Karen Vangsgaard Jensen der er født i Visby d. 10. december 1897 og død i Næstrup d. 10. december 1950. Hun er datter af gårdejer Jens Vangsgaard og hustru Anna Krabbe i Visby.

Bopæl: Gadegaard, Næstrup, Sjørring sogn.

I ægteskabet er der 6 børn.

- III. E. 1. Kristian Georg Sørensen.
- III. E. 2. Aage Vangsgaard Sørensen.
- III. E. 3. Henry Vangsgaard Sørensen.
- III. E. 4. Gert Vangsgaard Sørensen.
- III. E. 5. Emma Nora Sørensen.
- III. E. 6. Jens Vangsgaard Sørensen.

III. E. 1.

KRISTIAN GEORG SØRENSEN

er født i Sjørring, Hundborg herred, Thisted amt d. 4. juni 1916. Han blev gift i Hørdum kirke d. 16. juni 1939 med Mette Katrine Olesen, som er født i Hørdum d. 17. juli 1914, som datter af Niels Christian Olesen og hustru Petrea Vestergaard i Hørdum.

Bopæl: Saarup, Hanstholm.

Kristian Georg Sørensen gik i Næstrup skole og blev konfirmeret i Sjørring kirke. Efter at være uddannet ved landbruget havde han bl.a. en bestyrerplads i Koldby, samt arbejdet i Villerslev og Sjørring vig, efter giftermålet havde de først en gård i Hørdum i forpagtning i 18 år, derefter flyttede de til Saarup og her drev han entreprenørforretning i 15 år, hvor han bl.a. kørte for Thisted amts Vejvæsen og for Hanstholms Kommune. For ca. 3 år siden påbegyndte han arbejdet med minkfarmen som han driver i dag.

Mette Katrine Olesen gik i skole i Hørdum og blev konfirmeret i Hørdum kirke, hvorefter hun blev uddannet i husgerning og tjente forskellige steder indtil giftermålet.

I ægteskabet er der 3 børn.

- III. E. 1. a. Niels Christian Aas Sørensen.
- III. E. 1. b. Bodil Petrea Vestergaard Sørensen.
- III. E. 1. c. Karen Elisabeth Sørensen.

III. E. 1. a.

NIELS CHRISTIAN AAS SØRENSEN

er født d. 31. maj 1941 i Hørdum sogn, Hassing herred, Thisted amt. Han blev gift med Marie Bojesen.

Bopæl: Guldager pr. Esbjerg.

Niels Christian Aas Sørensen er minkfarmer.

I ægteskabet er der 2 børn.

III. E. 1. b.

BODIL PETREA VESTERGAARD SØRENSEN

er født d. 28. maj 1944 i Hørdum sogn, Hassing herred, Thisted amt.

Hun er gift med Ejgil Jensen.

Bopæl: Hvidkjærgård, Snedsted.

Ejgil Jensen er gårdejer.

I ægteskabet er der 2 børn.

III. E. 1. c.

KAREN ELISABETH SØRENSEN

er født d. 20. januar 1946 i Hørdum sogn, Hassing herred, Thisted amt.

Hun er gift med Esben Holm.

Bopæl: Ræhr pr. Hanstholm.

Esben Holm er automobilforhandler,

I ægteskabet er der 2 børn.

III. E. 2.

ÅGE VANGSGAARD SØRENSEN

er født i Sjørring sogn, Hundborg herred, Thisted amt d. 4. maj 1918.

Han blev gift i Tåborg ved Varde d. 26. august 1945 med Anna Runge

Mathiasen der er født i Faaborg Gaarde, Guldager sogn, Skads herred,

Ribe amt d. 12. december 1902 og hun døde d. 22. februar 1955 i Hør-

dum. Hun er datter af Kristian Mathiasen og hustru Andrea i Faaborg.

Bopæl: Hørdum.

Åge Vangsgaard Sørensen gik i skole i Næstrup og blev konfirmeret i Sjørring kirke og har al sin tid været beskæftiget ved landbruget.

Anna Runge Mathiasen gik i skole i Faaborg og blev konfirmeret i Guldager kirke. Efter at være blevet udlært som damefrisørinde i Faaborg var hun i ca. 10 år beskæftiget som damefrisørinde i Hørdum.

I ægteskabet er der 2 børn.

III.E.2.a. Birgit Vangsgaard Sørensen.

III.E.2.b. Anna Runge Sørensen.

III.E.2.a.

BIRGIT VANGSGAARD SØRENSEN

er født i Koldby i Hørdum sogn, Hassing herred, Thisted amt d. 4. juli 1946. Hun blev gift i Hørdum d. 27. januar 1968 med Mogens Kristiansen der er født i Aalborg d. 26. marts 1944 som søn af købmand Knud Vagn Kristiansen og hustru Edith Lindholm.

Bopæl: Grandlien 67, Aalborg.

Birgit Vangsgaard Sørensen gik i skole i Koldby og var derefter i 4 år ansat som husassistent, hvorpå hun blev ekspeditrice i forretning, og var ansat som sådan i 4 år. Hun har siden 1969 været hjemmegående husmoder.

Mogens Kristiansen gik i skole på Hobrovejens skole, hvorefter han har stået i lære i 5 år og 3 måneder som glastekniker og efter denne uddannelse arbejdede han for et firma i 3 år inden for neonbranchen. I 1967 startede han selvstændig virksomhed "Aalborg Neon" og han driver fortsat denne virksomhed.

I ægteskabet er der 2 børn.

III.E.2.a.1) Bette Kristiansen.

III.E.2.a.1)

BETTE KRISTIANSEN

er født d. 21. august 1969 i Aalborg.

III. E. 2. b.

ANNA RUNGE SØRENSEN

er født d. 14. februar 1955 i Hørdum sogn, Hassing herred, Thisted amt.

III. E. 3.

HENRY VANGSGAARD SØRENSEN

er født i Næstrup, Sjørring sogn, Hundborg herred, Thisted amt d. 2. februar 1921. Han blev gift i Sjørring kirke d. 28. december 1947 med Mette Marie Pedersen der er født i Næstrup d. 27. november 1918 og død samme sted d. 10. januar 1971, hun ligger begravet på Sjørring kirkekård. Hun er datter af gårdejer Johannes Pedersen og hustru Kattrine Hornstrup i Næstrup.

Bopæl: Gadegaard, Næstrup pr. Thisted.

Henry Vangsgaard Sørensen gik i skole i Næstrup skole og blev konfirmeret i Sjørring kirke og i 1946 var han på landbrugsskole i Thisted. Mette Marie Pedersen gik i skole i Næstrup skole og blev konfirmeret i Sjørring kirke, dimitterede derefter Ryslinge Højskole. Hun blev udlært som syerske i Thisted, hvorefter hun har haft forskellige pladser i huset indtil sit giftermål.

I ægteskabet er der 2 børn.

III. E. 3. a. Knud Erik Sørensen.

III. E. 3. b. Aase Vangsgaard Sørensen.

III. E. 3. a.

KNUD ERIK SØRENSEN

er født d. 19. april 1949 i Næstrup Sjørring sogn, Hundborg herred, Thisted amt.

III. E. 3. b.

AASE VANGSGAARD SØRENSEN

er født d. 18. juli 1950 i Næstrup Sjørring sogn, Hundborg herred, Thisted amt.

III. E. 4.

GERT VANGSGAARD SØRENSEN

er født d. 20. september 1925 i Næstrup Sjørring sogn, Hundborg herred, Thisted amt. Han er gift med Ruth.

Bopæl: Gærup.

I ægteskabet er der 3 børn.

III. E. 5.

EMMA NORA SØRENSEN

er født i Næstrup i Sjørring sogn, Hundborg herred, Thisted amt d. 15. december 1927. Hun blev gift i Sjørring kirke d. 29. april 1952 med Arne Kristian Poulsen der er født i Kallerup d. 23. april 1921 og døde i Møgelvang d. 15. oktober 1967, og ligger begravet i Skjoldborg. Han er søn af landmand Karl Christian Poulsen og hustru Marriane Bang i Kallerup.

III. E. 5. a.

KAREN VANGSGAARD POULSEN

III. E. 5. b.

KURT VANGSGAARD POULSEN

er født d. 27. oktober 1963 i Møgelvang, Skjoldborg sogn, Hundborg herred, Thisted amt.

III. E. 6.

JENS VANGSGAARD SØRENSEN

er født i Næstrup, Sjørring sogn, Hundborg herred, Thisted amt d. 9. april 1932. Han blev gift i Kaastrup kirke, Hillerslev herred, Thisted amt d. 20. april 1955 med Maren Mathilde Kanstrup Gravesen som er født i Kaastrup d. 20. august 1930, som datter af gårdejer Jens Kanstrup Gravesen og hustru Laura i Kaastrup.

Bopæl: Gadegaard, Næstrup pr. Thisted.

Jens Vangsgaard Sørensen gik i skole i Næstrup skole og blev konfirmeret i Sjørring kirke. Han aftjente sin værnepligt i Holbæk men blev omdirigeret til flere steder, for til sidst at ende som chauffør for artillerichefen. Han dimitterede fra Høm Landbrugsskole og havde bl.a. et 19 måneders studieophold i USA. Han blev uddannet ved landbrug gennem flere pladser og overtog gården i 1960. Han er medlem af menigheds-

rådet i sognet.

Maren Mathilde Kanstrup Gravesen gik i Kaastrup skole og blev konfirmeret i Hillerslev kirke. Hun dimitterede Støvring Højskole i 1949. Efter uddannelse i huset havde hun flere pladser indtil giftermålet. Hun var også med manden på studieopholdet i USA i den tid det varede.

I ægteskabet er der 3 børn.

III. E. 6. a. Jens Kristian Vangsgaard Sørensen.

III. E. 6. b. Preben Vangsgaard Sørensen.

III. E. 6. c. Anette Vangsgaard Sørensen.

III. E. 6. a.

JENS KRISTIAN VANGSGAARD SØRENSEN

er født d. 30. november 1957 i Thisted.

III. E. 6. b.

PREBEN VANGSGAARD SØRENSEN

er født d. 27. februar 1959 i Thisted.

III. E. 6. c.

ANETTE VANGSGAARD SØRENSEN

er født d. 1. april 1963 i Thisted.

III. F.

INGER AAS SØRENSEN

er født i Næstrup, Sjørring sogn, Hundborg herred, Thisted amt d. 13. november 1896. Hun blev gift i Sjørring kirke d. 24. oktober 1919 med Peter Nicolaj Pedersen Krogh som er født i Glæde i Lild sogn d. 14. november 1896 og døde i Thisted d. 17. oktober 1964.

Peter Nicolaj Pedersen Krogh er ducolakerer og boede i Næstrup ved Thisted.

I ægteskabet er der 3 børn.

III. F. 1. a. Grethe Pedersen Krogh.

III. F. 1. b. Lars Christian Pedersen Krogh.

III. F. 1. c. Otto Pedersen Krogh.

III. F. 1. a.

GRETHE PEDERSEN KROGH

er født i Næstrup, Sjørring sogn, Hundborg herred, Thisted amt d. 23. september 1922.

Bopæl: Margrethevej 8, Thisted.

Grethe Pedersen Krogh er ugift, hun har gået i skole i Thisted Borger-skole, senere på Thisted Realskole hvorfra hun tog eksamen i 1939, derefter handelsskoleeksamen fra Thisted Handelsskole i 1942.

Efter forskellige kontorpladser blev hun i 1944 ansat på Politikontoret i Thisted. Hun har overtaget sine forældres ejendom på Margrethevej, desuden har hun en lille landejendom i Tingstrup pr. Thisted, hvor de bl.a. har en hest.

III. F. 1. b.

LARS CHRISTIAN PEDERSEN KROGH

er født i Næstrup, Sjørring sogn, Hundborg herred, Thisted amt d. 24. december 1925. Han er gift med Inger Messerschmidt der er født d. 11. juli 1931.

Bopæl: Gl. Næssevej 69, Horsens.

III. F. 1. c.

OTTO PEDERSEN KROGH

er født d. 9. februar 1928.

Bopæl: Margrethevej 8, Thisted.

Otto Pedersen Krogh er vognmand og ugift.



II. Lars Christian Sørensen og Ane Margrothe Pedersen



III. B. Thomas Christian Sørensen III. C. Peder Christian Sørensen III. D. Ole Sørensen III. A. Søren Christian Sørensen III. F. Inger Aas Krogh, f. Sørensen III. Lars Christian Sørensen III. E. Kristian Aas Sørensen



III. B. Thomas Christian Sørensen og Inger Aas Jensen



III. F. Inger Aas Sørensen og Peter Nicolaj Pedersen Krogh



III. F. Inger Aas Sørensen og Peter Nicolaj Pedersen Krogh

IV.

OLE SØRENSEN

er født i Næstrup, Sjørring sogn, Hundborg herred, Thisted amt d. 16. august 1847.

V.

DORTHE SØRENSDATTER

er født i Næstrup, Sjørring sogn, Hundborg herred, Thisted amt d. 14. juni 1851 og døde i 1856 samme sted.

VI.

DORTHE SØRENSDATTER

er født i Næstrup, Sjørring sogn, Hundborg herred, Thisted amt d. 20. januar 1856 og døde samme sted d. 10. februar 1919. Hun blev gift med Jens Mikkelsen Jensen, der er født i Dollerup, Sjørring sogn, Hundborg herred, Thisted amt d. 24. august 1853 og døde i Næstrup d. 31. november 1927.

Bopæl: Toftegården, Næstrup,

Jens Mikkelsen Jensen var gårdejer og havde Toftegården i Sjørring sogn.

I ægteskabet er der 5 børn.

VI.A. Inger Aas Jensen.

VI.B. Kristiane Jensen.

VI.C. Katrine Mikkelsen Jensen.

VI.D. Jenny Christine Jensen.

VI.E. Søren Andersen Jensen.

VI.A.

INGER AAS JENSEN

er født i Toftegård, d. 8. juli 1882 og hun døde samme sted d. 22. november 1958. Hun blev gift i Sjørring kirke d. 22. november 1907 med Thomas Christian Sørensen der er født i Næstrup, Sjørring sogn, Hundborg herred, Thisted amt d. 2. februar 1879 og døde samme sted

d. 27. oktober 1959.

De boede i "Hubertus" i Næstrup i Sjørring sogn.

Uddrag fra avisudklip.

Gdr. Thomas Chr. Sørensen, Næstrup, døde i går, godt 80 år gammel. Ths. Chr. Sørensen var født i Næstrup som søn af gdr. Chr. Sørensen. Da han blev gift med en datter af gdr. Jens Mikkelsen, Næstrup, købte han den daværende sognefoged, Anders Sørensens gård, som han har drevet siden.

Thomas Chr. Sørensen har ikke blot været en dygtig landmand, som har bygget sin gård op. Han har været interesseret i politiske spørgsmål, og har været medlem af både sogneråd, skolekommission og menighedsråd.

Fire døtre og en søn er opvokset i hjemmet hos Ths. Chr. Sørensen i Næstrup. Sønnen, Jens Sørensen, har bestyret ejendommen for faderen. Ths. Chr. Sørensen mistede sin hustru i 1953.

I ægteskabet er der 4 børn.

VI.A.1. Margrethe Sørensen.

VI.A.2. Jens Sørensen.

VI.A.3. Dorthea Sørensen.

VI.A.4. Magda Sørensen.

VI.A.5. Karen Marie Sørensen.

VI.A.1.

MARGRETHE SØRENSEN

er født i Næstrup, Sjørring sogn, Hundborg herred, Thisted amt d. 23. august 1908. Hun blev gift d. 3. juli 1936 i Sjørring kirke med Johan Andersen, der er født i Thisted d. 5. februar 1903, som søn af vognmand Anders Christian Andersen og hustru Marianne Kibsgaard Nielsen i Thisted.

Bopæl: Tilsted pr. Thisted.

Margrethe Sørensen gik i skole i Næstrup og blev konfirmeret i Sjørring. Efter endt skolegang kom hun ud at tjene ved det huslige og har altid været beskæftiget med dette indtil giftermålet. Hun er meget dygtig til at brodere vægmalerier og dyrker dette som hobby nu.

Johan Andersen gik i skole i Thisted og blev konfirmeret i Thisted kirke. Han har været vognmand i Thisted i hele sit liv. Som hobby dyrker han

nu modelering, hvor han er meget fingernem og samtidig har han kunstmaling som hobby.

I ægteskabet er der 1 barn.

VI.A.1.a. Anny Marie Jensen Andersen.

VI.A.1.a.

ANNY MARIE JENSEN ANDERSEN

er født i Sjørring sogn, Hundborg herred, Thisted amt d. 10. august 1941 og hun blev gift i Tilsted kirke d. 7. november 1964 med Finn Sjøgaard Nielsen, der er født i Randers d. 25. august 1941 som søn af Arne Peder Laust Nielsen og hustru Hulda Sigrid Marie Nielsen.

Bopæl: Vibevej 6, Tilsted pr. Thisted.

Anny Marie Jensen Andersen gik i skole i Tilsted, og blev konfirmeret i Thisted kirke og var derefter i det huslige i ca. 3 år. Hun blev udlært som herreskrædder i Thisted, hvorefter hun bl.a. arbejdede på en konfektionsfabrik i Sundby i Thy i 5 år.

Finn Sjøgaard Nielsen gik i skole i Hobro, han blev konfirmeret i Thisted kirke, besøgte derefter Ulstrup Efterskole. Han stod i Lære som maskinarbejder på Maskinfabrikken Cimbria, hvor han nu arbejder som svend.

VI.A.2.

JENS SØRENSEN

er født i Næstrup, Sjørring sogn, Hundborg herred, Thisted amt d. 18. november 1909.

Bopæl: Sjørring.

Jens Sørensen gik i Næstrupskole og blev konfirmeret i Sjørring, hvorefter han blev uddannet ved landbruget. Han arbejder nu som landarbejder. Jens Sørensen er ugift.

VI.A.3.

DORTHEA SØRENSEN

er født i Næstrup, Sjørring sogn, Hundborg herred, Thisted amt d. 12. februar 1911. Hun blev gift i Sjørring kirke d. 11. august 1940 med Christian Andersen der er født i Thisted d. 26. juni 1907, som søn af bybud i Thisted Anders Christian Andersen og hustru Mariane Kibsgård.

Bopæl: Tilsted pr. Thisted.

Dorthea Sørensen gik i skole i Næstrup og blev konfirmeret i Sjørring kirke, hvorefter hun var ansat i huset i ca. 5 år. Efter at være udlært som direktrice i Thisted, havde hun selv systue hjemme i Næstrup. Da de i 1953 flyttede til Tilsted begyndte hun som rengøringsassistent på skolen og har været dette i 18 år. Hun har i flere år været i bestyrelsen for Socialdemokratisk Kvindeudvalg og har samtidig dermed haft kursus i kjolesyning på aftenskolen, som hobby har hun vævning og kunstmaling.

Christian Andersen gik i skole i Thisted og blev konfirmeret i Thisted kirke. Han var hjemme og hjælpe faderen med vognmandsforretningen i flere år, indtil han selv købte vognmandsforretning som han drev i 10 år. Efter en tid som telefonarbejder er han blevet ansat som pedel ved Tilsted ny skole, hvor han har været ansat i 8 år.

I ægteskabet er der 3 børn.

VI.A.3.a. Mona-Lis Andersen.

VI.A.3.b. Tove Andersen.

VI.A.3.c. Poul Henning Andersen.

VI.A.3.a.

MONA-LIS ANDERSEN

er født i Thisted d. 8. august 1942. Hun blev gift i Tilsted kirke d. 16. maj 1964 med Bent Vinum der er født i Jels, som søn af kontrolbestyrer Niels Engkjær Vinum og hustru Kathrine Kristine Christensen.

Bopæl: Krygersvej 15, Jels.

Mona-Lis Andersen gik i skole i Tilsted og blev konfirmeret i Thisted kirke hvorefter hun tog realeksamen fra Thisted skole. Hun stod i lære hos Engelsk Beklædningsmagasin i Thisted. Efter at hun var blevet gift blev hun ansat hos revisor Simonsen i Nykøbing i ca. 1 års tid.

Bent Vinum gik i skole i Jels og blev konfirmeret i Jels kirke. Hvor- efter han kom i lære i Øster Lindens Brugsforening. Sin værnepligt af- tjente han ved Slesvig Fodregiment i 2 år, hvorefter han var sergent i Viborg. Efter værnepligten blev han ansat i Sjørring Brugsforening hvor han var i ca. 4 år, derefter købte han købmandsforretning i Mollerup på Mors som han havde i 2 år. Efter at have været vejarbejder ved Phønix i et års tid, flyttede de til Fredericia, hvor han havde beskæf-

tigelse som forsikringsmand ved "Hånd i Hånd" hvor han var ca. 4 måneder. Efter at have været uheldig med en rygskada var han arbejdsløs ca. et års tid og kom derefter til banken i Jels i 1969, han er nu tillidsmand i banken.

I ægteskabet er der 2 børn.

VI.A.3.a.1) Allan Vinum.

VI.A.3.a.2) Rene Vinum.

VI.A.3.a.1)

ALLAN VINUM

er født i Nykøbing Mors d. 27. august 1966.

VI.A.3.a.2)

RENE VINUM

er født i Fredericia d. 14. juli 1968.

VI.A.3.b.

TOVE ANDERSEN

er født i Thisted d. 20. februar 1944. Hun blev gift i Tilsted kirke d. 13. oktober 1962 Preben Steensgaard, der er født i Aalborg d. 12. januar 1941.

Bopæl: Arup, Vesløs.

Tove Andersen gik i skole i Tilsted og tog realeksamen derfra, blev konfirmeret i Thisted kirke. Hun blev ansat som funktionær på Amtsstuen i Thisted, hvorefter hun var på et sagførerkontor i Thisted i 2 år. Hun er nu ansat som sekretær på Vesløs skole. Hun har altid været interesseret i gymnastik og har været ansat som kasserer i Tilsted Gymnastik og Ungdomsforening og er nu kasserer i Årup Ungdomsforening.

Preben Steensgaard gik i Sjørring skole og blev konfirmeret i Sjørring kirke, hvorefter han blev udlært som komi i Sjørring og dels i Thisted hos købmand Yde. Sin værnepligt aftjente han som soldat i Haderslev i 1960. Han er nu ansat ved firmaet Jensen&Langballe i Thisted.

I ægteskabet er der 2 børn.

VI.A.3.b.1) Susanne Steensgaard.

VI.A.3.b.2) Anette Steensgaard.

VI.A.3.b.1)

SUSANNE STEENSGAARD

er født d. 25. november 1963 i Tilsted.

VI.A.3.b.2)

ANETTE STEENSGAARD

er født d. 10. april 1968 Thisted.

VI.A.3.c.

POUL HENNING ANDERSEN

er født i Thisted d. 21. december 1946. Han blev gift i Tilsted kirke d. 28. august 1965 med Inge Marie Jensen der er født i Thisted d. 18. juli 1946 som datter af chauffør Henry Georg Jensen og hustru Tove Meta Kirstine Christensen.

Bopæl: Egevangen 9, Hanstholm.

Poul Henning Andersen gik i skole i Tilsted og blev konfirmeret i Thisted kirke, hvorefter han blev udlært som traktormekaniker i Sjørring. Sin værnepligt aftjente han i Holstebro. Efter hjemsendelsen havde han beskæftigelse som lastbilchauffør flere forskellige steder, i 1970 flyttede han til Hanstholm hvor han begyndte at køre fast med lastvogn indtil 1971, da han blev taxachauffør.

Inge Marie Jensen gik i skole i Thisted og tog realeksamen samme sted, hun blev konfirmeret i Thisted kirke og blev ansat på revisionskontoret i Nykøbing.

I ægteskabet er der 2 børn.

VI.A.3.c.1) Helle Andersen.

VI.A.3.c.2) Henrik Andersen.

VI.A.3.c.1)

HELLE ANDERSEN

er født d. 18. november 1965 i Thisted.

VI. A. 3. c. 2)

HENRIK ANDERSEN

er født d. 29. maj 1969 i Øsløfs.

VI. A. 4.

MAGDA SØRENSEN

er født i Næstrup, Sjørring sogn, Hundborg herred, Thisted amt d. 14. december 1912. Hun blev gift i Sjørring kirke d. 23. juni 1946 med Thomas Gerhard Nybo Jakobsen. Som er født i Sjørring d. 9. februar 1910 som søn af cykelhandler Anders Peter Jakobsen og hustru Gertrud Simonsen.

Bopæl: Nørregade 14, Sjørring.

Magda Sørensen gik i skole i Næstrup og blev konfirmeret i Sjørring kirke. Efter at være uddannet i husgerning havde hun forskellige pladser indtil giftermålet.

Thomas Gerhard Nybo Jakobsen gik i skole i Sjørring og blev konfirmeret i Sjørring kirke. Han blev udlært som cykelmekaniker hos sin fader. Thomas Gerhard Nybo Jakobsen er nu cykelhandler i Sjørring.

I ægteskabet er der 2 børn.

VI. A. 4. a. Kjeld Nybo Jakobsen.

VI. A. 4. b. Gerda Nybo Jakobsen.

VI. A. 4. a.

KJELD NYBO JAKOBSEN

er født 24. juli 1947 i Sjørring sogn, Hundborg herred, Thisted amt. Han blev gift i Nr. Omme sogn d. 31. januar 1970 med Asta Kristensen der er født i Grønbjerg i Nr. Omme sogn d. 22. april 1949 som datter af landmand Lauge Kristensen og hustru Kirstine Kristensen i Engsnap, Grønbjerg sogn.

Bopæl: Holdbergsvej 6, Holstebro.

Kjeld Nybo Jakobsen gik i skole i Sjørring og i Thingstrup fra 1955-64, som han sluttede med statskontrolleret eksamen efter 9. kls. Hvorefter han fik faglig uddannelse som mekaniker. Sin værnepligt aftjente han ved Hærens Tekniske Korps i Holstebro. Han er nu ansat som mekaniker.

VI. A. 4. b.

GERDA NYBO JAKOBSEN

er født d. 31. marts 1949 i Sjørring sogn, Hundborg herred, Thisted amt. Hun blev gift med Lennart Tofte Nielsen, der er tømrersvend. Bopæl: Frederikstorv, Thisted.

VI. B.

KRISTIANE JENSEN

er gift med Kristian Christensen

VI. C.

KATRINE MIKKELSEN JENSEN

er født i Næstrup, Sjørring sogn, Hundborg herred, Thisted amt d. 19. oktober 1886 og døde i Thorsted d. 30. august 1920. Hun var gift med Jens Jensen Hangaard der er født i Snedsted sogn, Hassing herred, Thisted amt d. 12. juli 1882 og han døde i Thorsted 27. november 1945. Han var søn af gårdejer Kresten Jensen Hangaard og hustru Mariane Nielsen i Snedsted.

I ægteskabet er der 5 børn.

VI. C. 1. Dagny Marianne Hangaard

VI. C. 2. Dorthea Jensen Hangaard

VI. C. 3. Christian Jensen Hangaard

VI. C. 4. Jens Viggo Jensen Hangaard

VI. C. 5. Johannes Jensen Hangaard

VI. C. 1.

DAGNY MARIANNE HANGAARD

er født i Thorsted d. 14. marts 1912. Hun blev gift i Sjørring kirke d. 20. maj 1932 med Holger Jakobsen der er født i Nors d. 11. august 1908 som søn af landmand Anders Jakobsen og hustru Anna Kirstine Andersen i Nors.

Bopæl: Tingstrup, Thisted.

Dagny Marianne Hangaard gik i Thorsted skole, og blev konfirmeret i Sjørring kirke. Derefter er hun uddannet i husgerning.

Holger Jakobsen gik i skole i Nors og blev konfirmeret i Nors kirke, hvorefter han blev udlært ved landbruget og har været beskæftiget ved samme indtil nu.

I ægteskabet er der 1 barn.

VI. C. 1. a. Svend Aage Jakobsen.

VI. C. 1. a.

SVEND AAGE JAKOBSEN

er født d. 13. november 1931 i Thorsted sogn, Thisted amt, han blev gift med Ella Yde Pedersen.

Bopæl: Toftevej 13, Thisted.

Svend Aage Jakobsen er repræsentant hos firmaet Dansk Chell.

VI. C. 2.

DORTHEA JENSEN HANGAARD

er født i Thorsted sogn, Thisted amt d. 28. oktober 1914. Hun blev gift i Thorsted kirke d. 4. april 1939 med Ejner Rysgaard der er født i Skårup d. 6. december 1912 som søn af gårdejer Jeppe Rysgaard og hustru Ottomine Mikkelsen i Skårup.

Bopæl: Snedsted.

Dorthea Jensen Hangaard gik i Thorsted skole og blev konfirmeret i Sjørring kirke. Efter uddannelse i det huslige var hun beskæftiget som sådan indtil hun for 5 år siden blev rengøringsassistent på Snedsted Centralskole.

Ejner Rysgaard gik i skole i Skårup, og blev konfirmeret i Sjørring kirke. Efter endt uddannelse ved landbruget har han været beskæftiget som sådan.

I ægteskabet er der 1 barn.

VI. C. 2. a. Inga Kathrine Rysgaard.

VI. C. 2. a.

INGA KATHRINE RYSGAARD

er født d. 5. september 1944 i Sdr. Ho i Hammerum.

Bopæl: Møllerup pr. Randers.

Inga Kathrine Rysgaard er syerske og ugift.

VI. C. 3.

CHRISTIAN JENSEN HANGAARD

er født i Thorsted sogn, Thisted amt d. 8. april 1916. Han blev gift i Thisted kirke d. 5. marts 1942 med Dorthea Søndergaard Andersen, der er født i Tingstrup d. 28. marts 1919 som datter af gårdejer Anton

Søndergaard Andersen og hustru Else Katrine Thomsen i Tingstrup.
Bopæl: Thorsted, Thisted.

Christian Jensen Hangaard gik i skole i Thorsted og blev konfirmeret i Sjørring kirke, hvorefter han besøgte Vestbirk Højskole. Efter at være uddannet landbruget har han været beskæftiget med dette indtil nu. Han er formand for Ræhr Andelsmejeri. Igennem de sidste 10 år har han været brandfoged.

Dorthea Søndergaard Andersen gik i Tingstrup skole og blev konfirmeret i Thisted kirke. Hvorefter hun besøgte Vestbirk Højskole i 3 mdr. og efter at have været Aarhusegnens Husholdningsskole i 5 mdr. har hun siden været beskæftiget med husligt arbejde.

I ægteskabet er der 4 børn.

- VI.C.3.a. Knud Jensen Hangaard
- VI.C.3.b. Jytte Jensen Hangaard
- VI.C.3.c. Else Jensen Hangaard
- VI.C.3.d. Karen Jensen Hangaard

VI.C.3.a.

KNUD JENSEN HANGAARD

er født d. 12. maj 1943 i Nytorp, Ræhr sogn, Hillerslev herred, Thisted amt.

Han er gift med Marie Jakobsen.

Bopæl: Tilsted pr. Thisted.

Knud Jensen Hangaard er lagermand ved Fiat.

VI.C.3.b.

JYTTE JENSEN HANGAARD

er født d. 27. februar 1945 i Nytorp, Ræhr sogn, Hillerslev herred, Thisted amt. Hun er gift med Aage Breum.

Bopæl: Ryvangsvej 75, København.

Aage Breum er pølseemager.

VI.C.3.c.

ELSE JENSEN HANGAARD

er født d. 3. februar 1949 i Nytorp, Ræhr sogn, Hillerslev herred, Thi-

sted amt. Hun er gift med Niels Agner Henriksen.

Bopæl: Langvad 15, Egå, Aarhus.

Niels Agner Henriksen er postbud.

VI.C.3.d.

KAREN JENSEN HANGAARD

er født d. 10 marts 1956 i Nytorp, Ræhr sogn, Hillerslev herred, Thisted amt.

Bopæl: Thorsted pr. Thisted.

VI.C.4.

JENS VIGGO JENSEN HANGAARD

er født d. 19. maj 1917 i Thorsted sogn, Thisted amt. Han blev gift i Thisted kirke d. 3. maj 1949 med Agnethe Jeppesen der er født i Thorsted d. 17. marts 1927, som datter af gårdejer Kappel Jeppesen og hustru Dorthea Jeppesen, født Knudsen.

Bopæl: Nygaard, Thorsted pr. Thisted.

Jens Viggo Jensen gik i Thorsted skole og blev konfirmeret i Sjørring kirke. Efter at have besøgt Vestbirk Højskole, har han været ansat i forskellige pladser ved landbruget, han havde en gård i Tilsted i 1949-1956 og købte derefter Nygaard som han ejer nu.

Agnethe Jeppesen gik i Thorsted friskole og blev konfirmeret i Frimenighedskirken. Hun har i $\frac{1}{2}$ år besøgt Snoghøj Gymnastikhøjskole, men har ellers været ved det huslige. Hun har ledet gymnastikken i over 20 år, flere forskellige steder.

I ægteskabet er der 2 børn.

VI.C.4.a. Dorthe Katrine Hangaard.

VI.C.4.b. Bente Hangaard.

VI.C.4.a.

DORTHE KATRINE HANGAARD

er født d. 25. juli 1958 i Thorsted sogn, Thisted amt.

Bopæl: Nygaard, Thorsted pr. Thisted.

VI. C. 4. b.

BENTE HANGAARD

er født d. 3. februar 1962 i Thorsted sogn, Thisted amt.

Bopæl: Nygaard, Thorsted pr Thisted.

VI. D.

JENNY CHRISTINE JENSEN

er født d. 26. februar 1892 i Næstrup, Sjørring sogn, Hundborg herred, Thisted amt. Hun blev gift i Sjørring kirke d. 10. maj 1918 med Karl Ingvar Overgaard, der er født i Østerild sogn d. 24. maj 1890 som søn af gårdejer og købmand Thomas Christian Jensen Overgaard og hustru Ane Henriette Christensen i Hørdum.

Bopæl: Næstrup gl. skole, Thisted.

Jenny Christine Jensen gik i skole i Næstrup og blev konfirmeret i Sjørring kirke. Hun har været på Ankerhus Husholdningsskole på Sjælland i 5 mdr. og har ellers været ved det huslige indtil giftermålet.

Karl Ingvar Overgaard gik i skole i Østerild og i Hjardemål samt i Stagstrup, han blev konfirmeret i Stagstrup kirke d. 4. oktober 1904. Han hjalp faderen i købmandsforretningen indtil 1909, hvorefter han kom på Hjørring Seminarium hvorfra han blev dimitteret 1913. Han var lærer i Ræhr sogn i 2 år indtil 1915, hvorefter han kom over til Næstrup skole hvor han har været lærer til 1962, da skolen blev nedlagt. Han har været revisor for komunen i 4 år, samt i bestyrelsen af Danmarks Lærereforenings 55 Kreds. Han var på årskursus i København 1929- 1930. Den nuværende bopæl Næstrup gamle skole købte han i 1961.

I ægteskabet er der 5 børn.

VI. D. 1. Dorteia Overgaard.

VI. D. 2. Ester Overgaard.

VI. D. 3. Anna Lisbeth Overgaard.

VI. D. 4. Gerda Overgaard.

VI. D. 5. Henning Overgaard.

VI. D. 1.

DORTHEA OVERGAARD

er født d. 13. september 1919 i Næstrup, Sjørring sogn, Hundborg her-

red, Thisted amt. Hun blev gift i Sjørring kirke d. 3. april 1942 med Svend Aage Larsen, der er født i Thisted d. 11. marts 1918 som søn af handelsmand Julius Nikolaj Larsen og hustru Ane Marie Jensen.

Bopæl: Hans Krügersvej 2, Haderslev.

Dorthea Overgaard tog realeksamen fra Thisted Realskole i 1936, hun tog handelsmedhjælpereksamen fra Thisted Handelsskole i 1938 og var elev hos manufakturhandler H. Langgaard i Thisted i tidsrummet 1936-1939. I 1939 flyttede hun til Roskilde og blev der ekspeditrice hos Andreas Cramer og var der indtil 1940. Hun var ekspeditrice hos Otto Piper på Rådhuspladsen i København i tidsrummet 1940-1944.

Svend Aage Larsen tog realeksamen fra Thisted Realskole i 1935, handelsmedhjælpereksamen fra Thisted Handelsskole i 1937, hvorefter han tog bankeksamen fra Købmandsskolen i København i 1940. Han er H.D. i bankvæsen fra Handelshøjskolen i København 1945. Han var elev i Handels- og Landbrugsbanken i Thisted 1935-1939, hvorefter han blev assistent i Forstædernes Bank i Glostrup, i tidsrummet 1940-1948 assistent og fuldmægtig i Ordrup Charlottenlund Bank. Derefter blev han prokurist i Haderslev Bank til 1953 og har siden været direktør samme sted. Han aftjente sin værnepligt som C.B. politibetjent i tidsrummet 1940-1941. Han er formand for skolekommissionen i Haderslev fra 1962, samtidig er han kasserer i Haderslev Handelsstandsforening siden 1965 og medlem af Haderslev Rotaryklub.

I ægteskabet er der 3 børn

VI.D.1.a. Søren Overgaard-Larsen.

VI.D.1.b. Marianne Overgaard Larsen.

VI.D.1.c. Henrik Overgaard Larsen.

VI.D.1.a.

SØREN OVERGAARD-LARSEN

er født d. 15. juni 1945 i Gentofte. Han blev gift i Thisted kirke d. 13. september 1969 med Birthe Gramstrup, der er født i Thisted d. 18. januar 1946, som datter af Jens Gramstrup og hustru Ana Johanne Kristiansen i Thisted.

Bopæl: Olufsgade 1, Brønderslev.

Søren Overgaard-Larsen gik i Sct. Severinskolen i tidsrummet 1952-1957 og derefter indtil 1964 i Haderslev Katedralskole, som han afsluttede

med matematisk studentereksamen, hvorefter han til 1969 studerede til landinspektør på Landbohøjskolen i København, afsluttet med eksamen i 1969 hvorefter han blev ansat som praktiserende landinspektør i Herlev. Sin værnepligt aftjente han i 1970 i Vordingborg og derefter 9 mdr. ved Geodætisk Institut som værnepligtig.

I 1971 blev han ansat som praktiserende landinspektør i Brønderslev, hvor han nu er ansat.

Birthe Gramstrup gik Thisted Borgerskole i 1952-1957 og derefter indtil 1965 på Thisted Gymnasium. Realeksamen afsluttet med sproglig studentereksamen.

I 1965 blev hun ansat på Sønderborg Teknikum som biblioteksassistent-elev og sendt på skole til oplæring i København, eksamen fra Danmarks Biblioteksskole i 1966. I tidsrummet 1966-1968 var hun ansat på Sønderborg Tekniske Bibliotek (Sønderborg Teknikum), fra 1969-1971 på Danmarks Tekniske Bibliotek i København, blev ansat som tjenestemand i september 1969 og i december 1970 til april 1971 efteruddannelseskursus på Danmarks Biblioteksskole, derefter orlov fra juli 1971.

Navneændringen fra Larsen til Overgaard-Larsen skete i februar 1971.

I ægteskabet er der 1 barn.

VI.D.1.a.1) Rikke Overgaard-Larsen.

VI.D.1.a.1)

RIKKE OVERGAARD-LARSEN

er født d. 5. april 1971 i Rødovre.

Bopæl: Olufsgade 1, Brønderslev.

VI.D.1.b.

MARIANNE OVERGAARD LARSEN

er født d. 3. oktober 1948 i Haderslev.

Bopæl: Rebæk Søpark, v. 120, Hvidovre.

Marianne Overgaard Larsen er stud. mag.

VI.D.1.c.

HENRIK OVERGAARD LARSEN

er født d. 15. oktober 1954 i Haderslev.

Bopæl: Hans Krügersvej 2, Haderslev.

Henrik Overgaard Larsen er gymnasieelev.

VI. D. 2.

ESTER OVERGAARD

er født d. 15. april 1921 i Næstrup, Sjørring sogn Hundborg herred, Thisted amt. Hun blev gift i Haldum d. 23. maj 1958 med Marius Krabbe Christensen, der er født d. 25. oktober 1922 i Thorsted, som søn af gårdejer Mads Kudsk Christensen og hustru Birgithe Jeppesen i Bækgaard. Bopæl: Bækgaarden, pr. Thisted.

Ester Overgaard gik i Næstrup skole, Thisted Realskole, hvorfra hun tog mellemskoleeksamen, hun blev konfirmeret i Sjørring kirke. Herefter hun var ca. 2. år i huset, hun besøgte derpå Testrup Sygeplejeskole ved Aarhus og var efter den tid sygeplejerske flere steder bl.a. i Thisted i 3 år. I tidsrummet 1947-1948 var hun på Sygeplejehøjskole på Aarhus Universitet, hvorefter hun blev sundhedsplejerske i Svendborg i 2 år og derefter i Aarhus amt i 10. år. Efter vielsen i 1958 har hun været ferieafløser som sundhedsplejerske i Thisted og hun har nu sin egen komune at besøge, nemlig Tilsted Komune. Hun er nævnsmedlem i Sjørring Centralskole.

Marius Krabbe Christensen gik i skole i Thorsted og blev konfirmeret i Sjørring kirke. Han har besøgt Lundby Landbrugsskole og har været ved landbruget siden. Ved faderens død, da ovennævnte var 13 år gammel overtog han gården, som han har drevet siden.

I ægteskabet er der 2 børn.

VI. D. 2. a. Ejner Kudsk Christensen.

VI. D. 2. b. Anders Kudsk Christensen.

VI. D. 2. a.

EJNER KUDSK CHRISTENSEN

er født d. 1. april 1960 Thorsted sogn, Thisted amt.

Bopæl: Bækgaarden, Sjørring.

VI. D. 2. b.

ANDERS KUDSK CHRISTENSEN

er født d. 2. juni 1962 i Thorsted sogn, Thisted amt.

Bopæl: Bækgaarden, Sjørring.

VI. D. 3.

ANNA LISBETH OVERGAARD

er født d. 20. august 1922 i Næstrup, Sjørring sogn, Hundborg herred, Thisted amt. Hun blev gift i Sjørring kirke d. 13. august 1944, med Steen Hove Antonsen der er født i Thisted d. 27. november 1920, som søn af lærer Anton Frederik Antonsen og hustru i Thisted.

Bopæl: Klaus Nebs Vej 4, Virum.

Anna Lisbeth Overgaard gik i skole i Næstrup og tog realeksamen i Thisted. Hun blev konfirmeret i Thisted kirke og var derefter i lære hos firmaet Schou i Thisted, hvor hun blev udlært. Efter at hun var blevet udlært som faglærerinde i husholdning og engelsk i 1960, blev hun lærerinde på Humltofteskolen i Sorgenfri fra 1961-1962. Hun er meget interesseret i sprog og litteratur.

Steen Hove Antonsen gik i skole i Thisted og tog realeksamen samme sted. Han blev konfirmeret i Thisted kirke og efter at have fået studentereksamen i Rungsted, kom han på Farmapheutisk Højskole. Efter endt uddannelse blev han ansat i medicinalvarerfirmaet "Alfred Benzon" i København, hvor han var ansat indtil maj 1970. Han er nu ansat ved Nordisk Insulin i Gentofte. Steen Hove Antonsen er meget interesseret i litteraturhistorie.

I ægteskabet er der 2 børn.

VI. D. 3. a. Peter Steen Antonsen.

VI. D. 3. b. Ole Steen Antonsen.

VI. D. 3. a.

PETER STEEN ANTONSEN

er født d. 14. oktober 1945 i Thisted. Han er gift.

Bopæl: Kildebakkegaards Alle 225, Søborg.

Peter Steen Antonsen er kemiingenør.

VI. D. 3. b.

OLE STEEN ANTONSEN

er født d. 29. oktober 1947 i Hellerup.

VI. D. 4.

GERDA OVERGAARD

er født d. 5. januar 1925 i Næstrup, Sjørring sogn, Hundborg herred, Thisted amt. Hun blev gift første gang d. 20. juni 1949 i Gentofte med tandlæge Sven Jarby, der er født d. 1. august 1924 i Vejle. Den 14. oktober 1967 blev hun gift anden gang i Hellerup med politimester Jørgen Nielsen, der er født i Thisted d. 11. april 1926 som søn af tømmerhandler Otto Nielsen og hustru Ellen Gehlsen.

Bopæl: Højvænget 4, Helsingør.

Gerda Overgaard tog realeksamen i Thisted i 1942, tandlægeeksamen i 1949 og fra 1. juli 1961 har hun på Strandvejen 96 haft egen praksis. Sven Jarby gik i skole i Vejle og har siden 1948 været tandlæge.

Jørgen Nielsen tog realeksamen i Thisted i 1942, studentereksamen i Birkerød i 1945, han blev cand. jur. i 1951 og blev så ansat som fuldmægtig og kontorchef i Justitsministeriet indtil 1 maj 1970, da han blev politimester i Helsingør. I et tidligere ægteskab har Jørgen Nielsen 3 børn, Jens, Jesper og Mette.

I første ægteskab er der 2 børn.

VI. D. 4. a. Carl Christian Jarby.

VI. D. 4. b. Lillis Jarby.

VI. D. 4. a.

CARL CHRISTIAN JARBY

er født d. 4. januar 1952 i Søborg.

Bopæl: Guldsmedevej 37, Islev.

Carl Christian Jarby er stud. polyt. og ugift.

VI. D. 4. b.

LILLIS JARBY

er født d. 15. juli 1959 på Frederiksberg.

Bopæl: Højvænget 4, Helsingør.

VI. D. 5.

HENNING OVERGAARD

er født d. 3. april 1930 i Grøndal sogn, Københavns amt. Han blev gift

i Aarhus d. 11. september 1954 med Anne Kirstine Hansen der er født i Havnelev i Præstø amt d. 5. oktober 1935, som datter af frugtavlser Lars W. Hansen og hustru Erika Laura Nielsen i Vollerup på Als.

Bopæl: Hasselbakken 5, Hillerød.

Henning Overgaard gik i skole i Næstrup og i Thisted Realskole, hvorfra han tog realeksamen i 1947, han kom derefter i lære som elektriker i Thisted og blev udlært i 1951. Han aftjente sin værnepligt i 1951-1953 og afsluttede sine studier på Aarhus Teknikum som ingeniør i 1957. Han blev ansat ved SEAS, Haslev i 3 år og hos Scandia i Randers i 2 år og har siden 1963 været ansat ved Hillerød Kommunale Værker, hvor han nu er driftsingeniør. Han byggede eget hus i 1965.

Anne Kirstine Hansen gik i Ll. Heddinge skole og efter endt skolegang hjalp hun hjemme hos forældrene.

I ægteskabet er der 3 børn.

VI.D.5.a. Lars Overgaard.

VI.D.5.b. Jørgen Overgaard.

VI.D.5.c. Susanne Overgaard.

VI.D.5.a.

LARS OVERGAARD

er født d. 6. marts 1955 i Aarhus.

Bopæl: Hasselbakken 5, Hillerød.

VI.D.5.b.

JØRGEN OVERGAARD

er født d. 27. maj 1956 i Vithen i Sabro herred, Aarhus amt.

Bopæl: Hasselbakken 5, Hillerød.

VI.D.5.c.

SUSANNE OVERGAARD

er født d. 23. juli 1957 i Vithen sogn, Sabro herred, Aarhus amt.

Vopæl: Hasselbakken 5, Hillerød.

VI. E.

SØREN ANDERSEN JENSEN

er født d. 4. november 1897 i Næstrup, Sjørring sogn, Hundborg herred, Thisted amt og han døde samme sted d. 4. februar 1968. Han blev gift d. 24. maj 1926 med Anna Margrethe Vangsgaard, der er født i Visby d. 28. februar 1900 som datter af gårdejer Jens Vangsgaard Jensen og hustru Anna Krabbe i Visby.

Bopæl: Toftegaard, Næstrup, Sjørring sogn.

Søren Andersen Jensen gik i skole i Næstrup og blev konfirmeret i Sjørring kirke. Hvorefter han besøgte Borris Landbrugsskole. Værnepligten aftjente han ved Kystartilleriet ved Dragør. Søren Andersen Jensen har i flere perioder siddet som medlem af Sognerådet og Børneværnet.

Anna Margrethe Vangsgaard gik i skole i Visby og blev konfirmeret i Helborg kirke. Hun har været på Ask Høj og Husholdningsskole 1 år, var derefter ansat hos provst Dahl i 1½ år, hun har altid været ved det huslige og kom til Næstrup hos Jens Jensen og blev gift med sønnen, derved blev hun frue i gården.

I ægteskabet er der 3 børn.

VI. E. 1. Jens Vangsgaard Jensen.

VI. E. 2. Hans Vangsgaard Jensen.

VI. E. 3. Vagn Jensen.

VI. E. 1.

JENS VANGSGAARD JENSEN

er født d. 10. juni 1927 i Næstrup, Sjørring sogn, Hundborg herred, Thisted amt. Han blev gift i Højslev Kirkeby d. 31. oktober 1952 med Christa Lauersen, der er født i Højslev d. 20. april 1927 som datter af Magnus Morten Lauersen og hustru Jenny Sørensen i Staarup pr. Højslev.

Bopæl: Toftegaard, Næstrup, Sjørring sogn.

Jens Vangsgaard Jensen gik i skole i Næstrup og blev konfirmeret i Sjørring kirke. Han var derefter på Flemming Efterskole i ½ år, værnepligten aftjente han i København. Han er uddannet ved landbruget.

Christa Lauersen gik i skole i Staarup og blev konfirmeret i Højslev Kirkeby. Besøgte Uldum Højskole i 1947. Hun er uddannet i husgerning og

og var ansat ved dette arbejde indtil giftermålet.

I ægteskabet er der 3 børn.

VI.E.1.a. Lisbeth Vangsgaard Jensen.

VI.E.1.b. Keld Vangsgaard Jensen.

VI.E.1.c. Christian Vangsgaard Jensen.

VI.E.1.a.

LISBETH VANGSGAARD JENSEN

er født d. 3. maj 1954 i Næstrup, Sjørring sogn, Hundborg herred, Thisted amt.

VI.E.1.b.

KELD VANGSGAARD JENSEN

er født d. 16. oktober 1957 i Næstrup, Sjørring sogn, Hundborg herred, Thisted amt.

VI.E.1.c.

CHRISTIAN VANGSGAARD JENSEN

er født d. 1. april 1969 i Næstrup, Sjørring sogn, Hundborg herred, Thisted amt.

VI.E.2.

HANS VANGSGAARD JENSEN

er født d. 21. juni 1928 i Næstrup, Sjørring sogn, Hundborg herred, Thisted amt. Han blev gift i Højslev kirke d. 23. august 1957 med Rosa Kristine Laursen, der er født i Højslev d. 29. oktober 1930 som datter af gårdejer Laust Laursen og hustru Frida Brøndum Jensen i Højslev. Bopæl: Hedegaarden, Gudum, Lemvig.

Hans Vangsgaard Jensen gik i skole i Næstrup og blev konfirmeret i Sjørring kirke. Besøgte derefter Salling Ungdomsskole. Sin værnepligt aftjente han som soldat i Viborg. Hans Vangsgaard Jensen er uddannet ved landbruget og er nu gårdejer.

Rosa Kristine Laursen gik i skole i Staarup, hun blev konfirmeret i Højslev kirke og har besøgt Uldum Højskole. Hun har altid været beskæftiget med husgerning og har arbejdet som sådan indtil giftermålet.

I ægteskabet er der 4 børn.

VI. E. 2. a. Søren Andersen Jensen.

VI. E. 2. b. Lars Vangsgaard Jensen.

VI. E. 2. c. Jette Vangsgaard Jensen.

VI. E. 2. d. Per Vangsgaard Jensen.

VI. E. 2. a.

SØREN ANDERSEN JENSEN

er født d. 24. februar 1958 i Næstrup, Sjørring sogn, Hundborg herred, Thisted amt.

VI. E. 2. b.

LARS VANGSGAARD JENSEN

er født d. 10. august 1959 i Gudum sogn, Skodborg herred, Ringkøbing amt.

VI. E. 2. c.

JETTE VANGSGAARD JENSEN

er født d. 23. august 1962 i Gudum sogn, Skodborg herred, Ringkøbing amt.

VI. E. 2. d.

PER VANGSGAARD JENSEN

er født d. 19. november 1965 i Gudum sogn, Skodborg herred, Ringkøbing amt.

VI. E. 3.

VAGN JENSEN

er født d. 15. maj 1934 i Næstrup, Sjørring sogn, Hundborg herred, Thisted amt. Han blev gift i Sjørring kirke d. 12. oktober 1954 med Signe Gundhild Nielsen, der er født i Næstrup d. 26. august 1936 som datter af gårdmand i Næstrup Johannes Nikolaj Nielsen og hustru Anne Christensen.

Bopæl: Spolum pr. Bedsted.

Vagn Jensen gik i skole i Næstrup, han blev konfirmeret i Sjørring kirke

og har derefter tjent ved landbruget. Sin værnepligt aftjente han i Sandholmløjren. Han har i 4 år været ansat på en skotøjsfabrik i HURup og er nu gårdejer.

Signe Gundhild Nielsen gik i skole i Næstrup, hun blev konfirmeret i Sjørring kirke og har derefter haft beskæftigelse i huset.

I ægteskabet er der 3 børn.

VI. E. 3. a. Anne-Grethe Vangsgaard Jensen.

VI. E. 3. b. Inger-Lis Vangsgaard Jensen.

VI. E. 3. c. Søren Andersen Jensen.

VI. E. 3. a.

ANNE-GRETHER VANGSGAARD JENSEN

er født d. 23. oktober 1954 i Næstrup, Sjørring sogn, Hundborg herred, Thisted amt.

VI. E. 3. b.

INGER-LIS VANGSGAARD JENSEN

er født d. 15. maj 1956 i Kløv, Hundstrup sogn, Hillerslev herred, Thisted amt.

VI. E. 3. c.

SØREN ANDERSEN JENSEN

er født d. 28. juli 1957 i Kløv, Hundstrup sogn, Hillerslev herred, Thisted amt.



VI. Dorthe Sørensdatter og Jens Mikkelsen Jensen m. børn



VI. Dorthe Sørensdatter og Jens Mikkelsen Jensens ejendom



VI.A. Inger Aas Jensen og Thomas Christian Sørensen m. børn



VI.A. Inger Aas Jensen og Thomas Christian Sørensens gård



VI.A. 1.-2.-3.-4.-5. Margrethe, Jens, Dorthea, Magda og Karen Marie Sørensen



VI.A.1. Margrethe Sørensen og Johan Andersen



VI.A.3. Dorthea Sørensen og Christian Andersen m. børn



VI.A.3. Dorthea Sørensen og Christian Andersens ejendom



VI.A.3.a. Mona-Lis Andersen og Bent Vinum



VI.A.3.a. Mona-Lis og Bent Vinums børn



VI.A.3.b. Tove Andersen og Preben Steensgaard m. -børn



VI.A.3.c. Poul Henning Andersen og hustru



VI.A.3.c.1.-2. Helle og Henrik Andersen



VI. B. Kristiane Jensen



VI. B. Kristian Christensen



VI. C. Kaprine Mikkelsen Jensen og Jens Jensen Hangaard



VI. C. 1.-2.-3.-4.-5. Dagny, Dorthea, Christin, Jens og Johannes Hangaard



VI. C. 3. Christian Jensen Hangaard og Dorthea Spondergaard Andersen m. familie



VI. C. 3. Christian Jensen Hangaards ejendom



VI. C. 4. Jens Viggo Jensen Hangaard og Agne the Jeppesen



VI. C. 4. 1.-2. Dorthe og Bente



VI. D. Jenny Christine Jensen



VI. D. Karl Ingvar Overgaard



VI. D. Jenny og Karl Ingvar Overgaard m. børn ved guld-
bryllup



VI. D. 2. Ester og Marius Krabbe Christensens ejendom
"Bækgaarden"



VI. D. 2. a. Ejner Kudsk Chri-
stensen



VI. E. Søren Andersen Jensen

Gren 2

ANNA CHRISTENS DATTER

Er født d. 29. september 1816 i Næstrup, Sjørring sogn, Hundborg herred, Thisted amt som datter af Chresten Nielsen Aas og hustru Dorthe Mogensdatter i Næstrup.

I følge de oplysninger vi har kunnet skaffe om denne del af slægten, skulle Dorthe Mogensdatter være født i 1782 som datter af Mogens Olufsen (Legind) og hustru Dorthe Andersdatter.

Omnævnte Mogens Olufsen er født i Legind i 1734, og han døde i Næstrup i 1792.

Gren 3

NIELS CHRISTENSEN AAS

Er født d. 22. marts 1819, han blev gift d. 10. oktober 1850 med Karen Pedersdatter.

Niels Christensen Aas var søn af Chresten Nielsen Aas i Næstrup og hustru Dorthe Mogensdatter, der er født i 1782 som datter af Mogens Olufsen (Legind), født i Legind Nørreå i 1734 og død i Næstrup i 1792. Han var gift med Dorthe Andersdatter.

I ægteskabet er der 5 børn.

- I. Christian Peter Nielsen.
- II. Dorthe Kirstine Nielsen.
- III. Mariane Nielsen.
Dødfødt barn.
- IV. Lars Christian Nielsen.

I.

CHRISTIAN PETER NIELSEN

er født d. 7. november 1851 i Sjørring, Næstrup sogn, Hundborg herred, Thisted amt. Han døde i Thisted d. 28. september 1928 og ligger begravet på Sjørring kirkegård, han blev gift i Sjørring kirke d. 22. marts 1882 med Ane Catrine Christensen der er født i Sjørring d. 7. maj 1860. Hun døde i Thorsted d. 5. august 1918: Hun er datter af Chresten Christensen der er gårdejer og hustru Ane Nielsdatter i Baunsgaard i Sjørring.

Christian Peter Nielsen gik i Sjørring skole, han blev konfirmeret i Sjørring kirke, han er født og opvokset på Tinggården i Sjørring sogn, faderen solgte denne gård og købte en brandtomt, det var Dahlgården i Sjørring og sønnen lod denne opbygge. De havde denne ejendom indtil 1910 og da købte Christian Peter Nielsen ejendom i Thorsted som han havde til 1921, hvor han flyttede hjem da broderen fra USA kom tilbage til Danmark, han var sammen med broderen i ganske kort tid og flyttede så igen til Thorsted.

Ane Catrine Christensen gik i skole i Sjørring skole, hun blev konfirmeret i Sjørring kirke. Hun er uddannet i huset og har tjent som husassistent ved landbruget indtil hun blev gift.

I ægteskabet er der 13 børn.

- I. A. Niels Aas Nielsen.
- I. B. Karen Aas Nielsen.
- I. C. Chresten Henning Nielsen.
- I. D. Anders Kristian Nielsen.
- I. E. Anna Nielsen.
- I. F. Anders Christian Nielsen.
- I. G. Laura Kristine Nielsen.
- I. H. Otto Nielsen.
- I. J. Mariane Nielsen.
- I. K. Kristine Kathrine Nielsen.
- I. L. Kristian Elsenius Nielsen.
- I. M. Kristian Theodor Nielsen.
- I. N. Karen Kristine Cathrine Nielsen.

I. A.

NIELS AAS NIELSEN

er født d. 14 januar 1885 i Sjørring sogn, Hundborg herred, Thisted amt.
Han er gift med Merethe Heinreksen.

I. B.

KAREN AAS NIELSEN

er født d. 18. maj 1887 i Sjørring sogn, Hundborg herred, Thisted amt.
Hun døde samme sted i 1899.

I. C.

CHRESTEN HENNING NIELSEN

er født d. 18 maj 1887 i Sjørring sogn, Hundborg herred, Thisted amt.
Han blev gift d. 1. december 1925 med Mette Marie Sørensen, der er
født i Tved d. 15. august 1895, hun døde på Bispebjerg Hospital d. 25.
marts 1950, hun var datter af gårdejer Therkild Sørensen og hustru Bo-
dil Sofie i Tved.

Bopæl: Ringergaarden 11, blok 89, København.

Chresten Henning Nielsen gik i skole i Sjørring og i Næstrup, han blev
konfirmeret i Sjørring kirke, hvorefter han arbejdede ved landbruget
indtil han var 17 år gammel, da kom han i lære som tømrer, i Hund-

borg i et par år. Han har haft arbejde som røgter på Rosvang et halvt års tid, var derefter fodermester i Nørhougaard i 1 år og efter sidst at have arbejdet som forkarl, rejste han i 1911 til USA nærmere betegnet til Nebraska, hvor han mødte broderen, de to brødre arbejdede nu sammen på forskellige farmer indtil 1914, hvor de rejste til Chicago her var de beskæftiget som renovationsarbejdere om vinteren og dræningsarbejde om sommeren i ca. 3 år.

Imidlertid giftede broderen sig og begyndte da som selvstændig dræningsmester, og han blev da i Chicago hvor han var ved renovationsfirmaet indtil 1927, da han rejste hjem med sin hustru og den ældste dreng. Her købte han en lystgård i Tingstrup som han havde i 2 år, efter den tid købte han ejendom i Thisted og havde i comp. med en nabo 3 lillebiler i kort tid, han rejste derefter til Aarhus hvor han forpagtede en havnecafe som han havde i 3 år. I 1935 rejste han til København og blev opsynsmand på grøntorvet og der var han i 21 år.

Mette Marie Sørensen gik i skole i Ballerum i Tved sogn, hun blev konfirmeret i Tved kirke, hvorefter hun havde arbejde ved det huslige på nogle gårde i en tre fire år. Hun blev derefter uddannet syerske i Thisted hos manufakturhandler Brinkmann, og hun var ansat en tid hos en tandlæge hvor hun lavede proteser. Hun blev imidlertid træt af livet i Jylland og rejste derfor til København hvor hun boede i Vanløse og syede spadserdragter til firmaet Fønnesbæck i København. Livet i København passede imidlertid heller ikke så godt til den unge dame, hvorfor hun rejste til Amerika med sin søn der dengang var 3 år, og ved ankomsten til havnen i New York stod hendes mand og tog imod hende på kajen.

I ægteskabet er der 4 børn.

I.C.1. Christian Henning Tingaard Nielsen.

I.C.2. Gunnar Nielsen.

I.C.3. Hilda Nielsen.

I.C.4. Bodil Nielsen.

I.C.1.

CHRISTIAN HENNING TINGAARD NIELSEN

er født d. 13. oktober 1922 i Ringkøbing, han blev gift d. 8. januar 1948 med Ingrid Christensen der er født d. 21. marts 1924.

Bopæl: Canoga Park, California, USA.

Christian Henning Tinggaard Nielsen er nu salgschef.

I ægteskabet er der 5 børn.

I.C.1.a. Thomas Nielsen.

I.C.1.b. Allan Nielsen.

I.C.1.c. Karen Nielsen.

I.C.1.d. Mark Nielsen.

I.C.1.e. Peter Nielsen.

I.C.1.a.

THOMAS NIELSEN

er født d. 1. december 1948.

I.C.1.b.

ALLAN NIELSEN

er født d. 27. august 1951.

I.C.1.c.

KAREN NIELSEN

er født d. 29. oktober 1953.

I.C.1.d.

MARK NIELSEN

er født d. 21. oktober 1955.

I.C.1.e.

PETER NIELSEN

er født d. 1. februar 1960.

I.C.2.

GUNNAR NIELSEN

er født d. 29. november 1927 i Tingstrup, han blev gift første gang i 1955 og blev gift anden gang i Nylars Rundkirke d. 29. august 1970 med Eva Elisabeth Nielsen, der er født i Vester Marie d. 30. juli 1943 som datter af Adolf Peter Sose Nielsen og hustru Anna Margrethe Johnsen i

Rønne.

Bopæl:"Søløst", Udmarksvej 6, Hasle.

Gunnar Nielsen gik i skole i København, han tog mellemskole, real og matematisk studentereksamen samt købmandsskoleeksamen. Han aftjente sin værnepligt i 1948, blev kornet i 1950, løjtnant i 1951, tog eksamen fra officerskolen i 1955 og blev da premierløjtnant, kaptajnløjtnant i 1961, kaptajn i 1965 hvorefter han blev udnævnt til major i 1966. Han købte ejendommen som han nu beboer i 1964. I 1969-1970 oprettede han hønseri efter at være søgt ud af militæret efter 21 års tjeneste her. Han er tillige medlem af Odd-Fellow ordenen.

Eva Elisabeth Nielsen har tidligere været gift og i dette ægteskab var der 2 børn. Vi nævner her børnene fælles, der er 3 børn i ægteskabet.

I.C.2.a. Jeanette Nielsen.

I.C.2.b. Brian Nielsen.

I.C.2.c. Kenneth Olaf Nielsen.

I.C.2.a.

JEANETTE NIELSEN

er født d. 5. januar 1963 i Charlottenlund.

I.C.2.b.

BRIAN NIELSEN

er født d. 1. oktober 1964 på Frederiksberg.

I.C.2.c.

KENNETH OLAF NIELSEN

er født d. 28. maj 1970 i Hasle.

I.C.3.

HILDA NIELSEN

er født d. 4. september 1929 i Thisted, hun blev gift d. 1. december 1956 med Arne Jensen, der er født d. 20. august 1930.

Bopæl: Skovmarken 2, Blovstrød, Allerød.

Arne Jensen er indkøbschef.

I ægteskabet er der 1 barn.

I.C.3.a. Susanne Jensen.

I.C.3.a.

SUSANNE JENSEN

er født d. 22. juni 1964.

I.C.4.

ANNA BODIL NIELSEN

er født d. 16. maj 1937 i København, hun blev gift i New York d. 20. maj 1961 med Jay Frederic Bear, der er født d. 11. marts 1934 i Brooklyn New York N.Y. som søn af digter Nathan Bear og hustru Mary Becker.

Bopæl: Amtdrupsvej 12, Farum.

Anna Bodil Nielsen gik i skole i København, blev konfirmeret samme sted og efter endt realeksamen tog hun til Amerika i 1958, var der i ca. 1½ år hvorefter hun tog hjem og traf sin mand i København, hun fulgte med ham tilbage til Amerika i 1961 og efter at de var blevet gift blev manden ansat i sin arbejdsplads i København.

Jay Frederic Bear gik i skole i Franklin And Marshall College, han har taget eksamen af B.A. i økonomi. Han er EDB uddannet hos IBM og Burroughs og han kom til Danmark i sin nuværende arbejdsplads i 1962.

I ægteskabet er der 1 barn.

I.C.4.a. Lisa Bear.

I.C.4.a.

LISA BEAR

er født d. 20. maj 1965 i København.

I.D.

ANDERS KRISTIAN NIELSEN

er født d. 15. september 1888 i Sjørring sogn, Hundborg herred, Thisted amt, han døde som helt lille.

I. E.

ANNA NIELSEN

er født d. 8. oktober 1889 i Sjørring sogn, Hundborg herred, Thisted amt. Hun blev gift i Hellebæk d. 8. januar 1921 med Vichtor Emil Petersen der er født d. 13. marts 1890 og han døde i København d. 4. januar 1944.

Bopæl: Nørrebrovænge 16, lejlighed 567, København.

Anna Nielsen gik i skole i Sjørring, hun blev konfirmeret i Sjørring kirke og har altid været ansat ved husgerning.

Vichtor Emil Petersen var efter konfirmationen ved landbruget en del år, han kom til København og blev taxachauffør. Nogle få år efter vielsen fik han egen taxavogn som han havde til sin død i 1944.

I ægteskabet er der 1 barn.

I. E. 1. Conny Hagel Petersen.

I. E. 1.

CONNIE HAGEL PETERSEN

er født d. 27. januar 1927 i København, hun er gift med slagtersvend Mogens Hylgaard,

Bopæl: Carl Plougsvej 1, Frederiksberg.

I. F.

ANDERS CHRISTIAN NIELSEN

er født d. 4. september 1890, han blev gift d. 30 marts 1918 med Anna Petersen, der er født i 1892.

Bopæl: Dumont, Eowa, USA.

I ægteskabet er der 5 børn.

I. F. 1. Charles Nielsen.

I. F. 2. Anna Kathryn Nielsen.

I. F. 3. Margaret Nielsen.

I. F. 4. Gordon Nielsen.

I. F. 5. Warren Nielsen.

I.G.

LAURA NIELSEN

er født d. 21. december 1891 i Sjørring sogn, Hundborg herred, Thisted amt. Hun blev gift i 1920 med William Østergaard.

Bopæl: Chicago, Illinois, Usa.

I ægteskabet er der 1 barn.

I.G.1. Verna Østergaard.

I.G.1.

VERNA ØSTERGAARD

er født i 1923, hun er gift med Art

I ægteskabet er der 3 børn.

I.H.

OTTO NIELSEN

er født d. 11. februar 1893, han blev gift i 1920 med Katrine Thorsted.

I ægteskabet er der 3 børn.

I.H.1. Anne Kathrine Nielsen.

I.H.2. Jens Kristian Nielsen.

I.H.3. Karl Ejner Nielsen.

I.H.1.

ANNE KATHRINE NIELSEN

er født d. 10. april 1921 i Sjørring sogn, Hundborg herred, Thisted amt.

Hun blev gift i Sjørring kirke d. 3. december 1944 med murermester Charles Møller Thobiasen, der er født i Elsted d. 5. februar 1917, som søn af arbejdsmand Anders Møller Thobiasen og hustru Bolette Jensen i Koldby.

Bopæl: Brogaardsvej 5, Sjørring.

Anne Kathrine Nielsen gik i skole i Sjørring, hun blev konfirmeret i Sjørring kirke, hvorefter hun fik plads i huset. Først ved slagter Frederiksen i Sjørring $\frac{1}{2}$ år, derefter kom hun til Thorsted hos Peter Vestergaard i 2 år, senere i Sjørring hos den motorsagkyndige P. Vestergaard $\frac{1}{2}$ års tid, derefter til Sperringgaard hos Kresten Klemmesen i 2 år, derefter var hun ansat i 3 år hos bager Larsen i Sjørring i forretningen

og i huset.

Charles Møller Thobiasen var beskæftiget ved landbruget indtil 20 års alderen, da gik han i murerlære i Kolding, var senere i lære i Tingstrup hos Anton Christensen, hvor han blev udlært. Efter at de var blevet gift flyttede de til Sjørring, hvor han nu er murermester.

I ægteskabet er der 1 barn.

I.H.1.a. Bodil Møller Thobiasen.

I.H.1.a.

BODIL MØLLER THOBIASEN

er født d. 12. juni 1946 i Sjørring sogn, Hundborg herred, Thisted amt. Hun er ansat på kontor i Herning.

I.H.2.

JENS KRISTIAN NIELSEN

er født d. 27. april 1929 i Sjørring sogn, Hundborg herred, Thisted amt. Han er gift i Bjerreby kirke d. 26. marts 1951 med Tove Grethe Drost Mortensen, der er født d. 14. april 1929 i Bammeskov, som datter af tjener Christian Mortensen og hustru Sørine Hansine Hansen i Slangerup.

Bopæl: Hvidovervej 266, Hvidovre.

Jens Kristian Nielsen gik i skole i Sjørring, han blev konfirmeret i Sjørring kirke og var ansat ved landbruget til han blev soldat. Sin værnepligt aftjente han i Viborg. Han blev stationsarbejder ved DSB i Hellerup, og efter at have været portør i Hellerup kom han på jernbaneskolen og blev derefter trafikekspedient. Han er nu ansat som trafikassistent.

Tove Grethe Drost Mortensen gik i Holbæk skole, hun tog mellemskoleeksamen, blev konfirmeret i Mørløv kirke. Hun blev ansat ved DSB som kontorassistent. Hun har nu været hjemmegående husmoder i 13 år, og er nu ansat ved Postgirokontoret som kontorfunktionær.

I ægteskabet er der 2 børn.

I.H.2.a. Steen Drost Nielsen.

I.H.2.b. Lis Drost Nielsen.

I. H. 2. a.

STEEN DROST NIELSEN

er født d. 25. april 1952 i København.

I. H. 2. b.

LIS DROST NIELSEN

er født d. 6. april 1955 i København.

I. H. 3.

KARL EJNER NIELSEN

er født d. 19. juni 1926 i Sperring. Han blev gift i Vang d. 26. november 1954 med Ydun Nystrup Christensen, der er født i Vang d. 8. oktober 1932, som datter af gårdejer Thomas Nystrup Christensen og hustru Rosa Eleonora Andersen i Vang.

Bopæl: Søndergade 7, Sjørring.

Karl Ejner Nielsen gik i skole i Sperring, han blev konfirmeret i Sjørring i 1940. Han var derefter ved landbruget i ca. 2 år, kom i tømmerlære i 1943, hvorefter han var udlært i 1947. Sin værnepligt aftjente han på Ingeniørkasernen i København. Derefter arbejdede han som tømmer-svend i 10 år, først hos Karl Frost i Sjørring, senere hos Lars Larsen i Sjørring. I 1959 startede han selvstændig tømmervirksomhed i Sjørring. Han har selv bygget sit hus og værksted hvor de nu har boet siden 1953. Ydun Nystrup Christensen gik i skole i Vang, hun blev konfirmeret i Vang kirke, hvorefter hun havde forskellige pladser i huset bl.a. som kokkepige på Sjørring Mølle, ellers var hun beskæftiget som husassistent indtil giftermålet.

I ægteskabet er der 3 børn.

I. H. 3. a. Jann Nielsen.

I. H. 3. b. Bjarne Nielsen.

I. H. 3. c. Kjeld Nielsen.

I. H. 3. a.

JANN NIELSEN

er født d. 12. september 1958 i Sjørring sogn, Hundborg herred, Thisted amt.



I. Ane Catrine Christensen



I. Christian Peter Nielsen



I. E.-J.-M.-H. Anna, Mariane, Kristian og Otto Nielsen



I. H.-E.-C. Otto, Anna og Chresten Nielsen



I. C. Chresten Henning Nielsen



I. C. Mette Marie Sørensen



I. C. I. Christian Henning Tinggaard Nielsen m. datteren Karen



I.C.1. Inger Nielsen m. børnene Mark og Peter



I.C.1.a. Thomas Nielsen



I.C.1.b. Allan Nielsen



I.C.2. Gunnar Nielsen og Eva Elisabeth Nielsen



I.C.2.a. Jeanette Nielsen



I.C.2.b. Brian Nielsen



I.C.3. Hilda Nielsen og Arne Jensen m. datteren Susanne



I.C.4. Anna Bodil Nielsen og Jay Frederic Bear og datteren Lisa



I.E. Anna Nielsen



I.E.1. Conny Hagel Pedersen og Mogens Hylgaard



I.E.1.+I.J. Conny Hylgaard
- med datteren Lisa



I.F. Anders Christian Nielsen og Anna Pedersen



I.G. Laura Nielsen og William Østergaard samt I.G.I. Verna og Art



I.H. Otto Nielsen og Katrine Thorsted



I.H.3. Karl Ejnar Nielsen og Ydum Nystrup Christensen m. børn



I.M. Kristian Theodor Nielsen

I. H. 3. b.

BJARNE NIELSEN

er født d. 16. februar 1963 i Sjørring sogn, Hundborg herred, Thisted amt.

I. H. 3. c.

KJELD NIELSEN

er født d. 17. marts 1966 i Sjørring sogn, Hundborg herred, Thisted amt.

I. J.

MARIANNE NIELSEN

er født d. 31. maj 1895 i Sjørring sogn Hundborg herred, Thisted amt. Hun blev i 1936 gift med Arthur Jensen.

I. K.

KRISTINE KATHRINE NIELSEN

er født d. 18. november 1897 i Sjørring sogn, Hundborg herred, Thisted amt. Hun døde i 1901 og blev begravet i Sjørring.

I. L.

KRISTIAN ELSENIUS NIELSEN

er født d. 13. december 1898 i Sjørring sogn, Hundborg herred, Thisted amt. Han døde som lille.

I. M.

KRISTIAN THEODOR NIELSEN

er født d. 23. marts 1900. Han blev gift første gang med Grethe Storm, og anden gang med Hazel.

I. N.

KAREN KRISTINE CATHRINE NIELSEN

er født d. 23. maj 1901 i Sjørring sogn, Hundborg herred, Thisted amt. Hun døde som lille.

II.

DORTHE KIRSTINE NIELSEN

er født d. 7. november 1851 i Sjørring sogn Hundborg herred, Thisted amt. Hun blev gift d. 28. april 1876 med Poul Larsen, der er født d. 14. januar 1843.

I ægteskabet er der 4 børn,

II.A. Maren Cathrine Larsen.

II.B. Karen Larsen.

II.C. Nelly Kristine Larsen.

II.D. Niels Aas Larsen.

II.A.

MAREN CATHRINE LARSEN

er født d. 10. juni 1877 og hun døde i Tilsted d. 13. april 1951. Hun blev gift i Sjørring kirke med Jens Kristian Jensen, der er født i Sper- ring d. 29. juni 1871, og han døde i Tilsted d. 14. december 1946.

I ægteskabet er der 4 børn.

II.A.1. Kirstine Jensen.

II.A.2. Elna Marie Jensen.

II.A.3. Alfred Henning Jensen.

II.A.4. Paul Kudsk Jensen.

II.A.1.

KIRSTINE JENSEN

II.A.2.

ELNA MARIE JENSEN

er født d. 9. april 1906 i Tilsted, hun blev gift i Sjørring kirke d. 9. april 1930 med Jørgen Kristian Jensen Søgaard, der er født i Skyum d. 18. januar 1906 som søn af gårdejer Anders Jensen Søgaard og hu- stru Karen Marie Gærup i Skyum.

Bopæl: Kappelstensvej 5, Thisted.

Elna Marie Jensen gik i skole i Sjørring, hun blev konfirmeret i Sjør- ring kirke og har været beskæftiget i huset indtil giftermålet.

Jørgen Kristian Jensen Søggaard gik i skole i Skyum, han blev konfirmeret i Skyum kirke. Han havde en del forskellige pladser ved landbruget indtil han kom ind at aftjene sin værnepligt. Efter værnepligten blev han ansat i Hørdum Brugsforening hvor han var i 1 års tid og derefter blev han ansat på slagteriet i Thisted, som er hans nuværende arbejdsplads. I ægteskabet er der 2 børn.

II.A.2.a. Kirstine Jensen Søggaard.

II.A.2.b. Ingrid Søggaard.

II.A.2.a.

KIRSTINE JENSEN SØGAARD

er født d. 3. juli 1932 i Thisted, hun blev gift i Thisted kirke d. 13. december 1953 med Asger Christian Rasmussen, der er født i Ørslev-Kloster d. 21. marts 1930 som søn af landmand Anton Johan Rasmussen og hustru Marie Dorthea Pedersen i Ørslev Kloster.

Bopæl: Tilsted pr. Thisted.

Kirstine Jensen Søggaard gik i skole i Tingstrup, hun blev konfirmeret i Thisted kirke, tog mellemskoleeksamen og derefter handelsskoleeksamen i Thisted i 1952. Hun er kontoruddannet hos Ejner Mørk i Thisted.

Asger Christian Rasmussen gik i skole i Hald, han blev konfirmeret i Ørslev Kloster kirke, og efter et par år ved landbruget kom han i Tømmerlære i Hald. Sin værnepligt aftjente han i CF Lejren, han er gruppeinstruktør inden for Civilforsvaret. I 1959 startede han som selvstændig tømmermester i Tilsted, og han er der stadig.

I ægteskabet er der 2 børn.

II.A.2.a.1) Kirsten Søggaard Rasmussen.

II.A.2.a.2) Erik Søggaard Rasmussen.

II.A.2.a.1)

KIRSTEN SØGAARD RASMUSSEN

er født d. 9. maj 1960 i Tilsted.

II.A.2.a.2)

ERIK SØGAARD RASMUSSEN

er født d. 8. juli 1962 i Tilsted.

II.A.2.b.

INGRID SØGAARD

er født d. 26. juni 1936 i Thisted, hun blev gift i Herlev kirke d. 31. august 1957 med Mogens Emil Ipsen, der er født i Nexø d. 17. september 1926 som søn af Frede Kristian Ipsen og hustru Edith Marie Olsen i Nexø.

Bopæl: Gaaseholmsvej 56, Herlev.

Ingrid Søgaard gik i skole i Thisted, hun tog mellemskoleeksamen, blev konfirmeret i Thisted kirke og derefter uddannet som klinikassistent hos en tandlæge i Thisted. Efter at hun flyttede til København i 1955 tog hun arbejde som klinikassistent indtil 1966. Hun er meget interesseret i gymnastik og idræt, og er kasserer i gymnastikafdelingen i Herlev Idrætsforening.

Mogens Emil Ipsen gik i skole i Nexø, han blev konfirmeret i Nexø kirke, tog realeksamen og blev derefter uddannet inden for bankvæsen i Nexø. Sin værnepligt aftjente han ved 5 Regiment i Vordingborg. Han har siden 1947 været ansat i Andelsbanken i København. Han har taget korrespondenteksamen i engelsk.

I ægteskabet er der 1 barn.

II.A.2.b.1) Ann Søgaard Ipsen.

II.A.2.b.1)

ANN SØGAARD IPSEN

er født d. 23. august 1967 i Glastrup.

II.A.3.

ALFRED HENNING JENSEN

er født d. 15. juli 1909 i Tilsted, han blev gift i Thorsted d. 20. september 1936 med Dorthea Sørensen, der er født i Thorsted d. 6. august 1917 som datter af landmand Søren Sørensen og hustru Kristine Louise Jensen i Thorsted.

Bopæl: Simonsbakke 22, Tilsted.

Alfred Henning Jensen gik i skole i Tilsted, han blev konfirmeret i Sjørring kirke. Efter ca. 5 år ved landbruget har han været beskæftiget som arbejdsmand flere steder, han blev støberiarbejder i 1951 i Thisted og

har været det siden.

Dorthea Sørensen gik i skole i Thorsted, hun blev konfirmeret i Sjørring kirke og efter uddannelse i huset havde hun forskellige pladser indtil giftermålet.

I ægteskabet er der 2 børn.

II.A.3.a. Erna Elisabeth Jensen.

II.A.3.b. Lene Jensen.

II.A.3.a.

ERNA ELISABETH JENSEN

er født d. 16. december 1936 i Torp ved Thisted.

Bopæl: Asylgade 14, Thisted.

Erna Elisabeth Jensen er skrædder og ugift.

II.A.3.b.

LENE JENSEN

er født d. 29. marts 1948 i Tilsted.

Bopæl: Gl. Kongevej 120, København.

Hun er uddannet som husassistent og er samtidig på børnehave.

II.A.4.

PAUL KUSK JENSEN

er født d. 30. september 1918 i Tilsted. Han blev gift i Tilsted kirke d. 13. august 1966 med Valborg Margrethe Nielsen, der er født i Thise sogn d. 3. juni 1922 som datter af gårdejer Ole Albert Nielsen og hustru Martha Petersen i Thise.

Bopæl: Tilsted pr. Thisted.

Paul Kusk Jensen gik i skole i Sjørring, han blev konfirmeret i Sjørring kirke. Han var ved landbruget indtil 1945 og har siden været mekaniker og haft eget værksted i Tilsted.

Valborg Margrethe Nielsen gik i skole i Thise, hun blev konfirmeret i Thise kirke og har ellers været beskæftiget med det huslige. Ved vielsen i 1966 medbragte hun 3 børn fra et tidligere ægteskab.

II. A. 4. a.

ANNI MARGIT PETERSEN

er født d. 20. december 1943 i Ulbølle på Fyn. Hun blev gift i Holstebro d. 7. september 1963 med Karl Jørgen Mohr Nielsen , der er født d. 4. februar 1943 i Balling som søn af arbejdsmand Sigvald Nielsen og hustru Amalie Kristiane Jørgensen i Viborg.

Bopæl: Porshøjvej 1, Skive.

Karl Jørgen Mohr Nielsen er malersvend.

I ægteskabet er der 2 børn.

II. A. 4. a. 1) Helle Margrethe Nielsen.

II. A. 4. a. 2) Dorte Mohr Nielsen.

II. A. 4. a. 1)

HELLE MARGRETHE NIELSEN

er født d. 28. februar 1964 i Skive.

II. A. 4. a. 2)

DORTE MOHR NIELSEN

er født d. 26. oktober 1967 i Skive.

II. A. 4. b.

CARLO FRANK PETERSEN

er født d. 4. april 1947 i Ulbølle. Han er ugift og ansat som maskinarbejder.

II. A. 4. c.

LILLIAN MARGRETHE PETERSEN

er født d. 16. april 1953 i Svendborg, hun blev gift i Tilsted kirke d. 21. januar 1971, med Morten Johan Kielsgaard der er født i Thisted d. 28. august 1947 som søn af murer Marinus Kielsgaard Nielsen og hustru Agnes Mikkelsen i Tilsted

Bopæl: Tilstedvej 58, Thisted.

Lillian Margrethe Petersen gik i skole i Skive, hun blev konfirmeret i Tilsted kirke og har ellers været beskæftiget med husgerning.

Morten Johan Kielsgaard gik i skole i Tilsted, han blev konfirmeret i

Tilsted kirke, derefter blev han udlært som murersvend hos faderen. Sin værnepligt aftjente han som soldat i Viborg. Han arbejder nu for faderen som murer.

II. B.

KAREN LARSEN

er født d. 17. november 1878 i Sjørring sogn, Hundborg herred, Thisted amt.

II. C.

NIELLY KRISTINE LARSEN

er født d. 30 juli 1885 i Snedsted. Hun døde i Sjørring d. 21. marts 1941. Hun blev gift i Sjørring kirke d. 26. juni 1918 med Niels Kristian Thomsen der er født i Sjørring sogn, Hundborg herred, Thisted amt d. 30. juli 1887, som søn af gårdejer Søren Kristian Thomsen og hustru Ane Petersen i Sdr. Huglgård..

Bopæl: Nr. Hulgaard, Sjørring.

Nielly Kristine Larsen gik i skole i Sjørring, hun blev konfirmeret i Sjørring kirke og har ellers været beskæftiget med husgerning.

Niels Kristian Thomsen gik i skole i Sjørring, han blev konfirmeret i Sjørring kirke og kom efter konfirmationen til Hundborg skole hvor han var i $\frac{1}{2}$ år. Sin værnepligt aftjente han i Viborg. Han har været ved landbruget hele sin tid.

I ægteskabet er der 3 børn.

II.C.1. Kristine Thomsen.

II.C.2. Alfred Thomsen.

II.C.3. Viggo Thomsen.

II. C. 1.

KRISTINE THOMSEN

er født d. 12. oktober 1919 i Sjørring sogn, Hundborg herred, Thisted amt. Hun blev gift i Sjørring kirke d. 30. oktober 1953 med Jens Wollesen Larsen, der er født i Sperring d. 4. juni 1924 som søn af gård-ejer Jens Visby Larsen og hustru Nikoline Katarina Wollesen i Sperring.

Bopæl: Sjørring.

Kristine Thomsen gik i skole i Sjørring, hun blev konfirmeret i Sjørring kirke og har besøgt Ry Højskole. Hun har været beskæftiget ved husgerning.

Jens Wollesen Larsen gik i skole i Sperring, han blev konfirmeret i Sjørring kirke og har besøgt Vestbirk Højskole, samt Thune Landbrugsskole. Han købte gården af en farbroder i 1953 og har siden været gård-ejer.

II. C. 2.

ALFRED THOMSEN

er født d. 13. januar 1922 i Sjørring. Han er ugift og bor hjemme.

II. C. 3.

VIGGO THOMSEN

er født d. 3. januar 1928 i Sjørring. Han er ugift og bor hjemme.

II. D.

NIELS AAS LARSEN

er født d. 26. februar 1887 i Sjørring sogn, Hundborg herred, Thisted amt. Han blev gift med Anna Andersen Søndergaard.

Bopæl: Sjørring Præstegård.

II. D. 1.

DORTHEA LARSEN

er født d. 4. april 1902 i Snedsted sogn. Hun blev gift i Sjørring kirke d. 2. juni 1937.

Bopæl: Hundborgvej 24, Thisted.

Dorthea Larsen gik i skole i Sjørring skole, hun blev konfirmeret i Sjørring kirke og har ellers været beskæftiget med husgerning.

I ægteskabet er der 5 børn.

II. D. 1. a. Anny Aas Jensen.

II. D. 1. b. Edith Aas Jensen.

II. D. 1. c. Niels Aas Jensen.

II. D. 1. d. Villy Aas Jensen.

II. D. 1. e. Erik Aas Jensen.

II. D. 1. a.

ANNY AAS JENSEN

er født d. 26. oktober 1937 i Sperring i Sjørring sogn. Hun blev gift i Thisted kirke d. 14. april 1960 med Peder Christian Kristensen, der er født i Sperring d. 13. februar 1933, som søn af husmand Jens Christian Kristensen og hustru Else i Sperring.

Bopæl: Maagevej 5, Skjern.

Anny Aas Jensen gik i Thisted skole, hun blev konfirmeret i Thisted kirke, hvorefter hun var 1 år i huset. Hun er uddannet på Løve Apoteket i Thisted som defektrice, kom derefter til Esbjerg hvor hun var på Croneapoteket i 1½ år; og derefter blev hun tilknyttet Sct. Hans Apoteket i Odense i 2 år. De sidste par år har hun været på apoteket i Skjern. Peder Christian Kristensen gik i skole i Sperring, han blev konfirmeret i Sjørring kirke. Efter konfirmationen blev han uddannet 1 års tid ved landbruget. Men herfra gik interessen over i decideret planteskole, hvorfor han fik arbejde hos Poul Jensen i Thisted, hvor han var i 2½ år. Han har ligeledes været ansat på Nielsens Planteskole i Varde i 2½ år. Sin værnepligt aftjente han i Karup. Efter hjemsendelsen var han stadig beskæftiget med planteskolearbejde og havde forskellige pladser, bl.a. på Nielsens Planteskole i Esbjerg.

Peder Christian Kristensen er nu ansat hos kommunegartneren i Skjern. I ægteskabet er der 1 barn.

II. D. 1. a. 1) Carsten Aas Kristensen.

II. D. 1. a. 1)

CARSTEN AAS KRISTENSEN

er født d. 27. december 1961 i Varde.

II. D. 1. b.

EDITH AAS JENSEN

er født d. 3. januar 1939 i Sjørring sogn, Hundborg herred, Thisted amt. Hun blev gift i Aalborg d. 9. marts 1962 med Otto Holm Willumsen, der er født i Aarhus d. 25. december 1936, som søn af fyrbøder på Riis Schou Charles Willumsen og hustru Johanne i Aarhus.

Bopæl: Falkens kvarter 11, Albertslund.

Edith Aas Jensen gik i Thisted skole, hun blev konfirmeret i Thisted kirke, hvorefter hun blev ansat på kontor i 2 år i Thisted. Efter disse 2 år tog hun til Aalborg hvor hun i 5 år tjente som serveringsjunge. Otto Holm Willumsen gik i Vejlbj skole, han blev konfirmeret i Riis-skov. Og efter at være udlært som maskinarbejder i Aarhus, sejlede han i en del år som maskinassistent. Og efter et par år på Aalborg Værft blev han ansat inden for signalvæsenet.

I ægteskabet er der 2 børn.

II. D. 1. b. 1) Jenny Willumsen.

II. D. 1. b. 2) Steffen Willumsen.

II. D. 1. b. 1)

JENNY WILLUMSEN

er født d. 7. august 1962 i Aalborg.

II. D. 1. b. 2)

STEFFEN WILLUMSEN

er født d. 9. april 1967 i Aalborg.

II. D. 1. c.

NIELS AAS JENSEN

er født d. 23. april 1940 i Thisted, han blev gift i Ræhr kirke d. 18. juli 1970 med Margrethe Nielsen, der er født i Hillerslev d. 31. marts 1948 som datter af gårdejer Ingvard Borregaard Marius Nielsen og hustru Mary Marie Madsen i Ræhr.

Bopæl: Vestervangsvej 69, Viborg.

Niels Aas Jensen gik i skole i Thisted, han blev konfirmeret i Thisted kirke, hvorefter han blev uddannet som automekeniker i Thisted. Efter endt uddannelse blev han værkfører hos Austin i Holstebro, hvorefter han i 2 år arbejdede som værkfører i Godthåb på Grønland. Han er nu ansat som inspektør hos Codan Forsikringen i Viborg Afdeling. Han var i en del år medlem af Lejerforeningen i Thisted hvor han var kasserer, han var med fra oprettelsen og var det i ca. 2 år.

Margrethe Nielsen gik i skole i Ræhr, hun blev konfirmeret i Ræhr kirke. Og efter udstået lærertid blev hun ekspeditrice i Thisted hvor hun

Ivan Kusk Larsen gik i skole i Sjørring, han blev konfirmeret i Hurup kirke. Efter at have udstået sin lærertid hos købmand Tandrup i Thisted hvor han blev udlært i 1959, arbejdede han som kommi. Sin værnepligt aftjente han ved Flyvevåbnet. I 1961 var han ansat i Sjørring Brugsforening, og fra 1962 blev han kommi i Skagen hvor han var i ca. 2 år. De næste 3 år var han ansat som lagerekspedient hos Fiat i Skagen, hvorefter han blev bestyrer for faderen i firmaet Snedsted Cementstøberi i 1967, han var her ansat til 1971, og blev derefter salgsschauffør hos firmaet Coca Cola.

Birgit Ravn Augustinus gik i skole i Vang, hun blev konfirmeret i Vang kirke, hvorefter hun besøgte ungdomsskolen Skamlingsbanken. Hun blev derefter uddannet ved husgerning og som sygemedhjælper i Aarhus. Hun har ligeledes været beskæftiget som telefonistinde i Vang, hvorefter hun er blevet fabriksarbejder i Skagen, ligesom hun har hjulpet til i boghandelen i Snedsted og som afløser på Sjørring Central, samt haft beskæftigelse som servitrice i Vorupøre.

Hun har været i bestyrelsen for Håndværker og Borgerforeningen i Snedsted, ligesom hun har ledet håndboldholdet i Snedsted.

I ægteskabet er der 3 børn.

II. D. 2. a. 1) Klaus Kusk Larsen.

II. D. 2. a. 2) Anne Katrine Kusk Larsen.

II. D. 2. a. 3) Jesper Kusk Larsen.

II. D. 2. a. 1)

KLAUS KUSK LARSEN

er født d. 22. februar 1964 i Vang.

II. D. 2. a. 2)

ANNE KATRINE KUSK LARSEN

er født d. 3. december 1968 i Thisted.

II. D. 2. a. 3)

JESPER KUSK LARSEN

er født d. 9. marts 1971 i Thisted.

var ansat i 6 år, derefter blev der oprettet filial i Viborg, hvor hun nu er ekspeditrice. Margrethe Nielsen tog handelsskoleeksamen i Thisted. I ægteskabet er der 2 børn.

II.D.1c.1) Lone Aas Jensen.

II.D.1.c.2) Helle Aas Jensen.

II.D.1.c.1)

LONE AAS JENSEN

er født d. 13. marts 1962.

II.D.1.c.2)

HELLE AAS JENSEN

er født d. 17. juli 1965.

II.D.2.

POUL KUSK LARSEN

er født d. 20. juni 1910 i Snedsted sogn, han blev gift i Sjørring kirke d. 20. oktober 1935 med Anna Katrine Poulsen, der er født i Sperring d. 10. juli 1913, og hun døde i Sjørring sogn d. 3. maj 1955. Hun var datter af Kristoffer Poulsen og hustru Maren Justesen Andersen, landpost i Sjørring. Han blev gift anden gang med Paula Kristine Pedersen der er født i Kjelstrup d. 13. februar 1924, som datter af Peder Antonius Pedersen, smed i Kjelstrup.

I ægteskaberne er der 3 børn.

II.D.2.a. Ivan Kusk Larsen.

II.D.2.b. Jørgen Ulrik Kusk Larsen.

II.D.2.c. Søren Kusk Larsen.

II.D.2.a.

IVAN KUSK LARSEN

er født d. 13. september 1940 i Sjørring sogn, Hundborg herred, Thisted amt. Han blev gift i Vang kirke d. 19. marts 1966 med Birgit Ravn Augustinus, der er født d. 7. september 1944 som datter af skovarbejder Arne Ravn Augustinus og hustru Kirstine Jensen i Vang.

Bopæl: Snedsted.

II. D. 2. b.

JØRGEN ULRIK KUSK LARSEN

er født d. 21. juni 1951 i Sjørring sogn, Hundborg herred, Thisted amt.
Bopæl: Sjørring.

Han er ugift og salgschauffør.

II. D. 2. c.

SØREN KUSK LARSEN

er født d. 11. april 1960 i Sjørring sogn, Hundborg herred, Thisted amt.

II. D. 3.

JENS SØNDERGAARD LARSEN

er født d. 14. februar 1912 i Snedsted. Han blev gift i Snedsted kirke d. 17. oktober 1943 med Gudrun Kirstine Jensen, der er født i Snedsted d. 17. september 1919, som datter af murer Anton Kristian Jensen og hustru Anie Nielsen i Snedsted.

Bopæl: Sjørring.

Jens Søndergaard Larsen gik i skole i Sjørring, han blev konfirmeret samme sted. Hvorefter han var ved landbruget i 1 års tid. Han kom i købmandslære i Villerslev og Sjørring ialt i 4 år. Og da faderen begyndte en selvstændig købmandsforretning i Sjørring blev sønnen ansat som bestyrer for denne forretning. Han købte derefter et hotel i Sparring ved Aarhus, hvor han var 1 års tid, derefter var han hjemme i faderens forretning igen i 2 år og da faderen solgte sin forretning, købte han sin nuværende manufakturhandel i Sjørring.

Gudrun Kirstine Jensen gik i skole i Snedsted, hun blev konfirmeret i Snedsted kirke, hvorefter hun var i huset 1 års tid. Hun kom i handelslære i Snedsted og i Hillerslev, samt på Hotel Ryal i 1½ år, hvorefter hun blev gift. Hun har derefter haft ansættelse i kontoret på Maskinfabrikken i Sjørring i 2½ år, hvorefter hun har været i mandens forretning.

II. D. 4.

KRISTINE LAURINE LARSEN

er født d. 10. marts 1914 i Sjørring sogn, Hundborg herred, Thisted

amt. Hun blev gift i Sjørring kirke d. 6. december 1936 med Marius Andres Larsen, der er født d. 17. januar 1909 i Agerholm. Han døde i København d. 11. august 1968 og ligger begravet i Sjørring. Han er søn af skovløber Karl Emanuel Larsen og hustru Martaline Birgitte Jensen. Bopæl: E.P. Jakobsensgade 32, Thisted.

Kristine Laurine Larsen gik i skole i Sjørring, hun blev konfirmeret i Sjørring kirke. Efter en læretid som syerske ved Frk. Aas på Plantagevej i Thisted, rejste hun til København, hun var da 19 år gammel, her tog hun arbejde på Niels Stenssens Hospital i Gentofte hvor hun var i 3 år. Efter giftermålet var hun hjemmegående husmoder et stykke tid, indtil hun tog kursus som frivillig sygemedhjælper i Thisted. Hun blev ansat som sygemedhjælper på Centralsygehuset i 1957. I 1965 flyttede de til København og her boede de bl.a. på Svejsedalsvej i Rødovre, da hun blev enke her flyttede hun til Thisted i 1970.

Marius Andres Larsen gik i skole i Vester Vandet, han blev konfirmeret i Vester Vandet kirke, hvorefter han var ved landbruget, bl.a. hos Marius Laursen i ca. 2 år. I årene 1927-1930 lærte han hos murermester Nørregaard Sundby, og arbejdede derefter som svend i bl.a. Thisted, Sjørring og København. I 1934 etablerede han sig i Sjørring, og har her haft murearbejde ved opførelsen af flere af egnens bygninger bl.a. en to etagers ejendom i Sjørring og ombygningen af Sjørring Vold m.m. I ægteskabet er der 2 børn.

II.D.4.a. Verner Aas Larsen.

II.D.4.b. Hanne Aas Larsen.

II.D.4.a.

VERNER AAS LARSEN

er født d. 6. juli 1938 i Brøndshøj. Han blev gift i Thisted kirke d. 30. juli 1960 med Bente Marie Jeppesen, der er født i Tingstrup d. 11. juni 1939, som datter af landmand Johannes Jeppesen og hustru Martha Torregaard Nielsen i Tingstrup.

Bopæl: Gyden 14, Bramdrupdam. pr. Kolding.

Verner Aas Larsen gik i skole i Sjørring og tog realeksamen i Thisted. Han blev konfirmeret i Thisted kirke og kom derefter i lære som elektriker ved Brd. Hansen samme sted. I 1964 tog han teknikumeksamen i København og blev ansat ved Standard Elektrik, han flyttede til Bram-

drupdam i 1965.

Bente Marie Jeppesen gik i skole i Tingstrup, hun blev konfirmeret i Thisted kirke. Hun tog handelseksamen i Thisted og var samtidig på kontor ved sagfører Larsen. Har gået på Hammerum Husholdningsskole ligesom hun har været ansat på Jernbanestationen i Thisted. Af andre ansættelser kan vi nævne at hun har været på Dragsbæk Margarinefabrik på kontoret, samt mens hun var i København været ansat hos Magasin og Illum, samt hos Fona Radio med kontorpladser alle steder.

I ægteskabet er der 2 børn.

II.D.4.a.1) Jesper Aas Larsen.

II.D.4.a.2) Jette Aas Larsen.

II.D.4.a.1)

JESPER AAS LARSEN

er født d. 19. oktober 1968 i Kolding.

II.D.4.a.2)

JETTE AAS LARSEN

er født d. 27. november 1967 i Kolding.

II.D.4.b.

HANNE AAS LARSEN

er født d. 9. december 1949 i Sjørring sogn, Hundborg herred, Thisted amt. Hun blev gift i Svendborg d. 22. april 1970 med Kjeld Palle Parsum, der er født i Lyngby d. 16. oktober 1938, som søn af vognmand Palle Parsum og hustru Iris i Lyngby.

Bopæl: Skolevej 5, Strib.

Hanne Aas Larsen gik i skole i Thisted, og blev konfirmeret i Thisted kirke og tog realeksamen i Thisted. Hun kom til København og havde der forskellige beskæftigelser indtil hun blev uddannet som børnehavelærerinde, hun var 1 år i USA og var på Seminariet for Småbørns pædagoger i tidsrummet 1965-1967. Hun var derefter på Legepladsen i Ballerup i 2 år og var med til at starte Amager Lilleskole, og flyttede derefter sammen med manden til Tranekær hvor de startede med at være ledere af Tranekær Børnehave og var det i 1 år.

Kjeld Palle Parsum gik i skole i Lyngby og blev konfirmeret i Lyngby kirke. Derefter uddannet som fritidspædagog, han var på Byggelegepladsen i Skovlunde i 1 år, derefter i 2 år på Træningsskolen i Svendborg, og sammen med hustruen arbejdede han på Tranekær, men er nu leder af Børnehaven "Bambini" i Strib.

I ægteskabet er der 1 barn.

II.D.4.b.1) Mads Palle Parsum.

II.D.4.b.1)

MADS PALLE PARSUM

er født d. 28. januar 1971 i Middelfart.

II.D.5.

JENNY AGNETHE LARSEN

er født d. 12. januar 1917 i Sjørring sogn, Hundborg herred, Thisted amt. Hun blev gift i Sjørring kirke d. 3. december 1939 med Karl Kristian Jensen, der er født i Svendstrup d. 10. juni 1909, som søn af landmand Jens Christian Jensen og hustru Martine Marie Christine Knudsen i Tastrup ved Sønderholm.

Bopæl: Bredgade, Hurup.

Jenny Agnethe Larsen gik i skole i Sjørring og blev konfirmeret samme sted. Hun har været hjemme i forretningen i flere år, og har besøgt St. Restrup Højskole og er meget gymnastikinteresseret.

Karl Kristian Jensen gik i skole i Taastrup og blev konfirmeret i Sønderholm kirke. Hvorefter han blev udlært som købmand i Øster Hornum og i Svendstrup Brugsforening. Han har haft forskellige pladser i brugsforeninger i Himmerland, i Sjørring i 3 år, i Hurup i 2 år. Og i 1939 købte han en kolonialforretning i Hallum i Vendsyssel som han havde i 2 år, hvorefter han flyttede til Holstebro og havde en forretning fra 1941-1947, han har boet i Hurup siden 1955 og er nu salgsschauffør.

I ægteskabet er der 2 børn.

II.D.5.a. Solveig Elise Jensen.

II.D.5.b. Ejvind Kristian Jensen.



I. Dorthe Kirstine Nielsen
og Poul Larsen m. børn



Høstbillede med II. Dorthe Kristine Nielsen II.A. Maren
II.B. Karen II.C. Nelly II.D. Niels samt høstarbejder



Mellem række: III.E. Poul Hangaard II. Dorthe Kirstine
Nielsen II.C. Nelly Kristine Larsen
Øverste række: II.B. Karen Larsen II.A. Maren Cathrine
Larsen II.D. Niels Aas Nielsen



II.A. Maren Cathrine Larsen



II.A. Jens Kristian Jensen



II.C. Nelly Kristine Larsen



I.C. Niels Christian Thomsen



II.C.1.-2.-3. Kristine, Alfred og Viggo Thomsen



I.C.1. Jens Wollesen Larsen



II.D. Niels Aas Larsen og Anna Andersen Søndergaard m. børn



II.D.4. Kristine Laurine Larsen og Marius Anders Larsen m. familie



II.D.5. Jenny Agnothe Larsen og Karl Kristian Jensen



II.D.5.a.-b. Solveig Elise og Ejvind Kristian Jensen

II. D. 5. a.

SOLVEIG ELISE JENSEN

er født d. 26. juni 1945 i Holstebro. Hun er gift med Alex Salman.
Bopæl: Tjørnevej 10, Ringkøbing. Alex Salman er typograf.

II. D. 5. b.

EJVIND KRISTIAN JENSEN

er født i Sjørring sogn, Hundborg herred, Thisted amt d. 9. marts 1950. Han blev gift i Hundborg kirke d. 10. juli 1971 med Sonja Irene Langgaard, der er født i Hundborg d. 23. august 1949, som datter af landmand Otto Jensen Langgaard og hustru Jenny Margrethe Dahlgaard Kristensen i Hundborg.

Bopæl: "Mosehuset", Hassing pr. Bedsted.

Ejvind Kristian Jensen gik i skole i Hurup og blev konfirmeret i Hurup kirke, hvorefter han kom i tømrelære i Hassing. Da han var udlært i 1970 var han hos Bernhard Tophus.

Sonja Irene Langgaard gik i skole i Hundborg og i Sjørring, hun tog realeksamen og blev konfirmeret i Hundborg kirke. Hun kom på kontoret på Mejerigården i Thisted, og derfra på Madrasfabrikken i Hurup, hvor hun nu er ansat.

III.

MARIANNE NIELSEN

er født d. 9. april 1854 på Tinggaard i Sjørring sogn. Hun døde i Snedsted i 1892. Hun blev gift med Kresten Jensen Hangaard, der er født i Sundby på Mors d. 29. juli 1857, og han døde i Snedsted i 1917. Han var søn af Jens Kristensen Hangaard og hustru Marianne Pedersdatter. De var bosat i Snedsted.

I ægteskabet er der 5 børn.

III.A. Karen Marie Jensen Hangaard.

III.B. Maren Jensen Hangaard.

III.C. Nielsigne Jensen Hangaard.

III.D. Jens Jensen Hangaard.

III.E. Poul Larsen Jensen Hangaard.

III.A.

KAREN MARIE JENSEN HANGAARD

er født d. 18. august 1882 i Snedsted sogn, hun blev gift i Sjørring kirke d. 9. juni 1905 med Mathias Anders Mathiasen, der er født i Hundborg d. 12. december 1885, og han døde i Sperring d. 1. juni 1920. Han ligger begravet på Sjørring kirkegård, han var søn af landmand Jens Martinus Mathiasen og hustru Kirstine i Sperring.

Karen Marie Jensen Hangaard gik i skole i Snedsted og blev konfirmeret i Solbjerg kirke. Efter endt skolegang kom hun til en faster, hun var da 12 år og derfor blev hun konfirmeret i Solbjerg kirke. Hun har altid været beskæftiget ved husgerning.

Mathias Anders Mathiasen har været beskæftiget ved landbruget hele sin tid og døde som gårdejer.

I ægteskabet er der 5 børn.

III.A.1. Marianne Mathiasen.

III.A.2. Kresten Hangaard Mathiasen.

III.A.3. Kirstine Mathiasen.

III.A.4. Jenny Martine Mathiasen.

III.A.5. Kirstine Mathiasen.

III.A.1.

MARIANNE MATHIASEN

er født d. 5. marts 1906 i Snedsted, hun blev gift med Kresten Kristensen.

Bopæl: Voropøre.

Kresten Kristensen er murer.

III.A.2.

KRESTEN HANGAARD MATHIASEN

er født d. 8. september 1907 i Sperring, Sjørring sogn, og han døde i 1935.

III.A.3.

KIRSTINE MATHIASEN

er født i 1908 og hun døde i 1911.

III.A.4.

JENNY MARTINE MATHIASEN

er født d. 12. august 1913 i Sjørring sogn, Hundborg herred, Thisted amt. Hun er gift i Thorsted kirke d. 5. december 1933 med Kristen Andersen (Søgaard), der er født på Raastrup Mark d. 29. februar 1904 i Hundborg sogn, som søn af landmand Martin Andersen og hustru Oline Olesen på Raastrup Mark.

Bopæl: Fodbølvej 2, Hundborg pr. Thisted.

Jenny Martine Mathiasen gik i skole i Sperring og en del af tiden i Thisted, senere i Skjoldborg skole og hun er konfirmeret i Skjoldborg kirke. Hun har arbejdet med husgerning al sin tid.

Kristen Andersen (Søgaard) gik i skole i Hundborg og blev konfirmeret i Hundborg kirke. Han blev derefter udlært ved landbruget, og er nu beskæftiget som arbejdsmand.

I ægteskabet er der 2 børn.

III.A.4.a. Alice Søgaard Andersen.

III.A.4.b. Erik Søgaard Andersen.

III. A. 4. a.

ALICE SØGAARD ANDERSEN:

er født d. 30. december 1946 i Sjørring sogn, Hundborg herred, Thisted amt. Hun er gift med Charsten Wase Petersen.

Bopæl: Lucernevej 8, Aarhus.

III. A. 4. b.

ERIK SØGAARD ANDERSEN

er født d. 8. november 1953 i Sjørring sogn, Hundborg herred, Thisted amt.

Bopæl: Todbølvej 2, Hundborg pr. Thisted.

III. A. 5.

KIRSTINE MATHIASEN

er født d. 8. oktober 1915 i Snedsted. Hun blev gift i Thorsted kirke d. 2. august 1940 med Henry Mikkelsen, der er født d. 7. januar 1914 i Tingstrup, som søn af handelsmand Falk Mikkelsen og hustru Annine Katrine Jensen i Hou pr. Thisted.

Bopæl: Plantagevej 7, Hundborg pr. Thisted.

Kirstine Mathiasen gik i skole i Thorsted og blev konfirmeret i Sjørring kirke. Og har været ved husgerning siden, de sidste 10 år har hun været kogekone i Hundborg egnen.

Henry Mikkelsen gik i skole i Tingstrup og Gærup, han blev konfirmeret i Gærup kirke. Han er nu arbejdsmand.

III. B.

MAREN JENSEN HANGAARD

er født d. 16. februar 1884 i Snedsted, og hun døde i Solbjerg d. 27. februar 1963. Hun var gift med Niels Jensen Kibsgaard, der er født d. 25. september 1882 og som døde d. 16. januar 1952. Han var søn af Martin Kibsgaard og hustru Stinne i Kronborg.

I ægteskabet er der 4 børn.

III. B. 1. Martin Nielsen Kibsgaard.

III. B. 2. Marianne Hangaard Nielsen Kibsgaard.

III. B. 3. Kristen Hangaard Nielsen Kibsgaard.

III. B. 4. Peter Nielsen Kibsgaard.

III. B. 1.

MARTIN NIELSEN KIBSGAARD

er født d. 27. september 1907 i Solbjerg. Han blev gift d. 3. marts 1931 med Kirsten Hangaard Nøhr, der er født i Sundby d. 12. december 1908, som datter af gårdejer Thorvald Jensen Nøhr og hustru Marie Christensdatter Hangaard i Sundby.

Bopæl: Tortoft, Sundby.

Martin Nielsen Kibsgaard gik i skole i Solbjerg og blev konfirmeret i Sundby kirke. Han lærte derefter landbruget. Sin værnepligt aftjente han i Aarhus og efter hjemsendelsen tjente han igen ved landbruget, indtil han købte Bakkegården i Solbjerg. Denne gård var for flere år siden en såkaldt fattiggård og det lykkedes dem at forøge gårdens jordtilliggende til det dobbelte, således at der nu er ca. 90 tdr. land til. I 1970 byttede de gården bort så sønnen overtog den, og de overtog sønnens ejendom.

Martin Nielsen Kibsgaard har været i Menighedsrådet i 8 år.

Kirsten Hangaard Nøhr gik i skole i Sundby skole og blev konfirmeret i Solbjerg kirke. Efter endt skolegang blev hun uddannet i husgerning. Hun har tjent i forskellige pladser indtil giftermålet og har siddet som formand for Husholdningsforeningen i flere år.

I ægteskabet er der 1 barn.

III. B. 1. a. Aage Nøhr Kibsgaard. '

III. B. 1. a.

AAGE NØHR KIBSGAARD

er født d. 10. december 1931 i Solbjerg. Han blev gift i Solbjerg kirke d. 3. oktober 1959 med Tove Sørensen, der er født i Mellem Jølby d. 17. juli 1938, som datter af handelsmand Niels Sørensen og hustru Agnes Pedersen i Solbjerg.

Bopæl: Bakkegården, Solbjerg.

Aage Nøhr Kibsgaard gik i skole i Solbjerg og blev konfirmeret i Solbjerg kirke. Han har haft forskellige pladser ved landbruget, og er nu gårdejer og har Bakkegården efter faderen, han overtog den i 1970.

Tove Sørensen gik i skole i Solbjerg og blev konfirmeret i Solbjerg kirke.

Hvorefter hun kom ud at tjene i huset, hun havde forskellige pladser indtil giftermålet.

I ægteskabet er der 2 børn.

III. B. 1. a. 1) Ole Kibsgaard.

III. B. 1. a. 2) Jens Kibsgaard.

III. B. 1. a. 1)

OLE KIBSGAARD

er født d. 17. september 1960 i Tortoft.

III. B. 1. a. 2)

JENS KIBSGAARD

er født d. 25. september 1966 i Tortoft.

III. B. 2.

MARIANNE HANGAARD NIELSEN KIBSGAARD

er født d. 25. september 1910, og hun døde d. 2. juli 1919.

III. B. 3.

KRISTEN HANGAARD NIELSEN KIBSGAARD

er født d. 29. december 1912 i Solbjerg. Han blev gift i Solbjerg kirke d. 5. juli 1940 med Tove Sonne Jakobsen, der er født i Solbjerg d. 1. september 1915, som datter af lærer Jens Christian Jakobsen og hustru Signe Thora Margrethe Sonne i Solbjerg.

Bopæl: Solbjerg.

Kristen Hangaard Nielsen Kibsgaard gik i skole i Solbjerg og blev konfirmeret i Solbjerg kirke hvorefter han blev uddannet ved landbruget. Han har bl. a. besøgt Haslev Kontrolassistent-skole. Sin værnepligt af-tjente han i Viborg og han havde forskellige pladser ved landbruget ind-til han overtog sin nuhavende gård i Solbjerg.

Tove Sonne Jakobsen gik i skole i Solbjerg og blev konfirmeret i Sol-bjerg kirke. Efter uddannelse i husgerning besøgte hun Snoghøj Gymna-stikhøjskole, ligesom hun også har besøgt Væveskolen i Jebjerg.

I ægteskabet er der 3 børn.

III. B. 3. a. Else Jakobsen Kibsgaard.

III. B. 3. b. Kirsten Jakobsen Kibsgaard.

III. B. 3. c. Peter Jakobsen Kibsgaard.

III. B. 3. a.

ELSE JAKOBSEN KIBSGAARD

er født d. 8. april 1943 i Solbjerg sogn. Hun blev gift i Solbjerg kirke d. 5. juli 1965 med Svend Aage Styrbæk, der er født i Klim d. 17. juli 1933, som søn af gårdejer Agner Christian Styrbæk og hustru Dorthea Margrethe Justesen i Klim.

Bopæl: Foulum, Farsø.

Else Jakobsen Kibsgaard gik i skole i Solbjerg og blev konfirmeret i Solbjerg kirke. Hun besøgte Galtrup Efterskole i ca. 5 mdr. Derefter var hun ved husgerning i ca. 2 år og besøgte i 1961 Hadsten Højskole. Hun blev elev på Thisted Amts Sygeplejeskole, og har besøgt Faarevejle Sygeplejehøjskole. Efter endt uddannelse var hun ansat på Farsø Sygehus som sygeplejeassistent i ca. 5 år, hun er nu hjemmesygeplejerske.

Svend Aage Styrbæk gik i skole i Klim og blev konfirmeret i Klim kirke. Efter endt uddannelse ved landbruget var han svinekontrolassistent i Fjerritslev i $1\frac{1}{2}$ år, herfra blev han kontrolassistent i Thorup og var det i 5 år. Han købte i 1964 ejendommen.

I ægteskabet er der 2 børn.

III. B. 3. a. 1) Dorte Styrbæk.

III. B. 3. a. 2) Mette Styrbæk.

III. B. 3. a. 1)

DORTE STYRBÆK

er født d. 12. maj 1967 i Foulum.

III. B. 3. a. 2)

METTE STYRBÆK

er født d. 14. april 1970 i Foulum.

III. B. 3. b.

KIRSTEN JAKOBSEN KIBSGAARD

er født d. 22. december 1945 i Solbjerg. Hun blev gift i Solbjerg kirke d. 9. august 1969 med Finn Ove Larsen, der er født i København d. 30. august 1948. Han er søn af gårdejer Hans Frede Christian Larsen og hustru Inga Helene Lykke Hansen i Kærskovgaard i Stubberup.

Bopæl: Nygaard, Solbjerg.

Kirsten Jakobsen Kibsgaard gik i skole i Solbjerg og blev konfirmeret i Solbjerg kirke. Efter afsluttet realeksamen blev hun kontoruddannet i Nykøbing. Hun har besøgt Vallekilde Højskole, og blev så ansat på et kontor i Fakse hvor hun var de sidste par år indtil giftermålet.

Finn Ove Larsen gik i skole i Stubberup og Fakse, han blev konfirmeret i Fakse kirke og efter at have taget mellemskoleeksamen var han ved landbruget i et par år. Han besøgte derefter Højskolen i Vallekilde, og var igen ved landbruget i $1\frac{1}{2}$ år. Efter at have besøgt Bygholm Landbrugsskole, købte han ejendommen Nygaard i 1969.

I ægteskabet er der 1 barn.

III. B. 3. b. 1) Birgitte Kibsgaard Larsen.

III. B. 3. b. 1)

BIRGITTE KIBSGAARD LARSEN

er født d. 23. januar 1971 i Solbjerg.

III. B. 3. c.

PETER JAKOBSEN KIBSGAARD

er født d. 4. august 1948 i Solbjerg sogn. Han blev gift i Sundby kirke d. 14. august 1971 med Sonja Martine Vester, der er født i Sundby d. 16. september 1950, som datter af produkthandler Peter Kristian Vester og hustru Anna Knudsen Pedersen i Sundby.

Bopæl: Thorsvej 11, Viborg.

Peter Jakobsen Kibsgaard gik i skole i Solbjerg og blev konfirmeret i Solbjerg kirke, efter endt realeksamen kom han i smedelære i Solbjerg i 4 år. Han blev derefter ansat i Viborg som smed ved "Dapa".

Sonja Martine Vester gik i skole i Sundby og blev konfirmeret i Sundby kirke, tog realeksamen fra Solbjerg. Hun var ansat på Thisted Amts-

kontor i ca. 2 år, og kom senere til Amtskontoret i Viborg hvor hun nu er ansat.

III. B. 4.

PETER NIELSEN KIBSGAARD

er født d. 23. juni 1920, og han døde d. 30. juli 1931.

III. C.

NIELSINE JENSEN HANGAARD

er født d. 25. september 1886 i Snedsted. Hun blev gift i Sundby kirke d. 7. maj 1907, med Niels Nielsen (Vendelbo), der er født i Solbjerg d. 3. maj 1880, og som døde i Sundby d. 20. marts 1967. Han er søn af forpagter Anders Nielsen og hustru Marie Nielsdatter i Solbjerg Præstegård.

De var bosat i Sundby.

Nielsine Jensen Hangaard gik i skole i Sundby og blev konfirmeret i Solbjerg kirke. Efter uddannelse ved husgerning havde hun forskellige pladser indtil giftermålet.

Niels Nielsen (Vendelbo) gik i skole i Solbjerg og blev konfirmeret i Solbjerg kirke. Besøgte derefter Vejstrup Højskole. Sin værnepligt aftjente han i København, ved vielsen overtog han gården Søndergaard.

Niels Nielsen (Vendelbo) var i flere år medlem af sognerådet og en stor del af denne tid sad han som sognerådsformand.

I ægteskabet er der 5 børn.

III. C. 1. Marie Nielsen.

III. C. 2. Anders Nielsen.

III. C. 3. Kristen Hangaard Nielsen.

III. C. 4. Marius Hangaard Nielsen.

III. C. 5. Laust Hangaard Nielsen.

III. C. 1.

MARIE NIELSEN

er født d. 23. marts 1908 i Sundby. Hun blev gift i Sundby kirke d. 24. marts 1931 med Poul Krogh der er født i Skallerup d. 10. februar 1908, som søn af gårdejer Peder Hessel Krogh og hustru Maren (Vig) på Lang-

toftegård i Solbjerg.

Bopæl: Langtoftegård, Skallerup, Solbjerg.

Marie Nielsen gik i skole i Sundby og blev konfirmeret i Sundby kirke. Efter at have besøgt Ry Højskole i 3 mdr. blev hun uddannet hjemme i husgerning, og hun hjalp til hjemme hos forældrene indtil vielsen.

Poul Krog gik i Skallerup Friskole og blev konfirmeret i Ø. Jølby Frikirke. Efter at have besøgt en landbrugsskole, blev han ansat i forskellige pladser. Sin værnepligt aftjente han i Aarhus, og han havde derefter pladser på forskellige store gårde indtil vielsen. Kort efter vielsen købte han en mindre ejendom syd for hjemmet, og flyttede derefter til en gård i Frøslev hvor de boede i 15 år. Han overtog fødehjemmet efter faderen i 1948.

I ægteskabet er der 3 børn.

III.C.1.a. Niels Peder Nielsen Krog..

III.C.1.b. Maren Vig Krog..

III.C.1.c. Thorkild Krog..

III.C.1.a.

NIELS PEDER NIELSEN KROG

er født d. 9. januar 1933 i Frøslev. Han blev gift i Ø. Jølby kirke d. 10. august 1963 med Anna-Lis Dahl, der er født på Jegindø d. 21. august 1936, som datter af fisker Johannes Herman Dahl og hustru Ingeborg Pedersen Jegindø.

Bopæl: Hvidbjerg, Mors.

Niels Peder Nielsen Krog gik i skole i Frøslev og blev konfirmeret i Ø. Jølby kirke. Efter at have aftjent sin værnepligt og uddannelse ved landbruget, købte han sin nuhavende ejendom.

Anna-Lis Dahl gik i skole i Sundby og blev konfirmeret i Ø. Jølby kirke. Derefter blev hun uddannet i husgerning, hvor hun havde forskellige pladser indtil giftermålet.

I ægteskabet er der 2 børn.

III.C.1.a.1) Knud Krog.

III.C.1.a.2) Ingeborg Krog.

III.C.1.a.1)

KNUD KROG

er født d. 14. juni 1969 i Hvidbjerg på Mors.

III.C.1.a.2)

INGEBORG KROGH

er født d. 9. august 1968 i Hvidbjerg på Mors.

III.C.1.b.

MAREN VIG KROGH

er født d. 18. februar 1934 i Frøslev. Hun blev gift i ϕ . Jølby kirke d. 26. september 1954 med Jens Christian Sørensen, der er født i Dragstrup d. 15. februar 1929, som søn af murermester Niels Peter Sørensen og hustru Karen Marie Støvring i Solbjerg.

Bopæl: Helligsø pr. Gettrup.

Maren Vig Krogh gik i skole i Frøslev og blev konfirmeret i ϕ . Jølby kirke. Besøgte Galtrup Efterskole i $\frac{1}{2}$ år, og var derefter $\frac{1}{2}$ år på Snoghøj Gymnastikhøjskole. Hun er uddannet ved husgerning og har haft forskellige pladser indtil giftermålet.

Jens Christian Sørensen gik i skole i V. Jølby og blev konfirmeret i V. Jølby kirke. Blev herefter uddannet ved landbruget, han har bl.a. været ved en mølle i Thorup i 4 år, men ellers altid været beskæftiget ved landbruget. Han er nu gårdejer.

I ægteskabet er der 3 børn.

III.C.1.b.1) Karen Marie Krogh Sørensen.

III.C.1.b.2) Poul Krogh Sørensen.

III.C.1.b.3) Peter Krogh Sørensen.

III.C.1.b.1)

KAREN MARIE KROGH SØRENSEN

er født d. 12. marts 1957 i Erslev på Mors.

III.C.1.b.2)

POUL KROGH SØRENSEN

er født d. 3. august 1961 i Helligsø.

III. C. 1. b. 3)

PETER KROGH SØRENSEN

er født d. 17. april 1964 i Helligsø.

III. C. 2.

ANDERS NIELSEN

er født d. 10. maj 1910 i Sundby. Han blev gift i Sundby kirke d. 25. november 1938 med Ingrid Vangsgaard, der er født i Sundby d. 14. marts 1914, som datter af gårdejer Jens Marinus Nielsen Vangsgaard og hustru Kirstine Hangaard i Sundby.

Bopæl: Søndergaard, Sundby, Mors.

Anders Nielsen gik i skole i Sundby og blev konfirmeret i Sundby kirke. Efter at have besøgt Uldum Højskole lærte han landbrug i forskellige pladser. I 1948 overtog han gården, som han stadigvæk er ejer af. Han har været medlem i sognerådet i ca. 3 perioder, ligesom han har været med i Menighedsrådet bl.a. som kirkeværge.

Ingrid Vangsgaard gik i friskolen i Gullerup og blev konfirmeret i Ansgar kirken i Ø. Jølby. Og efter at have besøgt Vallekilde Højskole, havde hun forskellige pladser i huset indtil giftermålet.

I ægteskabet er der 5 børn.

III. C. 2. a. Niels Nielsen,

III. C. 2. b. Jens Vangsgaard Nielsen.

III. C. 2. c. Paul Nielsen.

III. C. 2. d. Kirsten Vangsgaard Nielsen.

III. C. 2. e. Solveig Nielsine Nielsen.

III. C. 2. a.

NIELS NIELSEN

er født d. 26. august 1939 i Sundby sogn på Mors. Han er ugift.

Bopæl: Er for tiden i Grønland.

Niels Nielsen er ingeniør.

III. C. 2. b.

JENS VANGSGAARD NIELSEN

er født d. 3. september 1941 i Sundby på Mors. Han er ugift.

Bopæl: Hjørring.

Jens Vangsgaard Nielsen er teknisk assistent.

III. C. 2. c.

POUL NIELSEN

er født d. 5. oktober 1943 i Sundby på Mors. Han er gift med Lis Poulsen.

Bopæl: Billund.

Poul Nielsen har i Billund et mejeriudsalg.

III. C. 2. d.

KIRSTEN VANGSGAARD NIELSEN

er født d. 24. marts 1947 i Sundby på Mors.

Bopæl: Peder Palludansvej 15, Kalundborg.

Kirsten Vangsgaard Nielsen er fritidspædagog.

III. C. 2. e.

SOLVEIG NIELSINE NIELSEN

er født d. 4. oktober 1951 i Sundby på Mors.

Bopæl: Søndergaard, Sundby, Mors.

III. C. 3.

KRISTEN HANGAARD NIELSEN

er født d. 28. februar 1913 i Sundby på Mors. Han blev gift i Nykøbing kirke d. 18. april 1959 med Ane Katrine Henriksen, der er født d. 20. marts 1931 i Krejbjerg, som datter af landmand Anton Herluf Henriksen og hustru Inge Kirstine Jensen i Krejbjerg, Salling.

Bopæl: Langbjerggaard, Sundby, Mors.

Kristen Hangaard Nielsen gik i skole i Sundby og blev konfirmeret i Sundby kirke, hvorefter han blev uddannet ved landbruget. I 1948 overtog han gården efter sin broder Anders Nielsen. Han har stadig gården i eje.

Ane Katrine Henriksen gik i skole i Krejbjerg og blev konfirmeret i Krejbjerg kirke. Efter endt skolegang blev hun uddannet i husgerning og havde forskellige pladser indtil giftermålet.

I ægteskabet er der 3 børn.

III.C.3.a. Ivan Hangaard Nielsen.

III.C.3.b. Bente Hangaard Nielsen.

III.C.3.c. Birgit Hangaard Nielsen.

III.C.3.a.

IVAN HANGAARD NIELSEN

er født d. 24. januar 1962 i Sundby på Mors.

III.C.3.b.

BENTE HANGAARD NIELSEN

er født d. 31. marts 1964 i Sundby på Mors.

III.C.3.c.

BIRGIT HANGAARD NIELSEN

er født d. 31. marts 1964 i Sundby på Mors.

III.C.4.

MARIUS HANGAARD NIELSEN

er født d. 13. oktober 1914 i Sundby på Mors. Han blev gift i Sundby kirke d. 5. november 1939 med Kirsten Pedersen en datter af fisker Peder Havdal Pedersen og hustru Agnes Brandt. Han blev gift anden gang d. 5. juli 1951 i Gjærup med Lilian Olsen, der er født i Gjærup som datter af gårdejer Anders Olsen og hustru Stinne.

Bopæl: "Vanggaard", Sundby, Mors.

Marius Hangaard Nielsen gik i skole i Sundby og blev konfirmeret i Sundby kirke. Hvorefter han blev uddannet ved landbruget. I 1946 overtog han gården som han stadig driver.

Lilian Olsen gik i skole i Gjærup og blev konfirmeret i Stagstrup kirke. Hvorefter hun tjente i huset, hun blev ansat som husbestyrerinde hos Marius Hangaard Nielsen, og efter et stykke tid blev de gift.

I ægteskaberne er der 2 børn.

III.C.4.a. Per Havdal Nielsen.

III.C.4.b. Jørgen Hangaard Nielsen.

III. C. 4. a.

PER HAVDAL NIELSEN

er født d. 25. januar 1944 i Solbjerg. Han blev gift i Thisted kirke d. 22. januar 1966 med Lene Lassen Jørgensen, der er født i Thisted d. 24. april 1948, som datter af slagteriarbejder Alfred Peder Jørgensen og hustru Anna Kirstine Jørgensen i Thisted.

Bopæl: Gundevej 31, Thisted.

Per Havdal Nielsen gik i skole i Sundby og blev konfirmeret i Sundby kirke. Hvorefter han var beskæftiget ved landbruget i ca. 4 år. Sin værnepligt aftjente han ved Flyvevåbnet i Karup og i Tirstrup. Og han bosatte sig en tid i Hanstholm. Han blev ansat på slagteriet i Thisted som slagteriarbejder og er det stadig. For ca. 1½ år siden flyttede de ind i det nye hus de nu beboer.

Lene Lassen Jørgensen gik i skole i Thisted og blev konfirmeret i Thisted kirke, og havde derefter plads i huset 1 års tid. Efter giftermålet blev hun ansat i G.K. Legetøjsforretning i Thisted hvor hun var i ca. 2½ år. Hun er nu ansat i en gros firma i Thisted.

I ægteskabet er der 1 barn.

III. C. 4. a. 1) Gitte Havdal Nielsen.

III. C. 4. a. 1)

GITTE HAVDAL NIELSEN

er født d. 20. juni 1966 i Thisted.

III. C. 4. b.

JØRGEN HANGAARD NIELSEN

er født d. 25. april 1961 i Sundby på Mors.

Bopæl: Vanggaard, Sundby, Mors.

III. C. 5.

LAUST HANGAARD NIELSEN

er født d. 19. marts 1917 i Sundby på Mors. Han blev gift i Sundby kirke d. 12. december 1948 med Jenny Pedersen Bak, der er født d. 23. september 1926 i Sundby, som datter af murermester Jens Mathias Bak og hustru Thora Pedersen i Sundby på Mors.

Bopæl: Søndergade 26, Videbæk.

Laust Hangaard Nielsen gik i skole i Sundby og blev konfirmeret i Solbjerg kirke. Hvorefter han besøgte Højskolen i Uldum, efter en sæson på Lyngby Landbrugsskole, blev han uddannet som agronom i 1946. I årene 1946-1947 var han assistent ved Nordslesvisk Landboforening. I efteråret i 1947 var han konsulent for Morsø Landboforening, og i 1947-1948 blev han konsulent ved Hjørring Amts Landsøkonomiske Selskab. Og han er nu ansat som konsulent i planteavl for Brejninge, Hove, Nr. Omme, Videbæk og Omegns Landboforening.

Jenny Pedersen Bak gik i skole i Sundby og blev konfirmeret i Solbjerg kirke i 1940. Hvorefter hun besøgte Ry Højskole. Hun har uddannelse ved husgerning, og har været ansat forskellige steder indtil giftermålet. I ægteskabet er der 3 børn.

III. C. 5. a. Niels Hangaard Nielsen.

III. C. 5. b. Jens Hangaard Nielsen.

III. C. 5. c. Knud Hangaard Nielsen.

III. C. 5. a.

NIELS HANGAARD NIELSEN

er født d. 5. juli 1950 i Videbæk.

III. C. 5. b.

JENS HANGAARD NIELSEN

er født d. 6. februar 1952 i Videbæk.

III. C. 5. c.

KNUD HANGAARD NIELSEN

er født d. 23. november 1954 i Videbæk.

III. D.

JENS JENSEN HANGAARD

er født d. 12. juli 1888 i Snedsted, han døde i Thorsted d. 27. november 1945. Han var gift første gang med Katrine Mikkelsen Jensen, der er født d. 19. oktober 1889, og som døde i Thorsted d. 20. september 1920, hun var datter af gårdejer Jens Mikkelsen Jensen og Dorthe Sørensdatter

i Toftegården. Han blev gift anden gang med Karen Marie Bjerregaard Jakobsen, der var enke efter Rysgaard Jepsen i Skaarup i Thy.

De var bosat i Thorsted.

Jens Jensen Hangaard gik i skole i Snedsted og Tilsted, han blev konfirmeret i Tilsted. Og han blev gift første gang i 1911, det menes at han fik gården en tid før han blev gift. Han var i sognerådet i 3 perioder, ligesom han var i bestyrelsen for Menighedsrådet og for mejeriet i flere år. Han var sognefoged da han døde.

Karen Marie Bjerregaard Jakobsen gik i skole i Nors og blev konfirmeret i Nors kirke og var ellers beskæftiget med husgerning. Hun var i bestyrelsen for Menighedsrådet i 2 perioder.

I ægteskaberne er der 10 børn.

- | | |
|--------------------------------------|--|
| III.D.1. Dagny Marianne Hangaard. | } Gren 1 s. 30 er de
5 børn omtalt som
VI.C.1.-5.
side 280. |
| III.D.2. Dorthea Jensen Hangaard. | |
| III.D.3. Kristian Jensen Hangaard. | |
| III.D.4. Jens Viggo Jensen Hangaard. | |
| III.D.5. Johannes Jensen Hangaard. | |
| III.D.6. Kathrine Hangaard. | |
| III.D.7. Niels Hangaard. | |
| III.D.8. Stinne Hangaard. | |
| III.D.9. Anders Hangaard. | |
| III.D.10. Karl Hangaard. | |

Foruden disse børn medbragte Karen Marie Bjerregaard Jakobsen fra sit ægteskab med Rysgaard Jepsen, 2 børn, Theodor og Kirsten.

III.D.1.-5. omtales som VI.C.1.-5. side 280.

III.D.6.

KATHRINE JENSEN HANGAARD

er født d. 19. april 1926 i Thorsted. Hun blev gift i Thorsted kirke d. 11. juni 1946 med Alfred Svendsen, der er født i Kallerup d. 13. marts 1926 og døde i Thorsted d. 18. september 1950. Han var søn af gård-ejer Niels Svendsen og hustru Nielsigne i Thorsted.

Hun blev gift anden gang d. 13. december 1952 med Henning Tilsted Søndergaard, der er født d. 2. september 1926 som søn af Holger Chresten Søndergaard og hustru Kirstine i Tilsted.

Bopæl: Thorsted.

Kathrine Jensen Hangaard gik i skole i Thorsted og blev konfirmeret i Sjørring kirke. Hun er uddannet ved husgerning, og har arbejdet med husgerning indtil giftermålet.

Alfred Svendsen gik i skole i Kallerup og blev konfirmeret i Kallerup kirke. Efter endt uddannelse ved landbruget havde han forskellige pladser indtil han blev gårdbestyrer. Han døde ret pludselig af børnelammelse.

Henning Tilsted Søndergaard gik i Ræhr skole og blev konfirmeret i Ræhr kirke. Var derefter ansat ved landbruget en del år, han havde selv ejendom i Søballe ved Skanderborg indtil 1963, da han flyttede til Ræhr for at købe forretning, og 3 år efter købte han denne forretning af sin fader. Han er nu entreprenør.

I ægteskabet er der 2 børn.

III.D.6.a. Bodil Hangaard Svendsen.

III.D.6.b. Jens Hangaard Svendsen.

III.D.6.a.

BODIL HANGAARD SVENDSEN

er født: d. 7. oktober 1946 i Thorsted. Hun blev gift i Ræhr kirke d. 27. april 1968 med Niels Arne Christiansen, der er født i Messinge d. 2. april 1939 som søn af gårdejer Poul Gerhard Christiansen og hustru Alma Elisabeth Hansen i Messinge.

Bopæl: Kertemindevej 27, Avnslev, Nyborg.

Bodil Hangaard Svendsen gik i skole i Thorsted og blev konfirmeret i Sjørring kirke. Besøgte derpå Egå Efterskole, hun blev uddannet som ekspeditrice og var ansat i en bagerforretning i Galten i 2 år, derefter i lignende forretning i Thisted hvor hun var i $1\frac{1}{2}$ år. Hun blev nu kokkepige på Juelsberg hvor hun var 1 år. Og sluttede med at være i slagterforretning i Kerteminde i $1\frac{1}{2}$ år, derefter blev hun gift.

Niels Arne Christiansen gik i skole i Messinge og blev konfirmeret i Messinge kirke. Efter uddannelse ved landbruget var han her i ca. 5 år, derefter kom han til en entreprenør i Kerteminde hos hvem han var ansat i 7 år, og han er nu ansat på Taarup Maskinfabrik i Kerteminde, hvor han har været i $1\frac{1}{2}$ år.

I ægteskabet er der 1 barn.

III. D. 6. a. 1) Jane Christiansen.

III. D. 6. a. 1)

JANE CHRISTIANSEN

er født d. 31. maj 1971 i Avnslev.

III. D. 6. b.

JENS HANGAARD SVENDSEN

er født d. 29. april 1948 i Thorsted. Han er ugift.

Bopæl: Aalborg.

Han er uddannet kommi.

III. D. 7.

NIELS HANGAARD

Bopæl: Aarup pr. Snedsted.

III. D. 8.

STINNE HANGAARD

hun er gift Nielsen.

Bopæl: Hundborgvej 81, Torp pr. Thisted.

III. D. 9.

ANDERS JENSEN HANGAARD

er født d. 10. august 1933 i Thorsted. Han blev gift i Thisted kirke d. 21. februar 1956 med Lilly Agnethe Thomsen, der er født i Thisted d. 14. august 1934, som datter af arbejdsmand Karl Thomsen og hustru Alma Kristine Jensen i Thisted.

Bopæl: Enghavevej 20, Thisted.

Anders Jensen Hangaard gik i skole i Thorsted og blev konfirmeret i Thorsted kirke. Hvorefter han blev uddannet ved landbruget. Sin værnepligt aftjente han som soldat i Viborg, Aalborg samt i Tyskland. Han hjalp moderen med landbruget i ca. 1 år, hvorefter han købte eget landbrug, som han havde i 10 år. Derefter købte han Mini Cab, i Thisted. Lilly Agnethe Thomsen gik i skole i Thisted og blev konfirmeret i Thisted kirke og efter konfirmationen blev hun uddannet ved husgerning.

Men fra 18 års alderen begyndte hun med servering, hun blev først ansat i Torvehallen hun var i 2½ år, derefter på Nytorv i 1 år, og senere i Klitmøller Kro, hvor hun er flere gange i sæsonen.

I ægteskabet er der 5 børn.

III. D. 9. a. Else Marie Hangaard.

III. D. 9. b. Svend Erik Hangaard.

III. D. 9. c. Tommy Hangaard.

III. D. 9. d. Jørgen Hangaard.

III. D. 9. e. Helle Hangaard.

III. D. 9. a.

ELSE MARIE HANGAARD

er født d. 11. januar 1954 i Thisted.

III. D. 9. b.

SVEND ERIK HANGAARD

er født d. 1. august 1956 i Koldby.

III. D. 9. c.

TOMMY HANGAARD

er født d. 10. juni 1957 i Koldby.

III. D. 9. d.

JØRGEN HANGAARD.

er født d. 5. december 1958 i Koldby.

III. D. 9. e.

HELLE HANGAARD

er født d. 10. oktober 1968 i Koldby.

III. E.

POUL LARSEN JENSEN HANGAARD

er født d. 26. januar 1890 i Snedsted, han døde i Solbjerg d. 21. april 1952 og ligger begravet på Solbjerg kirkegård. Han blev gift i Sundby

kirke d. 1. februar 1914 med Kathrine Pedersen, der er født d. 1. oktober 1893 i Sundby på Mors, som datter af arbejdsmand Niels Pedersen og hustru Sidsel Pedersen i Nykøbing. Niels Pedersen har tidligere kørt postvognen fra Nykøbing.

Bopæl: Solbjerg, Mors.

Poul Larsen Jensen Hangaard gik i skole i Snedsted og blev konfirmeret i Snedsted kirke, hvorefter han blev uddannet ved landbruget. Sin værnepligt aftjente han som dragon, og var efter hjemsendelsen i flere år i bestyrelsen for Sygekassen, han har været opkræver i ca. 25 år for Elværket. Han har altid været beskæftiget ved landbruget og var sidst gårdejer.

Kathrine Pedersen gik i skole i Sundby og blev konfirmeret i Sundby kirke. Efter at være udgået fra skolen gik hun sammen med sin søster rundt hos folk og syede, ligesom hun har haft forskellige pladser i huset.

I ægteskabet er der 4 børn.

III. E. 1. Dorthea Kirstine Hangaard.

III. E. 2. Niels Pedersen Hangaard.

III. E. 3. Marianne Hangaard.

III. E. 4. Kresten Hangaard.

III. E. 1.

DORTHEA KIRSTINE HANGAARD

er født d. 16. juni 1914 i Sundby på Mors. Hun blev gift i Solbjerg kirke d. 10. juli 1935 med Kresten Vangsgaard Kortbæk, der er født i Vodstrup d. 29. september 1904, som søn af Kresten Kortbæk Nør og hustru Kirstine Toft i Solbjerg.

Bopæl: Solbjerg.

Dorthea Kirstine Hangaard gik i skole i Solbjerg og blev konfirmeret i Solbjerg kirke. Efter uddannelse i husgerning har hun været beskæftiget forskellige steder indtil giftermålet.

Kresten Vangsgaard Kortbæk gik i skole i Solbjerg og blev konfirmeret i Solbjerg kirke, hvorefter han kom til Galtorp Efterskole. Han blev uddannet som kontrolassistent, og arbejdede som sådan i en del år. Han begyndte imidlertid som lillebilchauffør, og efter giftermålet købte han en lastbil og er nu lastbilchauffør. Han er i bestyrelsen for Vognmandsforeningen.

I ægteskabet er der 4 børn.

III. E. 1. a. Kresten Vangsgaard Kortbæk.

III. E. 1. b. Poul Hangaard Kortbæk.

III. E. 1. c. Jørgen Vangsgaard Kortbæk.

III. E. 1. d. Knud Hangaard Kortbæk.

III. E. 1. a.

KRESTEN VANGSGAARD KORTBÆK

er født d. 5. december 1935 i Solbjerg. Han blev gift i Sir kirke d. 27. juni 1961 med Anne Marie Kirkegaard, der er født i Idum d. 20. januar 1939, som datter af folketingsmand Jakob Kirkegaard og hustru Anna Hindhede Buckholt i Holstebro.

Bopæl: Hald Ege.

Kresten Vangsgaard Kortbæk gik i skole i Solbjerg, han tog realeksamen i Nykøbing og blev konfirmeret i Solbjerg kirke. Sin værnepligt aftjente han på kasernen i Langelandsgaden i Aarhus. Han har besøgt Ask Højskole, og er dimitteret fra Skive Seminarium hvorefter han blev ansat på skolen i Hald Ege som lærer.

Anne Marie Kirkegaard gik i skole i Sir og i Holstebro, hun tog realeksamen og blev konfirmeret i Frimenigheden i Holstebro. Hun besøgte Rødding Højskole og blev derefter dimitteret fra Seminariet i Skive.

I ægteskabet er der 2 børn.

III. E. 1. a. 1) Lars Kirkegaard Kortbæk.

III. E. 1. a. 2) Jakob Kirkegaard Kortbæk.

III. E. 1. a. 1)

LARS KIRKEGAARD KORTBÆK

er født d. 9. marts 1963 i Viborg.

III. E. 1. a. 2)

JAKOB KIRKEGAARD KORTBÆK

er født d. 21. oktober 1968 i Viborg.

III. E. 1. b.

POUL HANGAARD KORTBÆK

er født d. 23. juli 1941 i Solbjerg. Han er gift med Kirsten Thoresen.
Bopæl: Solbjerg.

Poul Hangaard Kortbæk er vognmand.

III. E. 1. c.

JØRGEN VANGSGAARD KORTBÆK

er født d. 23. december 1942 i Solbjerg. Han blev gift i Erslev kirke d. 21. april 1967 med Ellen Kyllingsbæk, der er født i Tversted d. 1. juli 1942, som datter af kontorassistent Ankjær Kyllingsbæk og hustru Karen Mortensen i Solbjerg på Mors.

Bopæl: Tranevej 6, Aabybro.

Jørgen Vangsgaard Kortbæk gik i skole i Solbjerg og blev konfirmeret i Solbjerg kirke. Hvorefter han var på efterskole i Galtrup og han var derefter beskæftiget ved landbruget i ca. 1½ år, han kom der i lære som mekaniker hos Egon Hydig i Sundby på Mors. Sin værnepligt aftjente han i Varde og i Nr. Utrup. Han har været ansat hos Hydrema i Støvring, og kom i 1967 til Dalsø Gas.

Ellen Kyllingsbæk gik i skole i Erslev og i Nykøbing Mors Gymnasium, hvor hun har taget realeksamen. Hun blev konfirmeret i Erslev kirke, hvorefter hun på kontor fik ekspeditionsuddannelse. Hun har været ansat på Glyngøre Fiskeindustri, hos S.C. Sørensen i Aalborg i ca. 3 år, hvorefter hun blev direktionssekretær på Skandinavisk Mortorcompagni i Aarhus i 1967 og hun var der i 3 år.

I ægteskabet er der 2 børn.

III. E. 1. c. 1) Klaus Kortbæk.

III. E. 1. c. 2) Kjeld Kortbæk.

III. E. 1. c. 1)

KLAUS KORTBÆK

er født d. 15. august 1969 i Aarhus.

III. E. 1. c. 2)

KJELD KORTBÆK

er født d. 23. august 1970 i Aarhus.

III. E. 1. d.

KNUD HANGAARD KORTBÆK

er født d. 13. oktober 1952 i Solbjerg.

Bopæl: Solbjerg.

Knud Hangaard Kortbæk er mekaniker.

III. E. 2.

NIELS PEDERSEN HANGAARD

er født d. 5. februar 1916 i Solbjerg. Han er gift med Agnes Tøfting.

Bopæl: Thorup.

Niels Pedersen Hangaard er arbejdsmand og chauffør.

III. E. 3.

MARIANNE HANGAARD

er født d. 13. februar 1921 i Solbjerg. Hun blev gift i Solbjerg kirke d. 15. marts 1946 med Laurits Kortbæk, der er født d. 18. juni 1916 i Flade på Mors, han er søn af landmand Jens Kortbæk og hustru Mette Kirstine Purup i Nykøbing.

Bopæl: Solbjerg.

Marianne Hangaard gik i skole i Solbjerg og blev konfirmeret i Sundby kirke, og har ellers været beskæftiget ved husgerning.

Laurits Kortbæk gik i skole i Flade og Tødsø, han blev konfirmeret i Ø. Jølby kirke. Sin værnepligt aftjente han i Aarhus, og har ellers været beskæftiget ved landbruget og er nu forpagter.

I ægteskabet er der 3 børn.

III. E. 3. a. Hans Kortbæk.

III. E. 3. b. Jens Kortbæk.

III. E. 3. c. Poul Erik Hangaard Kortbæk.

III. E. 3. a.

HANS KORTBÆK

er født d. 30. oktober 1946 i Solbjerg.

Bopæl: Åbysvej, Rødby, Lolland.

III. E. 3. b.

JENS KORTBÆK

er født d. 24. september 1948 i Solbjerg.

Han er for tiden soldat i Skive.

III. E. 3. c.

POUL ERIK HANGAARD KORTBÆK

er født d. 10. marts 1953 i Solbjerg.

Han er landmand og boer hjemme.

III. E. 4.

KRESTEN HANGAARD

er født d. 30. maj 1925 i Solbjerg. Han blev gift i Solbjerg kirke d. 1. juni 1953 med Tove Margrethe Hattesen, der er født d. 25. november 1932 i Nykøbing Mors, som datter af bogtrykker Emil Hattesen og hustru Agnes Nøhr Jensen i Nykøbing.

Bopæl: Tilstedvej 8, Thisted.

Kresten Hangaard gik i skole i Solbjerg og blev konfirmeret i Solbjerg kirke. Hvorefter han var nogle enkelte år ved landbruget. Sin værnepligt aftjente han ved Livgarden i København. Han er nu ansat som rutebilchauffør og har været det i de sidste 20 år.

Tove Margrethe Hattesen gik i skole i Nykøbing og blev konfirmeret i Nykøbing kirke, hvorefter hun blev udlært som damefrisørinde i Nykøbing.

I ægteskabet er der 3 børn.

III. E. 4. a. Jan Hattesen Hangaard.

III. E. 4. b. Susanne Hattesen Hangaard.

III. E. 4. c. Claus Hattesen Hangaard.

III. E. 4. a.

JAN HATTESEN HANGAARD

er født d. 23. november 1953 i Nykøbing.

III. E. 4. b.

SUSANNE HATTESEN HANGAARD

er født d. 5. januar 1958 i Thisted.

III. E. 4. c.

CLAUS HATTESEN HANGAARD

er født d. 3. oktober 1967 i Thisted.



II. Marianne Nielsen og
Kresten Jensen Hangaard



I. A. Karen Marie Jensen Hangaard og Mathias Anders
Mathiasen



III. A. 4. Jenny Martine Mathi-
asen



III. A. 4. Kristen Andersen



I. A. 4. a.-b. Alice og Erik Søgaard And.



III. A. 5. Kirstine Mathiasen
og Henry Mikkelsen



II. B. Maren Jensen Hangaard og Niels Jensen Kibgaard



III. B. 1. Martin Nielsen Kibgaard og Kirsten Hangaard
Nøhr m. sønnen Aage



II. C. Nielsine Jensen Hangaard
med søskende



III. C. Nielsine Jensen Hangaard og Niels Nielsen m. børn



I. C. 2. Anders Nielsen og Ingrid Vangsgaard m. børn



III. C. 3. a.-b.-c. Ivan, Bente
og Birgit Hangaard Nielsen



III. D. Karen Marie Hangaard
med moder og datter med
datterdatteren



III. D. 9. Anders Jensen Hangaard og Lilly Agneche Thomsen
m. børn



III. D. 9. Lilly Hangaard m. sønnen Jørgen

Gren 4

DORTHE CHRISTENSDATTER AAS.

er født d. 21. juni 1822 i Næstrup, Sjørring sogn, Hundbørg herred, Thisted amt og hun døde d. 8. oktober 1902 samme sted. Hun blev gift i Sjørring d. 3. januar 1847 med Jens Olsen, der er født i Næstrup d. 1. juli 1824 og som døde samme sted d. 21. februar 1897.

I ægteskabet er der 3 børn.

I. Oline Dorthea Jensen.

II. Chresten Jensen.

III. Dorthea Jensen.

I.

OLINE DORTHEA JENSEN

er født d. 17. juli 1847 i Næstrup, Sjørring sogn, Hundborg herred, Thisted amt. Hun blev gift i Sjørring kirke d. 30. april 1867 med Christen Andersen, der er født i Hylgaard d. 3. juni 1844 som søn af Anders Nielsen gårdejer i Hylgaard og hustru Dorthea Andersdatter. Chresten Andersen var gårdejer.

I ægteskabet er der 16 børn.

I.A. Dorthea Christensen.

I.B. Ole Christensen.

I.C. Ole Christensen.

I.D. Jens Christensen.

I.E. Anders Peter Christensen.

I.F. Dorthea Marie Christine Christensen.

I.G. Inger Tomine Christensen.

I.H. Otto Christensen.

I.J. Annine Christensen.

I.K. Johanne Christensen.

I.L. Elvine Christensen.

I.M. Karen Dusine Christensen.

I.N. Niels Hyldgaard Christensen.

I.O. Dorthea Marie Christensen.

I.P. Niels Hyldgaard Christensen.

I.Q. Søren Kül Christensen.

I. A.

DORTHEA CHRISTENSEN

er født d. 27. maj 1866 i Næstrup, Sjørring sogn. Blev gift d. 29. november 1889 i Sjørring med gårdmand Martin Andersen. Hun døde d. 30. november 1901 i Sjørring.

I. B.

OLE CHRISTENSEN

er født d. 6. september 1867 i Næstrup, Sjørring sogn. Døde d. 27. november 1867 samme sted.

I. C.

OLE CHRISTENSEN

er født d. 19. september 1868 i Næstrup, Sjørring sogn. Blev konfirmeret i 1882, han døde i Esbjerg i december måned 1948 og ligger begravet i Snedsted. Han blev gift i Skjoldborg kirke d. 5. april 1895 med Inger Christensen, der er født i Skjoldborg d. 28. oktober 1871, og hun døde i Snedsted d. 19. januar 1913, hun var datter af Anders Christensen og hustru Maren Kirstine Josefsun i Skjoldborg. Og han blev gift anden gang med Johanne der er født d. 16. februar 1885, og som døde i 1970.

Uddrag fra avisudklip:

Fhv. Uddeler i Snedsted Brugsforenings Afdeling B, Ole Christensen, er død i Esbjerg i aftes. Han er født i Sjørring og blev 1895 gift med Inger Christensen fra Skjoldborg. Ægteparret bosatte sig i Næstrup, hvor de havde en mindre landejendom. Senere købte de en lidt større i Aarup. Denne ejendom solgte han senere og blev vært på Snedsted Afholdshotel. Her døde hustruen i 1913. Et par år senere giftede han sig med Johanne Josefsen fra Jegindø. 1922 blev han uddeler i Snedsted Brugsforenings Grovvareafdeling. Senere drev han slagterforretning i Snedsted, og de sidste år har han boet i Esbjerg.

Ole Christensen var en meget dygtig og begavet mand, hvis evner blev taget stærkt i brug af offentligheden. Han var således medlem af Snedsted Sogneråd og Skolekommission, formand for Sygekassen, revisor i Sparekassen o.m.a. Han efterlader hustru og 14 børn, 8 i første ægteskab og 6 i andet. Han er begravet på Snedsted kirkegaard.

I ægteskaberne er der 14 børn.

- I.C.1. Chresten Oluf Christensen.
- I.C.2. Anders Christensen.
- I.C.3. Maren Kirstine Christensen.
- I.C.4. Anders Sørensen Christensen.
- I.C.5. Dorthea Christensen.
- I.C.6. Jens Olsen Christensen.
- I.C.7. Margrethe Sophie Christensen.
- I.C.8. Dagny Nikoline Christensen.
- I.C.9. Villy Ingolf Christensen.
- I.C.10. Carl Ove Johan Christensen.
- I.C.11. Ketty Christensen.
- I.C.12. Henny Elise Christensen.
- I.C.13. Anna Johanne Christensen.
- I.C.14. Ellen Christensen.

I.C.1.

CHRESTEN OLUF CHRISTENSEN

er født d. 29. november 1895 i Næstrup, Sjørring sogn, Hundborg herred, Thisted amt, og han døde i Outrup d. 7. maj 1960. Han blev gift i Nr. Tranders kirke d. 28. oktober 1924 med Karen Marie Jensen, der er født i Sdr. Øksø d. 16. juli 1901, og hun døde i Outrup d. 19. oktober 1950, Hun var datter af møller Chresten Jensen og hustru Ane Marie Johansen i Ø. Sundby.

De var bosat i Outrup.

Chresten Oluf Christensen gik i skole i Næstrup og blev konfirmeret i Sjørring kirke, hvorefter han tog realeksamen i Thisted. Han kom i lære i brugsforeningen i Skjoldborg, senere i Fjerritslev og i Brovst. Efter uddannelsen blev han uddeler i Outrup Brugs i 1924 og var uddeler her til 1960. Når der skal skrives lidt om denne mand bliver vi nødt til at nævne nogle af hans alsidige interesser, han var en meget dygtig og begavet mand, en af den slags der er vellidt af hele befolkningen. Af interesser skal nævnes at han bl.a. var fortræffelig til oplæsning i foreninger, han var leder af deletantforestillinger på egnen, og han var

bl.a. med til at starte Morsø Andelsteater. Og vi bør nævne at han var revisor i Ungdomsforeningen samt i Sygekassen. Det bør heller ikke forbigåes at han var aktiv med i modstandsbevægelsen under den forrige verdenskrig. Skal han nævnes som han var over for familien kan vi kun nævne at han var en enestående og fortræffelig fader for sine børn.

Karen Marie Jensen gik i skole i Øksø og hun blev konfirmeret i Sdr. Øksø kirke. Hun blev derefter uddannet i husgerning og hun havde forskellige pladser ved husgerning indtil giftermålet.

I ægteskabet er der 4 børn.

I.C.1.a. Inger Marie Christensen.

I.C.1.b. Hertha Christensen.

I.C.1.c. Irene Christensen.

I.C.1.d. Jytte Christensen.

I.C.1.a.

INGER MARIE CHRISTENSEN

er født d. 7. august 1925 i Outrup. Hun blev gift i Nykøbing d. 3. marts 1957 med Arne Vilfred Andersen, der er født i Solbjerg d. 7. februar 1917 som søn af pølsemester Morten Johan Andersen og hustru Ottomine i Solbjerg.

Bopæl: Rakkeby pr. Nykøbing Mors.

Inger Marie Christensen gik i skole i Outrup og blev konfirmeret samme sted. Hun hjalp til hjemme i forretningen ved faderen og fik der en grundig uddannelse, hun har været ekspeditrice et par steder i årene før vielsen og kom hjem det sidste stykke tid og var her til hun blev gift. Arne Vilfred Andersen gik i skole i Solbjerg og blev konfirmeret i Solbjerg kirke. Han var derefter hjemme hos faderen til han var ca. 20 år gammel. Han blev uddannet ved landbruget og blev ansat på Outrup Mølle som han købte og havde i ca. 12 år. Efter vielsen flyttede han til Solbjerg hvor han var beskæftiget som arbejdsmand i ca. 2 år. Han købte ejendom i Tæbring og var der i 1 år, hvorefter han flyttede til Rakkerby, her blev han desværre invalid og er nu på Sejerslev Alderdomshjem.

I ægteskabet er der 3 børn.

I.C.1.a.1) Karen Marie Andersen.

I.C.1.a.2) Jens Peter Andersen.

I. C. 1. a. 3) Anette Andersen.

I. C. 1. a. 1)

KAREN MARIE ANDERSEN

er født d. 3. maj 1957 i Outrup.

I. C. 1. a. 2)

JENS PETER ANDERSEN

er født d. 25. juli 1959 i Solbjerg.

I. C. 1. a. 3)

ANETTE ANDERSEN

er født d. 17. juni 1963 i Rakkeby.

I. C. 1. b.

HERTHA CHRISTENSEN

er født d. 28. oktober 1927 i Outrup på Mors. Hun blev gift d. 1. juni 1958 i Outrup kirke med Jens Børge Christensen, der er født i Viborg d. 10. juli 1925, som søn af landmand Rasmus Christensen og hustru Karen Marie Christoffersen i Engelsborg.

Bopæl: Nørrekær 61, Brøndbyøster.

Hertha Christensen gik i skole i Outrup og blev konfirmeret i Outrup kirke, hvorefter hun blev uddannet ved husgerning. Hun kom til Testrup Sygeplejeskole hvorefter hun blev udlært på Aalborg Amtsygehus. Hun har bl.a. taget tillægskursus på Sct. Hans Hospital i $\frac{1}{2}$ år, og er nu på Sct. Joseph Hospital som sygeplejerske. Hun er meget interesseret i håndarbejde.

Jens Børge Christensen gik i skole i Viborg og blev konfirmeret samme sted. Derefter var han ved landbruget i 5-6 år. Sin værnepligt aftjente han i Høvelte, hvorefter han flyttede til København og blev ansat på bryggeriet Tuborg. Han er nu lagerforvalter der.

I. C. 1. c.

IRENE CHRISTENSEN

er født d. 28. oktober 1927 i Outrup. Hun blev gift i Outrup kirke d.

26. september 1959 med Tage Hakon Nielsen, der er født i Krstrup d. 27. oktober 1930, han er søn af lagerekspedient Anton Frederik Nielsen og hustru Maren Marie Haubro Jensen i Krstrup.

Bopæl: Outrup, Nykøbing Mors.

Irene Christensen gik i skole i Outrup og blev konfirmeret i Outrup kirke. Hvorefter hun besøgte Ry Højskole i 1950, hun har været ansat som ekspeditrice forskellige steder i landet. Mens hun arbejdede i København som ekspeditrice hos Irma traf hun ægtefællen, de blev enige om at flytte til Outrup Brugs og her blev de gift.

Tage Hakon Nielsen gik i skole i Vorup og han blev konfirmeret i Sct. Mortens kirke i Randers. Hvorefter han blev uddannet inden for kolonialbranchen i Randers. Sin værnepligt aftjente han i Vordingborg. Han var ansat som kommi i Randers i ca. 5 år hvorefter han kom til København og blev ansat i Irma og var her i $1\frac{1}{2}$ år. Derefter flyttede de til brugsen i Outrup. Han har deltaget en del i det offentlige liv, i det han har været revisor i Outrup Sygekasse, formand for uddelerforeningen for Thy Mors, han har været formand for T.O.R. Ungdomscentret, ligesom han har været i bestyrelsen for Forsamlingshuset, og har gjort et stort stykke arbejde for ungdommen i omegnen bl.a. med henblik på det sportslige.

I ægteskabet er der 1 barn.

I.C.1.c.1) Ole Haubro Nielsen.

I.C.1.c.1)

OLE HAUBRO NIELSEN

er født d. 25. januar 1962 i Outrup.

I.C.1.d.

JYTTE CHRISTENSEN

er født d. 30. maj 1933 i Outrup på Mors.

Bopæl: Fynsgade 6, Aarhus.

Jytte Christensen gik i skole i Outrup, desuden i Nykøbing Mors Gymnasium hvor hun tog mellemskoleeksamen og i 1953 nysproglig studentereksamen, derefter et par år som lærervikar henholdsvis i Thy og på Mors samt på Fur. Efter $\frac{1}{2}$ års højskoleophold på Krogerup i Humlebæk blev det til en lægesekretæruddannelse på Rysensteen Gymnasium i Kø-

benhavn, fra 1958 ansat på Ortopædisk Hospital i Aarhus og fra 1959 blev hun ansat på Kommunehospitalet i Aarhus hvor hun stadig er. Jytte Christensen er ugift.

I. C. 2.

ANDERS CHRISTENSEN

er født d. 15. april 1898 i Næstrup, Sjørring sogn, Hundborg herred, Thisted amt. Han blev gift i Kollerup kirke d. 15. november 1923 med Anna Kirstine Kristensen, der er født i Kallerup d. 5. februar 1902 som datter af Kristen Immersen Kristensen og hustru Inger Katrine Marie Møller Frederiksen i Kallerup.

Anders Christensen var tidligere vognmand og er nu pensioneret.

Bopæl: Kallerup.

I ægteskabet er der 6 børn.

I. C. 2. a. Inger Christensen.

I. C. 2. b. Tove Christensen.

I. C. 2. c. Kristen Iver Christensen.

I. C. 2. d. Erling Christensen.

I. C. 2. e. Arne Christensen.

I. C. 2. f. Dorthea Kirstine Christensen.

I. C. 2. a.

INGER CHRISTENSEN

er født d. 30. april 1925 i Boddum i Ydby i Thy. Hun er uddannet som syerske og ugift.

Bopæl: Ø. Assels, Mors.

I. C. 2. b.

TOVE CHRISTENSEN

er født d. 14. juni 1927 i Boddum. Hun blev gift i Ø. Assels kirke d. 19. marts 1966 med Vilhelm Odgaard, der er født i Ø. Assels d. 4. juni 1927, som søn af gårdejer Johannes Anton Odgaard og hustru Mette Kirstine Pedersen i Ø. Assels.

Bosat: V. Assels, Mors.

Tove Christensen gik i skole i Kallerup og blev konfirmeret i Skjoldborg

kirke. Hvorefter hun blev uddannet i husgerning, hun arbejdede i forskellige pladser i ca. 6 år hvorefter hun besøgte Sygeplejehøjskolen Testrup ved Aarhus, og efter 5 mdr. i Holstebro kom hun på Amtssygehuset i Aalborg, samt i Thisted og i Fjerritslev, hun arbejdede i Vejle som hjemmesygeplejerske og kom derefter til Randers og sidst i Ø. Assels hvor hun i 15 år har arbejdet som hjemmesygeplejerske. Hun er tillidsmand inden for hjemmesygeplejerskene.

Vilhelm Odgaard gik i skole i Alling og blev konfirmeret i Sørslev kirke. Sin værnepligt aftjente han ved Garden i København, han er uddannet ved landbruget og har været beskæftiget som landmand i hele sin tid.

I ægteskabet er der 2 børn.

I.C.2.b.1) Johannes Odgaard.

I.C.2.b.2) Kristian Odgaard.

I.C.2.b.1)

JOHANNES ODGAARD

er født d. 27. november 1966 i Ø. Assels.

I.C.2.b.2)

KRISTIAN ODGAARD

er født d. 31. juli 1969 i V. Assels.

I.C.2.c.

KRISTEN IVER CHRISTENSEN

er født d. 3. januar 1929 i Boddum. Han blev gift med Marta-Lene.

Bopæl: Königsbergstrasse, Slesvig by.

Kristen Iver Christensen er lærer.

I.C.2.d.

ERLING CHRISTENSEN

er født d. 12. september 1931 i Kallerup. Han blev gift i Glud kirke d. 18. maj 1962 med Karen Wittrup, der er født i Snaptun d. 12. februar 1935, som datter af arkitekt Vilhelm Wittrup og hustru Thyra Kruse i Snaptun.

Bopæl: Tingstrupvej 70, Thisted.

Erling Christensen gik i skole i Kallerup og blev konfirmeret i Skjoldborg kirke. Hvorefter han blev uddannet ved landbruget og var beskæftiget der indtil 1949. Han kom derefter på Jellinge Seminarium i 1954 og har siden været ansat på skolen i Thisted.

Karen Wittrup gik i skole i Østrup og blev konfirmeret i Glud kirke. Derefter blev hun uddannet i husgerning i ca. 4 år. I 1958 kom hun til Aarhus Seminarium, og har virket som lærer på Thisted Borgerskole siden.

I ægteskabet er der 1 barn.

I.C.2.d.1) Nicolaj Christensen.

I.C.2.d.1)

NICOLAJ CHRISTENSEN

er født d. 15. juli 1966 i Thisted.

I.C.2.e.

ARNE CHRISTENSEN

er født d. 15. august 1936 i Kallerup. Han blev gift i Aabyhøj d. 11. februar 1961 med Brita Lund, der er født i Aabyhøj d. 2. marts 1941, som datter af arbejdsmand Ejner Andreas Jensen og hustru Margrethe Frederikke Dahl i Aabyhøj.

Bopæl: Sonnesgade 15, Aarhus.

Arne Christensen gik i skole i Kallerup og blev konfirmeret i Skjoldborg kirke. Hvorefter han besøgte Thylands Ungdomsskole og derefter Landbrugsskolen Vejlbj Risskov i maj 1958 og til april 1960. Han blev derefter ansat på en trådvarefabrik i Aarhus og begyndte i 1963 ved D.S.B. Han er meget interesseret i skydning og er medlem af D.S.B.s Skytteklub, ligesom han er medlem af Jernbanehjemmeværnet.

Brita Lund gik i skole i Aabyhøj og blev konfirmeret i Aabyhøj kirke.

Derefter blev hun uddannet i husgerning og havde forskellige pladser indtil giftermålet.

I ægteskabet er der 2 børn.

I.C.2.e.1) Klaus Jørn Christensen.

I.C.2.e.2) Anders Christensen.

I. C. 2. e. 1)

KLAUS JØRN CHRISTENSEN

er født d. 24. august 1961 i Aabyhøj.

I. C. 2. e. 2)

ANDERS CHRISTENSEN

er født d. 15. august 1963 i Aabyhøj.

I. C. 2. f.

DORTHEA KIRSTINE CHRISTENSEN

er født d. 12. april 1943 i Kallerup. Hun blev gift med Knud Jørgensen Vonge, der er født i Jellinge d. 8. september 1938, som søn af tømrer Andreas Jørgensen Vonge og hustru Agnes Margrethe Christiansen i Jellinge.

Bopæl: Vesterlundsvej 18, Virklund.

Dorthea Kirstine Christensen gik i skole i Kallerup og blev konfirmeret i Kallerup kirke. Hun besøgte Thylands Ungsomsskole og blev derefter uddannet ved husgerning, og har været beskæftiget med husgerning indtil giftermålet.

Knud Jørgensen Vonge gik i skole i Jellinge og blev konfirmeret i Jellinge kirke, hvorefter han kom i tømrelære hos faderen. Sin værnepligt af-tjente han i Sæby. Efter hjemsendelsen var han hjemme i ca. 3 år, faderen døde og han blev da ansat på et større snedkerværksted i Gøding Mølle, hvor han var i ca. 2 år og rejste derefter til Silkeborg.

I. C. 3.

MAREN KIRSTINE CHRISTENSEN

er født d. 26. maj 1899 i Næstrup, Sjørring sogn, Hundborg herred, Thisted amt. Hun blev gift i Skjoldborg kirke d. 10. juni 1934 med Laurits Christian Dalgaard, der er født i Haring d. 2. oktober 1906, han er søn af landmand Jens Martin Nielsen Dalgaard og hustru Johanne Katrine Pedersen i Skjoldborg.

Bopæl: Skjoldborg.

Maren Kirstine Christensen gik i skole i Snedsted og blev konfirmeret i Snedsted kirke, hvorefter hun besøgte Ry Højskole, hun er uddannet ved

husgerning og har været beskæftiget forskellige steder i huset.

Laurits Christian Dalgaard gik i skole i Skjoldborg og blev konfirmeret i Skjoldborg kirke. Han er uddannet ved landbruget, ligesom han har besøgt Ry Højskole og har taget kontrolkursus på Lægaard Landbrugs-skole ved Holstebro. Han er nu kontrolassistent i Hundborg Vang Kontrolforening, hvor han har været ansat i de sidste 6 år.

I ægteskabet er der 1 barn.

I. C. 3. a. Johannes Leif Dalgaard.

I. C. 3. a.

JOHANNES LEIF DALGAARD

er født d. 18. august 1945 i Aalborg. Han blev gift i Snedsted kirke d. 18. februar 1967 med Ulla Irene Nielsen, der er født i Gjersbøl d. 4. april 1949, som datter af landmand Jens Christian Nielsen og hustru Ane Elisabeth Pedersen i Gjersbøl.

Bopæl: Flynder Brugsforening, Bæksmarksbro.

Johannes Leif Dalgaard gik i skole i Skjoldborg og blev konfirmeret i Skjoldborg kirke, hvorefter han kom i lære i Thisted Arbejderforenings Brugsforening. Sin værnepligt aftjente han i Karup og i Aalborg, efter hjemsendelsen blev han ansat i Jydsk Andel i Thisted hvor han var i 9 mdr., han blev derefter førstemand i Vemb Brugsforening indtil 1970 da han blev uddeler her i Flynder Brugsforening. Han er meget sports-interesseret.

Ulla Irene Nielsen gik i skole i Snedsted og blev konfirmeret i Snedsted kirke, hvorefter hun har uddannelse i husgerning. Hun har været beskæftiget i forskellige pladser indtil giftermålet.

I ægteskabet er der 1 barn.

I. C. 3. a. 1) Michael Dalgaard.

I. C. 3. a. 1)

MICHAEL DALGAARD

er født d. 5. december 1966 i Gjersbøl.

I. C. 4.

ANDERS SØRENSEN CHRISTENSEN

er rejst til USA som ung.

I. C. 5.

DORTHEA CHRISTENSEN

er født d. 12. april 1902 i Næstrup, Sjørring sogn, Hundborg herred, Thisted amt. Hun blev gift i Snedsted kirke d. 30. marts 1930 med Oskar Christian Johannes Christensen, der er født i Tortoft d. 28. november 1902, som søn af tømrer og snedker Anders Christensen og hustru Karen Marie Pedersen i Tortoft.

Bopæl: Kalby, Snedsted.

Dorthea Christensen gik i skole i Snedsted og blev konfirmeret i Snedsted kirke, hvorefter hun var ved husgerning i en del år. Hun har gennemgået en 3 årig sygeplejeuddannelse i Thisted, hvorefter hun var 2 år på hospitalet i Vedsted ved Ribe. Hun har desuden været i Nævningetinget i 4 år.

Oskar Christian Johannes Christensen gik i Faartoft skole og blev konfirmeret i Thisted. Han har altid været beskæftiget ved landbruget.

I ægteskabet er der 3 børn.

I. C. 5. a. Flemming Aksel Christensen.

I. C. 5. b. Jørgen Gerald Christensen.

I. C. 5. c. Inger Herdis Christensen.

I. C. 5. a.

FLEMMING AKSEL CHRISTENSEN

er født d. 16. februar 1931 i Hørdum sogn i Thisted amt. Han blev gift i Sjørring d. 29. august 1954 med Karen Marie Pedersen, der er født i Hou i Sennels sogn d. 27. oktober 1929, hun er datter af landmand Otto Pedersen og hustru Astrid Marie Mikkelsen, Tingstrupvej 1, Thisted.

Bopæl: Toftegade 39, Hurup.

Flemming Aksel Christensen gik i skole i Villerslev skole, han var derefter landbrugsmedhjælper hos Lars Pedersen "Kirkegaard" i Villerslev. I 1947 kom han i lære på Sjørring Maskinfabrik hvorfra han blev udlært i 1951. Sin værnepligt aftjente han ved Flyvevåbnet i Karup i 1952-1953, hvorefter han igen tog tilbage til Sjørring Maskinfabrik, og han var her

indtil 1954. Han var derefter en kort tid på Pedersens Maskinfabrik i Hammel, og blev i 1954 og indtil nu ansat hos Johannes Klausen Maskinfabrik i Hurup. Flemming Aksel Christensen går meget aktivt ind for ungdomsarbejde i Hurup, særlig inden for KFUM og K, samt i KFUM Fritidsklub, han har de sidste 5 år været formand for KFUM.

Karen Marie Pedersen gik i skole i Skårup, og havde derefter forskellige pladser i huset indtil 1951 da hun blev ansat på Sjørringvig. Hun var ansat der indtil 1954, da hun blev hjemmegående husmoder.

I ægteskabet er der 3 børn.

I.C.5.a.1) Jytte Christensen.

I.C.5.a.2) Preben Christensen.

I.C.5.a.3) Bjarne Christensen.

I.C.5.a.1)

JYTTE CHRISTENSEN

er født d. 9. marts 1956 i Hurup.

I.C.5.a.2)

PREBEN CHRISTENSEN

er født d. 3. maj 1959 i Hurup.

I.C.5.a.3)

BJARNE CHRISTENSEN

er født d. 15. september 1960 i Hurup.

I.C.5.b.

JØRGEN GERALD CHRISTENSEN

er født d. 8. oktober 1934 i Hørdum. Han blev gift i Hørsted kirke d. 13. oktober 1956 med Anna Christensen, der er født i Hørsted d. 8. maj 1936, som datter af landmand Poul Christian Christensen og hustru Christine Pedersen i Hørdum.

Bopæl: Hyrdindevej 16, Svendstrup.

Jørgen Gerald Christensen gik i skole i Villerslev og i Sperring, han blev konfirmeret i Sjørring kirke. Han var i lære hos købmand Steensgaard i Sjørring og tog der handelsuddannelse, han blev efter endt lære-

tid ansat i Outrup Brugsforening som kommi, ligesom han var i Vester-
vig og i Skjoldborg Brugsforening. Han blev senere ansat ved F.D.B.
i Skalborg, først som lagerekspedient, senere som kontorassistent og
sidst som hulkortoperatør, han er nu ansat hos Jernfirmaet Langer og
Unmach i Aalborg.

Anna Christensen gik i skole i Hørsted og hun blev konfirmeret i Sdr.
Haa kirke, hun er uddannet i husgerning og har haft forskellige pladser
indtil giftermålet.

I ægteskabet er der 3 børn.

I.C.5.b.1) Kaj Christensen.

I.C.5.b.2) Eva Christensen.

I.C.5.b.3) Leo Christensen.

I.C.5.b.1)

KAJ CHRISTENSEN

er født d. 12. juni 1959 i Nøvling.

I.C.5.b.2)

EVA CHRISTENSEN

er født d. 17. december 1961 i Nøvling.

I.C.5.b.3)

LEO CHRISTENSEN

er født d. 9. maj 1966 i Nibe.

I.C.5.c.

INGER HERDIS CHRISTENSEN

er født d. 31. marts 1937 i Hørdum. Hun blev gift i Ræhr kirke d. 20.
oktober 1956 med Henry Pedersen Haar, der er født i Brønsted mark d.
6. februar 1927 som søn af arbejdsmand Niels Pedersen Haar og hustru
Olga Marie Kirstine Andersen i Børkop.

Bopæl: Haring pr. Snedsted.

Inger Herdis Christensen gik i skole i Villerslev og i Sperring, hun blev
konfirmeret i Sjørring kirke. Først havde hun uddannelse ved det huslige
i 4 år, og var derefter på Sygeplejehøjskolen i Børkop i 5 mdr., der-

efter elev i Thisted i 1 år.

Henry Pedersen Haar gik i skole i Brøndsted og blev konfirmeret i Gauerlund. Derefter var han på en planteskole i 3 år og på "Kisselgaard" i 17 år. Han har nu været entreprenør i 2½ år.

I ægteskabet er der 5 børn.

I.C. 5. c. 1) Agnethe Haar.

I.C. 5. c. 2) Viola Haar.

I.C. 5. c. 3) Henrik Haar.

I.C. 5. c. 4) Susanne Haar.

I.C. 5. c. 5) Berit Haar.

I.C. 5. c. 1)

AGNETHE HAAR

er født d. 14. november 1957 i Børkop.

I.C. 5. c. 2)

VIOLA HAAR

er født d. 9. juli 1959 i Børkop.

I.C. 5. c. 3)

HENRIK HAAR

er født d. 9. juli 1959 i Børkop.

I.C. 5. c. 4)

SUSANNE HAAR

er født d. 25. maj 1962 i Børkop.

I.C. 5. c. 5)

BERIT HAAR

er født d. 19. juli 1968 i Haring.

I.C. 6.

JENS OLSEN CHRISTENSEN

er ansat ved et gartneri i USA.

I.C.7.

MARGRETHE SOPHIE CHRISTENSEN

er født d. 23. august 1904 i Snedsted.

Bopæl: Fages Alle 7, Thisted.

Margrethe Sophie Christensen gik i skole i Snedsted og blev konfirmeret i Skjoldborg kirke. Efter uddannelse i husgerning i 3-4 år var hun hjemme. Hun besøgte Seminariet i Odense fra 1928 og i Holstebro Friskole i 1929-1932. Derefter var hun på Stevns i 8 år og senere ved Skanderborg Søballe Vænge hvor hun var i 7 år. Hun kom derefter til Tødsø på Mors i 8½ år, og derfra til Hundborg hvor hun var i 13½ år. Derfra flyttede hun til sin nuværende adresse i 1970.

Margrethe Sophie Christensen er ugift.

I.C.8.

DAGNY NIKOLINE CHRISTENSEN

er født d. 1. juni 1907 i Snedsted. Hun blev gift i Snedsted kirke d. 8. maj 1932 med Thorvald Emil Hansen, der er født i Langaa d. 3. september 1908, som søn af banetømrer Jens Hansen og hustru Marie Mikelsen i Langaa.

Bopæl: Vinkelvej 1, Langaa.

Dagny Nikoline Christensen gik i skole i Snedsted og blev konfirmeret i Snedsted kirke. Hvorefter hun blev uddannet ved husgerning, og har været beskæftiget med dette indtil giftermålet.

Thorvald Emil Hansen gik i skole i Langaa og blev konfirmeret i Langaa kirke. Derefter var han landarbejder indtil giftermålet. I 1932 flyttede han til Langaa og blev stationsarbejder ved D.S.B. på Langaa station, han er stadig beskæftiget med dette arbejde.

I ægteskabet er der 2 børn.

I.C.8.a. Margit Thyregod Hansen.

I.C.8.b. Ole Emil Hansen.

I.C.8.a.

MARGIT THYREGOD HANSEN

er født d. 28. maj 1938 i Langaa. Hun blev gift i Langaa kirke d. 9. oktober 1960 med Arly Peter Thyregod Pedersen, der er født i Svend-

borg d. 7. december 1935.
Bopæl: Ørnfeltvej 27, Odense.

I ægteskabet er der 3 børn.

I.C.8.a.1) Dennis Thyregod Pedersen.

I.C.8.a.2) Gitte Thyregod Pedersen.

I.C.8.a.3) Tine Thyregod Pedersen.

I.C.8.a.1)

DENNIS THYREGOD PEDERSEN

er født d. 21. august 1963 i Ansgar sogn i Odense.

I.C.8.a.2)

GITTE THYREGOD PEDERSEN

er født d. 9. december 1965 i Ansgar sogn i Odense.

I.C.8.a.3)

TINE THYREGOD PEDERSEN

er født d. 9. december 1965 i Ansgar sogn i Odense.

I.C.8.b.

OLE EMIL HANSEN

er født d. 4. april 1946 i Langaa. Han blev gift i Sct. Peters kirke i Randers d. 26. december 1970 med Birgit Poulsen, der er født i Spentrup d. 10. februar 1949 som datter af gartner Søren Poulsen og hustru Solved Kjellerup i Spentrup.

Bopæl: Solsortevej 21, Randers.

Ole Emil Hansen gik i skole i Langaa og blev konfirmeret i Langaa kirke. Efter afsluttet realeksamen kom han i lære som tømrer i Langaa. Sin værnepligt aftjente han i Randers i 1970. Og efter at være blevet udlært som tømrer kom han til Velle Savværk. Han er ivrig lystfisker. Birgit Poulsen gik i skole i Spentrup og blev konfirmeret i Spentrup kirke. Hun tog preliminæreksamen i Randers, og kom i lære som barneplejerske i Platangården i Randers, hun har siden været 1 år i London i huset hos en dansk familie. Hun er udlært som kontormedhjælper.

I ægteskabet er der 2 børn.

I. C. 8. b. 1) Inge Hansen.

I. C. 8. b. 2) Jesper Emil Hansen.

I. C. 8. b. 1)

INGE HANSEN

er født d. 20. november 1967 i Aarhus.

I. C. 8. b. 2)

JESPER EMIL HANSEN

er født d. 26. september 1971 i Randers.

I. C. 9.

VILLY INGOLF CHRISTENSEN

er født d. 28. juni 1914 i Snedsted. Han blev gift i Esbjerg d. 8. maj 1941 med Ketty Anine Sørensen, der er født i Trolldhede d. 21. marts 1921 som datter af handelsmand Christian Sørensen og hustru Johanne Lauridsen i Esbjerg.

Bopæl: Gl. Vardevej 26, Esbjerg.

Villy Ingolf Christensen gik i skole i Snedsted og blev konfirmeret i Snedsted kirke. Derefter kom han i slagterlære bl.a. i Snedsted og i Langaa. Han har i flere år arbejdet på Esbjerg Eksportslagteri, og er nu leder hos A/S Nordcold i Hobro, ved deres afdeling i Esbjerg. Han har været med i bestyrelsen for Slagteriarbejdernes Fagforening i ca. 18 år, ligesom han har været i bestyrelsen for Afholdsbevægelsen i Esbjerg i 17 år.

Ketty Anine Sørensen gik i skole i Esbjerg og blev konfirmeret samme sted. Hvorefter hun lærte husgerning og har været ansat forskellige steder ved dette. Hun har ligeledes taget en uddannelse på ca. 1½ år i en slagterforretning i Esbjerg.

I ægteskabet er der 3 børn.

I. C. 9. a. Hanna Christensen.

I. C. 9. b. Lea Mona Christensen.

I. C. 9. c. Ole Ingolf Christensen.

I. C. 9. a.

HANNA CHRISTENSEN

er født d. 3. oktober 1941 og hun døde d. 13. maj 1942.

I. C. 9. b.

LEA MONA CHRISTENSEN

er født d. 25. februar 1943 i Esbjerg. Hun blev gift i Esbjerg d. 2. februar 1963 med Svend Erik Christiansen, der er født i Gørding d. 31. maj 1940, som søn af chauffør Christian Christiansen og hustru Jenny Esther Andersen i Vejle.

Bopæl: Dommervænget 24, Roskilde.

Lea Mona Christensen gik i skole i Esbjerg og blev konfirmeret samme sted, hvorefter hun tog realeksamen i 1961. Hun har fået kontoruddannelse på De danske Spritfabrikker i Esbjerg indtil 1964, hvorefter hun har været ca. 1 år ved H. Blichfeldt, i Esbjerg.

Svend Erik Christiansen gik i skole i Gørding og blev konfirmeret i Esbjerg, hvorfra han også tog sin realeksamen. Han var specialarbejder i ca. 2 år. Værnepligten blev aftjent i Haderslev, han blev derefter ansat ved postvæsenet i Esbjerg hvor han var til 1968, da han blev overpakmester i København, hvor han stadig er ansat.

I ægteskabet er der 2 børn.

I. C. 9. a. 1) Steffen Ingolf Christiansen.

I. C. 9. a. 2) Anne-Dorthe Christiansen.

I. C. 9. a. 1)

STEFFEN INGOLF CHRISTIANSEN

er født d. 28. februar 1963 i Esbjerg.

I. C. 9. a. 2)

ANNE-DORTHE CHRISTIANSEN

er født d. 23. august 1970 i Roskilde.

I. C. 9. c.

OLE INGOLF CHRISTENSEN

er født d. 4. januar 1949 i Roskilde.

I. C. 10.

CARL OVE JOHAN CHRISTENSEN

er født d. 19. oktober 1915 i Snedsted. Han blev gift i Tødsø d. 4. juni 1944 med Marianne Hyldig, der er født i Bjørndrup d. 9. juli 1919, som datter af gårdejer Mads Kristian Hyldig og hustru Agnes Emilia Pedersen i Bjørndrup.

Bopæl: Mollerup, Frøslev, Nykøbing. Mors.

Carl Ove Johan Christensen gik i skole i Snedsted og blev konfirmeret i Snedsted kirke, hvorefter han kom i lære ved Outrup Brugsforening, hvorfra han blev udlært. Han kom derfra til Tødsø Brugsforening og var der i ca. 10 år, da han blev gift og flyttede til Mollerup og begyndte som købmand. I 1946 blev han uddeler, han har været revisor i Frøslev, Mollerup Sygekasse, ligesom han har været kommunerevisor og formand og kasserer for Forsamlingshuset. Han har været kredsmedlem i Brugsforeningen, i Arbejdsgiverforeningen samt været bestyrelsesmedlem af den lokale kreds. Han har ligeledes været formand og kasserer i Tødsø Ungdomsforening.

Marianne Hyldig gik i skole i Tødsø og hun blev konfirmeret i Tødsø kirke, og efter et besøg i 1939 på Frederiksborg Højskole har hun haft uddannelse ved det huslige. Hun har ligesom ægtefællen haft en hel del tillidshverv i de sogne de har boet i bl.a. har hun været med i bestyrelsen for Tødsø Ungdomsforening, i Andelsvaskeriet for Nordjylland, i Frøslev Mollerup Bibliotek og i bestyrelsen for Frøslev Mollerup Husholdningsforening.

I ægteskabet er der 2 børn.

I. C. 10. a. Holger Christensen.

I. C. 10. b. Mads Kristen Hyldig Christensen.

I. C. 10. a.

HOLGER CHRISTENSEN

er født d. 30. januar 1946 i Mollerup.

Han er uddannet som landmand, og er for tiden på landbrugsskole i Asmild Kloster.

I.C.10.b.

MADS KRISTEN HYLDIG CHRISTENSEN

er født d. 5. februar 1949 i Møllerup. Han er kommi i Tune Brugsfor-
ening ved København.

I.C.11.

KETTY CHRISTENSEN

er født d. 13. september 1919, gik i skole i Snedsted og blev konfir-
meret samme sted.

Bopæl: Blichusvej 40, Grenå.

Ketty Christensen har i flere år været beskæftiget som smørrebrøds-
jomfru på Storebæltsfærgerne, er nu smørrebrødsjomfru på Grenå Hunde-
stedfærgen.

I.C.12.

HENNY ELISE CHRISTENSEN

er født d. 19. april 1921 i Snedsted. Hun er gift i Esbjerg d. 18. ok-
tober 1952 med Kaj Leo Mejer Jensen, der er født i Tingsted d. 1. au-
gust 1925.

Bopæl: Gefions Parkvej 20, Esbjerg.

Henny Elise Christensen gik i skole i Snedsted og blev konfirmeret i
Snedsted kirke. Efter endt uddannelse i husgerning blev hun sygepleje-
uddannet i Kolby og i Nykøbing Mors det var i 1947. Dette blev supleret
i Viborg og København i 1948, hvorefter hun kom til Esbjerg på Sct.
Josephs Hospital hvor hun var i 2 år, senere i ca. 15 år. I 1969 blev
hun ansat på Spangsberg Hospital og er der stadig.

I ægteskabet er der 4 børn.

I.C.12.a. Emil Mejer Jensen.

I.C.12.b. Alex Mejer Jensen.

I.C.12.c. Bernt Mejer Jensen.

I.C.12.d. Erik Mejer Jensen.

I.C.12.a.

EMIL MEJER JENSEN

er født d. 6. februar 1953 i Esbjerg.

I. C. 12. b.

ALEX MEJER JENSEN

er født d. 18. juli 1954 i Esbjerg.

I. C. 12. c.

BERNT MEJER JENSEN

er født d. 18. juli 1954 i Esbjerg.

I. C. 12. d.

ERIK MEJER JENSEN

er født d. 24. september 1957 i Esbjerg.

I. C. 13.

ANNA JOHANNE CHRISTENSEN

er født d. 1. juni 1923 i Snedsted. Hun blev gift i Esbjerg d. 22. august 1947 med Villy Harald Kürstein, der er født i Korsør d. 21. februar 1927, som søn af tømrer Harald Kürstein og hustru Ellen Larsen i Korsør.

Bopæl: Lærkevej 37, Korsør.

Anna Johanne Christensen gik i skole i Snedsted og i Esbjerg Kommunale skole. Hun blev uddannet som husassistent og senere som ekspeditrice. Villy Harald Kürstein gik i skole i Halskovskolen i Korsør, derefter i Korsør Realskole hvorfra han tog realeksamen i 1941. Han kom i lære som manufakturhandler og var uddannet i 1945 med afsluttende handels-eksamen på handelsskolen. Han har været ansat ved Post og Telegrafvæsenet siden 1948. Sin værnepligt aftjente han ved 5. Regiment i tidsrummet 1947-1948.

I ægteskabet er der 2 børn.

I. C. 13. a. Mogens Harald Kürstein.

I. C. 13. b. Lone Kürstein.

I. C. 13. a.

MOGENS HARALD KÜRSTEIN

er født d. 21. januar 1948 i Korsør. Han er gift med Birthe Christensen.

Bopæl: Motalavej 38, Korsør.

Mogens Harald Kürstein er tømrer.

I. C. 13. b.

LONE KÜRSTEIN

er født d. 30. januar 1953 i Korsør.

Bopæl: Lærkevej 37, Korsør.

Lone Kürstein er klinikassistent.

I. C. 14.

ELLEN CHRISTENSEN

er født d. 21. juni 1925 i Snedsted. Hun blev gift i Viborg d. 5. december 1950 med Jens Jespersen, der er født i Sdr. Rind d. 16. maj 1924, som søn af landmand Anton Jespersen og hustru Juliane Vilhelmine Eggersten i Sdr. Rind.

Bopæl: Danmarksvej 54, Viborg.

Ellen Christensen gik i skole i Esbjerg, hun blev konfirmeret samme sted og blev derefter ansat som gangpige på Spangbjerg Sanatorium. Hun blev i 1946 sygeplejeelev på Varde Sygehus, og kom herfra til Viborg i 1949 hvor hun har ansættelse som sygeplejerske på Statshospitalet.

Jens Jespersen gik i skole i Sdr. Rind og Tapdrup, han blev konfirmeret i Asmild kirke og efter denne tid var han nogle år ved landbruget. Han blev plejer i Viborg i 1948, og hans interesser er kunstmaling, tegning og træsnit.

I. D.

JENS CHRISTENSEN

er født d. 1. august 1870 i Næstrup, Sjørring sogn, blev konfirmeret i 1884. Han døde d. 29. maj 1897 i Sjørring, 26 år gammel.

I. E.

ANDERS PEDER CHRISTENSEN

er født d. 30. marts 1872 i Næstrup, Sjørring sogn, Hundborg herred, Thisted amt. Han døde i Hundborg d. 16. februar 1962, han blev gift i Skjoldborg kirke d. 22. maj 1896 med Nikoline Nielsen, der er født i Skjoldborg d. 2. august 1872 og som døde i Hundborg i 1941. Hun var datter af tømrer Christian Nielsen i Skjoldborg.

De var bosat i Skjoldborg.

I ægteskabet er der 5 børn.

- I. E. 1. Kirstine Christensen.
- I. E. 2. Oline Dorthea Christensen.
- I. E. 3. Jenny Marie Christensen.
- I. E. 4. Christen Andersen Christensen.
- I. E. 5. Astrid Elisabeth Christensen.

I. E. 1.

KIRSTINE CHRISTENSEN

er født d. 16. april 1896 i Skjoldborg. Hun var gift med Anders Jensen, og efter dennes død blev hun gift med Jens Kristian Nielsen.

Bopæl: St. Tøgergaard pr. Vestervig.

I. E. 2.

OLINE DORTHEA CHRISTENSEN

er født d. 10. juli 1897 i Skjoldborg, og hun døde i Hundborg d. 3. maj 1968. Hun blev gift i Hundborg kirke d. 5. december 1938 med Kresten Back Andersen, der er født i Gjersbøl d. 24. juli 1907, han er søn af landmand Lars Kresten Andersen Søgaard og hustru Petrea Back i Gjersbøl.

Bopæl: Hundborg.

Oline Dorthea Christensen gik i skole i Skjoldborg og blev konfirmeret i Skjoldborg kirke, hvorefter hun blev uddannet ved husgerning. Hun har haft forskellige pladser i huset og har også i en tid haft Fransk Vask og Strygning, hun har hjulpet manden med en mælkeforretning de havde i Hundborg.

Kresten Back Andersen gik i skole i Aarup og han blev konfirmeret i Snedsted, hvorefter han var beskæftiget ved landbruget i 3 år. Han kom derefter i lære som tømrer i 4 år i Hundborg, hvorefter han prøvede flere forskellige erhverv bl.a. cykelforretning, tørveproduktion, landbrug, mælkeforretning og som ekstrabud fra 1947.

I. E. 3.

JENNY MARIE CHRISTENSEN

er født d. 2. maj 1899 i Skjoldborg. Hun blev gift i Hundborg kirke d. 29. august 1948 med Anders Kristian Jensen Langgaard, der er født i Hundborg d. 3. marts 1902 som søn af landmand Lars Peter Langgaard og hustru Petrine Jensen i Hundborg.

Jenny Marie Christensen gik i skole i Skjoldborg og blev konfirmeret i Skjoldborg kirke. Hvorefter hun blev uddannet ved husgerning, og var ansat som husassistent i flere år. Hun blev ansat som ekspeditrice i manufakturvarer i Hundborg, samt i brugsen og senere i Købmandsgården, hun var sidst ansat på Kommunekontoret indtil giftermålet.

Anders Kristian Jensen Langgaard gik i skole i Hundborg og blev konfirmeret i Hundborg kirke. Kom derefter i skomagerlære i Snedsted, da han blev udlært arbejdede han som svend flere steder. Han begyndte som skomagemester i Hundborg i 1928 og har stadigvæk sin virksomhed som skotøjshandler her.

I. E. 4.

CHRISTEN ANDERSEN CHRISTENSEN

er født d. 21. december 1902 i Skjoldborg. Han blev gift i Sjørring kirke d. 28. december 1943 med Magda Skriver, der er født i Sperring d. 8. august 1909, som datter af landmand Kristen Skriver Mikkelsen og hustru Karen Vestergaard i Sperring.

Bopæl: Østergade 9, Sjørring.

Christen Andersen Christensen gik i skole i Skjoldborg, han har været ansat ved landbruget i en del år, ligesom han lavede tørv i Hundborg mose. Han mistede sit ben i 1938. I 1940 købte han "Vestjylland" ved Sperring, han overtog senere "Hangaard" det var nabogården i 1948, han solgte den i 1961 og købte derefter huset de nu beboer.

Magda Skriver gik i skole i Sperring og blev konfirmeret i Sjørring kirke. Hun fik uddannelse ved husgerning og var beskæftiget med dette indtil giftermålet.

I. E. 5.

ASTRID ELISABETH CHRISTENSEN

er født d. 10. januar 1907 i Skjoldborg.

Hun gik i skole i Skjoldborg og blev konfirmeret i Skjoldborg kirke. Hun har været beskæftiget med husgerning hele tiden. Hun er ugift.

I. F.

DORTHEA MARIE CHRISTINE CHRISTENSEN

er født d. 29. marts 1874 i Næstrup, Sjørring sogn, blev konfirmeret i 1888. Hun døde d. 5. november 1931 i Næstrup.

I. G.

INGER TOMINE CHRISTENSEN

er født d. 1. april 1876 i Næstrup, Sjørring sogn, blev konfirmeret i 1890.

I. H.

OTTO KRISTENSEN

er født d. 25. april 1877, og da han i 1952 kunne fejre sin 75 års fødselsdag blev han benævnt som en mand der altid har været interesseret i det offentlige. Han har således været formand for Sygeplejeforeningen i 12 år, han har været medlem af bygningskommisionen som han har været formand for i ca. 3 år af de 8 han har været i kommissionen. Også Oplysningsforbundet har nydt godt af hans mange år som bærende kraft.

Bopæl: Lomandsgade, Langaa.

Otto Kristensen er banetømrer og gift med Dorthea.

Uddrag fra avisudklip:

Fredag d. 25. april fylder fhv. banetømrer O. Kristensen, Lomansgade, 75 år. Kristensen har altid været interesseret i det offentlige, hvilket har medført flere tillidshverv. Således har han været formand for Sygeplejeforeningen i 12 år, i Bygningskommissionen har han været formand i ca. 3 år af de 8, han har været i Kommissionen. I Oplysningsforbundet har han i mange år været en af de bærende kræfter. Der vil sikkert være mange, der i anledning af dagen ønsker at vise erkendtlighed for de mange års venskab og virken.

I ægteskabet er der 1 barn

I. H. 1. Helga Mariane Knattrup Christensen.

I. H. 1.

HELGA MARIANE KNATTRUP CHRISTENSEN

er født d. 25. august 1916 i Thisted. Hun blev gift i Langaa d. 23. februar 1941 med Arne Egon Vivian Krejler, der er født d. 29. juni 1915 i Langaa, som søn af postpakmester Kristen Krejler og hustru Frederikke Marie Nielsen.

Bopæl: Thyregodsvej 10, Aabyhøj.

Helga Mariane Knattrup Christensen gik i skole i Langaa, og besøgte derefter Langaa Private mellem og realskole i tidsrummet 1928-1933. Derefter Jydsk Børnehaveseminarium i Aarhus i 1935-1936. Hun var på Nærumgaard Børnehjem i 1 år og derefter på Kommunens Optagelseshjem i Christiansgade i Aarhus i 3½ år.

Arne Egon Vivian Krejler gik i skole i Langaa, han blev udlært som maskinarbejder i 1933, han var på Randers Maskinteknikum indtil 1937 og derefter 1 år hos T.H. Sabro. Og derefter i 4½ år hos Jæger. Han er nu ansat hos Frichs i Aarhus og har været det i 29 år. I 12 år har han været kasserer i Teknisk Landsforbund og desuden revisor i samme forbund siden 1965.

Arne Egon Vivian Krejler er ingeniør.

I ægteskabet er der 3 børn.

I.H.1.a. Bente Knattrup Krejler.

I.H.1.b. Aase Knattrup Krejler.

I.H.1.c. Grethe Knattrup Krejler.

I.H.1.a.

BENTE KNATTRUP KREJLER

er født d. 24. december 1941 i Aarhus. Hun er gift med Børge Haun, der er tankbestyrer.

Bopæl: Nordgade 1, Randers.

Bente Knattrup Krejler er uddannet dekoratør.

I.ægteskabet er der 1 barn.

I.H.1.a.1) Karina Krejler Haun.

I.H.1.a.1)

KARINA KREJLER HAUN

er født d. 20. juni 1971 i Randers.

I.H.1.b.

AASE KNATTRUP KREJLER

er født d. 7. november 1946 i Aarhus. Hun er gift med Jørgen Sommer Larsen, der er blikkenslager og rør lægger.

Bopæl: Hobrovej 20, Randers.

Aase Knattrup Krejler er defektrice.

I. H. l. c.

GRETHE KNATTRUP KREJLER

er født d. 26. oktober 1957 i Aabyhøj. Hun er skoleelev og boer hjemme.

I. J.

ANNINE CHRISTENSEN

er født d. 14. juni 1878 i Næstrup, blev konfirmeret 1892. Hun døde d. 19. november 1900 i Sjørring.

I. K.

JOHANNE CHRISTENSEN

er født d. 28. juni 1879 i Næstrup, Sjørring sogn, blev konfirmeret i 1893. Hun blev gift i Hundborg kirke med enkemand Johannes Christoffer Holm d. 21. august 1925. Johannes Christoffer Holm er født i Vildsund d. 1. september 1864 som søn af kgl. vejassistent Adolf Christian Holm og hustru Marie Steffensen i Vildsund.

Johannes Christoffer Holm er død d. 29. oktober 1933 i Hundborg.

Johannes Christoffer Holm var post, og i et tidligere ægteskab med hustruen Kirsten, der er født d. 15. november 1860 i Vang, og som døde i Hundborg d. 14. august 1924, var der en del børn.

I. L.

ELVINE CHRISTENSEN

er født d. 24. marts 1881 i Næstrup, Sjørring sogn. Er død d. 3. juni 1886 samme sted.

I. M.

KAREN DUSINE CHRISTENSEN

er født d. 20. marts 1882 i Næstrup, Sjørring sogn. Hun døde d. 6. april 1886 samme sted.



I. Oline Dorthea Jensen og
Chresten Andersen



SNEFSTED AFHOLDS-GÆSTGIVERGAARD

I. B. Ole Christensen og Inger Christensens Gæstgivergaard



I. B. Ole Christensen og Inger Christensen m. familie



I. B. Ole Christensens 2. hustru Johanne Josefson



I. B. Ole Christensen



I. B. I. Chresten Oluf Christensen og Karen Marie Jensen
m. familie



I. B. I. Chresten Oluf Christensen i Outrup Brugs



I. B. I. c. Irene Christensen
og Tage Hakon Nielsen
med sønnen Ole



I. B. I. d. Jytte Christensen



I. B. 2. Anders Christensen og Anna Kirstine Kristensen



I. B. 2. Anna og Anders Christensen m. børn



I. B. 2. e. Arne Christensen og Brita Lund



I. B. 2. e. 1) og 2) Klaus og Anders Christensen



I. B. 2. f. Dorteia Kirstine Christensen



I. B. 4. Anders Sørensen
Christensen



B. 5. Dorthea Christensen og Oskar Christian Johannes Christensen m. børn



I. A. 7. Margrethe Sophie Christensen



B. 8. Dagny Nikoline Christensen og Thorvald Emil Hansen m. børn



I. B. 9. Villy Ingolf Christensen og Kitty Anine Sørensen



B. 9. b. Lea Mona Christensen



I. B. 9. c. Ingolf Christensen



I. B. 10. Carl Ove Johan Christensen og Marianne Hyldig m. børn



B. 12. Henny Elise Christensen



I. B. 12. a. -b. -c. -d. Emil, Alex, Bernt og Erik Mejer Jensen



.B. Ole Christensen I.G. Inger
Thomine Christensen
I.H. Otto Christensen



I.D. Jens Christensen



I.E. Anders Peder Christensen



.E.4. Christen Andersen Christensen m. familie



I.F. Dorthea Merie Christensen



I.G. Inger Thomine Christensen
og Ane Marie Aas Sørensen



.H. Otto Christensen



I.H. Dorthea Christensen



I.H. Otto Christensen



.H.I. Holga Mariane Knattrup
Christensen m. datteren
Grethe



I.H.I. Arne Egon Vivian
Krejler



I.H.I.a. Bente Knattrup
Krejler og Børge Haun



I. H. I. a. 1) Karina Krejler
Haun



I. H. I. b. Aase Knattrup Krejler
og Jørgen Sommer Larsen



I. H. I. c. Grethe Knattrup Krejler



I. N.

NIELS HYLDGAARD CHRISTENSEN

er født d. 15. november 1883 i Næstrup, Sjørring sogn. Er død d. 21. marts 1886 samme sted.

I. O.

DORTHEA MARIE CHRISTENSEN

er født d. 14. december 1884 i Næstrup, Sjørring sogn. Er død d. 12. april 1886 samme sted.

I. P.

NIELS HYLDGAARD CHRISTENSEN

er født d. 4. december 1886 i Næstrup, Sjørring sogn. Døde 16. juni 1890 samme sted.

↑
5 md. 3 uger i mellemlevn ?

I. Q.

SØREN KÜL CHRISTENSEN

er født d. 24. maj 1887 i Næstrup, Sjørring sogn. Han døde d. 12. september 1887 i Næstrup.

↓

II. B.

DORTHEA AAS JENSEN

er født d. 16. juni 1885 i Næstrup, Sjørring sogn, Hundborg herred, Thisted amt. Hun døde d. 10. oktober 1954 samme sted. Hun blev gift i Sjørring kirke d. 5. november 1915 med Mads Jensen Madsen, der er født i Sjørring d. 22. november 1889, og som døde i Næstrup d. 15. marts 1966. Han var søn af smed Erik Madsen og hustru Poulina i Sjørring.

I ægteskabet er der 1 barn.

II. B. 1. Kristian Aas Jensen Madsen.

II. B. 1.

KRISTIAN AAS JENSEN MADSEN

er født d. 30. juli 1922 i Næstrup, Sjørring sogn, Hundborg herred, Thisted amt. Han blev gift i Skjoldborg kirke d. 16. september 1949 med Dagmar Kusk Christensen, der er født i Skjoldborg d. 23. februar 1925, som datter af Martin Kusk.

Bopæl: Næstrup, Thisted.

Kristian Aas Jensen Madsen gik i skole i Næstrup og blev konfirmeret i Sjørring kirke, hvorefter han blev uddannet ved landbruget. Sin værnepligt aftjente han på Holmen i København 1943. Han har udelukkende været beskæftiget ved landbruget.

Dagmar Kusk Christensen gik i skole i Skjoldborg og blev konfirmeret i Skjoldborg kirke, hvorefter hun blev beskæftiget ved husgerning indtil giftermålet.

I ægteskabet er der 3 børn.

II. B. 1. a. Jørgen Kusk Madsen.

II. B. 1. b. Lene Aas Madsen.

II. B. 1. c. Dorthe Aas Madsen.

II. B. 1. a.

JØRGEN KUSK MADSEN

er født d. 15. september 1952 i Næstrup, Sjørring sogn. Han er ansat som foderelev på Forsøgsgården i Silstrup.

II. B. 1. b.

LENE AAS MADSEN

er født d. 23. april 1954 i Næstrup, Sjørring sogn.

II. B. 1. c.

DORTHE AAS MADSEN

er født d. 14. august 1960 i Næstrup.

II. C.

JENS MATHIAS JENSEN

er født i Næstrup d. 9. januar 1888, og han døde i Sjørring d. 4. juni 1960. Han blev gift i Østerild kirke d. 6. maj 1928 med Kristine Magdalene Nielsen, der er født i Vesløse Huse d. 16. september 1895, som datter af landmand Jens Andreas Nielsen og hustru Karoline Poulsen i Vesløse Huse.

Bopæl: Sjørring.

Jens Mathias Jensen gik i skole i Næstrup og blev konfirmeret i Sjørring kirke, hvorefter han blev uddannet ved landbruget. Han havde forskellige pladser indtil 1918, da han købte ejendommen i Sjørring. Han overdrog i 1959 denne ejendom til sit yngste barn, sønnen Kaj.

Kristine Magdalene Nielsen gik i skole i Tousig og hun blev konfirmeret i Østerild kirke. Hun besøgte derefter Ubberup Højskole, hvorefter hun blev uddannet i husgerning og havde forskellige pladser i huset bl.a. på Sjælland, ligesom hun var ansat som husbestyrerinde på Lolland på Horsenssegnen og ved flere byer omkring egnen her.

I ægteskabet er der 2 børn.

II. C. 1. Erna Gundhild Jensen.

II. C. 2. Kaj Jensen.

II. C. 1.

ERNA GUNDHILD JENSEN

er født d. 27. april 1929 i Sjørring. Hun blev gift i Sjørring kirke d. 19. juli 1955 med Laurits Tholstrup Vestergaard, der er født i Sjørring d. 29. april 1927, som søn af gårdejer Peder Jensen Vestergaard og hustru Karen Jensen i Sjørring.

Bopæl: Ladegaard, Sjørring pr. Thisted.

Erna Gundhild Jensen gik i skole i Sjørring og blev konfirmeret i Sjørring kirke, og besøgte derefter Ry Højskole. Hun er uddannet i husgerning og har været beskæftiget ved dette indtil giftermålet.

Laurits Tolstrup Vestergaard gik i skole i Sjørring og blev konfirmeret i Sjørring kirke, ligesom han har besøgt højskolen og Ladelund Landbrugsskole. Sin værnepligt aftjente han i Viborg. Han er uddannet ved landbruget og har været beskæftiget ved dette hele tiden. Han har været sognefoged i de sidste 12 år, ligesom han er i bestyrelsen for Brugsforeningen.

I ægteskabet er der 4 børn.

II.C.1.a. Per Vestergaard.

II.C.1.b. Karen Margrethe Vestergaard.

II.C.1.c. Bjarne Vestergaard.

II.C.1.d. Aase Vestergaard.

II.C.1.a.

PER VESTERGAARD

er født d. 24. august 1956 i Sjørring.

II.C.1.b.

KAREN MARGRETHE VESTERGAARD

er født d. 13. september 1958 i Sjørring.

II.C.1.c.

BJARNE VESTERGAARD

er født d. 11. april 1961 i Sjørring.

II.C.1.d.

AASE VESTERGAARD

er født d. 14. juni 1963 i Sjørring.

II.C.2.

KAJ JENSEN

er født d. 1. oktober 1932 i Sjørring. Han blev gift i Thisted kirke d. 26. marts 1959 med Karen Bjerregaard Jakobsen, der er født i Vang d. 15. juli 1934, som datter af gårdejer Christian Bjerregaard Jakobsen og hustru Anna Jensen i Vang.

Bopæl: Sdr. Hulgaard, Sjørring.

Kaj Jensen gik i skole i Sjørring og blev konfirmeret i Sjørring kirke. Han blev derefter uddannet ved landbruget, og har været beskæftiget med dette altid. Sin værnepligt aftjente han ved Garden i København. Han er desuden formand for Sjørring Mejeri, regnskabsfører for Brugsforeningen og medlem af Sjørring Sogneråd.

Karen Bjerregaard Jakobsen gik i skole i Vang og blev konfirmeret i Vang kirke. Besøgte derefter Ungdomsskolen Lægaard ved Holstebro, hun har besøgt Sygeplejehøjskolen ved Testrup i Aarhus, og er sygepleje-elev i Thisted. Senere kom hun til Aarhus Amtssygehus og derfra til Kommunehospitalet i Gentofte. Efter at hun var blevet gift var hun hjemme i ca. 10 år, men idag er hun på et plejehjem i Hundborg der hedder Solgården.

I ægteskabet er der 3 børn.

II.C.2.a. Lis Jensen.

II.C.2.b. Christian Bjerregaard Jensen.

II.C.2.c. Jens Mathias Jensen.

II.C.2.a.

LIS JENSEN

er født d. 17. marts 1960 i Sjørring.

II.C.2.b.

CHRISTIAN BJERREGAARD JENSEN

er født d. 23. oktober 1961 i Sjørring.

II.C.2.c.

JENS MATHIAS JENSEN

er født d. 5. marts 1965 i Sjørring.

II.F.

OLE MOGENS JENSEN

er født d. 21. oktober 1897 i Næstrup, Sjørring sogn, Hundborg herred, Thisted amt. Han blev gift i Sennels kirke d. 30. november 1923 med Astrid Eleonora Christensen, der er født i Skjoldborg d. 2. marts 1903, som datter af gårdejer Lars Kristian Christensen og hustru Else Marie

Jepsen i Skjoldborg.

Bopæl: Sdr. Draaby, Nykøbing Mors.

Ole Mogens Jensen gik i skole i Næstrup og blev konfirmeret i Sjørring kirke, hvorefter han var ved landbruget indtil 1917. Han besøgte Ranum Seminarium i 1917 og blev dimitteret i 1920. Han havde derefter vikariatpladser forskellige steder. I 1922 blev han fast ansat i Sennels som andenlærer, men skiftede til andre steder i 1924 og 1957. Det sidste sted var som lærer i St. Lime i Nørup Kommune, der blev her bygget centralskole for hvilken han blev skoleinspektør, og han var dette indtil 1965 da han flyttede til Sdr. Draaby. Han har været medlem af Menighedsrådet i 33 år, ligesom han en tid var i Sejerslev Jarsby Kommunes Sogneråd.

Astrid Eleonora Christensen gik i Skjoldborg skole og blev konfirmeret i Skjoldborg kirke. Hun har altid været ved det huslige, og var på Galtrup Højskole i 1927.

I ægteskabet er der 7 børn.

- II. F. 1. Ib Vedel Jensen.
- II. F. 2. Tyge Folmer Jensen.
- II. F. 3. Vera Solvejg Jensen.
- II. F. 4. Liva Solgerd Jensen.
- II. F. 5. Tage Bent Jensen.
- II. F. 6. Kamma Lisbeth Jensen.
- II. F. 7. Ebba Lilian Jensen.

II. F. 1.

IB VEDEL JENSEN

er født d. 11. juni 1924 i Sennels. Han blev gift i Helgenæs kirke d. 4. august 1951 med Karen Fredsø Nielsen, der er født i Helgenæs d. 6. marts 1924, som datter af gartner Christian Nielsen og hustru Elna Henriksen i Helgenæs.

Bopæl: Langvadsvej 3, Viby J.

Ib Vedel Jensen gik i skole i Jarby og blev konfirmeret samme sted, hvorefter han blev ansat ved landbruget. I 1955 var han på Silkeborg Seminarium. Han blev ansat som lærer i Silkeborg ved Østre Skole, men flyttede til Aarhus i 1957 hvor han blev ansat på Rosenvang Skole. Han har arbejdet en del med spejderbevægelsen, og er forøvrigt færdsels-

instryktør inden for Rådet for større Færdselssikkerhed.

Karen Fredsø Nielsen gik i skole i Esby og blev konfirmeret i Esby kirke, hvorefter hun var beskæftiget ved husgerning i nogle år. Hun blev uddannet sygeplejerske i Vestervig og i Nykøbing, ligesom uddannelsen blev supleret i Vordingborg og i Sønderborg. Hun har været ansat som sygeplejerske i Nykøbing, Silkeborg og i Aarhus. Hun er nu på Plejehjemmet Solvang.

I ægteskabet er der 3 børn.

II. F. 1. a. Jesper Vedel Jensen.

II. F. 1. b. Klavs Vedel Jensen.

II. F. 1. c. Henrik Vedel Jensen.

II. F. 1. a.

JESPER VEDEL JENSEN

er født d. 26. august 1954 i Silkeborg.

II. F. 1. b.

KLAVS VEDEL JENSEN

er født d. 26. december 1955 i Silkeborg.

II. F. 1. c.

HENRIK VEDEL JENSEN

er født d. 14. juli 1958 i Aarhus.

II. F. 2.

TYGE FOLMER JENSEN

er født d. 14. september 1925 i Jørby. Han blev gift i Skamby kirke d. 14. april 1954 med Ruth Engholm Andersen, der er født på Frederiksberg d. 4. maj 1931, som datter af skoleinspektør Johannes Andersen og hustru Alhed Engholm Pedersen i Odense.

Bopæl: Bangs Alle 8, Fruens Bøge.

Tyge Folmer Jensen gik i skole i Jørsby, han var landmand i ca. 2 år og læste derefter hjemme et par år, hvorefter han besøgte seminariet i Ranum i 1944-1948. Og efter 10 måneders militærtjeneste i Aalborg og i Viborg, blev han ansat ved Odense Skolevæsen i 1949, og i 1952 kom

han til Korsløkkeskolen.

Ruth Engholm Andersen gik i skole på Frederiksberg, hun tog i 1950 studentereksamen på Rysensteens Gymnasium, og i 1952 lærereksamen på KFUMs Seminarium. Hun blev ansat ved Odense Skolevæsen i 1953 og var der til 1957, og efter nogle år som hjemmegående husmoder blev hun ansat ved Dalum Skolevæsen i 1962 ved Tingløkkeskolen.

I ægteskabet er der 3 børn.

II. F. 2. a. Peter Engholm Jensen.

II. F. 2. b. Kirsten Engholm Jensen.

II. F. 2. c. Karen Engholm Jensen.

II. F. 2. a. .

PETER ENGHOLM JENSEN

er født d. 22. januar 1956 i Odense.

II. F. 2. b.

KIRSTEN ENGHOLM JENSEN

er født d. 20. juli 1957 i Odense.

II. F. 2. c.

KAREN ENGHOLM JENSEN

er født d. 9. november 1958 i Odense.

II. F. 3.

VERA SOLVEJG JENSEN

er født d. 17. oktober 1926 i Jørsby. Hun blev gift i Jørsby kirke d. 14. maj 1951 med Henning Svane, der er født i Lundby d. 25. marts 1925, som søn af arbejdsmand Jens Kristian Svane og hustru Dagmar Søndergaard i Sundby.

Bopæl: Nykøbing.

Vera Solvejg Jensen gik i skole i Jørsby og blev konfirmeret i Jørsby kirke, hvorefter hun blev uddannet i husgerning, og har været beskæftiget ved dette arbejde indtil giftermålet.

Henning Svane gik i skole i Sundby og blev konfirmeret i Ansgar kirke i Jølby. Han har besøgt Ry Højskole. Efter at være udlært som bager

i Randers, har han været på Rutebilstationen og på Andelsvaskeriet i Nykøbing. I årene 1951-1956 havde han bageri i Bjergby, og han er nu ansat ved entreprenørfirmaet P. Poulsen i Nykøbing.

I ægteskabet er der 2 børn.

II. F. 3. a. Jette Svane.

II. F. 3. b. Jens Ole Svane.

II. F. 3. a.

JETTE SVANE

er født d. 10. december 1953 i Bjergby.

II. F. 3. b.

JENS OLE SVANE

er født d. 3. september 1958 i Nykøbing Mors.

II. F. 4.

LIVA SOLGERD JENSEN

er født d. 18. april 1930 i Jørsby. Hun blev gift i Nykøbing Mors d. 6. maj 1955 med Tage Nielsen, der er født i Blovstrød på Sjælland d. 27. marts 1924, som søn af landmand Niels Hansen Nielsen og hustru Andrea Duzine Jensen i Hørsholm.

Bopæl: Cellovej 3, Asserbo, Liseleje.

Liva Solgerd Jensen gik i skole i Jørsby, efter konfirmationen var hun ved det huslige i 1 års tid. Hun kom så på efterskole i Flemming ved Horsens. Og var derefter beskæftiget med husgerning 1 års tid igen. I 1950 var hun i Civilforsvarsstaben i Hobro, hvorefter hun var hjemme 1 års tid. Hun kom som ekspeditrice til Sejerslev Brugsforening, hvor hun var i $2\frac{1}{2}$ år, og derefter til Halsnæs Brugsforening hvor hun var indtil giftermålet. Hele familien er meget sportsinteresseret.

Tage Nielsen gik i skole i Hørsholm og blev konfirmeret i Hørsholm kirke. Han kom i lære som tømrer i et firma i Hørsholm, og efter at være udlært arbejdede han som tømrersvend flere steder. Sin værnepligt af-tjente han ved Garden. Siden 1965 har han været etableret med selvstændig forretning.

I ægteskabet er der 3 børn.

II. F. 4. a. Suzanne Vibeke Nielsen.

II. F. 4. b. Lilian Birgitte Nielsen.

II. F. 4. c. Helle Margit Nielsen.

II. F. 4. a.

SUZANNE VIBEKE NIELSEN

er født d. 25. juli 1955 i Frederiksværk.

II. F. 4. b.

LILIAN BIRGITTE NIELSEN

er født d. 25. november 1956 i Asserbo.

II. F. 4. c.

HELLE MARGIT NIELSEN

er født d. 30. november 1959 i Asserbo.

II. F. 5.

TAGE BENT JENSEN

er født d. 28. september 1931 i Jørsby. Han blev gift i København d. 18. juni 1960 med Sonja Jørgensen, der er født i København d. 26. juli 1938, som datter af belysningsarbejder Helge Hans Peder Jørgensen og hustru Valborg Amalie Kirstine Pedersen Resen i København.

Bopæl: Nørregårdsvej 33, Rødovre.

Tage Bent Jensen gik i skole i Jørsby og blev konfirmeret samme sted. Hvorefter han kom i købmandslære i Alsted. Han besøgte Handelshøjskolen i Odense, og sin værnepligt aftjente han ved Garden. Han var derefter beskæftiget i et par forretninger i København, indtil han i 1960 selv startede sin egen kolonialforretning.

Sonja Jørgensen gik i skole i København og blev konfirmeret samme sted. Efter endt mellemskoleeksamen tog hun handelsskoleeksamen i København, og blev derefter ansat i Alka Forsikringsselskabet hvor hun var i 3 år. I ægteskabet er der 3 børn.

II. F. 5. a. Anette Jensen.

II. F. 5. b. Ole Jensen.

II. F. 5. c. Bjarne Jensen.

II. F. 5. a.

ANETTE JENSEN

er født d. 10. marts 1962 i København.

II. F. 5. b.

OLE JENSEN

er født d. 20. september 1966 i København.

II. F. 5. c.

BJARNE JENSEN

er født d. 7. juli 1969 i København.

II. F. 6.

KAMMA LISBETH JENSEN

er født d. 15. juni 1937 i Nykøbing. Hun blev gift i Nørup ved Vejle d. 6. august 1958 med Henry Overgaard Mikkelsen, der er født i Møllerup d. 7. december 1924, som søn af husmand Kristian Overgaard Mikkelsen og hustru Annine Madsen i Bjergby.

Bopæl: Flade, Nykøbing Mors.

Kamma Lisbeth Jensen gik i skole i Jørsby og tog realeksamen i Nykøbing. Hvorefter hun var beskæftiget ved husgerning i 2½ år. Siden vielsen har hun hjulpet manden med taxakørsel. Hun har været medlem af Idrætsforeningen i Flade i 3 år, ligesom hun er i bestyrelsen for Brugsforeningen.

Henry Overgaard Mikkelsen gik i skole i Bjergby Friskole, han blev konfirmeret i Ø. Jølby Frikirke. Hvorefter han har været beskæftiget ved landbruget. Han blev derefter chauffør hos en bager i Stoholm, men begyndte at køre taxa i Bjergby, hvor han blev indtil giftermålet da han flyttede til sin nuværende adresse, hvor han har landbrug og taxakørsel. Han har været i bestyrelsen i Brugsen i 4 år.

I ægteskabet er der 3 børn.

II. F. 6. a. Bente Overgaard Mikkelsen.

II. F. 6. b. Elin Overgaard Mikkelsen.

II. F. 6. c. Vagn Overgaard Mikkelsen.

II. F. 6. a.

BENTE OVERGAARD MIKKELSEN

er født d. 19. juni 1959 i Flade på Mors.

II. F. 6. b.

ELIN OVERGAARD MIKKELSEN

er født d. 15. januar 1961 i Flade på Mors.

II. F. 6. c.

VAGN OVERGAARD MIKKELSEN

er født d. 26. juni 1964 i Flade på Mors.

II. F. 7.

EBBA LILIAN JENSEN

er født d. 14. marts 1940 i Jørsby. Hun blev gift i København d. 6. marts 1965 med Orla Holm, der er født i Nykøbing Mors d. 8. juli 1924, som søn af slagtermester Christian Holm og hustru Laura Hansen i Nykøbing.

Bopæl: Koldinggade 19, København Ø.

Ebba Lilian Jensen gik i skole i Jørsby og blev konfirmeret samme sted. Derefter besøgte hun Salling Ungdomsskole i Jebjerg. Hun har været beskæftiget inden for husgerning i ca. 2 år, hvorefter hun blev uddannet på Aarhus Amtssygehus som sygeplejerske i 1952. Hun har efter uddannelsen været beskæftiget på forskellige hospitaler i København.

Orla Holm gik i skole i Nykøbing på Mors og blev konfirmeret samme sted. Hvorefter han blev udlært i kolonialbranchen i Nykøbing. Han havde forskellige pladser i forretning, ligesom han på Grøntorvet har handlet en gros. Han har i de sidste 16 år haft en frugtkiosk ved Kommunehospitalet. Han er næstformand i Handelsforeningen.

I ægteskabet er der 2 børn.

II. F. 7. a. Jan Søren Holm.

II. F. 7. b. Lars Holm.

II. F. 7. a.

JAN SØREN HOLM

er født d. 12. februar 1966 i København.

II. F. 7. b.

LARS HOLM

er født d. 9. september 1967 i København.

III.

DORTHEA JENSEN

er gift med Larsen.



II. B. Dorteaa Aas Jensen



II. B. Mads Jensen Madsen



II. B. I. Kristian Aas Jensen Madsen og Dagmar Kusk Christensen m. børn



II. C. Jens Mathias Jensen og Kristine Magdalene Nielsen m. børn



II. F. Ole Mogens Jensen



II. F. Astrid Eleonora Christensen



II. F. 4. Liva Solgerd Jensen og Tage Nielsen m. børn



II. F. 5. Tage Bent Jensen og Sonja Jørgensen



II. F. 5. a., -b., -c. Annette, Ole og Bjarne Jensen



III. Dorthea Jensen

Efterkommere

efter

Anders Christian Christensen Dragsbæk

og hustru

Maren Eriksdatter

ANDERS CHRISTIAN CHRISTENSEN DRAGSBÆK

er født i Klitmøller i 1803, og han levede der indtil 1889. I 1836 giftede han sig med sin broder Nielses enke, idet Niels døde d. 14. april 1834, hvor han druknede under et togt til England. Enken Maren Eriksdatter Odde der var født i 1804 døde i 1848. Anders giftede sig med hende således at fædrenehjemmet kunne blive bibeholdt som arvegods idet broderen Niels havde fået det.

I ægteskabet er der 1 barn.

I. Niels Christian Andersen Dragsbæk.

I.

NIELS CHRISTIAN ANDERSEN DRAGSBÆK

er født i Klitmøller i 1839, han døde samme sted i 1888. Han blev gift i Klitmøller i 1866 med Ane Christensdatter Odde, der er født i Klitmøller i 1840, og som døde i 1926.

Niels Christian Andersen Dragsbæk var bosat i Klitmøller, og han var kaptajn.

I ægteskabet er der 5 børn.

I.A. Maren Dragsbæk.

I.B. Anders Kristian Dragsbæk

I.C. Inger Dragsbæk.

I.D. Christen Nielsen Dragsbæk

I.E. Christian Dragsbæk.

I.A.

MAREN DRAGSBÆK

er født i Klitmøller, og hun døde samme sted ligesom hun blev viet der til Christen Bach Madsen, der er født i Klitmøller d. 25. november 1848, som søn af fisker Mads Bunk og hustru Ane Bunk.

De var bosat i Klitmøller.

Maren Dragsbæk gik i skole i Klitmøller og efter konfirmationen samme sted blev hun uddannet i husgerning, og var hjemme indtil giftermålet.

Christen Bach Madsen gik i skole i Klitmøller og blev konfirmeret samme sted. Efter konfirmationen gik han faderen tilhånde med fiskeriet.

Da han blev gift opførte han et hus med stampemølle ved åen i Klitmøl-

Udklip fra avis

Den gamle Fisker

Christen Bunck Madsen, ogsaa kaldet „Kræn Bunck“, fylder i Dag 90 Aar

Han har hele sit Liv levet ved Vesterhavet og Klitmøller som Fisker og Redningsmand.

Her paa Billedet ser han glad og smilende ud som Vesterhavet en stille Sommerdag — men se Vesterhavet i Storm og Kræn Bunck ved Aaren, det er en Oplevelse.

Kræn Bunck er fra den Tid, da der ikke var Motorer, og Redningsbaaden gik ud med 12 Mand, som med deres Armes Kraft skulde naa gennem Braadsøer ud til det nødstedte Skib paa tredje Revle, mens Kone og Børn stod i Land og med Angst fulgte Baaden forsvinde og komme op — forsvinde og komme op, det var, som om et mangebenet Dyr spredte Benene ud til Siderne for at redde Livet — og endelig efter Ti-



Christen Bunck Madsen.

mers Kamp kom de ind med reddede Mennesker, for saa atter at tørne ud i det fraadende Hav for at hente de sidste — der klamrer sig til de knagende Master.

Tænk, at Kræn Bunck har været med Redningsbaaden i 33 Aar og i disse Aar har reddet 330 Menneskers Liv fra det fraadende Vesterhav.

Og saa forunderligt er det dog, naar man besøger denne gamle, smukke Fisker med den krogede Høvdinge-Næse og de smaa milde Øjne, saa megen Livsglæde og underfundig Spøg, der lurer i Øjenkrogene.

Det er en Oplevelse naar „Onkel Christen“ fortæller sine „Historier“ paa sit pragtfulde ravjydske Sprog, som han kan huske alle de smaa Pudsigheder, der forekommer i Livet, naar man har et godt Humør.

Christen Bunck Madsen har en farlig Masse Sønner, der alle er Fiskere og stadig befolker Klitmøller. Det er en hel stor Slægt, en hel Race af den danske Fisker-Type, som vi kan være stolte af.

Christen Bunck Madsen er belønnet med Fortjenstmedaillen og Dannebrogskorset.

Til Lykke Onkel Christen med de 90.

HEDVIG COLLIN

ler. Her fik han efterhånden oprettet en god forretning, folk kom langvejs fra med både vævede og strikkede ting, navnlig de lange uldstrømper, som fiskerne brugte, bragte de til stampemøllen for at gøre dem tykke og varme. Sålænge de var ene på pladsen var forretningen god, men der kom efterhånden flere til og fortjenesten blev mindre og mindre så der til sidst ikke var noget at leve af. Han gik da over til fiskeriet, og døde i marts 1940 i Klitmøller.

Fiskeriet medførte at han kom ind i redningsvæsnet, og han er blevet dekoreret med fortjenstmedalje der.

I ægteskabet er der 2 børn.

I.A.1. Niels Dragsbæk Madsen.

I.A.2. Marinus Madsen.

I.A.1.

NIELS DRAGSBÆK MADSEN

er født d. 12. juni 1888 i Klitmøller. Han blev gift i Tvis kirke d. 20. december 1931 med Mariane Katrine Johannesen, der er født i Mejrup d. 8. november 1904, som datter af murermester og landmand Hans Peter Johannesen og hustru Petersine Hansen i Mejrup.

Bopæl: Refsvej 65 i Thisted.

Niels Dragsbæk Madsen gik i skole i Klitmøller og blev konfirmeret samme sted. Hvorefter han blev uddannet ved landbruget. Efter giftermålet nedsatte han sig i Holstebro som arbejdsmand. I 1942 købte han eget hus i Klitmøller, han var her beskæftiget med forskelligt arbejde. Han solgte dette hus i 1961 og flyttede til Thisted.

Mariane Katrine Johannesen gik i skole i Mejrup og blev konfirmeret samme sted, hvorefter hun kom ud at tjene i huset.

I ægteskabet er der 1 barn.

I.A.1.a. Elisabeth Bach Madsen.

I.A.1.a.

ELISABETH BACH MADSEN

er født d. 1. juni 1940 i Holstebro. Hun er gift med Finn Ove Rokkjær.

Bopæl: Grønningen 11, Thisted.

Finn Ove Rokkjær er malermester.

I.A.2.

MARINUS MADSEN

er født d. 8. maj 1892 i Klitmøller, han døde samme sted d. 22. februar 1965. Han blev gift i Klitmøller d. 23. april 1920 med Anna Marie Petrine Christensen Odder, der er født i Klitmøller d. 10. april 1899, som datter af strandfoged, opsynsmand ved redningsvæsnet Poul Christensen Odder og hustru Anna Kirstine Andersen fra Klitmøller.

Bopæl: Klitmøller.

Marinus Madsen gik i skole i Klitmøller og blev konfirmeret samme sted. Hvorefter han i nogle år var beskæftiget ved landbruget, han tog ud at sejle, og efter at have gjort dette i 4 år, kom han hjem til Klitmøller hvor han blev erhvervsfisker. Han havde båd sammen med Jens og Christen Dragsbæk og hans halvbroder Kristian Bunk Madsen.

Anna Marie Petrine Christensen Odder gik i skole i Klitmøller og blev konfirmeret samme sted. Og som 18 årig blev hun ansat som husbestyrerinde hos Marinus Madsen, hun hjalp ham ved fiskeriet at klargøre krogene, så da de blev gift efter 1 års forløb var hun fuld fortrolig med fiskerkonens daglige arbejde.

I ægteskabet er der 10 børn.

- I.A.2.a. Maren Kristine Madsen.
- I.A.2.b. Anna Kirstine Madsen.
- I.A.2.c. Kristian Bach Madsen.
- I.A.2.d. Poul Odder Madsen.
- I.A.2.e. Ellen Odder Madsen.
- I.A.2.f. Martha Odder Madsen.
- I.A.2.g. Anders Dragsbæk Madsen.
- I.A.2.h. Betty Odder Madsen.
- I.A.2.j. Peter Odder Madsen.
- I.A.2.k. Gunner Odder Madsen.

I.A.2.a.

MAREN KRISTINE MADSEN

er født d. 19. maj 1921 i Klitmøller. Hun blev gift samme sted d. 11. maj 1968 med Ingvar Albinus Alfred Gejl, der er født i Grindsted d. 14. august 1904, som søn af gårdejer Gejl i Grindsted.

Bopæl: Østergade 33, Thisted.

Maren Kristine Madsen gik i skole i Klitmøller, hun blev uddannet som syerske og var derefter beskæftiget som sådan i Thisted.

Ingvar Albinus Alfred Gejl gik i skole i Grindsted, han blev derefter uddannet inden for landbruget, hvorefter han overtog fødegården "Gejlgaard" i Grindsted efter faderen.

Der er ingen børn i ægteskabet.

I. A. 2. b.

ANNA KIRSTINE MADSEN

er født i Klitmøller. Hun er gift med Harry Hald Jensen.

Bopæl: Refsvej 31, Thisted.

Anna Kirstine Madsen gik i skole i Klitmøller og blev konfirmeret samme sted, hvorefter hun blev uddannet i husgerning.

Harry Hald Jensen er vejarbejder.

I. A. 2. c.

KRISTIAN BACH MADSEN

er født d. 10. februar 1926 i Klitmøller. Han blev gift i Hvam d. 6. april 1949 med Helga Margrethe Andersen, der er født d. 23. marts 1930 i Hundborg, som datter af skovarbejder Martin Søndergaard Andersen og hustru Marie Kirstine Stuck i Kronenshede.

Kristian Bach Madsen gik i skole i Klitmøller og blev konfirmeret samme sted. Og var derefter beskæftiget ved landbruget. Sin værnepligt af tjente han i Tønder i årene 1947-1948, efter hjemsendelsen fiskede han som partshavende i en båd fra Vorupøre i ca. 3 år, og blev derefter skovarbejder i Nystrup Plantage. I 1964 blev han ansat som opsyndmand for Tved Plantage med tjenestebolig i Hinding. Han er formand og kontorbestyrer for Dansk Specialarbejderforbund, grubbeformand for skovarbejderne inden for Thisted kreds, og medredaktør af oplysningsbladet Rumleren.

Helga Bach Madsen gik i skole i Hvam og blev konfirmeret samme sted. Derefter blev hun uddannet i husgerning, og var beskæftiget ved dette arbejde indtil giftermålet.

Bopæl: Hinding pr. Thisted.

I ægteskabet er der 6 børn.

- I.A.2.c.1) Aage Bach Madsen.
- I.A.2.c.2) Harry Bach Madsen.
- I.A.2.c.3) Jens Bach Madsen.
- I.A.2.c.4) Gunnar Bach Madsen.
- I.A.2.c.5) Niels Bach Madsen.
- I.A.2.c.6) Hans Bach Madsen.

I.A.2.c.1)

AAGE BACH MADSEN

er født d. 17. september 1949 i Hvam.

I.A.2.c.2)

HARRY BACH MADSEN

er født d. 10. april 1951 i Klitmøller.

I.A.2.c.3)

JANS BACH MADSEN

er født d. 21. februar 1953 i Klitmøller.

I.A.2.c.4)

GUNNAR BACH MADSEN

er født d. 8. september 1954 i Hvam.

I.A.2.c.5)

NIELS BACH MADSEN

er født d. 14. november 1960 i Hvam.

I.A.2.c.6)

NIELS BACH MADSEN

er født d. 13. august 1962 i Hvam.

I.A.2.d.

POUL ODDER MADSEN

er født d. 21. marts 1928 i Klitmøller. Han blev gift i Thisted d. 5.

marts 1960 med Lydia Slavensky Dahl, der er født i Lille Strand d. 29. april 1936, som datter af fisker Jacog Jensen Dahl og hustru Helga Kattrine Jørgensen Slavensky i Lille Strand.

Bopæl: Kappelstensvej 8, Thisted.

Poul Odder Madsen gik i skole i Klitmøller og blev konfirmeret samme sted. Hvorefter han blev uddannet ved landbruget, han arbejdede her et kort stykke tid hvorefter han kom i lære som snedker i Karup. Efter at være uddannet snedker arbejdede han som svend flere forskellige steder indtil han ved giftermålet blev bosat i Thisted.

Lydia Slavensky Dahl gik i skole i Lille Strand Friskole og blev konfirmeret samme sted. Efter endt uddannelse som husassistent blev hun ansat ved husgerning indtil giftermålet.

I ægteskabet er der 3 børn.

I.A.2.d.1) Jaess Madsen.

I.A.2.d.2) Alland Madsen.

I.A.2.d.3) Lena Slavensky Madsen.

I.A.2.d.1)

JAESS MADSEN

er født d. 6. april 1956 i Lille Strand.

I.A.2.d.2)

ALLAND MADSEN

er født d. 12. januar 1961 i Thisted.

I.A.2.d.3)

LENA SLAVENSKY MADSEN

er født d. 21. marts 1964 i Thisted.

I.A.2.e.

ELLEN MADSEN

er født i Klitmøller. Hun er gift med Svend Henning Thomsen.

Bopæl: Aarhusvej 15, Esbjerg.

Svend Henning Thomsen er sygehusportør.

I. A. 2. f.

MARTHA ODDER MADSEN

er født i Klitmøller. Hun er gift med Arne Emil Simonsen.

Bopæl: Hørsholm.

Arne Emil Simonsen er vicevært.

I. A. 2. g.

ANDERS DRAGSBÆK MADSEN

er født i Klitmøller. Han er gift med Benthe.

Bopæl: København.

Anders Dragsbæk Madsen er kontorassistent.

I. A. 2. h.

BETTY ODDER MADSEN

er født i Klitmøller. Hun er gift med Henning Buus-Nielsen.

Bopæl: København.

Henning Buus-Nielsen er formand.

I. A. 2. j.

PEDER ODDER MADSEN

er født d. 30. september 1942 i Klitmøller. Han blev gift i Thisted kirke d. 9. februar 1967 med Anna Dorthea Nielsen, der er født i Sdr. Haa d. 28. november 1945, som datter af arbejdsmand Adolf Christian Nielsen og hustru Elna Johanne Sørensen i Sdr. Haa.

Bopæl: Tilsted pr. Thisted.

Peder Odder Madsen gik i skole i Klitmøller. Han blev udlært som tømrer i Sennels og var derefter beskæftiget hos tømrermester Asker Rasmussen, hvis ejendom og forretning han købte d. 1. maj 1970, hvor han etablerede sig som tømrermester. Sin værnepligt aftjente han i Randers ved Ingeniørtropperne.

Anna Dorthea Nielsen gik i skole i Sdr. Haa og blev konfirmeret samme sted. Derefter blev hun uddannet i husgerning, og var beskæftiget med dette indtil giftermålet.

I ægteskabet er der 2 børn.

I. A. 2. j. 1) Helle Madsen.

I. A. 2. j. 2) Tom Odder Madsen.

I.A.2.j.1)

HELLE MADSEN

er født d. 20. november 1963 i Thisted.

I.A.2.j.2)

TOM ODDER MADSEN

er født d. 24. marts 1970 i Thisted.

I.A.2.k.

GUNNAR ODDER MADSEN

er født i Klitmøller. Han var gift med Marianne.
Gunnar Odder Madsen er el. mekaniker.

I.B.

ANDERS KRISTIAN DRAGSBÆK

er født i Klitmøller og blev konfirmeret samme sted. Og han gik i skole der.

Han er gift og i ægteskabet er der 3 børn.

I.B.1. Maren Kristine Dragsbæk.

I.B.2. Dorthea Dragsbæk.

I.B.3. Anna Dragsbæk.

I.B.1.

MAREN KIRSTINE DRAGSBÆK

var gift Sørensen.

I ægteskabet er der 3 børn.

I.B.1.a. Emmy Dragsbæk Sørensen.

I.B.1.b. Ingeborg Dragsbæk Sørensen.

I.B.1.c. Rigmor Dragsbæk Sørensen.

I.B.1.a).

EMMY DRAGSBÆK SØRENSEN

er født i Værløse d. 21. december 1931. Hun blev gift i Haarby kirke d. 11. juli 1953 med Jørgen Rasmussen Høj.

Bopæl: Landø 12, Haarby.

I. B. 1. b.

INGEBORG DRAGSBÆK SØRENSEN

er født d. 21. december 1931. Hun er gift med Hans Peter Charla Nielsen, der er uddannet som beregner.

Bopæl: Knudsvej 10, Niverød pr. Nivå.

I. B. 1. c.

RIGMOR DRAGSBÆK SØRENSEN

er født d. 9. juni 1934. Hun er gift med el. ingeniør Mogens Kjær.

Bopæl: Faaborgvej 51, Himmelev, Roskilde.

I. C.

INGER DRAGSBÆK

er født i Klitmøller d. 30. juli 1871, og hun døde i Haarby d. 14. januar 1952. Hun blev gift i Haarby kirke d. 27. november 1896 med Jens Daniel Madsen, der er født i Haarby d. 20. oktober 1861, og som døde samme sted d. 16. februar 1948.

Inger Dragsbæk gik i skole i Klitmøller og blev konfirmeret samme sted. Hvorefter hun blev uddannet i husgerning.

Jens Daniel Madsen gik i skole i Haarby og blev konfirmeret samme sted. Hvorefter han stod i lære som tømrer, han er nu tømrermester.

I ægteskabet er der 3 børn.

I. C. 1. Carl Marius Madsen.

I. C. 3. Caroline Martine Madsen.

I. C. 1.

CARL MARIUS MADSEN

er født d. 30. august 1897 i Haarby, han døde d. 6. februar 1967 samme sted. Han blev gift i Klitmøller d. 17. december 1922 med Anna Nielsine Dragsbæk, der er født i Klitmøller d. 1. oktober 1900, og som døde i Haarby d. 26. marts 1967. Hun var datter af morbroderen Anders Kristian Dragsbæk og hustru Kristine Jensen.

De var bosat i Haarby.

Carl Marius Madsen gik i skole i Haarby, efter konfirmationen blev han uddannet som tømrer samme sted. Men kort efter at han var blevet ud-

lært blev hans fader syg, og han tog hjem for at hjælpe til i virksomheden. Et stykke tid efter gik han i compagniskab med snedker Akselsen i Haarby, men året efter købte han sig ud af compagniskabet igen. Han oparbejdede en stor og solid forretning som tømrermester, ligesom han grundlagde Haarby Cementvarefabrik og udførte entreprenørarbejder. I 1930 begyndte han fabrikationen af butiksinventar en gros, og han havde stor afsætning landet over.

Fra 1940 blev fabrikationen lagt om til at gælde decideret møbelfabrikation. Ved siden af drev han ligkiste og begravelsesforretning i mange år. Han var medlem af Sognerådet ligesom han var medlem af Assens Skatteråd.

Anna Nielsine Dragsbæk gik i skole i Klitmøller og blev konfirmeret samme sted. Hvorefter hun blev uddannet i husgerning.

I ægteskabet er der 12 børn.

- I.C.1.a. Jens Dragsbæk Madsen.
- I.C.1.b. Erik Dragsbæk Madsen.
- I.C.1.c. Gudrun Dragsbæk Madsen.
- I.C.1.d. Betty Dragsbæk Madsen.
- I.C.1.e. Harry Dragsbæk Madsen.
- I.C.1.f. Ruth Dragsbæk Madsen.
- I.C.1.g. Grethe Dragsbæk Madsen.
- I.C.1.h. Poul Dragsbæk Madsen.
- I.C.1.j. Inge Dragsbæk Madsen.
- I.C.1.k. Kirsten Dragsbæk Madsen.
- I.C.1.l. Carl Dragsbæk Madsen.
- I.C.1.m. En død.

I.C.1.a.

JENS DRAGSBÆK MADSEN

er født d. 6. september 1923 i Haarby. Han blev gift i Dreslette d. 26. juni 1948 med Esther Andersen, der er født i Snave d. 9. december 1928, som datter af fabrikant Johny Alexandersen og hustru Martha Nielsen i Solbjerg.

Bopæl: Haarby.

Jens Dragsbæk Madsen gik i skole i Haarby, hvorefter han besøgte Glamsbjerg Friskole, hvorfra han tog realeksamen. Han blev derefter uddannet

inden for handel og kontorfaget i Haarby. Han har været elev på Handelsgymnasiet i København. Sin værnepligt aftjente han ved Garderhusarerne på cykel, og i 1945 blev han ansat på Hornslet møbelfabrik og en fabrik i Ryslinge, hvor han var beskæftiget med kalkulationsregnskab. Han kom derefter i bogholderiet på Tommerup Hørfabrik. Da faderen døde blev hans store virksomhed omdannet til aktieselskab, og han blev her udnævnt til administrerende direktør.

Esther Andersen gik i skole i Mullerød og blev konfirmeret samme sted. Hvorefter hun blev uddannet som syerske, og var beskæftiget som sådan indtil giftermålet.

I ægteskabet er der 3 børn.

I.C.1.a.1) Erik Dragsbæk Madsen.

I.C.1.a.2) Ole Dragsbæk Madsen.

I.C.1.a.3) Lise Dragsbæk Madsen.

I.C.1.a.1)

ERIK DRAGSBÆK MADSEN

er født d. 17. juni 1951 i Assens.

Erik Dragsbæk Madsen er gymnasieelev.

I.C.1.a.2)

OLE DRAGSBÆK MADSEN

er født d. 29. december 1952 i Haarby.

Ole Dragsbæk Madsen er gymnasieelev.

I.C.1.a.3)

LISE DRAGSBÆK MADSEN

er født d. 3. juli 1962 i Haarby.

I.C.1.b.

ERIK DRAGSBÆK MADSEN

er født i Haarby, han blev uddannet som snedker, og er bosat i Canada.

I.C.1.c.

GUDRUN DRAGSBÆK MADSEN

er født d. 17. september 1925 i Haarby. Hun blev gift i Haarby kirke d. 22. oktober 1949 med Herluf Hansen, der er født d. 5. november 1925 i Haarby, som søn af mejeribestyrer Alfred Hansen og hustru Karen Hestehave i Haarby.

Bopæl: Østergade 14, Middelfart.

Gudrun Dragsbæk Madsen gik i skole i Haarby, hun blev uddannet ved husgerning, og var derefter ansat i forskellige pladser i herskabshjem. Herluf Hansen gik i skole i Haarby, han tog preliminæreksamen fra Glamsbjerg, hvorefter han blev udlært som mejerist. Og var beskæftiget på mejeriet derhjemme i Haarby, han drev samtidig med beskæftigelse som assurandør. Han fik ansættelse som inspektør ved Nordisk Liv og Ulykke i Aunslev og flyttede dertil og boede der i 4 år. I 1960 købte og overtog han en osteforretning i Middelfart, og har siden drevet denne. Forretningen driver han på den måde, at der køres en landtur til at betjene kunderne, mandag, onsdag, fredag og lørdag. Han er næstformand i Ostehandlerforeningen for Fyen.

I ægteskabet er der 3 børn.

I.C.1.c.1) Carsten Hansen.

I.C.1.c.2) Susanne Hansen.

I.C.1.c.3) Jette Hansen.

I.C.1.c.1)

CARSTEN HANSEN

er født d. 10. august 1951 i Haarby.

I.C.1.c.2)

SUSANNE HANSEN

er født d. 15. maj 1954 i Haarby.

I.C.1.c.3)

JETTE HANSEN

er født i Aunslev ved Nyborg.

I.C.1.d.

BETTY DRAGSBÆK MADSEN

er født i Haarby. Hun gik i skole samme sted, og blev gift med autoforhandler Freddi Lundshøj Thomsen.

Bopæl: De boy ave 21220 Baltimore.

I.C.1.e.

HARRY DRAGSBÆK MADSEN

er født d. 27. august 1928 i Haarby. Han blev gift i Haarby kirke d. 24. september 1955 med Karen Larsen, der er født i Nr. Lyndelse d. 8. marts 1930, som datter af arbejdsmand Oskar Larsen og hustru Emma Madsen i Nr. Lyndelse.

Bopæl: Gadbjerg.

Harry Dragsbæk Madsen gik i skole i Haarby og blev konfirmeret samme sted. Hvorefter han kom i lære som snedker, han var først hjemme i 2 år og derefter ude i 2 år, ialt 5 år som lærling. Han har været ansat som værkfører hos firmaet P.E. Jeppesens Møbelfirma i Store Heddinge i $2\frac{1}{2}$ år, hos firmaet Petersen & søn i Nyrup i $2\frac{1}{2}$ år, og derefter i Grejsdalens Stolefabrik i 2 år. Han begyndte som selvstændig møbelfabrikant i Gadbjerg i 1967, og beskæftiger 3 mand + en lærling.

Karen Larsen gik i skole i Nr. Lyndelse og blev konfirmeret samme sted. Derefter blev hun uddannet i husgerning, hvor hun var beskæftiget indtil giftermålet.

I ægteskabet er der 2 børn.

I.C.1.e.1) Bente Dragsbæk Madsen.

I.C.1.e.2) Jørn Dragsbæk Madsen.

I.C.1.e.1)

BENTE DRAGSBÆK MADSEN

er født d. 17. juli 1956 i Holbæk.

I.C.1.e.2)

JØRN DRAGSBÆK MADSEN

er født d. 9. marts 1958 i Holbæk.

I.C.1.f.

RUTH DRAGSBÆK MADSEN

er født i Haarby. Hun gik i skole i Haarby.

Bopæl: Folehaven 36, Valby.

I.C.1.g.

GRETHE DRAGSBÆK MADSEN

er født i Haarby, og blev konfirmeret samme sted. Hun er gift med direktør Harry Madsen.

Bopæl: Spangevej 7, Haarby.

I.C.1.h.

POUL DRAGSBÆK MADSEN

er født d. 21. marts 1935 i Haarby. Han blev gift i Kærums kirke d. 15. august 1959 med Anny Tommerup, der er født i Saltofte d. 17. november 1936, som datter af gårdejer Jens Peter Tommerup og hustru Kirstine i Saltoft.

Bopæl: Spangevej 5, Haarby.

Poul Dragsbæk Madsen gik i skole i Haarby, han afsluttede skolegangen da han fyldte 17 år. Han havde derefter arbejde 1 år som arbejdsdreng, derefter sejlede han i 2 år på Østen med et af A.P. Møllers skibe. Sin værnepligt aftjente han ved Marinen og var med Holger Danske til Færøerne, hvor han oplevede Klaksvigkrigen efter hjemsendelsen gik han i lære i faderens virksomhed, og da faderen døde og virksomheden overgik til et aktieselskab blev han meddirektør.

Anny Tommerup gik i skole i Kærums kirke og blev konfirmeret samme sted. Derefter blev hun uddannet som sygeplejerske på Assens Sygehus. Hun har været assistent på Assens Sygehus, i Middelfart og i Svendborg.

I ægteskabet er der 2 børn.

I.C.1.h.1) Hans Henrik Dragsbæk Madsen.

I.C.1.h.2) Lars Dragsbæk Madsen.

I.C.1.h.1)

HANS HENRIK DRAGSBÆK MADSEN

er født d. 18. december 1959 i Assens.

I.C.1.h.2)

LARS DRAGSBÆK MADSEN

er født d. 31. juli 1964 i Assens.

I.C.1.j.

INGE DRAGSBÆK MADSEN

er født d. 30. maj 1936 i Haarby. Hun blev gift i Haarby kirke d. 17. september 1966 med Verner Storm Hansen, der er født i Falsled d. 24. marts 1934, som søn af repræsentant Arne Storm Hansen og hustru Gertrud Pedersen.

Bopæl: Falsled, Millinge.

Inge Dragsbæk gik i skole i Haarby og blev derefter udlært som økonoma. Hun var i 2 år elev på Hammels Sygehus, og blev derefter færdiguddannet i Den gamle By i København. Efter uddannelsen blev hun ansat som assistent samme sted.

Verner Storm Hansen gik i skole i Falslev og blev konfirmeret samme sted. Derefter var han beskæftiget ved landbruget. Ved vielsen startede han et frilandsgartneri i Felsled, og har i dag 20 tdr. land under kultur. Som speciale har han jordbær og tulipanland.

I ægteskabet er der 2 børn.

I.C.1.j.1) Per Storm Hansen.

I.C.1.j.2) Dorthe Storm Hansen.

I.C.1.j.1)

PER STORM HANSEN

er født d. 14. maj 1967 i Fåborg.

I.C.1.j.2)

DORTHE STORM HANSEN

er født d. 20. april 1969 i Fåborg.

I.C.1.k.

KIRSTEN DRAGSBÆK MADSEN

er født i Haarby, og hun er gift med prokurist Jørgen Rambæk.

Bopæl: Kong Valdemarsvej 23, Søllerød.

I.C.1.1.

CARL DRAGSBÆK MADSEN

er født i Haarby.

Bopæl: Alsgade 18, Haarby.

Carl Dragsbæk Madsen er maler.

I.C.1.m.

ET UDØBT BARN

I.C.3.

CAROLINE MARTINE MADSEN

er født d. 23. december 1901 i Haarby. Hun blev gift i Haarby kirke d. 6. november 1921 med Rasmus Høj, der er født i Svendborg d. 17. marts 1895, som søn af gårdejer Hans Jørgen Rasmussen i Højgaard i Ollerup.

Bopæl: Landø 12, Haarby.

Caroline Martine Madsen gik i skole i Haarby og blev konfirmeret samme sted. Og blev derefter uddannet i husgerning.

Rasmus Høj gik i skole i Ollerup og blev konfirmeret samme sted. Derefter var han beskæftiget ved landbruget i nogle år. Sin værnepligt af-tjente han under krigen, og på grund af denne blev den forlænget til 3 års varighed. Efter hjemsendelsen fik han ansættelse som formand på C.M. Madsens Cementvarefabrik, hvor han virkede i 35 år.

I ægteskabet er der 2 børn.

I.C.3.a. Anna Rasmussen Høj.

I.C.3.b. Jørgen Rasmussen Høj.

I.C.3.a.

ANNA RASMUSSEN HØJ

er født d. 28. marts 1923 i Allested ved Vejle.

Hun døde kort efter fødslen.

I. C. 3. b.

JØRGEN RASMUSSEN HØJ

er født d. 5. juni 1928 i Haarby. Han blev gift i Haarby kirke d. 11. juli 1953 med Emmy Dragsbæk Sørensen, der er født i Værløse d. 21. december 1931.

Bopæl: Landø 12, Haarby.

Jørgen Rasmussen Høj er maskinsnedker.

Emmy Dragsbæk Sørensen gik i skole i København, hun afsluttede skolegangen med mellemskoleeksamen, og blev derefter uddannet som ekspeditrice i manufakturforretning. I de sidste 9 år har hun været ansat i skotøjsforretning i Haarby.

I. D.

CHRISTEN NIELSEN DRAGSBÆK

er født d. 16. september 1877 i Klitmøller, han døde samme sted d. 16. august 1947. Han blev gift i Klitmøller d. 24. juni 1910 med Ane Katrine Christensen, der er født i Klitmøller d. 9. marts 1874, og som døde samme sted d. 11. november 1949. Hun var datter af fisker, bådbygger og musiker Therkild Christensen og hustru Dorthe Katrine Stentoft i Klitmøller.

Bopæl: Klitmøller.

Christen Nielsen Dragsbæk gik i skole i Klitmøller og blev konfirmeret samme sted. Derefter blev han uddannet på søen, idet han var beskæftiget med fiskeri.

Ane Katrine Christensen gik i skole i Klitmøller og blev konfirmeret samme sted. Derefter blev hun uddannet i husgerning, hvormed hun var beskæftiget indtil giftermålet.

I ægteskabet er der 3 børn.

I. D. 1. Niels Dragsbæk.

I. D. 2. Marry Dragsbæk.

I. D. 3. Charles Emil Dragsbæk.

I. D. 1.

NIELS DRAGSBÆK

er født d. 6. august 1911 i Klitmøller. Han blev gift samme sted. d. 14.

marts 1943 med Petrea Helene Jensen, der er født i Lemvig d. 27. maj 1923, som datter af mekaniker Peter Jensen og hustru Helene Hedegaard i Humlum.

Bopæl: Klitmøller.

Niels Dragsbæk gik i skole i Klitmøller og blev uddannet inden for søfart, han sejlede i ca. 15 år på langfart med forskellige rederier bl.a. T.K. Hansen, A.P. Møller, D.F.D.S., Jens Lauridsen og Marstalbådene.

I 1940 vendte han tilbage til Klitmøller, og i 1941 begyndte han som erhvervsfisker med båden "Alfa", som han sejlede med i 7 år. I 1947 købte han båden "Skagrak", og sejlede med den indtil 1959. Fra 1959 har han atter købt en ny båd "Nordhavet" med hjemsted i Hanstholm.

Petrea Helene Jensen gik i skole i Klitmøller, idet hun er opfødt hos Kristian Dragsbæk og Katrine. Hun var derefter elev på Viborg Husholdningsskole, og havde forskellige pladser i huset.

I ægteskabet er der 3 børn.

I.D.1.a. Allan Halfdan Dragsbæk.

I.D.1.b. Betty Margrethe Dragsbæk.

I.D.1.c. Kristian Nielsen Dragsbæk.

I.D.1.a.

ALLAN HALFDAN DRAGSBÆK

er født d. 27. august 1943 i Klitmøller. Han blev gift i Thisted kirke d. 22. april 1968 med Marianne Holm Rasmussen, der er født i København d. 12. marts 1943, som datter af lagerekspedient Ove Alfred Holm Rasmussen og hustru Else Dorthea Hansen i København.

Bopæl: Asresvænget 8, Hanstholm.

Allan Halfdan Dragsbæk gik i skole i Klitmøller, han blev uddannet inden for søfart og har sejlet i inden og udenrigs fart, han er uddannet som maskinist.

Marianne Holm Rasmussen gik i skole i København. Derefter blev hun uddannet til stewartesse, og sejlede på udenrigs fart indtil 1967.

I ægteskabet er der 2 børn.

I.D.1.a.1) Bettina Holm Dragsbæk.

I.D.1.a.2) Per Allan Dragsbæk.

I.D.1.a.1)

BETTINA HOLM DRAGSBÆK

er født d. 26. april 1964 i København.

I.D.1.a.2)

PER ALLAN DRAGSBÆK

er født d. 14. april 1970 i Thisted.

I.D.1.b.

BETTY MARGRETHE DRAGSBÆK

er født d. 23. maj 1946 i Klitmøller. Hun blev gift samme sted d. 7. november 1964 med Preben Gregersen, der er født i Aastrup d. 28. april 1943, som søn af Ib Gregersen og hustru Poulina.

Bopæl: Klitmøller.

Betty Margrethe Dragsbæk gik i skole i Klitmøller og blev konfirmeret samme sted, hvorefter hun besøgte Holstebro Ungdomsskole. Hun blev uddannet i husgerning og var beskæftiget med dette indtil giftermålet. Preben Gregersen gik i skole i Sjørring, han besøgte Hundborg Ungdomsskole, og blev konfirmeret i Sjørring kirke. Han har været beskæftiget inden for møbelindustrien, og er ansat som arbejdsmand på Lizentia Møbler i Nors.

I ægteskabet er der 3 børn.

I.D.1.b.1) Niels Christian Gregersen.

I.D.1.b.2) Carsten Ib Gregersen.

I.D.1.b.3) Bjarne Hans Gregersen.

I.D.1.b.1)

NIELS CHRISTIAN GREGERSEN

er født d. 31. december 1964 i Klitmøller.

I.D.1.b.2)

CARSTEN IB GREGERSEN

er født d. 20. juni 1966 i Klitmøller.

I. D. 1. b. 3)

BJARNE HANS GREGERSEN

er født d. 19. juli 1970 i Klitmøller.

I. D. 1. c.

KRISTIAN NIELSEN DRAGSBÆK

er født d. 6. august 1952 i Klitmøller.

I. D. 2.

MARRY DRAGSBÆK

er født d. 4. oktober 1914 i Klitmøller.

Bopæl: Missionhotellet Hebron, Helgolandsgade, København.

Mary Dragsbæk er servitrice.

I. D. 3.

CHARLES EMIL DRAGSBÆK

er født d. 21. april 1916 i Klitmøller.

Bopæl: Burmeistergade 10, København.

Charles Emil Dragsbæk gik i skole i Klitmøller og blev konfirmeret i V. Vandet kirke. Hvorefter han var fisker med en lille båd fra 1915-1918. Han kom derefter ud at sejle, dette varede indtil krigen kom. Han var hjemme i Klitmøller hos sine forældre under krigen, og derefter i 1946 blev han ansat hos Esso, hvor han stadig er.

Charles Emil Dragsbæk er ugift.



I. A. Christensdatter
Odde



I. A. Maren Dragsbæk



I. A. 2. d. Poul Odder Madsen m/børn



I. A. 2. j. Peder Odder
Madsen og hustru



I. A. 2. j. 1) og 2) Helle og Tom
Madsen



I. B. D. E. Anders, Christen
og Christian Dragsbæk



I. B. Anders Kristian



I. B. Anders Kristian Dragsbæk m/familie



B. I. Maren Kirstine Dragsbæk m/familie



I. B. I. a. Emmy Dragsbæk Sørensen m/familie



I. B. J. c. Rigmor Dragsbæk Sørensen og ægtefælle



B. I. b. Ingeborg Dragsbæk Sørensen m/familie



I. C. Inger Dragsbæk og ægtefælle



.C. Inger Dragsbæk m/familie



I. C. I. C. M. Madsen m/familie



C. I. C. M. Madsens personale



I. C. J. 3. Caroline M. Madsen m/familie